

Lundby - Palmlads Café, Bärbovägen 9 "Berggrensgatan"

Byggår ca 1908 Fastighet: Bondeby 1:38 med namn Lundby 1
Nuvarande ägare är Emma och Markus Rickardsson



Foto Emma Rickardsson 2020:



Palmlads Café kanske 1950-tal.



Nr 8 Haga Berggrensgatan 1930-tal, till höger bakom nr 10 Lövsund tv nr 9 Lundby Palmblads

Ur Församlingsböcker för tiden 1906-1941:

Enlig FB [1908](#) var Lundbys förste ägare snickaren Knut Arvid Andersson f 1879. Redan 1910 såldes fastigheten till August Andersson f 1854 med hustru Anna Albina f 1869 och dottern Anna Elisabeth f 1900. August står kvar som ägare fram till 1918 då Axel Fredrik Ljungvall f 1871 kommer in som ny ägare, men bara till 1919 då Andersson i Björka Krongård tar över.

Ur FB [1921-1925](#): Som ägare från 1921 finner vi Anders Fredrik Andersson f 1850 och hans hustru Kristina Matilda f 1856 samt deras döttrar Hildegard f 1893 och Kristina f 1894. När Anders Fredrik avlider 1924 ägs huset av änkan som bor kvar till 1928. Nu är det oklart vem som äger huset, men som hyresgäster finner vi baptistpredikant Johannes Natanael Cronsioe f 1883 med hustru Hildur f 1891 samt deras fem barn. De flyttar sedan till Nyborg nr 1 (Berggrens affär) i november 1931, och då inflyttar en ny ägare, Anders Jönsson Palmblad, pensionatsföreståndare och byggnadsförman f 1874 med hustru Dorotea f 1878 och fosterdottern Inga-Lisa Kvist f 1926. De kommer från Anneberg (Almnäsvägen 6) där det nog också funnits Café.

Under 1930-talet verkar man ha startat Palmblads Café i Lundby, se [FB 1931-41](#).

Einar Andersson berättar:

Palmblads Café och Pensionat var samlingsplatsen för samhällets många ungdomar.

Dora Palmblad stod ofta för försäljning av korv i Stigtomtsparken.

I caféet bakades också bröd till Stigtomta IF i parken. Även Larssons kafé med fröken Svenssons hembakta kalasbröd var leverantör till IF.

Bl a bodde Thory Bernhards på Palmblads pensionat när hon var i parken och uppträdde. Efter Palmblad drevs caféet vidare av Vivianne Andersson och hennes mor. 1970 bodde familjen Christensen här.

Avskrift från samhällsvandringen 2007 med kompletteringar från församlingsböcker för åren 1906-1941. 2020 Mikael Wingren för Stigtomta Hembygdsförening

Facebook 2020: Marianne Eriksson

På Palmblads café fanns Stigtomta första och förmodligen ända jukebox. Rock around the clock med Bill Haley ekade över Bärbovägen.

Facebook 2020: Lola Landin Falk

Där träffades mina föräldrar första gången, Allhelgonahelgen 1939



Två foton från Emma Rickardsson 2020: