

Framnäs, Bärbovägen 16 "Berggrensgatan"

Byggår ca 1912 Fastighet: Dalby 1:2 med namn Framnäs.

Förste ägare August Vestberg. Nuvarande ägare Patrik Grundström och Sanna Vihervouri.



Bärbovägen 16 Framnäs, foto 2020 Mikael Wingren.

Ur Församlingsböcker för tiden: 1910-41

Framnäs.		Dalby 1:2			
1					
2	Ernst Georg Alarik Berggren Cementfabrik	04	19/8	Västmt. L. Lala	g. 6.402
3	hustru Kristina Eriksson	07	25/12	Lilla Kinnstad	
4	Stig Olof Alarik	30	29/13	Kiganta	
5	Björn Gunnar	31	21/11	Wiering T.	

Se gärna församlingsboken [1931-1941](#)

Förste ägaren flyttade in 1912, det var fd soldat och skomakare August Vestberg f 1870 med hustru Marta Sofia f 1872 och dotter Anna Martina f 1897, Vilhelmina Teresia f 1898 och Ebba Viktoria f 1905. Familjen utökas 1925 med fostersonen Olof Åke Reiner f 1918 vars mor är Anna Martina. Familjen flyttar till Yngersdal 1927

1929 kommer en ny ägare, cementfabrikör Ernst Georg Alarik Berggren f 1904 med hustru Lisa Kristina f 1907 och sönerna Stig Olof Alarik f 1930 och Björn Gunnar f 1932.

Familjen blir kvar till 1932 då en ny ägare tar över, Johan Edvard Eugen Andersson f 1886 med hustru Irma Lovisa f 1893 och döttrarna Dagny Lovisa f 1923 och Ingrid Hildegard f 1926. Här kommer vi inte längre med historien om Framnäs. Vet du något, så hör av dig.



Överst Bärbovägen 18 Softeberg, 16 Framnäs, 14 Rosenberg 2 och nederst nr 17 Solhem.
Foto ca 1960.

Samhällsberättelser: Avstyckat från Dalby 1912, köpare August Westberg i Haga, säljare J A Pettersson, 12,95 ar, 250 kr. Årtal saknas Lindström, skomakare. Det fanns 5 st skomakare i Stigtomta.

Från Facebook 2020-12-10: Maud Ekdahl skriver och skickar fotot.

Minns från min uppväxt skomakare Axel Lindström och hans hustru Fanny. Minns hur han satt och halvslade, klackade och lagade skor i sin skomakarlya i uthuset på gården och hur gott det luktade där av läder, skoputs och färg, hur tant Fanny slängde upp dörren från huset och ropade: "Axel kaffe", så det ekade över bygden. De hade ett barnbarn, en flicka jämnårig med mig, som bodde i Norrköping och vi lekte med varandra då hon var hos sina morföräldrar, vill minnas att hon hette Ing-Marie.

Har också ett mera ledsamt minne, jag hade varit och mött min kusin Christina som då bodde vid Henningslund, hon var två år yngre än jag och hade de mest ljuvliga lockarna i sitt ljusa hår, medan jag, som även var lika blond, hade total avsaknad av sådana. Då vi passerade Framnäs ropade tant Fanny på oss att vi skulle komma in till henne och sade: "här ska Christina få en 25-öring för sina vackra lockar, men Maud får ingen för hon är så rakhårig"



Maud, Bosse och Cristina.

Så här såg vi ut! Christinas lillebror Bosse hade också ljuvligt blonda lockar. Fotot är taget i trädgården vid Vårlunda, vår morfar, Walfrid Fredriksson, sitter i stolen, Sofieberg skymtar i bakgrunden och likaså taket på Rosenfors.

Avskrift från samhällsvandringen 2007 med kompletteringar från församlingsböcker för åren 1910-1941. 2020 Mikael Wingren för Stigtomta Hembygdsförening