

Björklunda Bärbovägen 3

Bondeby 1:15



Del av flygfoto 1958. Björklunda till vänster

Byggnadsår troligen 1904-1905. Tomten finns med i karta från 1890 och dokument daterat 1903 se sista sidorna.



Vinterbild troligen 1950-tal. Berggrens, Bärbovägen 2 till höger och i bakgrunden nr 3 Björklunda. Mannen är okänd.

[FB 1906-1910](#): Ägare är J A Johansson i Enby. Hyresgäst muraren August Eriksson f 1857 med hustru och dotter.

År 1910 flyttar familjen Johan Albrekt Johansson f 1849 in. Han står då som ägare. De kom från Enby nr 1 där Johan Albrekt står som arrendator. Hustru Maria Matilda f 1854 och fosterdottern Ida Elisabeth Gustafsson född 1888

FB 1911-1920: När Maria avlider 1917 kommer hushållerskan Anna Josefina Nyberg f 1874 att flytta in.

Som hyresgäster finner vi komminister Carl Erik Ericsson (1851-1920) med hustru Anna Charlotta f 1864 och dottern Ruth f 1896. Den familjen flyttade in från Nyborg nr 2, Hallavägen 12 1913.

Gertie Andersson berättar:

Björklunda ägdes av Viktor Andersson i Fyr sjö. På bottenvåningen fanns en distriktssköterskemottagning. Gerties föräldrar var hyresgäster, Hildur var kalaskokerska. Av [FB 1931-1941](#) hittar man hyresgäster Erik och Hildur Jansson med dotter Gertie och sonen Göte. Distriktssköterska var Tyra Karlsson.

Avskrift från samhällsvandringen 2007 med kompletteringar /Mikael Wingren 2020

Inhämtat från vår konversation på Facebook:

Eva Sandström: Det var en stor trädgård då. Nu är det två hus till nedanför. Det var vanligt att husen som byggdes i "gamla samhället" hade stora tomter. Ofta flyttade bönder in till samhället när nästa generation tog över gården. Byggde ett hus och ville då gärna odla sina grödor till husbehov, som man var van vid. Tänker en f d bondjanta, som fortfarande inte kan låta bli att odla sin egen potatis.

Marita Lindh: Viktor Andersson är min gammelmorfar. Han ägde sedan Björklunda tillsammans med sin dotter Helga Andersson. Senare gift med min morfar Torsten Eriksson. Mina föräldrar hyrde en lägenhet i Björklunda och där bodde jag som nyfödd med min syster och mina föräldrar Gunborg (dotter till Helga) och Åke Lindh. Mormor och morfar sålde Björklunda ungefär 1968. Gammelmorfar Viktor dog våren 1966. Björklunda såldes till Hjördis Lindberg.

Maud Ekdahl: Då jag var barn hette distriktssköterskan syster Herta, en som jag minns barsk och bestämd dam som man var rädd för. Minns att jag fick göra besök hos henne vid Björklunda då jag hade öroninflammation och fick fetvadd mot örat och huvudet inlindat så jag såg ut som en mumie.

Minns också kalaskokerskan Hildur Jansson som anlätades då det var kalas. Kommer ihåg att hon hade hand om köket då mina morföräldrar firade guldbryllöp 1958 och amerikasläktingar var på besök. Hildur var Gertie Janssons mamma. Det var hon som var lucia på "filmen om lucia 1948". Gertie heter Andersson nu och bor i Nyköping.

Maud Ekdahl: Marita, din gammelmorfar Viktor Andersson minns jag mycket väl, han var god vän med min morfar Walfrid Fredriksson vid Vårlunda och kom ofta på besök till honom, minns att han snusade, hade alltid en prilla under överläppen.

Marita Lindh: Så härligt med gamla minnen. Jag kommer ihåg min gammelmorfar men var bara 4 år när han dog. Men vi bodde i Björklunda så jag såg han dagligen. Han hade en svart väst med ett fickur i. Ska berätta för mina föräldrar om din morfar de vet nog vem det är.

Karta från 1890 och dokument daterat 1903 se sista sidorna.



Karta från Lantmäteriet. Dat 1890. I samma dokument från 1903 återfinns handlingen på nästa sida. Björklunda nr 10 på kartan nämns på tredje raden nedifrån. Detta tyder på att tomten bör ha bebyggts kommande år 1904 eller 1905.

41-145
222

R. Nr. 1¹² / 16

83

Bondeby N:1

Ankom till Landskontoret
i Nyköping
10 SEP. 1903

Samt de hithörande kartor, gatorna

Hortstobben

Till Stigtonita Afs. N:11.

Konungens Befallningshafvande i Söderman-
lands län.

Stigtonita N:1 om	18,96 gnyrd	2/5 1879 (fr. 2/5 1879)	=
Uddbohl N:1	1,14	1/2 1885 (fr. 1/2 1885)	=
Stigtonita N:1	1 tms 3,3 kapl	28/1 1887 (fr. 28/1 1887)	=
Uddbohl N:1	49,37 ar	10/2 1890 (fr. 10/2 1890)	=
Nyby N:1	49,37	(fr. Nyby)	=
Uddbohl N:2	49,365	30/9	=
Stigtonita N:1	16,7	25/1 1885 (fr. 25/1 1885)	=

Res. d. 24/10 03

3^e Resolutionen h. m. h. (Nyköping den 9^{de} Nov 1903)

Förledning af Konungens Befallningshafvandes
des remissresolutioner den 18^{de} Sittlidre Augusti af Johan
Larsons i Stigtonita mejeri, Joh. Anderssons i Björketorp,
Albrekt Johanssons i Öndag, E. Q. Enkists i Nyby och G. P.
Anderssons i Rällinge ansökningar om fastställande af
tomtaförändringar från Skattehemmanet Komantet Bon-
deby N:1 i Stigtonita socken få vi vördsamme meddela,
att från nämnde Skattehemman förut afsondrade tre
längheter, nämligen Björkhem N:1 om 16,7 ar, Lovisa-
dal N:1 om 1 tunuland 3^o kapland och Uddbohl N:2 om
49,365 ar enligt Konungens Befallningshafvandes resolu-
tioner resp. den 25^{de} Juni 1885, den 28^{de} Januari 1887 och
den 20^{de} September 1890, samt tillika föreslå, att af-
sondringarne måtte, i enlighet med lökandens för-
skän, betecknas N:2 med Fridsta N:1, N:6 med Gullö N:1,
N:10 med Björkelanda N:1, N:14 med Hållstaberö N:1 och N:18
med Tegnellö N:1. Nyköping i Statistiska försäkringskontoret
den 9^{de} September 1903.

A. Ullman

Hortstobben