

Präst ändrade Lingådde till Lingatan

Ur Lysekilsposten 2014-
Av Terje W Fredh

Innan Lingatan fick sitt nuvarande namn hette platsen Lingådde. Namnet som har norskt ursprung ändrades av en präst som tyckte Lingådde var fult.



Lingatan som det såg ut 1952

På 1600-talet ägdes marken av Peder Månesköld, vilken också ägde Vese säteri. 1693 köptes gården av Mårten Andersson som enligt sägen blev ihjälslagen när han besökte Bornö för att arbeta. Det fanns en misstänkt, rättegången höll på i två år utan att man kunde fälla någon mördare. Tre veckor efter att Mårten försvann hittade hans hustru i Torreby Mårtens karpus (mössa) och tarre (ryggsäck).

1712 köpte Olof Knape Lingatan och en del andra gårdar för 6 300 silvermynt, en stor summa på den tiden. Under senare delen av 1800-

talet hette ägaren Anton Johansson. 1897 blev författarinnan Henrietta Widmark ägare, gav bl.a. ut en diktsamling som hette "Lingatan".

1918 köptes gården av Göteborgs stad, 1922 startade Göteborg ett skolhem för vanartiga flickor.



Lingatan har tidigare även kallats Lingade
Lingudde och Lingådde

– Min pappa Harry Lövgren arbetade där, säger sonen Rolf Lövgren. Mamma och pappa hade i många år kontakt med några av flickorna. 1952 lades skolan ner. Två år efter tog fångvårdsstyrelsen över och öppnade en öppen anstalt vilken lades ner 1971. Byggnaderna kom sedan att eldas upp för att ge plats till Metalls kursgård.

Nämns kan att Bro kommun hade Gunnar Johansson, Vrångebäck och Ivar Bohman, Härnäset med i anstaltsnämnden

I Fångvårdsstyrelsen fanns som ledamot Alma Dahlström från Brastad.

Historiskt intressant

Harry Lövgren noterade i sina anteckningar att det bakom personalbostäderna fanns rösgravar, några 2000 år gamla. I området finns också en bautasten eller minnessten, men det finns de som listat ut vad stenen skulle vara ett minnesmärke över. Gamla Ortsbor kallade stenen för kämpastenen. Vid bäcken låg en gång tre kvarnstenar. Där finns spår av en husgrund som kallades Adrians hage.

Inom Lingatan fanns ett gravfält 40 x 20 meter med fem runda stensättningar, svårt att hitta idag. Stenåldersboplatsen hade förekomst av flintaavslag kring klumpstenar samt två resta stenar som idag ligger inom igenväxt hagmark

Terje W Fredh