

Norskt plan nödlandade vid Bornö – händelsen mörkades för medierna.

Ur Lysekilsposten 2020-01-03.

Av Terje W. Fredh

Under andra världskriget, året var 1942, nödlandade ett norskt flygplan med 12 passagerare vid Bornö i Gullmarsfjorden. Regeringen beslutade att inga media fick rapportera om händelsen. Det beslutet fick ortens tidningar bland annat LP av landshövding Malte Jacobsson som åberopade informationslagen där händelsen kunde mörkläggas.



Fotoarkiv Bohuslän museum
UMFA 54429_2519
Foto Oscar Färdig

Det var vid Lilla Bornö som det norska planet nödlandade 1942

Planet som nödlandade var norskt, 12 passagerare, tre flygare, kapten Erik Engnes, planet en Hudson III. Loch Leven G- AGDF. Brevväxlade med Engnes 1960. Han berättade att den aktuella resan började i Stockholm med mål norra England En timme ut från Bohuskusten började en av motorerna hacka, jag vågade inte fortsätta, flög över Skredsvik innan jag hittade en plats att landa på, vid ön Bornö i Gullmarsfjorden. Planet hade tidigare observerats av luftbevakningen i Lysekil och Sotenäset.

Oskar Åkermo såg

Oskar skötte havsforskningens station på Bornö. Han berättade för mej: Jag var nere vid bryggan och såg planet landa på vattnet. Planet flöt länge, alla ombord kröp på en uppblåsbar flotte som de rodde i land Polisen från Lysekil och Uddevalla körde alla utom Engnes till Uddevalla och tåg till Stockholm. Engnes bevakades på Stadshotellet i Lysekil. Planet sjönk sakta till botten. Nästa dag kom kriminalare, en bogserbåt och en pråm från Röda Bolaget. En dykare gick ner och undersökte planet, man letade efter kurirpost som skulle till England.



Planet lyftes till ytan av bogserbåten Carl, undersöktes av kriminalen, sänktes åter till botten vid Bornö där det ligger idag

Foto Anna-Lisa Åkermo, Fotoarkiv Terje W Fredh

Hemligstämplades

Dykaren hittade väskan med kurirpost, detta fick en journalist i Bohuslän reda på och kontaktade länsstyrelsen. Då hade redan regeringen hemligstäplat innehållet. Planet sänktes till botten på djupare vatten. Ett företag från Sotenäset fick 1947 lov att tråla upp planet det var då i så dåligt skick att bärgning inte var lönsamt En tungdykare, Axel Törnvall från Hunnebostrand, försökte också gå ner men planet låg för djupt Märkligt nog finns inte nästan inget skrivet om denna händelse.