

Bikungen från Immestad sålde honung på torget i 50 år.

Ur Lysekilsposten 2019-01-07.

Av Terje W. Fredh

I över 50 år var John Johansson från Immestad, Brastad en trogen försäljare på Stora Torget (Kungstorget) i Lysekil. John var biodlare och kallades allmänt bikungen. Jag träffade honom på torget och besökte honom flera gånger där han bodde.

Han var född i dessa trakter och högg sten, men blev tidigt intresserad av biodling. Han hade lärt sig mycket av pappan. 1949 tog han tåget till Uddevalla där han berättade om sin odling för medlemmarna i Uddevallanejdens biodlarförening.



John Johansson biodlare Immestad före 1984

I en intervju med John på 70-talet berättade han att växtligheten kring Immestad var bra för honungsproduktion. Det betydde att John ett normalår fick ett anseeligt antal fyllda glasburkar med honung. En del kunder besökte hans bigård, men den stora platsen för att sälja honung var Stora Torget i Lysekil. John tog sig dit med tåget från Brastad, men berättade att han i vackert väder cyklade till Lysekil. På pakethållaren band han fast trälådan med honungsburkar. Lördag var den stora torgdagen i Lysekil. Den dagen kom en del fasta kunder till John för att köpa. Han predikade att honungen hade en viktig funktion för många organ, själv slog han ett slag för honung, vid förkylning skulle den lösas upp i varmt vatten.



John Johansson Immestad 1980

Även bagerierna

Johns honung blev allt populärare, så han lät en cykelhandlare bygga en lasthållare bakom sadeln. När John och de andra handlarna från Stångenäset kom till järnvägsstationen väntade kuskarna Utberg, Lindberg, Tengberg och Karlsson som med häst körde upp varorna till torget. När handeln var över körde de ner tomlådorna till tåget, allt för en ringa penning . Inte bara privatpersoner köpte Johns honung, Björsells, Lidells, Maria Nilsson och Wienerbageriet ville gärna ha Johns honung. Alla år var inte bra honungsår, då drygade John ut handeln med kungsljus, en vacker växt drygt en meter hög.

De flesta av handlarna tog rast och drack kaffe på några av caféerna. John hade med sig limpskivor som han smörjde honung på. Johns vänlighet gjorde att han fick många vänner under de 50 år han var torgförsäljare.

När jag besökte John för en artikel lämnade han som gåva en nästan två meter hög växt ett kungsljus. John gav mig råd hur den skulle planteras, men den trivdes bättre i Immestad än i Kyrkvik.