

Sven Lööv

Lanthandlare som körde ut varor med lättviktare med sidovagn.

Det är tunnsått med berättelser hur en lanthandel fungerade under andra världskriget med ransoneringskort, brist på vissa varor och mycket arbete för ägaren av lanthandeln. Sven Lööv bor i Lysekil, född 1926 och var under sitt yrkesliv i huvudsak verksamt som privathandlare i Brastad.

När skoltiden var över sökte sig Sven till Konsum där det fanns chans till arbete men först tre månaders prov utan lön. Sven var idog och efter ett par månader fick han jobb med 45 kr i månader, det tredje året fick han 60 kr. Nästa arbetsplats var hos Arvidssons i Hällevadsholm som hade ett litet varuhus.

1943 fick Sven reda på att det fanns en lanthandel att ta över i Brastad, byggnaden låg en bit från kyrkan., området kallades Kyrkbyn. Startades 1940 av Vilhelm Johansson, när Sven tog över blev namnet Vilh. Johanssons Eftr, hus med affär i botten och lägenhet för honom och Stina i andra våningen. Telefonnumret var 14.

Sven har från den tiden sparat kassaboken där alla transaktioner finns nedskrivna med blyertspenna med rubriken av bläck.

Lanthandeln hade ett brett sortiment från minsta livsmedel till blåbyxor som kostade 16:50. Bristen på kaffe, kostade 1943 1:25 för en kvart, gjorde att just dessa varor var mest åtråvärd.

Sven visar mej en liten blyertsgrå vas i svarvad alabaster som har sin speciella historia. En kund hade pengar till kaffe men saknade ransoneringskort. Kunden undrade om Sven kunde ordna en kvart ändå.

– Jag ordnade detta, minns Sven. Dagen efter kom kunden och lämnade denna lilla vas som har idag har hedersplatsen bland alla idrottspriser som Sven erövrat.

Ransoneringskortet var ett stort arbete för Sven alla kuponger skulle klistras upp och redovisas för Kristidsnämnden.

Körde ut varor med lättviktare

Trakten hade många lantbrukare som bl. a sålde mjölk och ägg. Mjölk kom i 50 liter plåtkärl, kunderna hade med sig små spänner som fylles med mjölk. Senare kom glasflaskorna. Fem wienerbröd kostade 50 öre

De ägg som inte såldes i lanthandel köptes av mejerist Strandberg från Lysekil.

Redan på 40-talet hörde det till att affären körde hem varor till kunderna.

– Först med lättviktare med sidovagn och sedan bil, en Ford Eifel, berättar Sven med glasklart minne för detaljer.

Underliga önskemål kunde lanthandel få, detta i en tid då dagens mediciner inte fanns. En kund som led av lungbesvär hade hört att rå lever var en bra mot sjukdomen. Sven ordnade råvaran, många år senare berättade kunden att han blev botad.

Den lilla lanthandeln var också en samlingspunkt för ortens folk, man handlade och pratade med varandra. Även att ha öppet på söndagar praktiserades av Sven och makan samt två expediter klädda i långa vita rockar. Snyggt och prydligt.

Affärens varor kom från EOL och Carl J Andersson i Lysekil. Sven har också sparat en almanack som han gav ut 1947 och en speciell väska för ransoneringskort. Allt viktig köpmannahistoria.

Rådgivare för ICA

Sven kom att arbeta som försäljare hos Göte Bergbrandts grossistföretag i Lysekil samt kallades till ICA:s huvudkontor i

Västerås för en utbildning hur framtidens ICA affärer skulle se ut, vid den tidpunkten var det aktuellt med de första snabbköpen. Sven läste för att få ett legitimerat köpmannabrev som utfärdades av Bohuslän Köpmannaförbund.

I Brastad hade han en affär som bland satsade på pappersvaror och presentartiklar.

Svens stora fritidsintresse var idrotten och han löpte medeldistans för Gullmarshof i Lysekil med bland annat Roland Karlsson, Åje Jonsson och Nils Brunström.



Sven Lööv och Inge Karlsson
Brastad, augusti 2018

Gymnastiken i Brastad höll han på med upp i hög ålder bl. a som ledare som belönades av Fritidsnämnden.

Terje W Fredh