

Levande herrfrisörhistoria i Brastad

Av Terje Fredh

Fastigheten vid Lyckevägen i Brastad var inte helt klar när Evald Alfredsson 1939 öppnade frisörsalong. 2015 finns salongen kvar i samma hus. Nu heter herrfrisören Inge, son till Evald.

Evald kom från Hogstorp och visste att ett hus höll på att byggas i centrala Brastad. Lokalen i första plan skulle passa bra till frisörsalong. En snickare som hette Mattsson tillverkade den breda bänk med svart marmorskiva, en stol för vuxna och en för barn.

Evald var född 1917. Gamla bilder visar hur arbetskläderna såg ut kring 1940, lång vit rock med vit krage kring halsen.

Bakom inglasade skåp fanns en del av de varor som en frisörsalong hade att erbjuda.

Flaskor som innehöll Watzins Keratin för håret och Hegabalsam för rakningen.

Elrakhyveln var inte uppfunnen. Däremot var det flera stora företag som konkurrerade om rakblad. De märken som dominerade var Blue Gillette, Matador, Cesar och National. Kondomer var en annan vara där det stora märket hette Durex som fick konkurrera med Adamssons.

En del av originalutrustningen har sparats av Inge, t.ex. rak-löddermaskin, kammar och saxar.

Foton fanns på form- och pageklippning.

Rakning var en stor del av frisörernas arbete från 1939 och många år framåt. 85 öre kostade rakning på den tiden. Vile kunden dessutom får lite balsam i ansiktet kostade det 20 öre extra.

Priset för klippning var 2:80. –

Med tiden försvann de långa vita rockarna som ersattes med kavajer i färg. Evald började tidigt med att gå till äldre i hemmen för att klippa och raka. Inge har klippservicen kvar på Stångenäshemmet.

1982 tog Inge över verksamheten i den anrika herrfriseringen i centrala Brastad. Ett prov på viktig levande herrfrisörshistoria.



Foto Walter Andersson

Evald Alfredsson frisör Brastad 1940-tal



Foto: Fredh, Terje Evald Alfredsson Brastad 1985 Okänd

Bohusläns museum