

Fabriken i Hjälmedal ska rivas

En byggnad med anor.

Av Terje W Fredh
Ur LP 3 maj 2016

LP fick ett tips att den gamla konserverfabriksbyggnaden i Hjälmedal håller på att rivas. Huset var inte lätt att hitta så jag frågade en ung man som bodde intill. Där jobbade min farmor blev svaret.



Foto Terje Fredh

Fabriksbyggnaden i Hjälmedal byggdes 1949, nu rivs den

Små fabriker har det inte skrivits mycket om av stadens etablerade historiker. Bra uppgifter hittar vi i den förnäma hembygdsboken *"Stenhuggarbygden"* skrivet av Maj-Britt Pålsson.

Karl-Gustaf Karla Andersson

Det var 1949 som Harry Lundgren från Lysekil köpte Konsums gamla fastighet intill Folkets Hus. Upp till 15 personer, mest damer, arbetade på fabriken vars dekorer på konserverburkarna skapades av den förnämlige litografen Karl-Gustaf Karla Andersson.

Fabriken tillverkade olika sorters sillkonserver bland annat strömmingsflundra som stektes, lades i marinad och vakuumförpackades.

Man köpte gråsej som fläktes, saltades, färgades, röktes och skars i tunna skivor och lades i olja. Gråsejen fick varumärket Havslax. Kaviar från regnbågsforell hörde också till sortimentet. Fabriken fylldes också med äkta kinesisk soja på lerkrus.

Några av sillsorterna var marinerade ansjovisfiléer, Suverän kaviar, festkaviar, festmokrill, rökt i olja och rökta delikatessskivor i olja



Foto Terje W Fredh UMFA53318_0356 Bohuslän museum
Hjälmedals konservfabrik 1964 Florence Fors

Varumärket var Rixö

Hjälmedalsborna kallade sin fabrik för Hjälmedal men varumärket var Rixö konservfabrik. Lundgren hade fabriken tills 1968-69 då den såldes till Hulda Sköldsbergs AB i Göteborg med anor från Lyse.

Tillverkningen inriktades sig på storkök med sallader och majonnäs. Sköldsbergs sortiment blev ingen succé. 1972 såldes fabriken till Lundgren igen som gick tillbaka till de gamla produkterna.

1975 till 79 ägdes fabriken av Arvid Nordqvist, sedan kom Boviks konserv i Lysekil och fick namnet Lysekilsdelikatesser. 1979 slutade produktionen och nu 2016 rivs den anrika byggnaden som en gång startades av stenhuggarna i Hjälmedal.



Två burkdekorer skapade av Karl-Gustaf Karla Andersson.