

# Brastadlag 1945

Fotbollen har alltid haft ett starkt fäste i Brastad och Härnäset.

Detta blev jag varse 1947 när jag spelade med Slättens pojklag. Vi cyklade från Slättevallen med tröja och byxor på pakethållaren.

Fotbollskorna, blå mjuka Tre Torn satt på hemifrån. Vi kom till planen Höjda och möttes av en man som jag tror hette Bertil Hansson som var ledare för dess pojklag. Ett rykte gick att det fanns en spelare i Brastad som nog kunna komma att bli något. Vi fick inte reda på vad han hette men detta visade sej efter några minuter. Jag spelade back och hade Brastads påläggskalv mot mej. Han lurade mej många gånger.

Efter matchen fick jag veta att min motståndare hette Sten Pålsson. Brastadslaget vann den här matchen överlägset trots att vi hade Bert Karlsson i mål och Sylve Fransson i kedjan.

Den aktuella matchen spelade en varm sommardag. Efter matchen satt vi svettiga intill planen och drack ljummen Orancia. Sedan cyklade vi hem till Slätten.

Som reporter från 1962 träffade jag många av Brastadledarna bl.a. målarvärd Bertil Hansson, Frank Tobiasson som hade trävarufirma och Tage Lundqvist som hade bilskola.

Höjda var en gammal grusplan som byggdes i början av 30-talet av ortens ungdomar som dränerade, fyllde och jämnade till planen. Bertil Hansson berättade att en del ungdomarna var med och bildade ett lag i Rixö.



Stångenäsullen, idag en ful yta med sly, blev nästa bollplan i Brastad. Intresserade lade ner tusentals timmars ideellt arbete för att skapa en plan.

## Brastad IF 1945 på Högda



### Brastads IS 1945

Övre raden från vänster: Göran Kling, Bengt Johansson, Tage Lundqvist, Frank Tobiasson, Linde Engelbrektsson och Oskar Olsson.

Främre raden från vänster: Rune Hermansson, Harry Hermansson, Folke Johansson, Erik Åsberg och Erik Andersson.

Idrottsplatsen fick också banor för löpning hopp och kast. Jag ser i LP från 1950-talet att det fanns notiser och resultat över framgångar för brastadsidrottande pojkar och tjejer, de sistnämnda hörde till de bättre i Bohuslän.

Läste om någon spjutkastande dam som hette Olsson och en löptjej på kortdistans som hette Mattsson, båda vann många tävlingar.

Varje sommar på 50-talet ordnades en idrottens dag där idrottsmännen defilerade. I täten gick ortens blåsorkester, inleddes med tal av någon profilpolitiker.

Terje W Fredh