

Örtagården i Stora Hede

De förvandlade skog och ödemark till Norden största örtagård. Gunvor och Kurt Jimmefors i Brastad stod för den stora arbetsinsatsen. Den som söker på nätet efter örter träffar ofta på namnet Kurt Jimmefors, en kändis bland alla växtintresserade.



PÅ 90-talet skänkte jag tiotusentals av mina bilder till olika museer. Nyligen hittade jag några från Brastads örtagården som låg på Stora Hede i Brastad.

Paret köpte marken, röjde alla träd och buskar och skapade stora odlingsytor. På samma gång byggde paret ett eget bostadshus samt flera småhus för lager, butik och kursverksamhet.

Kurt var van vid att arbeta hårt, innan hade han ägt ett cementgjuteri där man göt betongplattor vilket på den tiden innebar mycket handarbete.

Paret reste mycket i Sydeuropa och hade med sig hem fröer som tidigare var svåra att växa i Norden men paret lyckades.

2 500 olika växter fanns i örtagården när den var som störst. Växtintresserade från många länder kom på studiebesök. Ledande växtorganisationen ansåg att paret Jimmefors bidrog att öka och sprida kunskaper om örter och hur de kunde användas.

Då det fanns att titta på hos Kurt, jag var imponerad av verbascum olympica som var jättekungsljus.

Stora Hede 1987

Jimmefors örtagård



Fotoarkiv Stångenäs hembygdskommitté



Foto: Fredh, Terje

UMFA53318_0390

Bohusläns museum

Kurt Jimmefors i Brastad hortikulturens vänner 1975

Kurser vid juletid.

Paret kunskaer om växter gjorde att man på örtagården hade en betydande kursverksamhet. Inte bara på sommaren utan också vintertid. När det lackade på jul lärde Kurt ut hur folk kunde skapa egna kransar och buketter.

På Internet hörde många av sej och ville veta mer om vissa växter. En frågade om en växt som odlaren trodde innehöll östrogen. Svaren blev många och till slut stod det klart att växten hade det svenska namnet munkpeppar. Den som har besökt den stora trädgården i Sparlösa kan studera vacker växt, på skylten står det att skottet kommer från den legendariske odlaren Kur Jimmefors i Brastad.

2003 blev paret Jimmefors en av Lysekils kommun kulturstipendiater.



Farliga växter överraskade.

Många gånger besökte jag paret Jimmefors för att göra reportage. En gång var önskemålet från min fotograf Lasse att ta bilder och skriva om farliga växter. Kom om en vecka så skall vi ordna detta svarade Kurt när jag ringde. Den aktuella dagen var vi på plats. Från en skogsdunge intill kom en märklig figur, Gunvor var klädd som häxa och visade oss vägen till en inhägnad plats i örtagården där man bara hade växter som var farliga för människor. Vi kom till serverat bord, Kurt hade massor av fakta och Lasse tog rulle efter rulle, det var rullfilm på den tiden.

Jag minns inte idag vad alla de farliga växterna hette men tror att det handlade om Belladonna, Spikklubba, Odört, Bolmört och Stormhatt. På samma gång hade tidningen en tävling om månadens bästa reportage, vilket vi vann. Tack Gunvor och Kurt för det!

Terje W. Fredh