
Söderöposten

Medlemsblad för Söderöns Hembygdsförening



Magnus Jansson "Puss Magnus"

F. 1903 –d. 1980

Foto Erik Lindberg-Östhammar omkring 1970

Nr 1 2011

Innehåll:

Ordföranden har ordet,	sid 3
Annonser	sid 4
Verksamhetsberättelse	sid 5-8
Julfest	sid 9
Lanthandlar på Söderön	sid 10-11
En byordning från 1784	sid 12-13
Bresilja och kumill, rekordgran, litet Söderölexikon	sid 14
Magbus Jansson	sid 15
Söderöns Hembygdsförening	sid 16

Ur bondepraktikan februari:

**"Om solen skiner på barmark i februari blir
det ingen sommar före sommarsolståndet."**

Dags att betala medlemsavgiften.

Årsavgiften är 100:- /person Plusgiro 15 28 61-1

Glöm inte uppge namn.

Kolla på adressetiketten på sista sidan.

Står det 11 vid din adress, har Du betalat för 2011.

Söderöpostens redaktion består f.n. av:
Hans Tibell, Viveka och Åke Westman
För innehållet i artiklarna svarar respektive författare
Ansvarig utgivare är Hans Tibell

Har ni material (text eller bilder eller både och), mejla dem till westsson@comhem.se
Layout Åke Westman.



Ordföranden har ordet!

Kära medlemmar!

Hoppsan!

Det blev visst vinter i år också!

Men kanske är det detta som gör att vi lever i så nära kontakt med naturen.

Vi upplever det starkt när kontrasterna är stora mellan mörkret och kylan under vintern, det sakta återkommande ljuset, fåglarna som blir alltmer aktiva, kor och hästar spralar runt i solskenet och dagsmejan smälter fram stenar och fläckar av barmark.

Då känns det att vi har lyckats övervintra än en gång och att den välsignade sommaren kommer snart!

Men det duger inte att bara sitta i lä i vårsolen!

Nu finns fönster att tvätta, bilar att spola av saltet från, äppelträd att beskära, potthål att ramla ner i, och inte minst, Hembygdsföreningens aktiviteter att gå på.

Det kommande året blir nog ungefär som dom tidigare, men med lite extra guldkant eftersom vi firar 10-årsjubileum.

Vår förening fungerar bra, men blir ännu bättre när du säger till om vad du vill att föreningen ska göra och ger en hjälpande hand på Söderödag, vandringar och andra evenemang och bidrar till tidningen.

Vi har ju inga samlingar eller byggnader, så allt hänger på vad medlemmarna tycker och gör.

Ju fler som medverkar, desto bättre och mer spännande blir det!

Alltså:
tack för ett bra 2010 och gott nytt Söderö-år 2011!

Hans Tibell



TRIVSELKVÄLL I SÖDERÖGÅRDEN!

Söndag den 6 mars kl. 18.30 träffas vi i Söderögården

För en allmän trivselkväll, ev. med en gästföreläsare.

**Vi kommer också att visa hur långt vi har kommit med
Bygdeband som även kommer att innehålla föreningens
bildarkiv. Kaffeservering**

Välkomna!

Söderöns Hembygdsförening

ÅRSMÖTE

Söndagen den 27 mars kl. 18.00

i Söderögården, Långalma

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Förtäring

Välkomna!

Styrelsen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Under det gångna året har verksamheten bedrivits på i stort sett samma sätt som tidigare, men styrelsen prövar hela tiden nya ideer och är uppmärksam på medlemmarnas respons på aktiviteterna.

Eftersom uppslutningen på det mesta har varit god har det inte funnits anledningar till några radikala förändringar. Söderöposten har rönt enbart positivt intresse och är en viktig del av föreningens verksamhet. Ekonomin är god och medlemsantalet ökar varje år.

Under det kommande året planeras verksamheten fortsätta i stort sett på samma spår, men aktiviteterna anpassas efter vad som är efterfrågat och vad som är möjligt att orka med.

Eftersom alla arbetar gratis finns det klara gränser för hur ”tunga” arrangemang vi kan genomföra eller hur många. Det är därför som det är viktigt att medlemmarna är aktiva och ställer upp när det behövs, vilket har skett i stor utsträckning och är det som möjliggjort den goda utvecklingen.

Vår bygd är gynnad av en fantastisk natur. När vi lägger till grannsämja och trivsel och samarbete, så blir det bra nära ett litet paradys. Det kan inte ens vintern eller byråkraterna rå på.

Hans Tibell, ordf.

Verksamhetsberättelse för 2010

Styrelse:

Ordförande: Hans Tibell

Vice ordförande: Viveka Westman

Sekreterare: Bengt Skagersjö, adjungerad sedan sept.

Kassör: Christer Mattsson

Övriga ledamöter: Agnetha Eriksson, Anders Westerberg och Ulla-Britt Jansson.

Suppleanter:

Robert Carlsson, Margit Bergström, Anna-Britt Mattsson, Maryanne Svantesson, Hans Gustavsson och Karin Hörner Andersson.

Styrelsen har genomfört nio protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret.

Revisorer:

Margaretha Mattsson och Lage Löwén.

Revisorsuppleant:

Mats Jorlin

Valberedning:

Arne Westerberg, Mats Frylmark och Patrik Westerberg

Medlemsantalet:

Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 299 betalande.

Årsmöte:

Hölls den 28 mars i Söderögården.

Föreningen har under året inbjudit till sju olika aktiviteter förutom årsmötet. Den åttonde aktiviteten, Gammaldagsmat blev inställd.

Årets gökotta den 23 maj.

Samling tillsammans med guiden Gunnar Emanuelsson vid Tuskö torg, dvs utanför fd Svanbergs verkstad. Trots hotande regn och massor med mygg, blev det en trevlig morgon, med fikarast vid Tuskötäppan.

Nationaldagen den 6 juni

Firades traditionsenligt tillsammans med Bygdegårdsföreningen i Söderögården.

Årets högtidstalare var prof. Em Martin H:son Holmdahl, sommarboende i Svartnö sedan många år.

Musik av Al Fine från Östhammar.

Byvandring från Tuskö den 4 juli

Under stekande sol gick vandringen från Tuskö torg, via Högalund, Svartnö, Karlsro, Vikarudden tillbaka till Tuskö.

Mycket välregisserad vandring, med bra information hela vägen.

Långalmastigen den 13 juli

Några få tappra gick stigen i värmen, men vi blev desto fler till kaffet vid Långalma sjöbodan.

Söderödagen den 18 juli

Anordnades tillsammans med Söderögårdens Bygdegårdsförening. Hembygdsföreningen hade en utställning av gammeldags fiskeutrustningar och Bosse Bergström visade nätbindning.

Geologins dag den 11 september

För andra året i rad hade vi förmånen att få avd. dir Arne Sundberg från SGU som guide bland Söderöns gruvhål. Samling vid Nolsterby kapell och studiebesök vid gruvhål i närheten av Malmplatsen. Ca 30 personer deltog.

Julfesten den 2 januari

Ett glädjande stort antal, ca 80 st vuxna och barn kom för att dansa kring granen, fika, delta i paketauktionen och träffa tomten.

Medlemsbladet Söderöposten

Utkom med fyra nummer.

Nummer 2 delades ut till samtliga hushåll på Söderön.

Brittas bästa

Iordningställande och tryckning av receptsamlingen Brittas bästa.

Samarbete med andra föreningar

Vi har nära samarbete med Söderögårdens Bygdegårdsförening. Under året har vi även haft samarbete med andra hembygdsföreningar i kommunen. Vi har haft möten i Vigelsboäng, hos Valö-Forsmarks hembygdsförening. Och vi har även haft en träff i Öregrund.

Ombud till Bygdegårdsföreningens årsmöte

var Ulla-Britt Jansson.

Föreningens representant i SUG,

Söderöns Utvecklingsgrupp har varit Hans Tibell.

Söderöns Hembygdsförening är ansluten och försäkrad genom **Sveriges Hembygdsförbund.**

Ombud till Upplands Fornminnes-och Hembygdsförbund:

Ombud har varit Ulla-Britt Jansson. Suppleant Viveka Westman.

Bygdeband

Föreningen har anslutit sig till Bygdeband, via Sveriges Hembygdsförbund. Det är ett sätt att lägga ut Söderöns gårdars historia på nätet, kostnadsfritt. Vi har startat upp så sakteliga.

Vi hoppas också att kunna lägga in alla benämningar på åkrar och ängar osv, som vi har samlat i kartpärmerna.

Ekonomi:

Föreningens ekonomi är god. Antalet medlemmar fortsätter att öka och är i skrivande stund, 4 feb, 299 st. Tittar man på resultatrapporten, så kan medlemsavgifterna verka litet högre än väntat. Men det beror på att inbetalningskortet för medlemsavgiften skickades ut med decemernumret av Söderröposten och att ni så lovvärt redan börjat betala in avgiften.

Glädjande är också att Brittias bästa går bra, 111 ex sålda. Så skynda er att förvärva ett ex och få många fina recept.

På kostnadssidan har tryckningen av Brittias bästa ökat siffran från förra året. Övriga kostnader har också en hög siffra, som beror på att räkningen från kvällen med Ebbe Schön 2009, inte kom förrän 2010.

Styrelsen för Söderöns Hembygdsförening den 31 januari 2010.

Hans Tibell Viveka Westman Bengt Skagersjö (adjungerad)
Christer Mattsson Agnetha Eriksson Ulla-Britt Jansson

Verksamhetsplan för 2011-2012

Verksamhetsåret börjar med årsmötet den 27 mars

Övriga planerade aktiviteter:

Gökotta i maj.

Nationaldagsfirande i Söderögården den 6 juni.

Morgonvandring på Långalmastigen i juli.

Söderödagen i juli.

Jubileumsresa till Åland i augusti.

Geologins Dag i september.

Svampletning i sept-okt.

Berättarkväll under hösten.

Under Hembygdsförbundets tema Skogen år 2011, ordnar Hans Tibell eventuellt en skogsvandring vid Lotsholmen.

Söderröpostens julnummer blir ett jubileumsnummer och ska tryckas i färg.

Julfest i början av 2012.

ÅRETS JULFEST, SUCCÉ!

Gick med spänd förväntan upp till bygdegården den 2:a januari, för nu skulle årets julfest förberedas.

Juldansen skulle börja kl. 14.00 och en halv timme före anlände våra spelmän med Lennart Westerlund i spetsen.

Det var glest med folk i lokalen men strax före 14.00 rasade det in danssugna barn och vuxna.

Vi drog igång dansen med ”Nu är det jul igen” och i år med hela två ringar runt granen. Efter att vi dansat ”Skära, skära havre”, hoppat ”Små grodorna” m.fl. samt avslutat med ”Björnen sover” var det dags för fika.

Våra gäster bjöds på hembakat: lussebulle, småkakor samt mjuk kaka vilket uppskattades då endast fem stycken lussebullar fanns kvar efter fiket.



Hans och Patrik Foto: Leif Höstedt

När kaffe och saft var urdruckat drog vår auktionist Hans Tibell igång med paketauktionen.

STORT TACK TILL ER ALLA SOM SKÄNKTE PAKET!

Nu var det åter dags för en sväng runt granen samt den traditionella långdansen genom bygdegården.

Plötsligt stod han där i dörröppningen vår efterlängtade TOMTE med sin godissäck och alla barn samlades runt honom för att få sin gottepåse. *Tack Hemköp!*



Tomten kom

Foto: Leif Höstedt

Tomtebesöket är som alltid finalen på julfesten, och alla våra ca. 80 gäster vandrade ut i vintermörkret.

Nu hoppas vi på minst lika många danssugna barn med föräldrar nästa år, men inte att förglömma de vuxna utan småbarn som kom för att återuppliva bardomens julfester med dragspelsmusik, kaffe och trevlig samvaro.

När det gäller juldansen blir jag aldrig för gammal för att dansa runt granen(så länge fötter och ben orkar) och återkommer gärna nästa år.

Margaretha Mattsson, Långalma.

Lanthandlar på Söderön

Jag har i ett tidigare nummer av Söderöposten skrivit om affären och slakteriet vid Lövnäs i Mälby.

Nu har jag pratat med Britta Olsson i Nolsterby och hon har berättat om affärerna i Långalma och Nolsterby.

Först litet om lanthandelns historia. Uppgifterna har Britta tagit från Wikipedia.

I Kristoffers landslag från medeltiden fanns ett förbud mot handel utanför städerna.

1846 blev det tillåtet att öppna en handelsbod, om den låg minst tre mil från en stad.

Och 1864 försvann även denna bestämmelse om etablering.

Viss handelsverksamhet hade fått bedrivas i t.ex anslutning till de svenska bruken och var avsedd enbart för de anställda.

Och på marknadsplatser fick handel bedrivas ett par gånger per år. Ännu tidigare rådde naturahushållning och handels bedrevs genom byteshandel mellan bönder och grannar.

1904 kom Brittans farfar, August Ohlsson, från Stora Risten på Gräsön till Lövnäs och tog över affären där efter Mattias Mattsson.

1905 tog han över affären i Långalma, efter en handlare vid namn Lundin. Denne Lundin skulle vi

vilja veta litet mera om. Var det möjligen han som hade en filial i Hummeldal?

August Ohlsson drev nu två affärer på Söderön.

1910 köpte han gården Nolsterby och öppnade en affär i det mindre huset på gården.

Den affären blev till en början filial till lanthandeln i Älvsnäs och senare till Långalmaaffären i ca sju år.

Verksamheten i Lövnäs hade lagts ner och för att kunna sköta två affärer och jordbruket, fick alla i familjen hjälpa till.

Brittas fastrar, Anna och Hilda var i femton-sexton års åldern och idoga och pålitliga och körde med häst och vagn till Långalma när de inte låg över. Även Brittans pappa, Axel, var i Långalma några perioder.

1914 blev arbetsbördan för stor och verksamheten i Långalma såldes till Axel Pontus Olsson, från Johannesfors.

Och 1918 var det dags för hans son, Axel Gustav Maurits att ta över. Och han blev AGM med hela Söderön.

1920 föddes sonen Arne, som så småningom blev Brittans man, och han började arbeta i affären efter realexamen.

AGM hade nog andra planer för sonen men han blev kvar och tog över när pappan dog 1954.



Arne bakom disken Föreningens bildarkiv

Samma år gifte sig Britta och Arne.

Faster Anna skötte filialen i Nols-terby fram till 1949, den lades ner 1956.

I stället började man med utkörning av varor från Långalmaaffärn, för att hålla servicen till dom som inte hade bil.

Att ha lanthandel på Söderön i mitten av förra seklet innebar att man var navet i bygden.

Man tillhandahöll i princip alla varor man kunde behöva på en gård och i ett hushåll.

Det som inte fanns hemma kunde man genom Mjolk-Viktor, Viktor Janssons försorg få från Norrskedika till affärn i Långalma.

Även Post-John, John Jansson var en viktig person, när det gällde att få varor från Östhammar till Söderön, inte bara post.

Vid affärn kunde kunderna även tanka bensin och köpa oljor och fotogen.

Ägg köptes upp och såldes vidare. Och man förmedlade ull till de som själva inte kunde ta hand om sin ull, eller ville ha den förädlad, som t.ex vävd till filter.

Den första frysboxen man köpte har Britta fortfarande kvar. Och enligt elmätaren drar den inte mera ström än en modern box.

1965 byggde man om till snabbköp.

Många av Söderöns ungdomar har haft jobb i affärn i Långalma. Ulla Jansson, då Lassegård, var en klippa, när det gällde att ta emot och göra i ordning beställningarna som skulle köras ut.

Andra som har arbetat som bodknoddar är Sven-Erik Svanberg och bröderna Lindman för att inte tala om radarparet Oskar Olsson och Henning Bergström.

Britta och Arnes son Göran lade sig i tidig ålder i affärsverksamheten. Han viskade t.ex till den ampra Jena, hushållerska hos Nyström vid Nybröte, att hon skulle ta limpan längst in. Den var färskast.

1967 lade Britta och Arne ner affärsverksamheten i Långalma och Arne började arbeta i Forsmark.

Detta var Söderöns sista lanthandel.

Viveka Westman

En byordning från 1784

Vivi Lindberg i Östhammar, upp-
vuxen vid Stacklöt i Tuskö, håller
vår hembygdsförening med tid-
ningsartiklar och annat som har
med det gångna Söderön att göra.

Härom sistens fick jag ett exemplar
av Upplands Fornminnesförenings
årsbok 1961.

I den finns det en artikel om de
gamla bystadgarna i Yttersby.

Jag frågade vår ordförande,
Hans Tibell, som är byålderman i
byn om hur stadgarna efterlevs
idag.

Han berättar att stadgarna är aktuel-
la och tillämpas i de frågor som det
är möjligt och lämpligt.

Han berättar vidare att det finns en
bok som redovisar alla stadgarna i
alla byar. Det hela grundas på att
regeringen ville ha ordning i landet
och utfärdade en förordning, trolig-
en 1746, om att alla byar skulle ha
en byordning.

Det gick trögt med genomförandet,
trots att prästerna meddelade för-
ordningen från predikstolarna.

I Yttersby tog det nästan 40 år.
Yttersby har en byordning från
1700-talet, en mantalsfördelning
från laga skifte 1860 och en samfæl-
lighet som fungerar med delägare-
förvaltning, vilket innebär att alla
frågor ska beslutas i bystämman
och alla ska vara ense.

Lantmäteriet anser att man borde
byta till en modern samfällighetsfö-
rening, men man envisas med det
gamla.

Byordningen har 26 paragrafer och
är undertecknad av nio jordägare
med bomärken.

Jag tar med några slumpvis utvalda
paragrafer.

1 §. Tå Ålderman skall utväljas
böra byamännen samman träda,
och utse twenne af them, uppå
hwilken thera mästa rösterna faller
densamma är blefwen ålderman,
therefter wäljes af grannarna til be-
sittjare, sedan the så walde blifwit
böra the på alt möjeligt sätt beford-
ra hela byalagets gemensamma bäs-
ta som består theruti at the beflita
sig therom at efter följande öfwe-
renskommelse warder med allwar-
sam tilsyn fullgjord.

4 §. När slåttertiden infaller skola
alla grannarne af åldermannen kal-
las till sammans at med dem öfwer-
lägga när de skolla begyna at slå
sine samfällte ängar.

6 §. Hwar som hugger på andras
skog, tegar, gärdes backar, hägna-
der och vretar, theruti han jngendell
äger, eller äger, bryter löf, fäller
skog at lagna på sina gamla gärdes
gårdar, hugger tall ris, dock stående

hwar och en fritt, att hugga tallqwistar på sine enskilda skiften, men , dock ware tillhugga små talar med toppar på, ware aldeles förbudit, så wäll på sine ägne som andras skiften, hwar som häremot bryter han skall böta åtta skillingar och ersätta skadan.

8 §. Åldermannen med besittjare ware skyldig utsätta en eller flera dagar både höst och vår tå alla grannar i byalaget efter wars och ens öretal till wäglagning kommer. Och den som intet fullgör sin skyldighet, han skall böta fyra skilling för wart dags wärke han försummar.

11 §. Hwar som lönligen insläpper sina Creatur uti oslagna ängar, wretar och hägnader, böte för hwart Kreatur åtta skilling och ersätta skadan.

14 §. Så snart Isen lägger om hösten och blir så stark att han bär skottnätja i vikar och stränder, så dant Fiske icke idka förr än alla jordägare i byn sig therom förent och sammansat, hwar som häremot bryter skall böta första gången åtta skilling annan gång dubbelt.

20 §. Uti byastämmorna åligger thet en hwar att med anständig höflighet anföra hwad han för egen dell finner nyttigt wara, men inga-

lunda med plumpa och hårda förwitelser angripa ålderman, besittjare eller andra hwilken sig otidigt upförer han bör efter the öfriges bepröfwande böta ifrån två till åtta skilling.

25 §. Att hugga Jenstör till försäljning och nya gärdes gårdars upstängande hwarder aldeles förbudit på andras skiften, hwar som här mott bryter han skall böta tre runstucken för hwart par, dock ware tillåteligt at hwar och en får hugga Jenstör till sine gamla gärdes gårdars förbättring der han hafwer sina ofwan nämde gärdes gårdar wid andras skiften.

26 §. Alla de böter som i thenna byordning blifwit utsatte, kommer at delas lika på hwar och en, efter alla kommer lika till att pliktta, och andra utgifter som hörer till denna byordning.

Anhållandes undertäcknade ödmjukeligen det den högtärade härads rätten täckttes denna byordning gunstigast gilla och stad fästa.

Detta warder med våra namn och bomärkens egenhändiga underritande bekräftat.

Ytters by den 8 November 1784.

Viveka Westman

Bresilja och Kumill

När jag skrev om affären i Lövnäs, Söderöposten nr 2 2010, fanns ordet brisilja med.

Jag hade inte lyckats få fram vad det var för vara Mattsson sålde.

Jag antog att det kunde vara en krydda.

Nu har Vivi Lindberg hjälpt mig med det.

Hon kan sin Kerstin Ekman och i boken Häxringar läste Vivi om Sara Sabina Lans som i handelsboden bytte till sig bresilja.

Vivi berättar vidare att bresiljan användes till färgning av garn och textilier, bl.a mattvarp.

Beroende på betning ger bresiljan svart, blå, violettera och blågröna färger.

Bresiljeträdet förekommer i olika arter och man använder veden finfördelad.

Och så har jag en ny undring:

När jag stavade mig igenom bystadgarna för Yttersby, kunde jag under 13 § läsa att varken husbönder, matmödrar, barn, tjänstefolk eller backstugusittare fick i gården, vretar eller var det nu vara månede, ta KUMILL.

Vad var det? Var det kummin?

Viveka Westman

Rekordgran?

I förra numret efterlyste Hasse Gunnarsson någon gran på Söderön, som kunde slå omkretsen på den i Björnäs. Vi har inte fått något gensvar, men det beror väl på den myckna snön.

Och det är granar det gäller. Inte ask, som en mig närstående person försökte komma med.

Viveka Westman

Litet Söderölexikon

Hedder, heddra

Storesten

Snöga

er, era

Stora Risten

snöa



Magnus Jansson "Puss-Magnus"
se omslagsbilden.

Omkring 1970 gjorde Erik Lindberg på Östhammars Tidningen en intervju med Magnus Jansson, där han berättar följande om sig själv.

Jag har förkortat artikeln en del.

Han föddes 1903 i Gottsta i Häverödalen. Han var äldst av nitton syskon och familjen arrenderade en period gården Bohl på Söderön.

När han var tio år började han i skolan tillsammans med sin far, flyttade hemifrån och arbetade hos olika bönder tills han var sjutton år.

Han tog då värvning vid Svea Livgarde, var där i tre år och hamnade så småningom som slaktare på Söderön, vid Lövnäs.

Efter det gick han till sjöss, och efter bara några månader på ångaren "Öregrund", förliste båten på Skalbådans grund 22 okt 1922.

Av de nio som gick i livbåten, omkom åtta.

Magnus blev kvar på båten, tillsammans med kapten Hallberg och fyra kamrater.

De fick inte plats i livbåten och det räddade deras liv.

Hjälpen kom på morgonen efter, då kaptenen på bogserbåten "Karlholm 2" kronolotsen Konrad Ludvig Jahren, med stora svårigheter i rykande storm, tog sig fram till "Öregrund".

Magnus var även med i konvojer under andra världskriget, då torpederingar var en vanlig företeelse.

Så tillbaka tillbaka till livet på land på Söderön, där han gifte sig med småskollärarinnan Milly. Hon stavade efternamnet Janzon med z.

Men äktenskapet var inget för Magnus, så det blev skilsmässa.

Efter sin pensionering började han att fiska.

Fisken han fick, åkte han runt med på sin motorcykel och sålde.

Och det var nu han fick smeknamnet Pussmun eller Puss-Magnus.

Var det vackra flickor som vill köpa hans fisk, tog han gärna en puss som betalning.

Magnus dog 1980.

Viveka Westman

Söderöns Hembygdsförening

Söderöns Hembygdsförening
c/o Hans Tibell
Lotsholmen
742 91 ÖSTHAMMAR
Plusgiro 15 28 61-1

Styrelse	Telefon	E-post
Hans Tibell	70055 el. 08-659 47 75	neisti-2004@telia.com
Viveka Westman	70028 el. 08-15 86 12	westsson@tele2.se
Ulla-Britt Jansson	320 31	xrizter@telia.com
Christer Mattsson	704 90	
Agnetha Eriksson	701 35	
Anders Westerberg	323 75 el. 070-222 03 81	familjenwesterberg@telia.com
Ersättare		
Robert Carlsson	703 41	robert_carlsson@telia.com
Margit Bergström	324 64	
Anna-Britt Mattsson	321 87	
Maryanne Svantersson	324 29	
Hans Gustavsson	416 46	
Karin Hörner Andersson	70072	
Bengt Skagersjö	070-51 654 52	bengt.skagersjo@telia.com
Revisorer		
Margaretha Mattsson	321 59	
Lage Löwén	702 59	
Ersättare		
Mats Jorlin	701 62	
Valberedning		
Arne Westerberg	700 24	
Mats Frylmark	702 10	
Patrik Westerberg	700 24	
Ombud för Upplands Forminnes- och Hem- bygdsförbund		
Ulla-Britt Jansson		
Ersättare		
Viveka Westman		