

Backa kvarn och Mjölnergården



Kvarnverksamhet har funnits vid Kvarnbacka alltsedan 1600-talet. År 1839 rev man den gamla kvarnen och började med hjälp av dalkarlar bygga en ny. Den nya kvarnen stod färdig 1842.

På 1890-talet blev kvarnen mindre användbar sedan den nya kanalen anlagts. Kvarndriften lades ned 1922 och mjölnaren flyttade från Skultuna. Backa kvarn revs i början av 1950-talet och i dag återstår endast grunden av gråsten.

Mjölnergården t.v. i bildens överkant var en två våningars, rödmålad arbetarbostad.

I bottenvåningen mot norr bodde mjölnaren i en lägenhet om två rum och kök. Tillhörande trädgård disponerades endast av mjölnaren.

Byggnaden inrymde fyra lägenheter i vardera våningen, samt två enkelrum vid vardera gaveln på vinden. Byggnaden var hitflyttad och gjord till arbetarbostad någon gång under 1800-talets senare hälft. Mjölнарbyggningen revs under 1970-talet. Källa: Skultuna bruks historia, del III

Skultuna Hembygdsförening



Skultuna Hembygdsförening är en ideell förening som bildades 5 november 1954 och har nu under drygt sex decennier vårdat och synliggjort vårt lokala kulturarv. Nu är 2020 till ända, ett år som präglats av covid 19 pandemin. Vilken lagt en förlamande hand över vår verksamhet. Vi har ständigt matats med uppmaningen håll avstånd, undvik trängsel m.m. Det enda som fungerat som vanligt är hyres- och elfakturor. Våra sedvanliga aktiviteter har vi fått ställa in och risken är uppenbar att det blir likadant 2021. Detta har inneburit att utgifterna har varit konstanta och intäkterna har gått ner. I nuläget beräknar vi att hålla årsmötet under maj istället för normalt i slutet av februari.

Medlemmar nu behöver vi Ert stöd mer än någonsin. Medlemsavgiften är en viktig del av föreningens ekonomi. Vår förhoppning är att även i fortsättning få ha Er kvar och att vi också skall få nya medlemmar. Som medlem har du en viktig funktion att som ambassadör påverka vänner/bekanta att bli medlemmar.

Var finns vi: Hembygdskällaren, Vallonvägen 20 C, där finns skolmuseum och ca 80 modeller i miniatyr av gamla hus och verkstäder. Vi har även våra styrelsemöten och bildvisningar där. Arbetslivsmuseum finns i "gången" bakom Messingsbutiken och är öppet under butikens öppettider och kommer delvis att göras om under 2021. Ett arbetarhems interiör från 1850-talet finns i Kärrbostugan benämnd Paradiset. Utställning av allehanda ting från olika tidsepoker finns att beskåda i museet i Bränningshyttan. Där finns också modeller av Skultuna 1680-tal, Linbanan från Nygårdsmosse, Bankvägen mm.

Information: Våra aktiviteter kan du läsa om i Skultunabladet, ICA:s anslagstavla och i VLT under rubriken Föreningar i I dag spalten. Vi har också en aktuell hemsida, adress www.hembygd.se/skultuna. Där kan du hitta bildmaterial, kontaktvägar, aktiviteter m.m.

Historia: Sista boendet i "Paradiset" var Murar Lasse på 1950-talet med hustru och 7 barn. Kärrbo byggdes upp efter den stora branden 1780. När Brukspatron Anton M. Nordensköld under 1880-talet gick förbi huset och Adam varit ute trädgården, frågade Nordensköld vad heter din hustru, hon heter Eva. Då måste detta vara Paradiset sa Nordensköld och i folkmun fick det därefter heta Paradiset.

Positivt: Tilldelades Skultuna Lions kulturstipendium för 2020. Mottog donation från person i USA med avlägsen anknytning till Bruket.

Fakta: Vi är ca 230 medlemmar. Föreningens första ordf. var Disponent Sören Alrutz Schmidt. Första kvinna i styrelsen var Fru Dagny Karlsson.

Styrelse: Ordf. Bengt Andersson, vice ordf. Sven Eriksson, sekr. Monica Karlsson, vice sekr. Sven-Erik Nilsson, kassör Margareta Smevold, lotteriansvarig Lisbeth Rosenlöf, registreringsansvarig Sven Olof Thorsén.

Hemsidesansvarig Lars-Gunnar Malmqvist

Bildansvarig Stig Svärd

Medlemsavgift för 2021 är oförändrad:

Enskildmedlem **100:-**

Familjemedlemskap **165:-**

Ungdomar 0-25 år **20:-**

Betalas in på bankgiro nr 5867-4144 glöm inte ange namn, adress och gärna E-post adress.

Styrelse hälsar Er varmt välkomna till ett nytt verksamhetsår.

gm/Bengt Andersson Ordf.