

## Folktro

Folktron sa att här kunde näcken, skogsrå, tomtar och goenissar finnas.



### Näcken

Näcken har många namn och han kallas även för strömkarlen, kvarnrå eller bäckamannen. Han sitter naken vid vattnet och spelar på sin fiol. Sägner säger att han försöker förtrolla kvinnor och lurar ner dem i vattnet för att dränka dem. Så lyssna om ni hör fiolspelet för då får ni ta det försiktigt.

### Skogsrået

Skogsrået kan vara kärlekskrank och sällskapssjuk och uppvaktar gärna män som vistas i skogen. Ensamma män lever farligt då skogsrået kan förvillra dem så att de går vilse i skogen. När hon lockat en person tillräckligt långt in i skogen skrattar hon högljutt och försvinner.



Men hon kan också hjälpa människor. Är man snäll mot skogsrået så hjälper hon. Hon kan se till så att en jägare aldrig missar sitt byte och offerar man något till skogsrået, exempelvis lägger en peng på en stubbe, så får man jaktlycka. Även ett bortsprunget djur kan komma tillbaka om man ger skogsrået något. Prova och lägg en blomma på stubben och önska dig något från skogsrået.

### Tomtar och goenissar

Långt innan jultomten trodde man på en helt annan slags tomte, nämligen gårdstomten eller goenissen som han också kunde kallas. Den här tomten beskrevs som en liten gråklädd gubbe som var snäll mot husets ägare om han blev behandlad väl, men som kunde göra mycket skada om han inte var nöjd. Goenissen smyger runt och håller ordning på skvaltkvarnen. Om du är riktigt tyst så kan du kanske höra honom.

