

## 24 KYRKOR OCH BÖNHUS I SÖDRA DELEN AV KROKOMS PASTORAT (ÅS, RÖDÖN, ASPÅS, NÄSKOTT OCH ALSÉN)



Nuvarande E14 och järnvägen västerut från Östersund mot Åre går genom en gammal och livaktig kulturbygd. Ett levande jordbruk och även ett flertal industrier präglar denna del av storsjöbygden. Lokalt mellan byar och socknar och även regionalt mellan Jämtland och Tröndelag har kontakter och kommunikationer alltid varit viktiga. Här har också kulturell och kyrklig verksamhet i närmare tusen år haft stort inflytande. Varje socken har haft och har fortfarande sin egen församlingskyrka. Under de senaste 150 åren tillkom även en rad bönhus och kapell som en följd av olika väckelserörelser utbredning i bygderna och även nya kyrkor har tillkommit.

I den södra delen av Krokoms pastorat / kommun finns sedan gammalt fem socknar / församlingar: Ås, Aspås, Rödön, Näskott och Alsén. Förutom dessa fem församlings-kyrkor har Svenska Kyrkan tre kyrkor och gudstjänstlokaler i de fyra tätorterna Krokom, Näliden och Trångsviken, samt en viss tid även en i Dvårsätt. Sälunda finns åtta kvar, vilka alla fortfarande är i funktion.

Till dessa sammanlagt nio kyrkolokaler kommer 15 andra gudstjänsthus, som ibland kallats bönhus, missionshus, kapell eller kärlokal. De fördelar sig enligt följande: I Rödön och Näskott vardera fem, i Ås och Alsén vardera två samt i Aspås en, summa femton. Ingen av dessa finns kvar som gudstjänstlokal, utan har antingen rivits eller försålts och gjorts om för andra ändamål (bostäder, verkstad eller annat). Dock firas i Backen några gudstjänster under året (se nedan). I följande presentation skildras de olika kyrkorumen församlingsvis i området från öster till väster och inom resp församling i kronologisk ordning efter byggnadsår.

Kyrkor och bönhus i norra delen av pastoratet (Offerdal och Föllinge) behandlas i ett senare skede.

*Sven-Erik Mattiasson*

# Kyrkor och Bönhus i Krokoms pastorat / kommun

Sammanställt av: Sven-Erik Mattiasson, 2023





Ås kyrka (1)

## Ås församling

### Ås kyrka (1)

Redan på medeltiden fanns en liten kyrka i Ås med de äldsta delarna redan från **1200-talet**. Alldeles väster om kyrkan stod en hög klockstapel. Denna första träkyrka, som om och tillbyggs flera gånger revs **1875** samtidigt som nuvarande Ås kyrka började byggas. Byggmästare var Pehr Norin från Trönö efter ritningar, som gjorts redan 20 år tidigare. De två sakristorna på var sida om koret tillkom 1929.



Missionshuset i Ås (2)

### Missionshuset i Ås (2)

**1905** byggde Östersunds missionsförsamling ett missionshus i Ås (bakom f d BP-macken i Sörbyn) och bildade 1919 en dotterförsamling här. Men redan 1926 återgick medlemmarna till moderförsamlingen. Själva huset såldes först omkring 1969 till en privatperson och finns fortfarande kvar.



Baptistkapellet i Ås (3)

### Baptistkapellet i Ås (3)

**1927** byggdes den andra frikyrkolokalen i Ås vid Ösavägen (nuv Mattssons traktor). Redan 1856 hade något speciellt och nytt på den kristna fronten hänt i Jämtland. Det första baptistiska dopet ägde rum just här i Ås den 30 november det året i ett upphugget hål i Storsjöns is. Samma dag bildades här också länets första baptistförsamling. I början saknade man dock egen samlingslokal och en stor del av verksamheten flyttades därför snart till Aspås, där det också fanns en baptistförsamling. 1891 bytt man namn till Aspås baptistförsamling. Där byggde man ett eget kapell först 1908 och 1927 fick alltså även baptisterna i Ås ett kapell. Detta kom 1945 kom att övertas av Östersunds baptistförsamling. Omkring 1950 såldes huset till en privatperson, men står fortfarande kvar vid Ösavägen som Mattssons traktor.



Rödöns kyrka (4)

## Rödöns församling

### Rödöns kyrka (4)

En urkund från **1314** omnämner en kyrka i Rödön, som sedan byggts ut flera gånger. 1806-1811 under oroliga tider i landet byggdes så den kyrka, som kom att stå i drygt 100 år. 1923 totalförstördes kyrkan av en explosionsartad brand. **1926** påbörjades ett nytt kyrkbygge och i augusti kunde den nuvarande kyrkan invigas.



Backens bönhus (5)

### Backens bönhus (5)

**1924** uppförde EFS I byn Backen mellan Rödön (Mjåla) och Näskott (Tullus) ett bönhus. Sedan 1915 hade dess ungdomsförbund (DUF) startat verksamhet här. Predikanten Paul Hemmingsson i Tullus reste runt och predikade runt om i länet. Err 20-tal medlemmar tillhörde på sin tid EFS-föreningen Numera har sedan länge regelbunden verksamhet upphört men huset finns kvar och 1995 såldes det till Backens bystuga. Den ekonomiska behållningen gick till Wilhelmsberg på Norderön. Några gudstjänster varje år förekommer dock fortfarande i Backens bystuga genom Rödöns församling.



Missionshuset i Hägra (6)

### Missionshuset i Hägra (6)

**1919** inköptes f d NTO-lokalen i Hägra av Krokoms missionsförening och invigning skedde i september 1920. I april 1905 hade denna förening bildats hemma hos en snickare Sandberg i Hissmon, Två år senare anslöts den till Svenska Missionsförbundet. En tid upplåt disponent Nobel även lokaler i Hissmofors till föreningen. Den växte från ett 15-tal medlemmar 1910 till 65 1930. Man bytte också namn till Rödöns missionsförsamling. Missionshuset låg vid Hägragården och revs 1964.



Svenska Kyrkans gudstjänstlokal i Dvårsätt (7)



Frälsningsarméns kårlokal i Nyheden (8)



Baptistkapellet i Krokoms (9)



Krokoms kyrka "Kyrksalen" 1946-2011

1922 tog krokomsföretagaren Jonas Lindholm initiativ till att bygga ett baptistkapell intill järnvägsstationen. Redan i slutet av 1800-talet fanns baptister i Krokoms, först hörde till Jämtlands äldsta baptistförsamling i Ås och sedan till Aspås. Man hade också goda relationer med Krokoms missionsförening i Hägra. Baptisterna i Krokoms valde dock, att så småningom formellt ansluta sig till Östersunds baptistförsamling. Byggnaden i Krokoms såldes 1938 till Rödöns kommun för 25.000,-.

1946 tog Svenska Kyrkan över byggnaden och den kom sedan att brukas som gudstjänst- och verksamhetslokal och kallades oftast Kyrksalen fram till 2011, då den på grund av vattenskador nödgades att rivas och ersättas av en ny kyrka på samma tomt 2013



Krokoms kyrka (10)

#### Krokoms kyrka (10)

I september 2013 invigdes nuvarande Krokoms kyrka invigdes i på samma plats som den tidigare. Den har blivit känd som Sveriges första "miljökyrka".



Betel i Krokombyggen (11)



Aspås kyrka (12)



"Kapellet" i Aspås (13)



Näskotts kyrka (14)



Missionshuset i Nälden (15)



Betania i Nälden (16)



Näldens församlingshem (17)

### Betel i Krokombyggen (11)

1960 tillkom en andra baptistlokal, kallad Betel, i Krokombyggen vid Offerdalsvägen, där kommunhuset nu ligger. Detta skedde genom Betelförsamlingens i Östersund Aspåsgrupp. Den revs dock 1972 i samband med kommunhusbygget.

### Aspås församling

#### Aspås kyrka (12)

Av Aspås medeltidskyrka (1200-talet) finns endast ruiner kvar men flera inventarier från 1600 - 1700-talen finns kvar inne i den nuvarande kyrkan som invigdes 1839. Flera installationer och restaureringar har ägt rum under senare tid.

#### "Kapellet" i Aspås (13)

Sedan 1908 har det i backarna nedanför kyrkan funnits ett baptistkapell, oftast bara kallat Kapellet.

Det var baptistförsamlingen i Ås, som redan 1891 etablerat sig i denna bygd och bytt namn till Aspås baptistförsamling. Den upphörde dock 1930. Dock har under många år fortsatt verksamhet bedrivits här i samarbete med Betelförsamlingen i Östersund och en period även i centrala Krokombyggen. Numera ägs huset av privatpersoner.

### Näskotts församling

#### Näskotts kyrka (14)

Senast under 1400-talet byggdes medeltidskyrkan i Näskott av trä. Under den stora Balzarfejden 1611-1613 brann den. Snart byggdes en ny kyrka av trä. Den var liten och byggdes ut flera gånger. På 1870-talet byggdes den nuvarande kyrkan, som kunde rymma fler personer. Den gamla träkyrkan revs samtidigt. Vissa ombyggnationer har gjorts under 1900-talet.

### Missionshuset i Nälden (15)

1890 byggdes ett missionshus i centrala Nälden. Redan i februari 1885 bildades Ytterån-Näldens friförsamling, till största delen bestående av kvarvarande personer från järnvägsbygget i trakten. Kapellet, som tidvis kallades Elim, ägdes i början gemensamt med baptisterna i Ytterån. Dessa senare skaffade sig dock 1905 en egen lokal i Nälden, Betania. Mellan 1905 och 1920 fanns sålunda två frikyrkokolorer i Nälden, missionshuset Elim och baptistkapellet Betania. Medlemsantalet i missionsförsamlingen växlade mellan 2 och 30 och verksamheten kom att pågå till 1973, då församlingens få kvarvarande medlemmar gick över till missionsförsamlingen i Östersund (nuvarande Equemeniakyrkan) och missionshuset i Nälden såldes till en privatperson men finns ännu kvar vid vägen mot Ytterån mellan biblioteket och Hallströms verkstäder.

### Betania i Nälden (16)

1905 invigde Ytteråns baptistförsamling en lokal i Nälden, kallad Betania, i handlare Sandahls hus i backarna söder om järnvägen. Efter en väckelseperiod på 1910-talet koncentrerades verksamheten dock till själva Ytterån och 1920 upphörde verksamheten i Nälden helt. Huset finns kvar som privatbostad till höger i backen ner mot centrum från söder räknat.

### Näldens församlingshem (17)

Omkring 1990 tillkom ännu en gudstjänstlokal i Nälden, ett församlingshem med verksamhet genom Näskotts församling.



Missionshuset / Baptistkapellet i Ytterån (18)



Tillfälligt baptistkapell i Ytterån (19)



Pingstkyrkan i Ytterån (20)



Alsens kyrka (21)



Filadelfiakapellet, tidigare Elim, i Alsen (22)



Betel i Trångsviken (23)



Kyrksalen i Trångsviken (24)

### Missionshuset / Baptist kapellet i Ytterån (18)

1890 invigdes missionshus både i Ytterån och Näliden. I Ytterån hade en baptistförsamling bildats redan 1884. Det var vid tiden för industrialisering i trakten. Året efter bildades Ytterån-Nälidens friförsamling, som då uppförde de båda missionshusen. Båda två ägdes och användes en tid gemensamt av de båda församlingarna. Baptistförsamlingen i Ytterån upplevde sedan sin blomstringstid omkring 1920 med drygt 70 personer som medlemmar. 1931 skedde en formell förändring av ägarskapet till lokalen i Ytterån. Ytterån-Nälidens missionsförsamling blev nu ensam ägare till missionshuset i Ytterån. Baptisterna i Ytterån köpte då i stället in f.d. Societetshuset i Ytterån men återtog missionshuset i Ytterån igen 1957. Detta kom då att kallas baptistkapellet i Ytterån fram till dess, att det 1980 såldes till en privatperson. Själva församlingen hade upphört redan 1964. De få kvarvarande medlemmarna anslöt sig till baptistförsamlingen Elim (nu Eumeniakyrkan) i Östersund.

### Tillfälligt baptistkapell i Ytterån (19)

1931 köpte baptistförsamlingen i Ytterån in den gamla kurortens s k societetshus och kallade det Elim. 1954 såldes det till kommunen och församlingen flyttade tillbaka till det gamla missionshuset 1957.

### Pingstkyrkan i Ytterån (20)

1944 invigdes ett nytt kapell i Ytterån med namnet Filadelfia av pingstförsamlingen i Alsen. Så småningom kom verksamheten även att omfatta stråket Näliden-Ytterån-Trångsviken-Mattmar söder om Alsensjön. Församlingen räknade då inklusive Alsen totalt omkring 140 medlemmar. En större om- och tillbyggnad skedde de första åren på 90-talet. Församlingen decimerades snart genom utflyttning men gick 1 jan 2009 samman med Pingstkyrkan i Östersund. Kapellet/ Pingstkyrkan i Ytterån var dock fortfarande i bruk för gudstjänster, ibland även gemensamt med Svenska Kyrkan i trakten fram till 2021. Denna kyrka blev faktiskt den sista kvarvarande frikyrkolokalen i det här beskrivna området.

### Alsens församling

#### Alsens kyrka (21)

På 1200-talet fanns en kyrka (nr 1) nordost om den nuvarande. Enligt traditionen skulle den vara flyttad från västra Alsen och kanske byggd redan på 1000-talet. I Alsen har det sammanlagt funnits fyra kyrkor under de gångna tusen åren. På 1500-talet brann den första och den ersattes av en ny (nr 2). 1757 byggdes den grundligt om och kallades Lovisa Ulrikas kyrka. En större kyrka krävdes dock och 1850 invigdes föregångaren (nr 3) till den nuvarande. 1800-talkyrkan brann 1919 och 1924 invigdes så dagens kyrka.

### Filadelfiakapellet, tidigare Elin, i Alsen (22)

1918 byggdes ett kapell i byn Hov i centrala Alsen, som en tid hette Elim, sedan Filadelfia. Kapellet blev samlingspunkten för Jämtlands första pingstförsamling, bildad 1909. Som mest hade församlingen omkring 200 medlemmar, men från den bildades sedan dotterförsamlingar i Änn (med Undersåker), Offerdal (med Hotagen), Hallen och Gillhov. Verksamheten flyttade på senare tid alltmer över till kapellet i Ytterån. Lokalen i Alsen såldes 1998 till en snickerifirma och byggnaden finns fortfarande kvar utefter huvudvägen genom byn mellan Backgården och skolan

### Baptist kapellet i Trångsviken (23)

1918 invigdes baptistkapellet Betel i Trångsviken. Baptistförsamlingen i Ytterån hade då inköpt f d dansbanan Sättersborg vid vägen mot Finnsäter. 1958 såldes huset till en privatperson och är numera rivet.

### Kyrksalen i Trångsviken (24)

1992 invigde Alsens församling en arrenderad lokal för kyrklig verksamhet i Trångsvikens nya bygdegård mitt i samhället.



## Kyrkor och bönhus i Offerdal och Föllingebygden Krokoms pastorat / kommun Del 2



I del 1 av denna skildring har tidigare beskrivits de 24 kyrkor och bönhus som finns eller har funnits i södra delen av Krokoms pastorat/kommun, d v s i Ås, Rödöns, Aspås, Näskotts och Alsens församlingar.

I följande del 2 presenteras på liknande sätt den norra delens 25 kyrkor och bönhus, d v s de i Offerdals och Föllingebygdens församlingar. Det innebär, att sammanlagda antalet kyrkor och bönhus, som finns eller har funnits i hela Krokoms pastorat/kommun, är 49 st. För Offerdals del skildras då de 11 byggnaderna i kronologisk ordning efter tiden för resp invigning och för Föllingebygdens församlings 14 byggnader delas de upp på var och en av de tre församlingar, Föllinge, Hotagens och Laxsjö, som slogs samman 1 jan 2006.



### Offerdals församling

#### Offerdals kyrka 25

Nuvarande Offerdals kyrka i Ede byggdes 1767 och invigdes 1768. Tornet tillkom 1814.

Första kyrkan i Offerdal började dock byggas redan på 1100-talet och var en betydligt mindre s k fästningskyrka av sten. Under 1600-talet byggdes kyrkan om, men stod kvar ända till 1766, då den nuvarande började byggas. Flera detaljer, bl a dörren, från den medeltida kyrkan finns kvar.

---



#### Käloms baptistkapell, Salem (26)

I byn Kälom i östra Offerdal, alldeles intill vägen mellan Offerdalsberg och Näversjöberg, ligger baptistkapellet Salem, invigt 1899.

Redan 1885 hade en baptistförsamling bildats i trakten med namnet Offerdals östra baptistförsamling. Kapellet är fortfarande i bruk för gudstjänster.

---



#### Kaxås baptistkapell, Betania (27)

Kapellet Betania alldeles intill vägen mot Rönnöfors invigdes 1913. Annars bildades redan 1880 en baptistförsamling i Kaxås, som dock upplöstes 10 år senare. Men 1910 bildades den nuvarande Offerdals västra baptistförsamling. 1943-1970 hade man också ett kapell i Olden, se nedan under 34. Kaxås baptistkapell är numera sålt till privat ägare.

---



#### Rönnöfors kyrka (28)

Den nuvarande kyrkan i Rönnöfors invigdes 1954.

Denna kyrka är återuppbyggd efter en tidigare kyrka från 1917, men som dock brann helt ner. Den var i sin tur först ett ombyggt träkapell, som kommit till i samband att bruket i Rönnöfors utvecklades.

---



#### Ede EFS Hyddan (29)

1919 byggdes bönhuset Hyddan i Ede.

1890 hade Ede kristliga ungdomsförening bildats och 1956 blev ungdomsförbundet (DUF) EFS i Offerdal, Hyddan Ede. 100 år efter sin tillkomst, 2019, såldes huset till en privatperson. 1958 uppförde EFS Hyddan ett bönhus i Hällan (se nedan under 35).

---



#### Frälsningsarmén, Änge (30)

1930 invigde Frälsningsarmén en kårlokal i centrala Änge. Kåren i offerdal hade bildats redan 1914. 1921 hade man invigt en större lokal, som dock totalförstördes vid en brand 1929. Lokalen från 1930 såldes till privatpersoner 1989.





### Jänsmässholmens kapell (31)

1939 invigdes det nuvarande kapellet, som den s k lappförsamlingen redan 1890 hade börjat bygga. Det blev alltså inte färdigställt förrän närmare 50 år senare. 1960 tillkom den sju meter höga klockstapeln.



### Filadelfia (32)

I byn Rise mellan Tulleråsen och Änge byggdes 1940 kapellet Filadelfia.

Det var den nybildade offerdalsgruppen i Alsens filadelfiaförsamling, som 1939 hade bildat en egen församling i Rise och som ett år senare byggde detta kapell. Så sent som 2017 såldes byggnaden till en privatperson.



### Anvågen Filadelfia (33)

Omkring 1940 byggdes detta hus i Anvågen alldeles vid vägen mellan Rönnöfors och Landön. Det kom att ägas och användas som kapell av Filadelfiaförsamlingen i Rise. Det såldes 1974 till privatperson.



### Oldens baptistkapell, Betel (34)

I början av 1900-talet byggdes i byn Olden väster om Rönnöfors en skola.

1943 förvärvade Kaxås baptistförsamling (se ovan under 27) Oldens gamla skola, som då invigdes som baptistkapell med namnet Betel. Det såldes dock till en privatperson omkring 1970.



### EFS Hällan (35)

EFS i Ede (se ovan under 29) invigde 1958 på initiativ av Folke Burman ett bönhus i sin hemby Hällan nordost om Kaxås. Verksamhet bedrevs där till mitten av 70-talet. 2005 såldes huset till en privatperson.



### Föllingebygdens församling 1 (f d Föllinge församling)

#### Skärvängens kapell (36)

Byggnaden uppfördes som skola 1884 men användes även för gudstjänster. När skolan flyttat 1939 användes den endast för gudstjänster. Den byggdes om 1957 och fick då en mer kyrkliknade stil.



### Ottsjöns baptistkapell Betel (37)

1901 byggdes ett kapell (Betel) i Ottsjöns by vid vägen mellan Föllinge och Hammerdal. Redan 1860 hade Föllinge baptistförsamling bildats och bedrivit verksamhet här. 1926 ändrades namnet till Ottsjö baptistförsamling. Både Smyrna i Föllinge (se nedan under 39) och baptisterna i Vallrun (se nedan under 40) har sina rötter i Ottsjöns baptistförsamling. Huset är nu i privat ägo.



### Föllinge Frälsningsarmén (38)

I centrala Föllinge öppnade Frälsningsarmén en kår 1916 och fick 1918 en egen kårlokal. Den såldes till en privatperson 1982 och används numera som maskinhall



### Föllinge baptistkapell Smyrna (39)

En grupp medlemmar från baptistförsamlingen i Ottsjön (se ovan under 37) lämnade 1937 den och invigde 1939 ett kapell Smyrna i centrala Föllinge och anslöt sig till ÖM (Örebro Missionsförening, numera EFK, Evangeliska Frikyrkan). Kapellet används fortfarande.



### Vallrun, kapellet (40)

1936 byggdes ett kapell i Vallrun öster om Åkersjön av baptister från Ottsjön (se ovan under 37). Det inköptes av Filadelfiaförsamlingen i Rise, Offerdal 1954 och 1965 såldes det till en privatperson.



### Åkersjöns kapell (41)

1967 skänktes mark till Åkersjöns kapellstiftelse. Byggnaden invigdes 1972. 1990 donerade Föllinge pastorat den till Högruns byalag, numera som Åkersjöns bystuga men med möjlighet att gudstjänster o d även fortsatt kan få hållas där. Till byggnaden hör även en klockstapel, som fortfarande står kvar.



### Föllinge kyrka (42)

1998 invigdes den nuvarande kyrkan i Föllinge efter en tragisk brand 1994. Troligen fanns en kyrka här redan på 1500-talet men säkert är att 1619 byggdes en sexkantig kyrka. 1758 började en ny kyrka byggas, som 1815 invigdes öster om den gamla och som sedan kom att restaureras flera gånger.



### Föllingebyggdens församling 2 (f d Hotagens församling) Hotagens kyrka (43)

1861 invigdes Hotagens kyrka på det s k Kyrknäset. Den ersatte det enkla träkapell, som hade invigts 1795 under namnet Grufvelns kapell, alldeles norr om den nuvarande kyrkan. Bl a nämns om en gammal dansk-norsk predikstol som stått här men senare fraktats på sjön ner till Laxviken (se nedan under 46). Den nya kyrkan genomgick en grundlig restauration 1951-1952.



### Häggsjövik Filadelfia (44)

Pingstförsamlingen i Alsen byggde 1933 ett kapell i Häggsjövik i Hotagen. Verksamheten och även själva fastigheten övergick 1962 till Filadelfia i Rise, Offerdal. Numera går kapellet under namnet Häggblomman och används som lägergård.



### Föllingebygdens församling 3 (f d Laxsjö församling)

#### Laxsjö kyrka (45)

Kyrkan började byggas på 1870-talet och 1881 hölls den första gudstjänsten i en då ännu dörr- och fönsterlös kyrka. Kyrkklockor och kyrkorgel anskaffades och invigning ägde rum först 1884. Den renoverades 1955

---



#### Laxviken kapellet (46)

Byggnaden uppfördes 1886 och fungerade länge som skola. Från 1936 till 1980 ägdes det av Filadelfiaförsamlingen i Strömsund och användes som kapell. Därefter har det ägts av olika privatpersoner.

---



#### Laxviken Bönhuset EFS (47)

1947 invigdes denna byggnad Laxviken vid vägen mellan Föllinge och Strömsund som bönhus av EFS och används fortfarande. Redan 1904 startade Laxvikens EFS-förening.

Själva byggnaden uppfördes redan 1757. En predikstol från Danmark/Norge hade via Värmland på 1600-talet kommit till Hotagens kyrka (se ovan under 43). Den fraktades sjövägen ner till Laxviken och finns nu som talarstol i bönhuset här.

---



#### Flykälén EFS (48)

1950 gjorde EFS ett bönhus av den gamla skolan i byn Flykälén vid vägen Föllinge-Strömsund, alldeles före gränsen till Strömsunds kommun. Verksamhet hade dock bedrivits i byn ända sedan 1903. 1948 inköptes alltså den gamla skolbyggnaden i byn.

---



#### Laxsjö pingstkapell (49)

I Laxsjö fanns på vägen mot Tuvattnet mellan 1951 och 1977 ett pingstkapell, numera ägt av privatperson.

---



#### Tillägg

#### Missionsskolan i Laxsjö

1846 öppnade Svenska Missionssällskapet, en inomkyrklig väckelserörelse, en missionsskola för barn, först för samiska men även svenska (31 resp 26 st). Grundare var lekmannen Carl Ludvig Tellström. Skolan flyttade 1877 till Edsåsen och sedan till Ånge i Undersåker.

---

#### Källor till Kyrkor och bönhus:

Historik och minnesskrifter från resp församlingar, C-E Sahlbergs bok Frikyrka och väckelse, En bok om Offerdal, Nolasjön och hembygdskrifter o d.  
Intervjuer med representanter för resp kyrkor, egen forskning.

Foto: I huvudsak Anders Gustafsson

Text: Sven-Erik Mattiasson