

En promenad för livet

Vi visste inte att en promenad till Skila den 3 maj 2018 skulle föra oss ut i den stora vida världen.

Vi visste inte att vi snart skulle vara på födelsedagsfest i Iran

- *Där det 1-åriga födelsedagsbarnet var klädd som den vackraste brud*
- *Där gästerna var 25-åriga kvinnor klädda i långa festklänningar och med det mörka håret böljande över axlarna*
- *Där musiken på högsta volym ackompanjerade dansen*
- *Där man dansade förföriskt med sin egen kropp på den kvadratmeter golvyta som med möda lämnats fri från alla kvinnor och barn sittande på golvet*
- *Där män var portförbjuda*
- *Där tårtorna var hembakade konstverk*
- *Där gråhåriga svenska tanter i jeans var hedersgäster*

Vi visste inte att man vid minsta kontakt så kärleksfullt alltid blev inbjuden på mat

- *Där maten serverades fint framdukad på en duk på golvet med alla sittande i ring runtomkring*

Vi visste inte att vi skulle fira slutet på Ramadan med fest för 100 personer i Riddarhyttans Folkets Park

- *Där kvinnor från när och fjärran lagat all mat*

Vi visste inte att en resa i bilkaravan till Lindesberg med kaffe, glass och besök i kyrkan och på Lidl kunde bli en exotisk och oförglömlig utflykt

Vi visste inte att vi en dag alla tre plötsligt skulle vara simlärare för 10 kvinnor som badade för första gången i livet i en sjö och var övertygande om att vi skulle kunna förmedla full simkunnighet under en sommarförmiddag i Skildammen

Vi visste inte att den kvinna som inte ville lära sig att cykla under våra cykellektioner några veckor senare skulle komma susande med cykelkärra efter : " Min man sa att jag måste göra som de gamla svenska kvinnorna säger"

Vi visste inte att vi under en av våra lässtunder skulle få höra en kvinna, som inte fått lära sig skriva och läsa i sitt hemland, läsa med klar stämma på svenska ur Ilon Wiklands bok Den långa resan

Vi visste att människor är människor oavsett vilket hörn i världen man fötts i

MEN

Vi visste inte att vi skulle få uppleva så mycket och lära oss så mycket av att vi fick främmande i Riddarhyttan och tillsammans gick på promenad

Många av våra vänner har nu, december 2020, flytt till Tyskland och Frankrike där de har möjlighet att få uppehållstillstånd.

Det hela började med att Riddarhyttans Hembygds- och Intresseförening blev tillfrågad om vi kunde göra något i integrationssyfte tillsammans med några av de 100 asylsökande människorna i Riddarhyttan.

Tre tanter svarade:

Vi går på promenad med kvinnorna !

Om detta väcker din nyfikenhet och du vill veta något mer om våra äventyr går det bra att kontakta föreningens ordförande Karin Lindström tel 0730 770305