

Verksamhetsberättelse för Östervåla Hembygdsförening 2023

Styrelsen har under året bestått av:

Torbjörn Ivarsson, Maria Wannmyr Olsson, Madelene Johnsen Rendlert, Kerstin Berg, Kerstin Selgeryd och Lars Persson samt ersättarna Kerstin Wahlström, Ulf Nilsson och Marie Lennartsson.

Styrelsen har under 2023 haft 8 sammanträden. Årsmötet hölls den 28 mars.

2023 i korthet

Mårtsbogården vårstädades 5 och 6 maj, ett dussintal medlemmar hjälptes åt att få det fint efter vintern.

Den 22 maj hade vi besök av skolelever från åk 3 i Östervåla skola, vi visade runt och berättade för dem om Mårtsbogården och vår förening. Den 23 maj hade vi visning av hembygdsgården för Solrosens personal.

Sommarsåsongen inleddes den 6 juni med en kombination av ekumenisk gudstjänst, nationaldagsfirande och kulturdag. Fint väder och många besökare, en blandning av växtförsäljning, sagostund, lotteri, musik, bakning, husförhör, ölbryggning - och mycket annat.

Även i år ställde vi in midsommarfirandet på Mårtsbogården, det fanns helt enkelt inte så många som kunde vara med och jobba.

Boken Finska krigsbarn i Östervåla har fortsatt att säljas under året, totalt har det sålts närmare 300 exemplar. Det finns ca 100 exemplar kvar som kan köpas på Mårtsbogården eller beställas hos oss.

Visning av Mårtsbogården

Under juli och augusti hade vi öppet för visning och kaffeservering på Mårtsbogården under 6 söndagar, vid några av dem var det också loppis. Under samma period arrangerades konserter på tunet under fyra torsdagskvällar, den sista fick hållas inomhus.

Under sommaren stod flera bord och bänkar tillgängliga för de som ville komma förbi och träffas utomhus, när gården i övrigt var stängd.

Bygg-gänget har på många olika sätt hållit både byggnader och mark i bra skick. Mårtsbogården har vid flera tillfällen under sommaren varit uthyrd till både privata fester, namngivningsceremoni och minnesstund, många har hört av sig och tycker att det är en fin miljö att få vara i.

12 september träffade vi medlemmar i hembygdsföreningarna i Harbo, Huddunge och Enåker för att utbyta erfarenheter.

Höststädning

Mårtsbogården städades både in- och utvändigt under två dagar, 29 september och 1 oktober.

Personalfest

Lördagen den 18 november var det traditionsenlig personalfest, den här gången träffades vi i Equmeniakyrkan.

Kartans snickeri

Det har gått många år sedan föreningen första gången ansökte hos Länsstyrelsen om att byggnadsminnesförklara Kartans snickeri. Under sommaren och hösten 2022 har ärendet aktualiserats, byggnadsantikvarier från Länsstyrelsen besökte snickeriet vid flera tillfällen. Den 14 juni 2023 förklarade äntligen Länsstyrelsen Kartans snickeri som byggnadsminne. Den 2 juli visades snickeriet för besökare.

Ett stort tack

Styrelsen vill tacka alla som ställer upp och på många olika sätt arbetar ideellt för föreningen och på Mårtsbogården.

Styrelsen för Östervåla Hembygdsförening