



ÖSTERGÖTLANDS
HEMBYGDSFÖRBUND

75 år 1941-2016

Östergötlands Hembygdsblad

**En trevlig hembygdssommar
önskas alla läsare!**



HEMBYGDENS ÅR
2016

Nr 2-2016

ÖSTERGÖTLANDS HEMBYGDSBLAD

Utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Östergötlands Hembygdsförbund, till vilket 95 föreningar med ca 19 300 medlemmar är anslutna.

Fr.o.m. 2016 ges tidningen ut digitalt och får distribueras fritt till alla medlemmar i förbundet. Tidningen finns även för fri nerladdning från förbundets hemsida www.hembygd.se/ostergotland.

Ansvarig utgivare

Denny Lawrot (förbundsordförande)
Sankta Marias Väg 252, 612 93 Finspång
Tel: 0122-201 88, mobil: 0708-12 06 00
E-post: denny.lawrot@centerpartiet.se

Utkommer

omkring 15/3, 15/6, 15/9, 15/12

Manusstopp

7/3, 7/6, 7/9, 7/12

Välkommen med textbidrag, foton och annonser.

Materialet skickas (e-postas helst) till kansliet. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texter och bilder.

Annonsspriser

1/1 sida 1200:-
1/2 sida 600:-
1/4 sida 400:-

Östergötlands Hembygdsförbunds Kansli

Vasavägen 3, 582 20 LINKÖPING
Tel: 076-103 11 39
ostergotland@hembygd.se
www.hembygd.se/ostergotland

Omslagsbild



Midsommar på gården Lill-Åby, Gusum.

Foto: Gusums Hembygdsförening.

INNEHÅLL:

Ordföranden har ordet	sid 3
Kimstad-Norsholms Hbf debutvärd för hembygdsförbundets årsmöte	sid 4
Riksstämman 2016	sid 4
Kägelbanan i Drabbisdal	sid 6-7
”Otroligt antikt” – nu i hembygdsmiljö	sid 8
Kortspel i Högby	sid 8
Folkkonstårets skattjakt inleddes i Ulrika	sid 9
Höjdpunkten på Hembygdens år - Sveriges hembygdsföreningar gästar Skansen	sid 11



Välkomna till hembygdsförbundets Höstkonferens lör 24 september!

I år gästar vi Rimforsa och Tjärstads Hembygdsförening.

Inbjudan och program kommer i slutet av sommaren!

Ordföranden har ordet

Sommar, sommar, sommar! Nu börjar en arbetsam tid för många av er. Självt startar jag sommaren med en bruten fot, som i alla fall de första sex veckorna, tvingar mig till en ganska stillasittande tillvaro. Jag hann precis med ett besök hos Björsätters Hembygdsförening på nationaldagen innan jag försatte mig i nuvarande situation.



I vår har vi ju också gjort de första föreningsbesöken inom ramen för projekt Folkkonst i Östergötland, i Ulrika och Tjällmo. Mer om detta kommer Stefan Hammenbeck redogöra för vid vår höstkonferens 24 september. Dock väntar projektet på ekonomiskt godkännande av högre makter. Kan också konstatera att det är fler än vi som sätter värde på Stefan Hammenbecks kunskaper och att han promoverats till Hedersdoktor vid Linköpings universitet. Grattis, Stefan!

Riksstämman i Stockholm avlöpte väl, mer om den i en rapport från Birgitta Hertin i detta nummer. På söndagen 22 maj träffades vi, i stort sett alla, länsförbundsordförande i landet, i samband med stämman. Dessa möten sätter jag stort värde på. Att få ta del av erfarenheter och andras verksamhetsidéer ger inspiration för det egna engagemanget.

På nämnd ordförandeträff diskuteras också aktuella problem, som t.ex. samlingsregistrering och IT-utveckling. Databasen Sofi, som en del hembygdsföreningar använder sig av, höjer tydligen priset ganska mycket. Måste tillstå att detta är ett område där mina kunskaper inte är tillfyllest. Är det någon här i länet som kan uppdatera mig med sin erfarenhet vore jag tacksam för en signal.

Ha en riktigt skön midsommar!

Denny Lawrot



Hembygdsgården
Salfvedal, Yxnerums
Hembygdsförening.

Foto: Yxnerums Hbf.

Kimstad-Norsholms Hbf debutvärd för hembygdsförbundets årsmöte



F.d. ordförande Per Andersson berättar om Kimstad-Norsholms hembygdsförening. Foto: Mikael Johansson.

Trots kyliga vindar sken solen över församlingshemmet i Kimstad söndag 24 april när det var dags för Östergötlands Hembygdsförbunds årsmöte 2016. För första gången stod Kimstad-Norsholms Hembygdsförening som värdar, och gjorde så med den äran i ett välkomnande och välorganiserat arrangemang.

Ett 45-tal deltagare hade samlats när föreningens förre ordförande Per Andersson inledde dagen med att berätta om föreningens historik och uppkomsten av dess föreningssymbol, det s.k. Motalasmycket.

Därefter leddes förhandlingarna av den traditionsenligt inbjudne mötesordföranden Birger Svanström, tillika ordförande i Sveriges Hembygdsförbund. De avgående ledamöterna Mikael Johansson och Kajsa Carlegrim avtackades med blommor och hembygdsnålar av Östergötlands ordförande

Denny Lawrot. En smaklig köttfärs-soppa till lunch avrundade mötet när förmiddagen gled över i eftermiddag.

Granne med Kimstad kyrka ligger hembygdsgården Klockargården, som Kimstad-Norsholms Hembygdsförening disponerar. En av gårdens byggnader är ett skolmuseum som blev tillbyggt år 2011. Eftermiddagen fortsatte med en guidad visning av byggnaderna, där mängder av föremål både förde besökarna tillbaka i tiden och fick dem att fascinerat stanna upp och titta lite extra. Till exempel uppstoppade svanar, handdrivna tandläkarborrar och en hemsnickrad piporgel!

Till sist avslutades dagen där den började – med gemensam fika i församlingshemmet.

Jesper Ström, Östergötlands Hembygdsförbund



Mycket fanns till beskådan i Kimstads skolmuseum. Foto: Jesper Ström.

Riksstämman 2016

I år hölls riksstämman i Stockholm, närmare bestämt i Medborgarhuset på söder. Stockholms läns landshövding Chris Heister, hälsade välkommen. Hon nämnde att Stockholm är den tredje största landsbygds kommunen i Sverige.

Befolkningen växer med två fullsatta bussar varje dag. Stadsbyggnadsfrågorna är många. De 120 anslutna föreningarna i Stockholms läns hembygdsförbund arbetar med

att bidra till att de nyinflyttade människorna ska kunna få en bra förankring och känna sig hemma i den nya hembygden.

På riksstämman i Falun 2015 beslutades att ta fram en vision för hembygdsrörelsen för år 2030. En arbetsgrupp tillsattes för att leda arbetet. Fyra frågor skickades ut till förbuden under rubriken "Hur kan hembygdsrörelsen bidra till en positiv samhällsutveckling?"

Bland svar som gruppen presenterade på frågan: Vilken uppgift bör hembygdsrörelsen ha, till skillnad från andra folkrörelser och organisationer? Detta sammanställdes enligt följande:

- Bevara kunskap om den lokala historien.
- Förmedla kunskap om "kulturarvet" såsom Ortsnamn, dialekter, sång/musik, traditioner, byggnader, berättelser etc.
- Initiativtagare till samarbete med andra föreningar/org.
- Dokumentera lantbrukets och industrins utveckling.



Birgitta Hertin och Denny Lawrot representerade Östergötland på Riksstämman i Stockholm 21-22 maj. Foto: Urban Hertin.

- Skapa gemenskap, trygghet och identitet.
- Att vara en viktig del av turistnäring. Vi kan mycket!
- Vara bevarande, tillgängliga, upplysande och spännande.
- Vara remissinstans för frågor som berör bygden.

Mera svar inväntas. Kanske har hembygdsåret tagit all tid i anspråk?

Hembygdifesten hölls på Fisksättras restaurang och museum. I år fanns två hembygdsresor att välja på: *Det Stockholm som förändras* och *Resa i historien*. Jag valde den senare och blev mycket nöjd med upplägget av resan och med kunniga guider. Resan gick först till Sigtuna, den första egentliga staden i Sverige grundad 930. Vandring i staden och kaffe på ”Tant Brun”.

Resan gick vidare till Steninge slott, en av svenska barockens pärlor. Lunch i den vackra stenladugården och vandring i parken där monumentet av Axel von Fersen d.y.



Steninge slott, Sigtuna. Foto: Birgitta Hertin.

finns. Vidare färd för kaffe i Husby-Ärlinghundra-Märstas hembygdsgård. Sedan var det dags för hemfärd!

Birgitta Hertin, Östergötlands Hembygdsförbund.

Sommar, sommar, sommar!

Vilka är riskerna i sommartid? Hembygdsförsäkringen tipsar.

Ny på jobbet

Feriearbetare i sommar? För anställda måste en separat olycksfalls-försäkring tecknas. Anställda som arbetar upp till 16 h i veckan kan tilläggförsäkras genom Hembygdsförsäkringen. Ring Försäkringskansliet och uppge namn och personnummer. För arbete mer än 16 h i veckan tecknas försäkring med valfritt bolag.

Små grodorna, små grodorna

Är det ni själva, idrottsföreningen eller en privatperson som anordnar midsommarfirandet? Det är viktigt att ha klart för er vem som ansvarar för vad om någonting skulle ske. Klargör eventuella risker och förebygg. Vid föreningens egna arrangemang gäller olycksfallsförsäkringen också för besökare.

Tut! Tut!

Vid olyckor i samband med trafikförsäkringspliktiga fordon, såsom traktorer och personbilar, träder trafikförsäkringen in. Ska barnen åka höbalsvagn, ta reda på vilka säkerhetskrav som ställs från polisens håll.

Extremvärme på ingång

Visst vore det härligt med en varm sommar? Ärligen inträffar dock i genomsnitt 3 000-4 000 bränder i skog och mark. Var aktsamma vid grillning och eldning och var uppmärksamma på eventuella lokala eldning ud. Ha aldrig mer än 25 meter till närmsta släckredskap.



HEMBYGDSFÖRSÄKRINGEN

Östra Långgatan 30a
432 41 VARBERG
Tel. 0200-22 00 55
hembygdsforsakringen@hembygd.se
www.hembygd.se



Kägelbanan i Drabbisdal

Rådsmannen och titulärborgmästaren i Linköping, Fredrik Behm (1797-1876) hade under några decennier på 1800-talet sitt sommarviste i Drabbisdal.

Hans skapelse Stora Drabbisorden hade här sina sammankomster sommartid. En vinter på 1860-talet lät några av hans vänner uppföra ett hus utan hans vetskap. Byggnaden överlämnades till Behm och vid invigningen döpte han den till Drabbisborg.

Efter Fredrik Behms död 1876 köptes Drabbisdal av grosshandlare Carl Thorngren och senare ägdes den länge av familjen Axel Karlsson i Linköping, som bodde där om somrarna.

Axel Karlsson var en av de mest framgångsrika handlarna i Linköping. Han startade sin verksamhet 1877 och 1887 köpte han fastigheten Storgatan 39 där han drev speceri- och klädeshandel. Efter hans död 1915 övertog sönerna verksamheten.

Det var Axel Karlsson som lät flytta kägelbanan till Drabbisdal någon gång mellan 1898 och 1900. Där användes banan flitigt av Axel Karlsson, hans familj och hans vänner.

På våren 1918 avsöndrades lägenheten Drabbisdal från Brunnby gård. I samband med avsöndringen upprättade lantmätaren en karta där man kan se kägelbanans placering i det sydvästra hörnet av tomten.

Det har även funnits en tennisbana i Drabbisdal som en av Axel Karlssons söner byggde. Den användes under åren 1938-43. Det berättas att kägelbanan fanns kvar då men att den inte fick användas.

Kägelbanan flyttades från Drabbisdal och 1962 sattes den upp i Gamla Linköping. En kopia uppfördes på Skansen i Stockholm 1976. I slutet av 1990-talet köptes det in kglor och klot så att det går att spela på banan som nu står i trädgården utanför värdshuset i Gamla Linköping.

Åmanska trädgården blev Wallenbergiska trädgården och fick en kägelbana.

Åmanska trädgården anlades av den trädgårdsintresserade läkaren Johan August Åman. Han var Linköpings stadsläkare 1815-43 och lasarettsläkare från 1827 fram till sin död 1853. Det var åren 1826-27 som han köpte och bytte till sig ett större markområde i stadens dåvarande södra utkant. Där anlade han en trädgård, han planterade fruktträd och anlade blomsterrabatter. Lasarettets konvalescenter fick använda trädgården för hälsobringande promenader. Här fanns också en källa, S:t Kors källa, vars vatten ansågs vara hälsobringande. Dr Åman försåg den med stenkar och inhägnad och det var många Linköpingsbor som hämtade sitt vatten där.

På 1840-talet öppnades trädgården för allmänheten och dr Åman ordnade olika evenemang.

År 1844 var det en stor välgörenhetsfest i trädgården men Wernerska trädgården som låg i nedre delen av Kungsgatan blev en svår konkurrent.

Svenska Trädgårdsföreningen bildades 1832 med syfte att främja trädgårdsskötseln. År 1846 fick dr Åman deras stora medalj för sin trädgård och 1859 bildades Linköpings trädgårdsförening.



Efter dr Åmans död 1835 kom egendomen att ägas av chefen för 2:a livgrenadjärregementet Per Kristian Lovén som sålde den i och med att han flyttade till

Stockholm.

Adolf Wallenberg (kusin till A O Wallenberg) köpte egendomen 1867. Han hade tidigare varit polismästare i Stockholm. Det berättas att han åkte ångbåt på Göta kanal och att han vid Bergs slussar fick veta att landssekreterare i Östergötland plötsligt avlidit. Han vände tillbaka till Stockholm och anhöll hos kungen om att få bli landssekreterare. Han blev landshövding Robert de la Gardies närmaste man i närmare 27 år.

Kägelspel var något som roade Adolf Wallenberg mycket. Samma år som han kom till Linköping sökte han bygglov för en kägelbana. Det beviljades under förutsättning att den bara skulle användas för enskilt bruk. 1868 var den färdig och Wallenberg spelade så ofta han orkade. I trädgården fanns också en krocketplan och ett mindre lusthus som kallades Grottan. Mitt emot låg kägelbanan som då var målad i ljusrött. Den hade tak men saknade väggar. I närheten låg den Åmanska källan överbyggd med ett litet ljusrött hus.

Wallenberg bodde kvar till sin död 1895. Gården såldes visserligen på exekutiv auktion 1886 men köptes då av en syster till hans fru. Efter Wallenbergs död styckade hon trädgården och sålde tomter som sedan bebyggdes. Wallenbergs måg Vilhelm Hallin och grosshandlare Axel Karlsson köpte gården och två tomter. Efter en kort tid sålde de tomterna vidare som blev Djurgårdsgatan 19 och 21. Själva gården med adress Djurgårdsgatan 17 såldes något senare.

Text: Vreta Klosters Hembygdssförening.

Foton: Jesper Ström.

Kägelspel

Kägelspelet är föregångare till dagens bowling. De tidigaste uppteckningarna om kägelspel är från 1200-talet och på medeltiden var kägelbanorna populära träffpunkter runt om i Europa.

Kring sekelskiftet 1900 var kägelbanorna som mest populära i Sverige och de var vanliga vid herrgårdar och i parkmiljöer.

Kägelbanan var en öppen långsmal, ca 30 meter lång, byggnad oftast av trä. Vanligen spelade man med 9 käglor som var ca 40 cm höga. Klotet, som kunde vara av konst-harts eller hårdgummi, vägde ca 3 kg.

Från 1920-talet upphörde kägelspelet och många banor försvann.



”Otroligt antikt” – nu i hembygdsmiljö

Torsdagen den 28 april besökte vi – ett gäng från Tjällmo Hembygdsförening – systerföreningen i Skärblacka-Kullerstad för att leda ett roligt och lärorikt program kallat ”Otroligt antikt”. Kanske minns ni detta från tv för ett antal år sedan, med bland andra Peder Lamm? Vi har nu kommit fram med vår egen variant, anpassat till hembygdsmiljöer.

Föremål från vårt museum hade avfotograferats och till varje bild ställdes en fråga. Tre s.k. "experter" tävlade om att vinna åhörarnas gunst, men bara en av dem hade det rätta svaret. Så gällde det för åhörarna att gissa vem det var.

Efter kaffet gick vi igenom de rätta svaren och korade kvällens vinnare.

Det här programmet (och andra) framför vi gärna på fler hembygdsmöten och ni kan även med våra manus själva ordna "Otroligt antikt" om ni så vill. Det blir så gott som garanterat succé. Hör av er så berättar jag mer!

Gunilla Ström, Tjällmo Hembygdsförening, 072-223 21 32.



Engagerade deltagare i "Otroligt antikt": Gun-Inger Wallberg-Larsson, Gunilla Ström, Margareta Karlsson och Stig Larsson.

Foto: Leif Ljungström, Kullerstad -Skärblacka Hembygdsförening.



Kortspel i Högby

Vi var några som ville prova på kortspelet Canasta och under Högby hembygdsförenings kassör Sonja Rehns ledning har vi nu träffats en handfull gånger under början på detta år.

De regler vi spelar efter kanske är lite förenklade och vi spelar en och en, men man kan också spela två och två. Det är en himla massa kort att hålla reda på, men det rullar på efter några gången. Övning ger färdighet.

Måste ju erkänna att jag kommit sist alla gånger i poäng

tabellen men vad gör det när man har roligt! Det är en anorlunda aktivitet i hembygdsgården som passar väldigt bra under vinterhalvåret.

En trevlig och rolig stund var 14:e dag och ej att för-glömma en kaffestund i all enkelhet med en ostmacka som smakar mums.

Men nu får vi lägga kortlekarna på hyllan när harv, sådd och potatis ska ner i myllan!

Text & bild: Helene Gustafsson, Högby Hembygdsförening

Folkkonstårets skattjakt inleddes i Ulrika



Folkkonstårets inventeringsgrupp, ledd av Stefan Hammenbeck (th) undersöker keramik i jakt på dold folkkonst på Ulrika museum.

Ulrika museum fick den 12 maj äran att bli det första besöksmålet för sökandet efter dold folkkonst i samarbetsprojektet "Folkkonståret 2018", där hembygdsföreningarna i länet ska besökas och inventeras. Konstintendent Stefan Hammenbeck och avdelningschef Anna Lindqvist från Östergötlands museum fick sällskap av Ann-Sofi Svansbo från Hemslöjden i Östergötland samt Denny Lawrot från Östergötlands Hembygdsförbund.

Efter en välkomstfika på museets gräsmatta, guidades gruppen av Ann-Britt Hult-Wång från Ulrika Museums Vänförening. Med ficklampa, penna och block i hand, kunde gruppens skattjakt börja, där varje hörn av museet skärskådades.

En vackert rotflätad korg eller en färggrant målade blombukett på ett hörnskåp kan nog vem som helst enkelt notera och njuta av. Men för ett otränat öga kan annan folkkonst vara lätt att missa. Dekor kan skönjas som exempelvis ett snirkligt format handtag på ett klappträ, ett räfflat ruttmönster på ett dörrgångjärn, ett diskret hjärta utskuret i en plåtlykta eller ett stilslöjdat sädeslag på ett bogträ. Till och med en sydd och stoppad lockfågel för jakt, förklädd till tjäder, kan klassas som folkkonst.



Fint slöjdat dekor på ett gammalt bogträ.

Dagens höjdpunktsfynd kom i slutet av eftermiddagens runda, när en räfsa i trä – en förmodad fästmansgåva – hittades på en hylla i ett förrådsrum, drogs ut i dagsljuset och fick konstinventerarnas ögon att glittra. Ett påmålat blomsterarrangemang i klara, ljuvliga färger från 1826 kunde beskådas och avfotograferas ur alla vinklar. En given kandidat från Ulrika till den planerade stora utställningen år 2018?

Text och bild: Jesper Ström



Ett av årets fynd för Folkkonståret 2018, en handmålad räfsa från år 1826, tas ut i solljuset för en grundlig undersökning. Fr. v: Stefan Hammenbeck, Ann-Sofi Svansbo och Anna Lindqvist.

Läs mer om Folkkonståret 2018 [på denna länk:](#)

Vi ger ut böcker!



Ett axaröv ur vår tidigare utgivning:

Brevens Bruks hembygdsförening: Brevens Bruk, bruksliv i järnets tecken
Knutby-Faringe-Bladåker hembygdsförening: Bygden som steg ur havet
Fanthyttans bygdeförening: Fanthytan
Borensbergs hembygdsförening: Från Husbyfjäll till Borensberg
Lima, Rörbäcksnäs och Transtrandshembygdsföreningar: Gränsländ
Hafsta byalag, Hafsta genom tiderna
Föreningen Händakvarn: Händakvarn
Idre hembygdsförening: Idre bygdebok del 1, 2 och 3
Kvistholmsgruppen: Kvistholmskrönika
Ragnarö byalag: Livet i ragnarö
Norra Vi hembygdsförening: Norra Vi
Norra Vi hembygdsförening: Ydrebo
Torpa hembygdsförening: Om Torpa kyrka
Torpa hembygdsförening: Skränor och visor
Reftetele hembygdsförening: Reftetelebygd
Räks hembygdsförening: Rökumminen
Rök-Svanhöls byalag: Svanhölsminnen
Stoby historieförkl: Stoby by
Särna förminnesförening: Särnmål

Upplands-Bro Kulturhistoriska förening: Upplands-Bro från då till nu
Birgitta Olsson: Bondeuppror i Skåne
Johan Birath: Brännvin, vatten och bröd. Del 1 och 2
Johan Birath: Ekeby sockenstämmor 1787-1818
Johan Birath: Mordet i Hycklinge
Johan Birath: Mordet i Ljungstorp
Johan Birath: Mordet i Mjölby
Johan Birath: Mordet vid Stjernesand
Johan Birath: Spöken i Östergötland
Berit och Lars Eric Fjellman: Dalsland och grännsbygden. Del 1 och 2

Erik Jonsson: De första Ormsjöutvandringarna. Del 1 och 2
Bror Steen: En Parvels minnen från Häggestad Norrgård
Östen Andersson: Fjärdingsman i skärgården
Östen Andersson: Örskar
Rune Andersson: Folket på Rygge by
Tony Hagström: Från bondby till municipalsamhälle (Kisa)
Bengt-Arne Bengtsson: Från Östra stambanan till Ostlänken/Göteborgsbanan
Anders Ejderlvik och Anders Dahlin: Grövelsjöfjällen, gränslösa fjäll
Sten-Olof Ragnar: Gårdar och stugor i Åsbo
Lennart Nilsson: Gårdarna utmed Lagans strand

Sven Thurin: Historien om Myggesjön
Verner Lindblom och Bengt Räsled: Lexikon, Västergötlands tidiga historia
Bo Werkström: Lunds Timmer AB
Per-Anders Lundh: Mellan Lijeholmen och Somvik
Mona Söderbäck: Mitt Ödeshög
Bo Jansson: Mjölby industrihistoria
Gudrun F. Brännberg: Målare i Medelpad
Kajsa Karlsson: Människor, mark och skiften i Kriperend under 250 år
Eva Fagerberg: Sankta Ingrid av Skänninge
Alice Andersson: Skeppsås kyrkogård
Catherine Lagercrantz: Tamms på Österbybruk
Eje Fasth: Tranås hrommusikkår 110 år
Göran Källgård: Vargjakt, emigranter och en drunknad griskultning
Mikael Edberg: Ftterbygs gårdar och torp

och många fler ...

Atremi

Axstad Södergård,
0142-171 00

595 94 Mjölby
info@atremi.se

www.atremi.se

Medlemsföreningar med gårdar, hus samt föremålssamlingar!

Visste ni om att ni kan få en kostnadsfri konsultation per år från Östergötlands museum i Linköping? Detta ingår i samarbetet mellan hembygdsrörelsen och museet.

Museets antikvarier ger er gärna rådgivning i både föremålsvård och byggnadsvård.

Fråga efter byggnadsantikvarien eller föremålsantikvarien på:



Östergötlands museum

Raoul Wallenbergs plats, Linköping

Tel: 013-23 03 00

E-post: info@ostergotlandsmuseum.se



Foto: Fredrik Häger.

Höjdpunkten på Hembygdens år **Sveriges hembygdsföreningar gästar Skansen**

Den 27-28 augusti firar hembygdsrörelsen 100-årsjubileum på Skansen. Det blir en mångfald av aktiviteter med hembygdsföreningar från nästan alla regionala hembygdsförbund.

Det blir ett späckat program med allt från musik, teater, dans, och lekar till mat, hantverk och tidsresor. Tjugoen regionala förbund kommer att bidra till evenemanget.

– De regionala förbunden har verkligen lyckats med att skapa intressant innehåll för Skansens besökare, säger Helena Hammarskiöld, projektledare för Hembygdens år.

Att hembygdsrörelsen samlas och firar just på Skansen är ingen slump. De har en gemensam historia och faktum är att även Skansen firar jubileum i år. För 125 år sedan bildades Skansen av Artur Hazelius som ville visa hur människor bott och verkat i olika delar av Sverige under äldre tid.

Ute i landet fanns ett motsvarande intresse för det lokala och tjugofem år senare, 1916, bildades Samfundet för hembygdsvård som motsvaras av dagens Sveriges Hembygdsförbund.

– Det här blir höjdpunkten på vårt jubileum och Hembygdens år. Att vi kommer att hålla till på Skansen känns fantastiskt kul, säger Birger Svanström, förbundsordförande för Sveriges Hembygdsförbund.

På kvällen kommer det anordnas en fest för hembygdsmedlemmar, med uppträdanden, dans, mat, och tal. Prinsparet Carl Philip och Sofia kommer att hedra hembygdsrörelsen med sin närvaro, liksom många av våra samarbetspartners samt organisationer och myndigheter med koppling till kulturarvet. Den som vill delta vid festen får kontakta sitt regionala förbund för mer information.

- De som vill resa till Stockholm och för att delta vid Hembygdens helg på Skansen bör redan nu boka resa och boende. Flera hembygdsförbund har bokat bussar till de i föreningarna som vill resa gemensamt, säger Helena Hammarskiöld.

Har du frågor om evenemanget på Skansen, så kontakta Helena Hammarskiöld, Sveriges Hembygdsförbunds projektledare för Hembygdens år, helena.hammariskiold@hembygdsforbundet.se.

Text: Olov Norin, Sveriges Hembygdsförbund.

Läs mer på www.hembygd.se/skansen



Midsommar i Hovslätts hembygdsförening, Jönköping.

Foto: K-G Zahedi Fougstedt.



Försommarpromenad på Kärna hembygdsgård, Malmslätt, Linköping. Foto: Jesper Ström.

En härlig sommar önskas alla hembygds läsare!

Föreningsmaterial efterlyses!

Ta chansen att synas, alla medlemsföreningar: Hembygdsbladet söker ständigt material! Bedriver ni någon unik eller speciell verksamhet? Har ni en bygdeskröna utöver det vanliga? En ortstradition, sed eller firande som ni vill dela med er av? Fängslande livsöden, byggnadshistorier eller udda bruksföremål? En hembygdsbok som förtjänar uppmärksamhet? Eller bara ett vackert foto som speglar aktivitet, föreningsanda eller årstidsstämning?

Vi efterlyser alltid lite extra er föreningar som kanske inte syns så ofta.
Välkommen att skicka in både texter och bilder till redaktionen/kansliet!

E-posta i första hand till: ostergotland@hembygd.se. Vi förbehåller oss rätten att kunna redigera både texter och bilder.

Kansliet, Östergötlands Hembygdsförbund
Vasavägen 3, 582 20 LINKÖPING