

Här kan du läsa om allt som Österåkers Hembygdsförening har skrivit om i medlemstidskriften Milstolpen sedan start 1982 när det gäller hembygdens historia. Möt människor och händelser i Österåker under flera tusen år!

Vill du läsa hela artiklar och nummer kan du beställa egna exemplar av Milstolpen. Eposta mail@milstopen.org och beställ. Kostnad 50kr per nummer inklusive porto. Denna pdf omfattar innehållsförteckning för perioden: 1992-2001, se även pdf för 1982-1991 och pdf för 2002-2014. Nummer därefter kan läsas i sin helhet direkt i pdf på ÖHF:s hemsida under Skrifter, Milstolpen. Där finns även de andra ovannämnda pdf:erna.

1992

Milstolpen Nr 1

- Alfred och stenarna, Anna-Lisa Bäckman, dotter till Alfred Westerberg, berättar barndomsminnen från familjeliv i Ekbacken. Foton: "Alfred Westerberg berättar om gammal boplatz intill farleden vid Stava, i bakgrunden golfbanan, längst bort Hagbystugorna skymda bakom höjden. Foto: Dag Unevik 1982", "Alfred Westerberg och Kerstin Öjner vid Åkers Runö, sydost om Johannelund. Gammal strandkant med trolig hamnanläggning. Finns inspelat på band, se mikrofonen i Kerstins hand! Foto: Dag Unevik 1983"
- Ett gammalt brev berättar... Lisa Runö skriver i ett brev från 1973 om sin far som föddes i Österåker 1859
- Nämndeman, längdhoppare, Vasaloppsveteran, en riktig friskus. Olle Löfgren berättar om Arne Bergqvist. Foton: "Arne Bergqvists pappa Gustav var pigg på nymodigheter i lantbruket och var tidigt ute med självbindare. Hästarna hette Maj, Svarten och Lola. Foto från 1923.", "Arne Bergqvist framför Mellangårdens huvudbyggnad, återuppbyggd efter branden för ett par år sedan. Foto Olle Löfgren." och "Barnen i Åsätra skola 1927. Arne Bergqvist i övre raden längst till höger. Lärarna hette Sigrid Sandberg och Carl Lind."
- Hus för äldre på gamla skoltomten i Tuna. Olle Löfgren fotograferar och berättar om några hus i Tuna, ett foto är ett vykort av Elliord Mattsson i Spillersboda över Österskärs folkskola
- Vem är invandrare i Österåker? Ursula Brottman skriver om kommunens befolkningssammansättning
- Notis om föreningsverksamheten

Milstolpen Nr 2

- Rapport från en skurhink, information om årets föreningsverksamhet av Gertrud Hillgren, foto Jan Hillgren, som fick guldnål och blommor vid årsmötet för sin skötsel av Vita Huset bland annat.
- Spännande projekt: Fyra "fornbyar" vid LO-skolan kan ge Österåker turistattraktion. Text Olle Löfgren, karta: "De planerade 'fornbyarna' söder om Runöskolan: 1) stenålder, 2) bronsålder, 3) järnålder, vikingatid, 4) medeltid", foto: "Lars Alegren med två ungdomar på Gunnes gård i Upplands Väsby, en populär anläggning med många husdjur. (Foto Olle Löfgren)", teckning: "Ungefär så här tror man att stenåldersmänniskorna levde vid skärgårdsstranden. Klimatet var mildt. Man bodde i tält av djurhudar. (Teckning Sylvia Alegren)"
- Konsumenter, förenen Eder! Om konsumtionsföreningens historia i Österåker. Textkälla anges som: "(Källa: En Österåkerskrönika, 1992, s.72-73), teckning: "Den första kooperativa butiken i Åkersberga låg i Stenhagen. Senare kallades affären i folkmun för Stenhagens handel. Idag är det Österåkers Slöjdgille som hyr huset av

- hembygdsföreningen.”
- Tioårsjubileum med slöjdgillet. Text: Ursula Brottman, Foton: ”Birgitta Jansson”, ”Brita Elander och Monica Svalander”, ”Här står vice ordf Ulla Storm Stålberg och välkomnar barnen till fiskmete söndagen den 6 september, när man firade sitt jubileum.” och ”I det innanför butiken liggande cafeet håller Karin Jerstorp upp kaffet. Här kan man vila ut efter en lång söndagspromenad eller dricka sitt kyrkkaffe, för det är på gångavstånd från kyrkan som Stenhagens handel ligger.”
- Torpinventering. Text: Carl-Göran Backgård, foto på torpet Bråten, och foto på torpägaren Britt-Marie Ekberg med familj

1993

Milstolpen Nr 1

- Byskola från sekelskiftet på nytt museum i Österåker. Om skolmuseet i Norrö tingshus. Text och foton: Olle Löfgren, bildtexter: ”Tre som hyllades: Gunnar Gustavsson, Harry Udd och Erik Falk.”, ”En barnkör i tidstypiska kläder med musiklärarinnan Lilian Sandström sjöng på invigningen” och ”Astrid Zätterlund och Sture Jansson kände igen sig i skolmuseet.”
- Tingshuset. Om tingshusets historia. Foto på tingshuset
- Sista posten i Österskär. Text och foto: Olle Löfgren, bild på sista dagen stämpel. Foton: ”Österskärs järnvägsstation i början av 1900-talet. I mitten gamla väskfabriken, där det första postkontoret låg.” och ” En av ’postfröknarna’, Barbro Olausson.”
- Forneldarnas natt, ett kulturevenemang i skärgården 28 augusti 1993
- Dyrtider kräver billiga råd! Kåseri av Ursula Brottman
- Vädjan till vandraren, dikt av Dalarnas Hembygds-Förbund
- Hört och hänt i ÖHF, notiser

Milstolpen Nr 2

- Projektet Forn-Åker rullar vidare. Text och foto: Olle Löfgren. Bildtext: ”Gäster och värdfolk tittar på platsen där ’Forn-Åker’ ska ligga. Bland de församlade syns Ulf Erik Hagberg, Historiska museet, Peter Bratt, Läns museibyrån, Lars Alegren, Inger Bergström, Österåkers kommun, och Karl Gustav Johansson, Hembygdsföreningen.”
- Idealiskt läge nära Runöskolan. Mera om projektet ’Forn-Åker’. Text och foto: Olle Löfgren, bildtext: ”Rektor Anders Wetterberg, Runöskolan: Bra för våra elever.”, teckning av Sylvia Alegren: ”Järnålder/vikingatid vid skärgårdsstranden.”
- Tunggrindsstugan. Text och två foto på stugan av Tage Ohlsson
- Arkeologidag i Skutan. Text och foton: Olle Löfgren. Bildtexter: ”Barbro Annerdal och Kerstin Öjner ordnar med fornfynden från Österåker.” och ” ’Kol-Sven från Gottsunda’ heter egentligen Tony Lenard. Kol-Sven berättade själv att den praktfulla dräkten han hade på sig bars av alla vikingar som varit i Miklagård och ville imponera på sina grannar.”
- Nio nya guider utbildar sig
- Soldatinventering pågår. Text: Carl-Göran Backgård
- ”Acke” minns Härbackagruvan, ”En gammal Österåkersbo, Axel Bergström, kallad ’Acke’, arbetade vid Härbacka fältspatsgruva och har skrivit ner sina minnen. Så här berättar han:”. Foton: ”Kvinnor och unga pojkar ingick i arbetsstyrkan när brytningen pågick som bäst vid Härbackagruvan. (Foto: Bröderna Harling), ”Acke Bergström, gruvarbetaren som skrev ner sina minnen.” och ”Kylegubben 18 augusti 1907”.
- ”Egypten rustas upp. Text och foto: Olle Löfgren. Bildtext: ”Malena Rembe och sonen Sean, 10 månader, och Rolf Rembe utanför ’Egypten’.”
- Ny ordförande i ÖHF. Presentation med foto av Tony Lenard

1994

Milstolpen Nr 1

- Ett museum blir till, hembygdsmuseet fyller 10 år. Text: Tage Ohlsson, foto: Ursula Brottman
- August i Gårdslöten, Acek berättar vidare. Axel Bergström berättar minnen. Foto "Härsbackagruvan på 30-talet. Överst tronar Axel Bergström, Acek."
- ÖHF letar efter guld! Text och foto på "Gulddraget" i Tunaviken av Olle Löfgren, teckning av Kaj Piehl.
- Carl Mossberg utsedd till hedersmedlem vid ÖHF:s årsmöte, text av Tony Lenard.

Milstolpen Nr 2

- Forn-Åker, en hembygdsdröm och en bit fram mot verklighet. Text och foto: Olle Löfgren, bildtext: "Båtbyggare Börje Andersson i Roslags-Kulla är beredd att bygga ett tidstroget vikingaskepp till Forn-Åker-anläggningen. Han har stor erfarenhet av allmogeåtar. Byggtiden är beräknad till 2 år.", teckning av Sylvia Alegren: "Så levde våra förfäder i Österåker på stenåldern, till exempel i Lappdal här i Österåker."
- Vill du veta mer om Österåker. Information om bibliografin "Litteratur om Österåker och Vaxholm"
- Alcea, dikt av Maria Sahlen med foto på piggskatan och information om skeppet
- Var det bättre förr? Sammandrag av en 136 år gammal sockenbeskrivning. "Några intressanta iakttagelser av lantmätare Schwabitz"
- Ett minne från det Fattigsverige som ännu fanns 1952: Lång natts färd mot Ljusterö... Text: Bertil Berg, foto: Bröderna Harling, bildtext: Åkersberga station 1913
- Acek berättar igen: En god gärning. Mer minnen av Axel Bergström
- Hört och hänt i ÖHF, notiser

1995

Milstolpen Nr 1

- Vad vet vi om Luffarbacken? Text: Ursula Brottman, foto på ett torp samt foto på: "Militären inventerar torpet Högbacka på 40-talet". Om Luffarbackens historia och framtid.
- Skall Ekbacken bli en stugby?
- Kohila, vår vänort i Estland
- Hört och hänt i ÖHF, notiser
- Fotokommitténs arkiv och fotoverksamheten hotad av vattenskador
- Vårdag vid Wira strömmar. Text: Iréne Ernstgård, foto på kvinna vid vatten.
- Minns ni Rak-Maja? Om en frisör och idrottskvinna i IFK Österåker. Text: Bertil Berg, foto: "Rak-Maja utanför sin stuga 1987"
- Kyrkan och Smedby, två turer i Nr 3 av Gå och Cykla

Milstolpen Nr 2

- ÖHF tar fram gravfält från järnåldern. Om järnåldersgravfältet i Hagby, Raä 18. Text och foton: Anita Andrén. Bildtexter: "Så här såg Hagby gravfält ut i april 1994. Snart är snön borta och cirka hundra granar och andra träd också. Gravarna syns knappast för allt ris.", "Uno Pettersson och Sigvard Andrén under arbete med trappövergång", "Uno Pettersson och Carl-Göran Backgård fäster järn för fastgjutning av stolpar.", "Vid grytan med ärtsoppan står K G Johanson och Marianne Löveborg." och "Anita Andrén avtackar Uno Pettersson, en av de 'sega gubbarna'. Foto: Britt-Marie Wengelin"
- Olika gravtyper vi kan finna på Hagby gravfält. Text och teckningar: Anita Andrén
- Margareta Lindberg. Om en författare från Österåker. Text och teckning: Iréne Ernstgård
- En märklig båtsman i Åkers socken. Om "siste indelte båtsmannen för roten Nr 107 Idsätra, J.P. Lindroth". Text Carl Mossberg. Foto på båtsmannen samt på tjänsteutdrag
- För 50:e gången Carl Mossberg genomförde sin femtionde "kultur- och naturvandring"
- Freden, en gång ett torp under Smedby. Text: Tage Ohlsson, foton på "Freden 1916" och

”Birger Sköld”

- Brevväxling mellan Sven Hugosson, medlem och ordf i Byggnadsnämnden och Tony Lenard, ansvarig utgivare av Milstolpen angående artikeln i Milstolpen Nr 1/95 om Luffarbacken
- Har skolväskan en historia? Text: Ursula Brottman
- Notiser

1996

Milstolpen Nr 1

- 91-årig Evert Lööf ser tillbaka, kom ut i arbetslivet redan vid sju års ålder. Ur Evert Lööfs memoarer. Foto på författaren som barn, och på: ”Åby torp norr om Åkersberga. 9-årig Evert Lööf, uppklädd i sjömanskostym med föräldrar och syskon. Året är 1913”, ”Kyrkskolan 1917. Den låg där Allgon Antenn AB i dag har sina byggnader. (Foto: Bröderna Harling)” och ”Evert Lööf. (Foto Karl Holgersson)”
- Torpflyttning dröjer. Om flytt av Dragontorpet från Luffarbacken
- Begravd med stövlarna på. Släktforskare inventerar gravstenar i Österåker. Foto med bildtext: ”Birgitta Johansson, Maj-Britt Andersson, Tyko Hanéll och Inga-Lill Olsson vid apotekare Baeckmans gravplats. (Foto: Olle Löfgren)”
- Döda ekar oroar. Föreningens Ekbacken-grupp har inventerat beståndet och lämnat lista till kommunen på döda träd
- Blodiglar bland medikamenter, första apoteket i Österåker tillkom för 120 år sedan. Text: Olle Löfgren, foton: ”Birgitta Wrang, Ingvar Holmer och Anna-Greta Engström med en ’urgammal’ inhalationsapparat. (Foto: Olle Löfgren)” och ”Gamla apoteket på Åkerstorp, byggnaden t.v. Den står fortfarande kvar. (Foto: Bröderna Harling)”
- Ulla Ståhlberg -gratis. Om att hembygdsledamoten inte får arvode eller reseersättning av kommunen när hon nu inträder hos den senare som medlem av dess kulturråd.
- ”Aldrig närmare livegenskap”. Om statarliv. Text: Curt Rönnbäck
- Nygammal redaktion. Presentation med foto på Milstolpens nya redaktion
- Ta på folkdräkten 24 augusti!
- Notiser
- Reparerad på rätta sättet. Information om ny skrift om Tunaborgen. Teckning av Lars-Erik Wickström: ”Så här såg Tunaborgen ut på 1200-talet. Av försvarsskäl placerades ingången i andra våningen, dit man tog sig med en stege.”
- Rättelse om att den siste indelte båtsmannen för roten nummer 107 Åker som Milstolpen skrev om i nummer 2/95 hette Johan Petter Lindroth

Milstolpen Nr 2

- Den siste med häst och vagn, ”Åkar-Pelles” ekipage välkänt inslag i gatubilden. Text: Olle Löfgren, foto: ”Åkar-Pelle med en av sina ardennerhästar”
- Pigg 125-åring i hemnavatten, gamla ’Åkers Kanal’ går numer som bokbåt. Text: Olle Löfgren, foton: Sjöhistoriska museet, ”Så såg hon ut, ’Åkers Kanal’ då hon gick till och från Stockholm åren 1871-84. Idag 125 år gammal, ombyggd och döpt till ’Gurli’.” och ”Framme i Stockholm, Blasieholmskajen utanför Grand Hotell och Moderna museet. Här är det dock den tredje och sista ångbåten med namnet ’Åkers Kanal’, den som gick åren 1885-1927.”
- Kampanj gav 120 nya medlemmar
- Carl Mossberg till minne. Text och foto: Curt Rönnbäck, bildtext: ”Carl Mossberg framför runstenen vid Stavs äng.”
- Färg form och fantasi. Solveig Jonsson berättar om en hembygdskurs hon deltagit i.
- Tore Rydin har avlidit. Minnestext med foto: ”Tore Rydin i sin krafts dagar, en gladlynt och sällskaplig man.”

- Parad för flaggan och hembygden, en lyckad fest som återkommer. Text: Olle Löfgren, tre foton från firandet av "Hembygdens år 1996"
- När "Davida" rammade slussen, Evert Löf berättar om sin tid som sjöman. Foton: "Skördearbete på Gillmyra 1920. Fr.v. Sven Johannesson, Evert Löf och Alfred Björk. (Foto; Bröderna Harling)" och "Rospiggen 'Davida' förtöjd i Åkers kanal. Den långa mannen är en skogsförvaltare Johannesson. Kvinnan är 'Fisk-Olga', som står bredvid sin sambo Gustav Berggren. Sittande på relingen skepparen Valle Andersson. (Foto: Bröderna Harling)"
- 3000 kronor för Österåkersdräkt
- Dystert 50-årsminne, Skolklass i fara vid flyghaveri. Om olycka mellan Österskär och Åkersberga 1946 med flygplan som gick sönder uppe i luften och där flygkroppen landade hos folkskollärare Frans Andersson på Åkersbergavägen 31. Foto: K. G. Johansson på "Det tog eld i planet efter kraschen och folk i området hämtade vatten i hinkar för att släcka."
- Sture, arg och ledsen. Insändare av Sture Jansson om att växter grävts upp och försvunnit från hembygdmuseet vid Stenhagsvägen

1997

Milstolpen Nr 1

Numret saknas.

Milstolpen Nr 2

- Tävlingsryttare, präst, biskop. Christina Odenberg arbetade i Österåker under 35 år. Text och foto, på Christina Odenberg,: Olle Löfgren
- En förlorad Österåkersklenod. Medeltida altarskåp såldes för 100 riksdaler. Text: "Källa: Österåkers församlingsblad 4/1958. Oscar Rönnbäck: Kring ett altarskåp." Foto: "Österåkersskåpet från medeltiden som såldes till Historiska museet för 100 kronor. (Foto: Historiska museet)."
- ÖHF-stipendium utdelat. Jonas Hugosson undersökte Knaborgs fornborg. Text och foto: Curt Rönnbäck, bildtext "Anita Andrén överlämnar ÖHF:s stipendium till den unge historikern Jonas Hugosson."
- Notiser med foto av Curt Rönnbäck: "Parad för fanan med lottor och hemvärn."
- Femtioåriga ÖHF fick beröm. "Få har varit så duktiga som ni" -tema på jubileumsfest. Text och foto Olle Löfgren. Bildtexter: "Roslagsbålgarna spelade och sjöng för jubileumsgästerna.", "Carl von Linné berättade om sitt liv och fick många skrattsalvor." och "Auktionist Hans Jörngren: 'Högre bud!'"
- Dragontorp på utflykt genom Åkersberga. Hembygdsföreningen har räddat det gamla övergivna dragontorpet nr 8 Berggren och flyttat det från Luffarbacken till Ekbacken. Färden skildras i ett reportage av Olle Löfgren. Bildtexter: "Vid Lastbilscentralen hängde luftledningarna i vägen för dragontorpet. Carl-Göran Backgård fick klättra upp på stege och hålla upp ledningar under passagen. (Foto: Kalle Holgersson)", "Rune Lantz spikar gjutform för den nya husgrunden i Ekbacken. (Foto: Olle Löfgren)", "Paus i det gröna, fr.v. Harry Danielsson, ÖHF:s tidigare ordförande K.G. Johansson, kranförare Robert Singstedt (sittande i förgrunden), byggleddaren Rune Lantz, kranförare Janne Olsson, Per Gustaf Svanberg, Sture Jansson och Carl-Göran Backgård. (Foto: Lars Alegren)", "Carl-Göran Backgård går lös på den gamla skorstensstocken, tegelsten för tegelsten. Den måste bort innan huset kunde flyttas, men teglet sparades för att återanvändas vid renoveringen. (Foto: Olle Löfgren)", Nästan framme. En trång passage vid Vita huset. (Foto: Lars Alegren)." och "Per Gustaf Svanberg, en av de 'sega gubbarna'. (Foto: Olle Löfgren)."
- "Våldsbrott, bränder, mord...". 50-talet inte bara idyll, säger gammal Åkersbergapolis. Text och foto: Olle Löfgren. Bildtext: "Bertil Karlsson utanför den nya polisstationen i

Åkersberga centrum.”

- Natlig thriller. Kåseri om polisen i Åkersberga av signaturen L.
- 600 kilo fisk på en enda natt. Evert minns tiden som fiskardräng på Bullerholm. Text och foto: Britt Wrang. Bildtext: ”Evert Håkansson framför Bullerholmens drängstuga.”

1998

Milstolpen Nr 1

- ”Dödskvaren” vid Isättra. Vad gör man med ett övergivet 100-årigt berggrum? Text: Olle Löfgren. Foton: ”En hel del kvinnor var anställda vid Härsbackagruvan. Bilden är från 1917. (Foto: Bröderna Harling)”, ”Tage Ohlsson framför öppningen till bergsrummet vid Isättra.”, ”Lastångaren ’Karlsborg’ förtöjd i Isättraviken utanför stenhjulsfabriken. Fältspat från Härsbackagruvan lastades ombord, år 1907. (Foto: Bröderna Harling)” och ”En del av de anställda vid Härsbacka gruva år 1907. Pojken på vagnen i förgrunden är inte gammal. (Foto: Bröderna Harling)”
- ”IFK Jansson” 70-årsjubilerar. Landsvägslöpning framgångsrik gren på trettioalet. Text: Olle Löfgren. Bildtexter till två foton: ”Sture och Torsten Jansson, två av dem kallades IFK Jansson.” och ”Söta flickor paraderade då Kungsängens idrottsplats invigdes 1940 (...).”
- ”Här är Åkersbergas Birka”. Hundratalet forngravar kartlagda vid Hagby. Text och foto: Olle Löfgren. Bildtexter: ”Arkeolog Rolf Rydén ritar in forngravar på sin karta.” och ”Elin André-Dinerf, ’pinnflicka’ på Hagbyfältet.”
- ”Rent och fint ska vi ha först”. Så blev Bullerholmen trivsamt ställe för pensionärer. Text och foto: Britt Wrang. Bildtext: ”Strömmingslunch på Bullerholmen i juni 1991. Ruth Gawelin har just lyft av potatiskastrullen.”
- Roslagsbanan i fokus. Skyltar på gång att sättas upp vid stationerna vilka berättar om stationens historia och så är en guidebok under produktion.
- Notiser

Milstolpen Nr 2

- Foto med bildtext: ”Soldattorpet ’103 Moberg’ rullar makligt genom Åkersberga centrum, där ekipaget väcker visst uppseende. Hembygdsföreningen har räddat ytterligare ett gammalt kulturhus till eftervärlden. Se sidan 2. (Foto Olle Löfgren)”
- Ännu ett soldattorp räddat! ”103 Moberg” flyttat från Hacksta till Ekbacken. Text och foton: Olle Löfgren. Bildtexter: ”Båtsmanstorp ’103 Moberg’ till väders i Ekbacken,” och ”’Oj då, här får vi allt vrida vägskylten för att komma fram.’”
- Hembygdstävling i ÖHF-regi. 80-tal deltagare från länet lärde känna Österåker. Text: Curt Rönnbäck, foton: ”Björn Rondahl i medeltida dräkt berättar om Tunaborgen.”, ”Vid Åkersbro fick dragspelare hjälpa till att påminna om gamla tider då Äldre Ting var lanthandel, då ångbåten Åkers Kanal lade till och då värdshuset fylldes av marknadsbesökare.”, ”Åååå...hej! Det hjälpte inte att deltagarna i hembygdskavlen sköt på. En av bussarna körde fast i Ekbacken.” och ”Täby hembygdsförenings segrande lag.”
- En fin bok har utkommit. ”I Roslagen” heter den och skildrar Österåkers historia, författare Gabriele Prenzlau-Enander.
- Järnväg till Skeppsdal långt före Roslagsbanan. Text: Olle Löfgren, teckningar: Lars-Erik Wickström, bildtext: ”Österåkers första järnväg trafikerades av hästar som drog virke. Banan var en av de första i Sverige.” och ”Ungefär så här gick hästbanan från torpet Brännbacken till Skeppsdals hamn.”
- ”Gav upprättelse åt förorten”. Ung konstnär från Åkersberga slog igenom i år. Text: Olle Löfgren, foto: ”Anders Udd med en av sina målningar med förortsmotiv.”
- På lusbarackernas tid. Evert Löf om arbetslöshet och nöd. Foton: ”Evert Löf med släggan i hand. Det är väg 276 genom Åkersberga centrum som byggs.” och ”Hästbackavägen 1937:

Fr. v. Finar Singstedt, Helge Karlsson, Erik Eriksson, Evert Lööf.”

- Bor du i brevlåda? Om förändringen av adressering från brevlådenummer till vägnamn och nummer. ÖHF efterlyser bevarandet av gamla namn i samband med skapandet av gatunamn.

1999

Milstolpen Nr 1

- Bergaskolan fyller femtio år. ”Österåkerssystemet blev norm för hela Sverige. Text: Lennart Fehrm. Foton från skolavslutningen 1961.
- Ögon och ormar för miljoner. Åkersbergaflicka blev framgångsrik glaskonstnär. Text Olle Löfgren, foton: ”Så här målar Ulrica Hydman-Vallien. Hennes tavlor är färgsprakande, synd att Milstolpen inte kan återge den här i färg. Den går i rött, gult, grönt och blått. Kvinnoansikten, ögon och ormar är återkommande motiv i Ulricas konst.” och ”Ulrica Hydman-Vallien med ett av sina alster, i ateljén på Åfors glashytta.”
- Nybyggda järnvägen rasade. Snart 100 år sedan första tåget gick till Åkersberga. Text: Olle Löfgren, foton: ”Södra Roslags Kustbana var namnet på sträckan Roslags Näsby-Åkersberga till en början. Två tåg i vardera riktningen, mer var det inte. Och resan in till stan kunde ta 1 timme och 15 minuter. (Annons i Dagens Nyheter tisdagen den 10 september 1901)”, ”Den första järnvägsstationen i Åkersberga. Stins Johan Eriksson höll stationshuset i perfekt, prydligt skick, säger de som minns. Lokalerna städades varje dag och knäskurades med vatten och såpa en gång i veckan. Ingen fick uppehålla sig i de två väntsalarna utan ärende. (Foto: Bröderna Harling)”, ”1943 fick Åkersberga ett nytt stationshus som användes till 1984. Det var rätt förfallet på slutet. (Foto: Dag Unevik)”, ”Idag har vi bara en Pressbyråkiosk. Den står på ungefär samma plats som de tidigare stationshusen. (Foto: Olle Löfgren)” och ”Oj då, här gick det snett! Ett av flera missöden när Roslagsbanan var ung. (Foto: Ur Sven-Erik Forsgrens samlingar)”
- Hundjakt på järnvägsdressin. Bertil Berg arbetade 44 år vid järnvägen, bl. a. på Åkersberga station. Han har många roliga minnen. Läs själva. Foto: ”Bertil Berg, hundjägare.
- Bara friska och starka orkade. Evert Lööf berättar om sin tid som ”kabelrallare”. Foto: ”Telekabelrallare 1936. Trots hårt arbete räckte inte förtjänsten till för att betala mat och skulder. Inkomsterna från rikskabeln gick i stor utsträckning till att betala gamla förfallna skatter. Myndigheterna hotade med utmätning.”
- Släktforska bekvämt i Arninge. Text: Maj-Britt Andersson, foto: ”Maj-Britt Andersson och Inga-Lill Olsson, två släktforskare från Åkersberga som ofta besöker arkivet i Arninge.”
- Notiser: ”I Åkersberga centrum har Hembygdsföreningen en informationstavla” där brandmannen Eino Paakinen just nu ställer ut fotografier, ”1.188 medlemmar har Hembygdsföreningen vid årsskiftet.”

Milstolpen Nr 2

- Över hundra bränder på ett år. Gamla brandbilen rullar ännu, dyrgrip på museum. Text: Olle Löfgren, foton: ”Den här brandbilen, byggd i Tidaholm, användes av Österåkers brandkår en gång i tiden. Den rullar än idag på diverse veteranbilsrallyn. Till vänster brandman Arne Eriksson, till höger brandchefen Göte Jansson. Båda är dag pensionärer. De kan berätta om flera storbränder i Österåker genom åren. Ett år på 70-talet var det över hundra eldsvådor i kommunen.”, ”Höghusbranden vid Norrgårdsvägen 1972. En pyroman hade tänt på. (Foto: Dagens Nyheter)”, ”Polisen vädjar: Hjälp oss klara upp Åkersberga-bränderna!” och Domusvaruhuset brinner en natt år 1966 (Foto: Sture Jansson)”
- Degraderat torp blev en klenod. ’103 Moberg’ fint renoverat av händiga pensionärer. Text: Olle Löfgren, foto: ”’103 Moberg’ ligger vackert i Ekbacken.”
- ”Åkersbergas Birka” kartlagt. Här begravdes Järnålderns Hagbybor. Text: Olle Löfgren. Foto: ”Karta över gravfältet” och ”Marianne Löveborg och Anita Andrén har lett arbetet med att frilägga gravfältet vid Hagby utanför Åkersberga

- När det var storbyk i 8 dagar. Anna Johannissons berättelse om gamla Österåker. Text: Evert Löf, foton: "Anna Johannissons föräldrahem, torpet Reginelund, i början av 1900-talet. Mannen till höge är Anna Johannissons pappa Melker. (Foto: Bröderna Harling)", "Anna Johannisson.", "Inger Norberg, syskonbarn till Anna Johannisson, bor numera i torpet Reginelund, men bara på somrarna. (Foto: Olle Löfgren)" och "Mannen i kärran är 'Krypar-Ville', som Anna Johannisson berättar om. Han hette Wilhelm Ericsson, bodde i fattigstugan, var förlamad i benen och drogs i kärra till gudstjänsterna i Österåkers kyrka. Han var känd för sin vackra sångröst. Pojken som drar kärran hette Bertil Lindman."
- De var med då seklet var ungt. Barnfotografier på: "Sture (till vänster) och Torsten Jansson en gång i tiden." Text om att dessa nu fyllde 85 respektive 90 år.
- Parad för fanan den 6 juni. Text Curt Rönnbäck och foto på flaggbärare på Storängstorget i Åkersberga
- Rest sten? Hans von Matern har skickat in bild på märklig sten invid Lerviksvägen

2000

Milstolpen Nr 1

- *Tema Svinninge.* Foto: "Äldre sommarstugeområden i Österåker bör 'förnyas' anser man i kommunalhuset, men ute i bostadsområdena vill man inte veta av någon 'förnyelse'. Det här storslagna sommarnöjet ligger i Svinninge, som berörs av förnyelseplanerna. Huset är från slutet av 1800-talet, välhållt och med ursprunglig 'snickarglädje' i behåll. Fil. Lic. Lars Olof Nyhlén, bosatt i Hässelby, äger villan. Från den inglasade verandan i två våningar har man en fin utsikt över Resarö ström."
- Gruva och linbana i Svinninge. "Förnyelseområde" med gamla stolta traditioner. Text: Olle Löfgren, foton: "Stora gruvan på Svinninge vid sekelskiftet 1900 då stora mängder kvarts och fältspat bröts och skeppades med fartyg till en rad länder i Europa.", "Adjunkt på Svinninge på 1920-talet. Herrarna på bryggan är fr. v. Gårdens ägare, grosshandlare Nils Mattsson, sonen Erik Mattsson, en okänd man, ingenjör Hubert Laurin, gift med en dotter till grosshandlaren, samt en av gårdens anställda.", "Båtsman August Svinning, spelman och glädjespridare på Svinninge." och "En bildirektör till häst; Ingvar Bergengren på Svinninge."
- Nantes blomstrade på 20-talet. Storslagna "sommarnöjen" över hundra år gamla. Text: Olle Löfgren, foton: "Resarö Färja gick från Nantes till Resarö åren 1933 till 1965 med passagerare och bilar. Det var innan Resarö fick landsvägsförbindelse med fastlandet. (Okänd fotograf, Erik Holmbergs samling, Sjöhistoriska museet)", "Vid Björnholmsvägen 20 bor Anders Ohlin med fru och barn. De har en härlig glasveranda ut mot vattnet, Resaröström." och "Idyll från 1890-talet, i ursprungligt skick med mycken 'snickarglädje'."
- Lovsång till natur och frihet. Svinningebor prisar avkopplande liv i "stadslandet". Text: Olle Löfgren, foton: "Marianne Löveborgs hus tar form. Vänner och släktingar hjälper till. Året är 1978.", "Tomter vid Svinninge. Annonser som lockade stressade stockholmare ut till Svinninge" och "Sigvard André snickrar gjutform till husgrunden."
- Natlig bluff skrämde ryssarna. Båtsman Svinning blev ett namn i den svenska historien. Foto: "Båtsmanstorpet 114 Svinninge finns kvar. Ägaren heter Ulf Pettersson."
- Renoverade kulturhus, lista
- Lervik befolkat för 1000 år sen. Lutande stenen restes på gravhög från Yngre järnåldern. Text: Olle Löfgren, foto på sten som Milstolpen Nr 2/99 skrev om.
- Dramatik på Trälhavet. En ödesdiger resa för femtio år sedan. Text: "Källa: Medlemsskrift för Föreningen s/s Blidösund 3/99", foto: "Östra Trälhavsgrundet några dagar efter förlisningen, när bärgningen just börjat. (Bild ur Gunnar Hedmans samlingar)
- www.milstolpen.org. Text om att föreningen skaffat hemsida
- Åkers tuppar... Notis om lokala öknamn

Milstolpen Nr 2

- Foto med bildtext: "Pansarskeppet 'Sverige' ute på Trälhavet någon gång 1940-41. Före andra världskriget fanns långtgående planer på att bygga en ny stor örlogsbas i Österåker, vid Margretelund, för 'Sverige' och en stor del av den svenska Östersjöflottan."
- Stor örlogsbas vid Trälhavet. Långtgående planer före andra världskriget. Text: Olle Löfgren, foto på hemligstämplad skrivelse till "Chefen för marinen".
- Markägare vädrade storaffär. Hellman försökte sälja hela Österskär till marinen. Text: Gunnar Winberg, foton: "Gunnar Winberg fann hemligstämplade planer på Krigsarkivet.", "Här skulle örlogsbasen ligga, var det tänkt, på strandängarna nedanför Margretelunds slott.", "Nyströms affär i Österskär, en av de åtta (!) som fanns enligt markägare John F. Hellman." och "Järnvägen Stockholm-Österskär skulle 'självklart' byggas ut om örlogsbasen förlades till Österskär."
- "Täljö, vår plats på jorden", tomtmark för 75 öre kvadratmetern lockade stadsbor. Text: Olle Löfgren
- Dans på lånat brädgolv, sommaren i Täljö 'som en annan värld'. Text: Hans Rockberg, foton: "Dansen går på Täljö. Golvet man dansar på är byggt av plankor som man lånat från en granne.", Bakpå midsommarskrindan 1951. Från vänster i rutig slipover, Hans Rockberg, Birgitta Lilja, Helena Olsson och Urban Lilja.", "Hans Rockberg skrev om Täljö, där han bott sedan barnsben." och "Vi har samlat hästgödsel på Dragonvreten 1948."
- Notiser: Hembygdsrörelsen, Cronbergs bok billigare genom ÖHF, "Kanalens dag" gav gott netto, Öppet måndagar 16.30-18.30
- Gottsunda, en trakt med anor. Text: Hans von Matern, karta, foton: "Lars Forssells pappas sommarhus", "I detta hus bodde Lars Forssell under 15 av sina barndoms somrar." och "Nya radhusen vid Hagbyhöjden"
- Retsam poet fick 26 knivhugg. En berättelse av Halle Söderberg som intervjuat gamla sockenbor i Össeby-Garn. Insänt av Thomas Pettersson i Brottbys, medlem av styrelsen för föreningen Klockarborgs Vänner
- Skolbarn vårdar gravfältet. Om gravfältet vid Hagby. Foton: "Informationstavlan med karta över gravfältet avtäcks av fr. v. Marianne Löveborg, Anita Andrén och Uno Pettersson. (Foto: Gunnar Winberg)" och "Dessa trivsamma djur är också engagerade i vården av Hagbyfältet. De betar av den sly som ständigt växer upp. (Foto: Olle Löfgren)"
- "Vita huset" förstörs av mögel! Reparation för stora kostnader
- Notiser: Torp "103 Moberg" hyrs ut?, Hemsida med förhinder, men nu är vi ute, ÖHF vill bevara "Skonaren"

2001

Milstolpen Nr 1

- Framsida: foto med text: "Mitt ute på ett gårde byggdes Åkers Berga järnvägsstation år 1901. Det var början till centralorten Åkersberga, som alltså i år fyller hundra år. Där sädesfälten i förgrunden fanns ligger i dag vårt moderna affärscentrum med Skutan, Folkets Hus, Vivo Superstore, Skeppet och Kommunhuset."
- Åkersberga centrum hundra år. Järnvägsstationen blev början till den moderna tätorten. Text: Olle Löfgren, foton: "Åkersberga centrum på 1950-talet. Nedtill till vänster Fritjof Thuns villa med post och bank i bottenvåningen. Nedtill till höger Janssons Affär efter många om- och tillbyggnader. Upp till till höger 'Tolvan' vid Roslagsvägen, med tandläkarhuset på tomten intill, därefter Centrum Bio.", "Fest i 'Ladan': Familjerna Sundqvist och Lidman samlade på trappan.", "Ladan som byggdes om till bostäder för järnvägsanställda.", "Brandstationen", "Järnvägsstationen Åkers Berga med semafor, fin gatlykta och damer i långa kjolar.", "Första föreningshuset, kallat 'Ladan', omkring 1914. Bilden är förmodligen tagen vid invigningen. Mannen i järnvägsuniform är Fritjof Thun.", "Föreningshuset som byggdes 1924. Det låg där bensinstationen Preem i dag finns.", "Lustspel på

Föreningshusets scen. Förmodligen är det ABF:s teatergrupp. (...)", "Fritjof Thun lämnade järnvägen och blev poststationsföreståndare i Åkersberga. (Foto: Britt Wrang)", "Den första affären i Åkersberga, omkring 1910, senare Edvard Janssons Affär.", "Jansson Affär omkring 1935. Från vänster Torsten Jansson och Hans Eriksson. (Foto: Torsten Jansson)", "I väntan på tåget." och "Roslagsvägen omkring 1940. Från vänster 'Tolvan', tandläkarhuset, Centrumbiografen och frisör Adolfssons hus." Karta med hus utritade: "Åkersberga centrum omkring 1950".

- Järnvägsdrama med hästar. Text: Bertil Berg
- Farväl till Konsum efter 50 år. Kortlivad föregångare redan 1869 i Stenhagens Handel. Text: Olle Löfgren, foton: "Domusvaruhuset i Åkersberga 1963. Ännu är det vänstertrafik. (Foto: KF:s bildarkiv, Berthelson)", "Kjellmans affär i Österskår blev till salu 1962. Den inköptes av den nybildade Österåkers konsumtionsförening." och "Domusvaruhuset brinner en natt 1966. (Foto: Sture Jansson)"
- Sten Askelöf skaffar oss annonser, foto
- Notiser: Sture Jansson hyllades som avgående styrelseledamot i ÖHF, Jordbruksmuseet räddat tills vidare, nya uppdrag för ortnamnskommittén, Ny adress till Milstolpen på internet: www.milstolpen.org
- Lars Forssells morfar bodde i huset med den pampiga glasverandan i Gottsunda. Lars Forssell och hans föräldrar bodde i ett mindre boningshus bredvid. Vi hade en felaktig uppgift i förra numret av Milstolpen, påpekar Gunnar Nevander som bor där idag.

Milstolpen Nr 2

- Framsida: foto med text: "Pråmen' kallades byggnaden i mitten på fotografiet, bakom flickan som cyklar. När bilden togs för kanske sjuttio år sedan var det snickeri där inne. Byggnaden ingick i ett litet industrikomplex som hade namnet Åkersberga Kvarn, Såg och Snickerifabrik. Nu har Pråmen rivits och detsamma skall ske med andra byggnader längs Kanalen, för att ge plats åt 'framtidens boende' i Åkersberga. Området skall då heta Skonaren. Milstolpen ägnar en del av detta nummer åt områdets hundraåriga historia.
- Historisk industrimiljö bort. Ger plats för 'framtidens boende' vid kanalen. Text: Olle Löfgren, foton: "En rad småföretag var inrymda i den gamla snickerifabriken den sista tiden, bland dem 'Potatiskällar'n'.", "Frans Oscar Andersson vid ångmaskinen i snickerifabriken.", "Sågen, kanske någon gång på 1920-talet. Femte man från vänster är sågens ägare disponent Gustaf Kahlund. Observera att han har lindor kring benen. Ett klädmode på den tiden.", "Branden på nyårsdagen 1973 ödelade hela Åkersberga brädgård." och "Bogserbåten Dagmar som gick upp i Kanalen med virke till sågen."
- Stava gård, anrikt herresäte. Välbevarat och vackert möblerat 1700-talshus. Text: Hans von Matern, foton: "Stora Stava gård från entrésidan. (Foto: Hans von Matern)", "Stora Stava invändigt: Vackra rum med fina kakelugnar och tidsenlig inredning. (Foto: Bengt Lindström)" och "Klas Fleming som en gång ägde Stora Stava var släkting till Gustav Vasa. (...)"
- Senaste nytt om ÖHF på hemsidan
- Karl Erik Hultgren har avlidit
- "Den nyttigaste medlem vi haft". Minnesruna över Evert Lööf av Olle Löfgren med porträttfoto på Evert Lööf
- Evert Lööf en stridbar man. Startade kampanj för att bevara namnet Österåker. Kapitlet "I hembygdens tjänst" ur Evert Lööfs memoarer "Mitt liv som jag ser det". Foton: "Familjen Lööf 1926", "Evert Lööf, till vänster, som stenhuggare i Skrika by i Småland, tillsammans med svågern Erik Pehrsson, år 1927." och "Härsbackavägen 1937, från vänster Einar Singstedt, Helge Karlsson, Erik Eriksson och Evert Lööf."
- Åkersberga på historisk mark. Hamnar för vikingaskepp kring Berga och Söra. Text: Hans von Matern, kartbild på Åkersbergaområdet under 1000-talet ur Gudrun Vällfors bok "Tre

kungar på Trälhavet”, teckning: ”Teckning av Nils Enar Eskhult ur ”Långhundraleden, en seglats i tid och rum”

- Milstolpen Sport. Manliga idrottsmän i kommun och hembygdsförening. Text: Olle Löfgren