



MILSTOLPEN

Österåkers Hembygdsförening

Nr. 4 – september 2020

Ordförande har ordet

Senast vi hördes av var i Milstolpens utskick i maj 2020. Då gick väl budskapet litet i moll, vi visste inte så mycket om vad vi kunde förvänta oss av året. Vi stängde husen och tappade fart i föreningens aktiviteter.



Nu kan vi se fram mot ett årsmöte/höstmöte 2020. Kallelse och övriga handlingar finner du i denna försändelse. Välkommen!

Under sommaren har parken på Ekbacken flitigt använts för olika aktiviteter, i synnerhet på och vid dansbanan. Vi bad därför Österåkers kommun om hjälp med upprustning av dansbanan som av förklarliga skäl slits hårt. Nu är den verkligen i bra skick igen.

Det som för närvarande gäller våra museer är att hembygdsmuseet, fattigstugan, kan visas för mindre grupper som förbokas per telefon, se hemsidan för närmare information. För skolmuseet försöker vi också hitta en säkrare besöksrutin.



Hembygdsmuseet



Hembygdsmuseet

Trots allt händer det i det tysta saker, t.ex. trädgården runt hembygdsmuseet och tant Klaras stuga är ompysslad och blomstrar i ordets rätta bemärkelse.



Tant Klaras stuga



Stenhagens handel

I Stenhagens handel har arbetet pågått hela sommaren och det riktigt sjuder av idérika lösningar och av hammarslag som ekar över nejden. Titta gärna in och häpna. Alla dessa insatser görs av hårt arbetande medlemmar och goda grannar i området.



Lars kapar sönder den rostiga gamla harven bakom Vita Huset.

Naturligtvis har det under sommaren också pågått arbete vid Bishopstuna under ledning av arkeologer, representanter från kommunen samt medlemmar i ÖHF. Till stor glädje för alla inblandade så fick arbetet, under bästa sändningstid, en presentation i SVT under ledning av Birgit Lindholm, kommunens kultursekreterare. Så bra!

Utöver styrelsens ordinarie arbete och möten som hållits utomhus under hela säsongen sker det hela tiden olika arbetsinsatser för föreningens fortsatta framtid.

Lördagen den 19 september var ÖHF värd för ett möte med medlemmar i Långhundraledsgruppen med start vid Tingshuset på Norrö. Deltagarna kom från olika håll i länet med Långhundraleden som gemensam bas för intresset. En som naturligtvis ska nämnas är den relativt nytillträdda ordföranden för arbetsgruppen, Carl-Birger Svejrdqvist. Målet för dagen var Graven på Norrö, platsen som under Björn Pålhammars ledning röjts upp och nu kunde visas upp. Gruppen uttryckte sin stora förtjusning över resultatet. Besöket gav upphov till samtal om vad som historiskt sett kan ha hänt på denna plats, förslagen var många och intressanta.

Inför årsmötet ber vi dig fundera över vad just du kan hjälpa till med i föreningens arbete, allt från praktiska sysslor till styrelseuppdrag. Om du själv inte kan och vill, tipsa om någon bekant eller kompis du tror kan stå till tjänst med ideellt arbete.

Sköt om dig, så ses vi i arbetet för ÖHF:s bästa.

Bo Hedenstedt

Valberedningen informerar

Inför kommande årsmöte har tre av styrelsens nio ledamöter av sagt sig återval.

Valberedningen har till uppgift att vid nu stundande höstmöte föreslå nya ledamöter att ingå i kommande års styrelse. Ledamöterna väljs på två år.

Är Du som läser detta och är medlem i ÖHF, intresserad att åta Dig ett styrelseuppdrag, så hör av Dig till undertecknad.

Förutom styrelseuppdrag finns andra intressanta och stimulerande arbetsuppgifter i kommittéer och arbetsgrupper för den som vill fylla fritiden med något meningsfullt.

Hör av Dig till undertecknad, sammankallande i valberedningen.

Ingemar Jansson

E-post: ingemar@jexell-jansson.se

Tel 070 6226004

Styrelsenytt, Hagbystugorna

Efter ett förenings/medlemsmöte och dess krav så gäller ett arrendeavtal med Österåkers golfklubb (ÖGK) på 20 år. Det är ett avtal som skrevs av den tidigare styrelsen (2019). Avtalet omfattar skötsel och omvårdnad om fastigheten enligt sagda arrende samt att elkostnader som uppstår vid elförbrukning regleras av arrendatorn, ÖGK.

Graven på Norrö

Vad har hänt runt Graven på Norrö under året? Vi fortsatte med röjningsarbetet. Nu var det tid att ta tag i, att såga itu de två vindfällan som blåst ner. Det var inga små träd utan två rejäla stammar. Det tog två dagar, sedan var det en mängd bitar att transportera bort. Vi fortsatte att röja vidare vid slånbarsträden, usch vilka "stickisar". Vi avbröt arbetet under sommaren. På sensommaren skulle vi röja av lite till, men nu hade vi fått nya "problem". Hela vår fina röjning började försvinna, och upp växte nya buskar med fart och kläm. Nu var det dags att tänka till i nya banor och andra redskap. ÖHF skulle ju stå värd för Långhundraledsgruppen och visa vår fina "Kulle". Det gick ju inte visa en "slykulle", där graven knappt syntes. Hem och kalla in "Riddare" Jan-Olof. Tidig lördagsmorgon, var det uppställning vid Graven med kraftiga symaskiner, treuddiga klingor och bytbara huvuden mer "tråd". Sedan var det bara att sätta igång, trodde vi. Det började med div. motor- och drivaxelfel. Otroligt vad det kan krångla. Till slut började vi få kontroll på "grejorna". Nu e de bara å åk. Mot eftermiddagen tystnade våra maskiner, då var både vi och maskinerna trötta, men nu såg man marken "igen" och graven stod åter där i sin prakt. Vi var nöjda och åkte hem med våra trötta maskiner för "omplåstring". Dagen efter åkte jag ned för att inspektera gårdagens arbete, och upptäckte att "Hamnen" inte var avslyad, så det vara att vända och hämta utrustning, som nu var på "Topp". Start på första försöket. Nu kändes det bra när "hamnen" var synlig.

Då så kom dagen D med vackert väder. Vi samlades vid Tingshuset ett antal förväntansfulla individer.

Tyvänn kunde inte Tage vara med p.g.a. barndop, men tack vare honom finns graven kvar. Efter att vår ordförande hälsat alla välkomna, började vi vandra mot Graven på Norrö. Det är en trevlig syn när man ser "kullen" när man kommer gående ner på Dommarringsvägen. Väl upp på kullen började "fantasin" flöda vad alla stenarna kunde haft för betydelse för folket som vistades där under vikingatid. När alla hade funderat klart, började "fikaklockan" ringa, och vi började vandra mot tingshuset, där medtagen matkorg tömdes, medan samtalen fortsatte ett tag till. Det togs en del fotografier både från marken och från luften. De från luften kan man se några prickar vid graven. DET ÄR VI.



Med "graverande" hälsningar Björn Pålhammar.

Vad händer i Stenhagens Handel?

Har handelsboa slagit igen??

Nej, men vi arbetar bara på fredagar med 2 m-regeln. Men vad gör ni? Vi håller på att slutföra finrummet. Vi har börjat möblera med stolar och bord. Vi har också fått en bokhylla innehållande intressanta böcker. I dag har vi proveldat den "nya" kaminen.



Det blev varmt och skönt, så nu kan vi koka

kaffe på den. Vi har fortsatt göra i ordning i affärsdelen, med b.la. en ny varudisk med marmorplatta, stiligt värre. Vårat "glasgolv" börjar ta form. Men det finns mycket kvar att hugga tag i. Vi hoppas bli klara till jul, men vi får se vad som hinns med. Här kommer några bilder.

Mvh från bod "knodden" Björn Pålhammar.

Talltupparna på Lilla Västanberg

Klas och Oskar var de två sista av syskonen Åkerström på Lilla Västanberg. Tiden hade på många sätt stått still och de levde som de alltid gjort.

En kall och mörk vinternatt behövde Oskar gå på dasset, vilket var beläget ute. Han ville att Klas skulle gå med honom, men Klas tyckte att han kunde gå själv och så blev det.

Tiden gick och när Oskar inte kom tillbaka blev Klas orolig, men vågade inte gå ut och titta efter, utan han ringde till Arne på Hjärmsätra och frågade om inte han kunde komma.

Arne kom och hittade Oskar sittande på dasset död. Han gick in och talade om att Oskar satt död på dasset. Klas ville att de skulle ringa till prästen och be om hjälp, men Arne tyckte inte att man skulle störa prästen mitt i natten.

Klas fick gå med ut och hjälpa till med att bära in Oskar. Klas undrade var ska vi lägga honom? Arne svarade vi lägger honom i kökssoffan där han brukar ligga. Klas försökte protestera dom delade ju på kökssoffan så det var ju ingen lockande tanke att ligga bredvid ett lik även om det var hans egen bror. Arnes svar blev: du och Oskar har legat tillsammans i kökssoffan i hela erat liv, så en natt till klarar du allt. Och så fick det bli.

Christina Claesson

Svar till bildgåtan i Milstolpen nr 3



Denna bro finns vid Centralvägen 35 (Smedby-ån).

ÖSTERÅKERS HEMBYGDS- OCH FORNMINNESFÖRENING

Centralvägen 55 184 32 ÅKERSBERGA

Telefon (svarare): 08-540 67980

Plusgirokonto 9814-5

Bankgiro 5632-8511

mail@milstolpen.org

Hemsida: www.milstolpen.org

eller

www.hembygd.se/osteraker

facebook.com/osterakershembygdsforening/

Lösningar till Krypto nr 20:

ALCEA

VEDSKUTA

GARNSVIKEN

ÅKERSBRO

GAFFELSEGEL

STILTJE

PRÄSTFJÄRDEN

NITTONHUNDRA 19 (bilden tagen då)

FOTO HARLING

Vinnare (av 49 insända svar):

Inger Ljunggren, Åkersberga

Nils-Olof o Christina Gottschalk, Österskär

Barbro Wrenkler, Åkersberga

Vinnarna får var sitt ex "Dragoner i Österåker".

Lars Valentin, kryptomakare