



hembyggen i norr

Medlemstidning för Norrbottens hembygdsförbund Årgång 42 - Nr 1-2020



Så gick det för hembygdsföreningarna under pandemin.

Redaktör'n

Det blev ett år utan aktiviteter bland hembygdsföreningarna ute i länet, en del kunde köra på reducerad fart, andra stängde ner och utifrån det så försvann för min del artikelunderlag till att göra tidningen. Men det blev ändå ett nummer och temat var pandemins effekter på föreningarnas verksamhet. Idén kom jag på som vanligt i bastun, bra tankesmedja. Jag skickar ut en förfrågan och det kom in ett antal som jag kompletterade med telefonintervjuer så det blev en tidning i alla fall.

Hoppas att vågorna efter detta stålbad till sommaren övergått till stiltje så föreningarna kan mjukstarta och människorna kan våga röra på sig, åtminstone jag som vill komma ut och besöka föreningarna.

Som ni har noterat så får ni numera alla utskick från redaktörens e-postlista när det gäller informationen kring allt som händer inom hembygdsförbundet.

En önskan är från mig om ni vill ha fler som vill ha informationen, skicka in aktuella e-postadresser tillsammans med årsrapporten så jag alltid har en uppdaterad e-postlista.

Och en god (förhoppningsvis) fortsättning på hembygdsåret

Rolf Johansson
Redaktör

I detta nummer

Ordföranden har ordet	3
Vittangi och Tvärån	4
Svensbyn	5
Purnuvaara	6
Vuollerim och Korpikylä	7
Arvidsjaur	8
Kiruna forskarförening och Överkalix	9
Svartösten och Luleå hembygdsförening	10
Edefors hembygdsförening och Gallejaur	11
Nya hembygdsböcker	12

Ordinarie styrelseledamöter i Norrbottens Hembygdsförbund 2020-2021

Ordförande:	Karl Petersen, Luleå
V.ordförande:	Brith Fäldt, Svensbyn
Sekreterare:	Ann-Katrine Sämfors, Piteå.
Kassör:	Lars Lindberg, Luleå
Ledamot:	Rolf Johansson, Luleå, Redaktör Hembygd i norr Britt Loven Esperri, Leipijärvi-Pitkäjärvi Lena Olofsson, Purnuvaara Margaretha Lindh, Norrbottens museum, adj.

Redaktion och kontaktinfo

Hembygd i norr, Norrbottens hembygdsförbund, Box 266, 971 08 Luleå.
Plusgiro 437 29 91-2. Bankgiro 5835-1073. Tel vx 0920-24 35 00.

Redaktionskommitté: Rolf Johansson, Luleå, redaktör, Brith Fäldt, Svensbyn samt Gabriella Lönngrén, Vuollerim

Material skickas till Rolf Johansson, roffen.johansson@telia.com.
Tel. 0920-22 15 71 eller 070-329 15 71.

ISSN: 2001-4694

Bild och text om inte annat anges: Rolf Johansson, redaktör

Ordföranden har ordet - Föränderliga tider



När jag i december förra året skrev jag ledare i denna tidning, beskrev jag ett verksamhetsår med full fart. Förra året genomförde vi Kulturarv 2019, som blev ett mycket lyckat projekt med tusentals besökande till hembygdsrörelsens aktiviteter. I år har det mesta gått på sparlåga på grund av den pande-

min. Tiderna är föränderliga.

Vi som arbetar inom hembygdsföreningarna runt om i Norrbotten, har drabbats hårt av pandemins effekter. Folkhälsomyndighetens tydliga råd om att hålla distans och undvika större folksamlingar, påverkar Hembygdsrörelsen och på ett märkbart sätt. Många hembygdsföreningar vittnar om de effekter som pandemin lett till: Möten och aktiviteter har ställts in, sommarcaféer har hållits stängda, hembygdsgårdar och aktiviteter i våra hembygdsgårdar har skjutits på framtiden osv.

Trots det besvärliga läget har verksamheten i hembygdsföreningar ändå inte avstannat. Föreningarna har istället anpassat sina aktiviteter till de rådande

omständigheterna, styrelsemöten och annat har skett digitalt via telefon och Internet. Det har gått skapligt och på många håll har verksamheten fungerat bra, trots pandemin. I denna tidning kan ni läsa om hur olika hembygdsföreningar jobbat under året som gått.

Hembygdsförbundets årsmöte i maj fick skjutas upp till oktober, då vi kunde hålla årsmötet på Sunderby Folkhögskola. Trettiofem personer slöt upp och det kändes fint att vi kunde träffas på detta sätt. På årsmötet delades priser ut till två välförtjänta hembygdsföreningar: Priset för Årets Hembygdsförening 2020 i Norrbotten gick till Pålbergets Byaförening. Priset Årets Kulturarv gick till Vasikkavuoma utveckling ekonomisk förening.

I denna tidning finns reportage från några av våra hembygdsföreningar. Hembygdsrörelsen är en fin rörelse. Oavsett hur stor eller liten hembygdsföreningen är, gör den betydande insatser i vårt demokratiska samhälle. Hembygdsföreningen är öppen för alla och slår vakt om vårt gemensamma kulturarv. Vi gör något som är viktigt. Hoppas vi ses igen nästa år.

Till sist vill styrelsen tacka för det år som gått och önska Er alla ett riktigt Gott Nytt Hembygdsår 2021!

Karl Petersen

Och Norrbottens hembygdsförbunds nya styrelse 2020-2021

ORDINARIE

Karl Petersen ordförande, Luleå
070-605 13 19, Info@ordfirman.se

Brith Fäldt vice ordförande, Svensbyn
070-246 64 9, brith.faldt@pitea.se

Lars Lindberg kassör, Luleå
070-274 93 76, lasselindberg46@hotmail.com

Rolf Johansson redaktör, Luleå
070-329 15 71, roffen.johansson@telia.com

Ann-Katrine Sämfors sekreterare, Piteå
070 390 06 36, ann-katrine_samfors@pitea.se

Britt Loven Esperri ledamot. Leipijärvi-Pitkejärvi
070-624 20 60, britt_lovenesperi@hotmail.com

Lena Olofsson, ledamot, Purnuvaara
lenolof@hotmail.se

ERSÄTTARE

Elise Tullnär Nilsson, Jokkmokk
0730-47 11 25, elise.tullnar-nilsson@telia.com

Gabriella Lönngren, Vuollerim
070-384 81 44, gabriellalonngren@gmail.com

Folke Spegel, Kalix-Nyborg
070-311 48 29, folke@mirror.se

Pia Hulkof, Korpikylä, Karungi
070-574 69 96, pia.hulkoff@gmail.com,

Annchristine Lundström, Vuollerim
070-242 99 50, annchristinelundstrom2009@gmail.com

Vittangi Hembygdsförening och Corona pandemin



Året började som vanligt men efter vårt årsmöte i slutet på februari med tillhörande "bruna bönor och fläskservering" samma dag så blev det tvärstopp.

Vi har fått ställa in Valborgsmässöfirandet, Hembygdens dag och vår Julmarknad. De första månaderna så blev det flera avbokningar på vår lokaluthyrning men på senare tid så har det blivit lite mer som vanligt. Vi har haft möte via "WhatsApp" de gånger som det har behövts. Städdag har vi också haft tillsammans men med Folkhälso-myndighetens rekommendationer i åtanke.

Efter årsmötet så fick vi en ny styrelsen men den styrelsen har inte haft så mycket att göra. Vi hoppas innerligt att allt blir som vanligt snart igen och att vi kan jobba för Hembygdsföreningen som det är tänkt.

Agneta Henriksson/ordförande i Vittangi Hembygdsförening

För Tväråns Intresseförening blev det så här..



Den senaste aktiviteten vi hade var en pimpeltävling i våras till vilken vi sålde 220 startkort. Dagen efter inträdde regeln om max 50 personer så vi ställde in Valborgsfirandet. Vi ställde då också in vår bastukväll så sommaruppehållet blev lite längre än planerat.

Sedan april har vi haft ett par styrelsemöten och vi återupptog bastukvällarna från 1:a oktober då det var relativt lugnt på Corona-fronten, speciellt då i Älvsby kommun, men nu när spridningen satte fart i Piteå och man flaggade för hårdare restriktioner så slopade vi bastukvällarna än en gång. Sådan är läget just nu, alltså så gott som ingen aktivitet alls.

Kjell Harnesk, ordf. TIF.

I Svensbyn deppade vi ihop rejält. Men...



I Svensbyn deppade vi ihop rejält när vi insåg att vi måste ställa in alla uthyrningar och alla våra aktiviteter för sommaren. Sen samlades vi i styrelsen och ställde oss frågan: Hur skulle vi göra med vår verksamhet om vi inte hade alla våra volontärer och alla stora aktiviteter? Hm... den frågan hade vi aldrig ställt oss tidigare. Då vände vi katastroftänkandet till en utmaning och så började vi spåna i helt nya banor.

Vi förstod att vårt hembygdsområde skulle fortsätta att upplevas som en lugn fin och smittsäker plats att åka till under sommaren och att det skulle komma besökare oavsett om vi gjorde något eller ej.

Vi bestämde oss för att anställa vår vaktmästare, Anders, för att hålla området välskött och trevligt. Han klippte gräs och fixade till utemiljön och gjorde också mängder av vedsäckar som folk kunde swisha en summa för. Han är kunnig i det mesta så det innebar att vi även kunde ha husdjuren på plats. Det vi ville förmedla var att det skulle vara som förut men ändå annorlunda.

Vår kassör, Britta, sa att hon kunde ta på sig ansvaret för att hålla caféet öppet under juli månad och jag lovade att baka i bagarstugan så att vi kunde sälja mjukkakor. Hela juli höll vi öppet mellan 12 – 15 på vardagarna och hade tre ferieungdomar som hjälpte oss med det. Vårt tantdagis bakade fikabrödet hemma och levererade så att det alltid fanns gott och färskt fika.

Det blev en fantastisk succé. Vi hade många besökare, framför allt småbarnsfamiljer som regelbundet kom och hälsade på våra djur eller som bara strövade omkring på området, fikade, grillade på våra eldplatser och lekte med våra styltor, trävagnar och käpphästar.

Men barn är inga riktiga smörgåsätare så vi fick börja grädda plättar och fixa köttbullar och mos för att få glada besökare. Jösses, vad många plättar vi har fått steka denna sommar.

Vi hade fantastiska dagskassor och många nya frivilliga ställde upp, bland annat som hjälpbagare i bagarstugan. Vi sålde nybakade rågkakor en eller ibland två dagar per vecka och det gav en riktigt bra slant. Vi slet rejält hårt och våra ungdomar gjorde ett otroligt bra arbete.

När vi räknade ihop resultatet för sommaren så hade vi precis fått ihop till det minimum vi behövde för att klara oss. Helt fantastiskt.

Vi testade också en helt ny grej: *Historieätning i Pehrsgården*. Vi erbjöd en eventkväll för sällskap 6 – 8 personer där de fick äta mat som man åt för länge sedan, innan potatisen hade kommit till Sverige. Det blev en rolig erfarenhet även för oss då vi fick läsa in oss på gamla recept och kokböcker och testa det. Många fina och tankeväckande samtal om likheter och skillnader mellan dagens familjeliv och kosthållning och vad som fanns förr. En av våra gäster sa efteråt: Jag tycker faktiskt att det var lite för god mat. Ni skulle kanske ha serverat något som kändes mera fattigt...

Så nästa gång kokade vi en halvskruppen kålrot som vi hittade i en rotsakslåda i litet saltat vatten. Vi satte i en skvätt mjölk och en klick smör då de kokat mjuka och serverade det med lite hårt tunnbröd. Gudomligt gott var det.

Vi är jättenöjda med säsongen då vi ser att det går att skruva på en hel del i programverksamheten. Vi fick också ett välkommet bidrag från Sparbanken Nord som gav oss den ekonomiska stabilitet vi behövde för att överleva sommaren. Nu väntar vi med spänning på hur pandemin kommer att utveckla sig och vilka möjligheter som finns under 2021. Ingenting är omöjligt men just idag är det ingen som vet hur det blir.

Svensbyn i november 2020.

Coronan ställde till det!



Monumentet "Purnuvaara Dansbana". Konstnär Sten Oskarsson och under monumentet Elodie Lired.
Foto: samtliga bilder: Lena Olofsson.

Trots coronan så har verksamhet bedrivits i Purnuvaara Hembygdsförening. Föreningen beviljades en kulturcheck av Leader Polaris som skulle användas till vårt sökta projekt "kultur och aktivitetsprojekt i Purnuvaara". Syftet med projektet var att skapa mötesplatser på landsbygden. I det ingick att vi skulle bygga en mobil dansbana, vindskjul, monument i form av en stor skylt till den ursprungliga dansplatsen. Vidare skulle vi starta en ny aktivitet i byn och det var att spela boule. En sport som passar alla, unga som gamla. Allt detta skulle då arrangeras i samband med alla hemvändares ankomst, sommargästers besök och intresserade människor från grannbygden.

Arbetet startade i mars med stor entusiasm med byggnationer och planering inför sommarens aktiviteter. Pandemin bröt ut, men trots det började en liten grupp med att bygga en mobil dansbana. Förhoppningen att allt med coronan skulle ta slut innan sommaren. En fin mobil dansbana byggdes och på premiärdagen skulle den invigas på den ursprungliga platsen vid Dansbanevägen utanför byn. Vindskjul byggdes så att musikanterna kunde få tak över huvudet. Den gamla platsen fixades, röjdes på buskar och sly. Ett stort minnesmonument "en skylt" tillverkades och restes vid den gamla platsen. Detta väckte många intresserade blickar och frågor av förbipasserande. Här hade det dansats under 40 och 50-talet. Byns ungdomar hade byggt en dansbana utanför byn för att inte stöta sig med de lestadiantrogna

i byn. Alla byggnationer blev klar under sommaren, men alla arrangemang blev det stopp för.

Nästa del i vårt projekt var att bygga en boulebana samt att ordna en träff med en bouleinstruktör för att lära oss spela boule. Bygget startade och allt gick bra. Glada och nöjda var vi, men ledsna att inte kunna annonsera och visa upp vad vi gjort. En liten träff med byborna och en smyginvigning av boulebana blev det i alla fall. Vi studerade reglerna för boule och spelade för glatta livet. En trevlig eftermiddag med korvgrillning och kaffe förstås och tankarna på att hålla avstånd, tvätta händer och vara aktsam.

Nu står vår förhoppning att till nästa sommar kommer det dansas på dansbanan och spelas boule många gånger. Ett stort tack till två entusiaster, Sten Oskarsson och Hans Jakobsson, som drivit och hållit igång alla byggnationer.

Lena Olofsson, ordförande
Purnuvaara hembygdsförening



Boulebanan välbesökt under sommaren.



En modul till den mobila dansbanan klar.

Vi blev lite oroliga



Vuollerims Hembygdsförenings styrelse var orolig för likviditeten i våras, då föreningen förvaltar tre byggnader med fasta kostnader. Av den anledningen söktes ett bidrag från Sparbanken Nord, som biföll ansökan med 38 000 kronor! Det var så välkommet och tack vare Sparbankens stöd vågade styrelsen satsa på att hålla öppet sommarcaféet som vanligt. Till allas stora glädje blev resultatet över förväntan. Det kom en hel del bybor mixat med turister som hittade till det mysiga sommarcaféet och den populära loppisen. Även ett Midsommarfirande genomfördes lyckosamt genom att sprida ut besökare i tid och under hösten har Hembygdsgården serverat sopplunch på torsdagar.

Som direkta effekter av Covid19 har föreningen skjutit på följande event till kommande år:
De årliga festiviteterna första veckan i juli Kulturkraft

& Festyra, som skulle ha 25 års jubileum i år, plus 30-årsjubileet för föreningen, samt även ställt in de traditionella arrangemangen kring Första Advent, Julgröt och Julgransplundring. Istället funderar vi nu på alternativ för att förgylla julhelgen för de som så kan behöva.

Det är inte helt enkelt att planera för det kommande året då vi inte vet hur pandemin utvecklar sig, men styrelsen jobbar vidare och planerar bland annat för de två framskjutna jubileerna samt planerar att initiera kurser i bakning för att få fler att nyttja bagarstugan. I tillägg jobbas det ständigt med att hitta sådant som intresserar barn/unga. Målet är att visa hur enkelt, givande och naturligt det är att komma till Hembygdsgården för alla åldrar.

Vuollerims Hembygdsförening

Korpikylä hembygdsförening



Pia Hulkoff, ordförande för hembygdsföreningen och tillika numera invald i hembygdsförbundets styrelse som ersättare låter meddela att pandemin har gjort att verksamheten helt legat nere. Men man genomförde ett fysiskt styrelsemöte under året.

Korpikylä hembygdsförening

Corona och Arvidsjaur's Hembygdsgård

Något om en helårsöppen hembygdsgård med 3 personer deltidsanställda.



Projektet ommålning av vår gamla prästgård som byggdes 1891, har varit igång sedan några år tillbaka. Nu är linoljefärgen på plats.

I slutet av februari 2020 berättade man på nyheterna om en sjukdom som spreds snabbt och att människor dog av den. Den spred sig, även till Sverige och rörde om i alla grytor. Vi och hela världen blev rädda och började planera för något vi inte visste vad det var och hur den skulle hanteras.

Miljöinspektören kom till vår hembygdsgård, Gamla Prästgården. Det blev snurr på aktiviteterna och vi fick röra om i vår gryta. Bord och stolar glesades ut, flyttades och släpades bort. Hur fick man tag på plexiglas? Skyltar med "lämna företräde" skulle sättas upp så ingen möttes i trappan. Handsprit skulle köpas in och utplaceras i huset och hyllor sättas upp för placering av handspriten. Information från Folkhälsomyndigheten skulle kopieras, plastas in och tapetsera våra väggar och dörrar. Istället för kakbuffé skulle bordsservering införas.

Gården fick sig en rejäl genomkörning och ett nytt liv och utseende på några veckor. Vi väntade på besökarna. Sportlovet kom, likaså påsken, en tid då många besöker oss. Men människorna uteblev. Valborgsmässorfirandet fick ställas in, likaså skolbesök, berättarkvällar och annat.

Vi började förstå att detta kunde bli långvarigt och personalen började städa ur allt gammalt som funnits i huset, något som man egentligen sedan länge längtat efter att få göra. Städmanin övergick i ett ansökningsförfarande. Vi skulle förlora mycket pengar! Vår inkomstkälla till föreningen är till största delen fika- och hemslöjdsförsäljning. Att sköta ett helt hem utan pengar går ju inte. Vi gjorde upprop, skrev ansökningar hit och dit och lyckades få sponsorer att hjälpa oss. Vi var så tacksamma! Vi gjorde korttidspermitteringar och styrelsen ställde upp och jobbade så

mycket som var möjligt då det behövdes.

Sommaren kom. Det kändes som om ingenting hände fast vi kämpade hårt varje dag med att förstå, förutse händelser, fundera och planera dag för dag. Men vi och corona stampade på, på samma ställe. Midsommarfirandet, Barnens dag och annat ställdes in. Projektet ommålning av vår gamla prästgård som byggdes 1891, har varit igång sedan några år tillbaka. Vi hade sedan tidigare sparat, ansökt och fått pengar för ommålning av fasaden som länge varit i stort behov av ny färg. Vi kunde nu i alla fall planera för och genomföra målningen.

Våra ca 80 lokala slöjdare som bidrar till vår fantastiska hemslöjdsbutik kunde vara hemma några månader för att snickra, sticka, tova, väva m.m. och fylla på vårt lager av hemslöjd. Vi är också tacksamma för det!

I slutet av juni fram till och med augusti hände det något. Folk började röra på sig när coronaviruset försvann för en stund. De som vågade sig ut kom i början av juli och i augusti. Vi pustade ut, men det nyckfulla viruset höll oss på halster.

Så nu står vi här på bron till en välstädd linoljny-målad fin gammal prästgård, fylld med nyproducerad fantastisk hemslöjd och väntar på att corona ska tillåta oss att hälsa alla coronabefriade besökare välkomna. Men, vi har ju lärt oss att ingenting kan tas för givet, så vi står där trots allt med bekymmersveck i pannan.

Arvidsjaur 13/11 2020

Styrelsen för Arvidsjaur's Hembygdsgård
Gamla Prästgården

Coronatider hos Kirunaforskarförening



Ja, pandemin har verkligen krånglat till det för alla, så även för oss. Årsmötet i mars sköt vi upp till oktober. Vi lyckades få ihop ett årsmöte i början av oktober. Tyvärr inte så många deltagare men tillräckligt för att kunna välja en ny styrelse. Mötet hade vi på gymnasieskolans cafeteria där vi kunde sitta på ordentliga tala högt och tydligt-avstånd från varandra. Medlemsmöten har inte varit aktuella men vi har ändå haft vår lokal öppen en dag i veckan och faktiskt blivit belönade med några besök.

Tiden tills nu och framöver använder vi till arbeten med vårt arkiv. Efter ekonomiskt bistånd från Kiruna Kommun och Sparbanken Nord har vi iordningsställt ett forskarrum där lokalproducerat material från olika lokalhistoriker förvaras. Det rikhaltiga materialet ska bli lättare att söka i och bli mer tillgängligt för intresserade. Bl.a har vi gymnasieelever som då och då besöker oss och framledes kommer vi att ännu bättre kunna hjälpa dem med deras skolarbeten.

Vi har också ett ganska omfattande tidningsarkiv samt en fin boksamling som också ska bli mer lätt-tillgänglig för en intresserad allmänhet.

Boksamlingen utökas årligen med donationer samt ett välvilligt stadsbibliotek som överlämnar utgallrade böcker med lokalhistoriskt och norrbottniskt innehåll till oss.

Vi har också gett ut tre nummer av vår enkla medlemstidning Forskaren. Det fjärde nummret kommer ut före jul. En stor del av tidningens innehåll skrivs idag av gymnasieelever. De har av intresserade historielärare uppgifter som behandlar Kirunas historia. Även historiska berättelser från närliggande byar skriver dessa duktiga gymnasieelever om. Vi är övertygade om att elevernas intresse för lokalhistoria förstärks om de får skriva texter som faktiskt blir lästa av andra utanför skolan.

Så det goda som pandemin fört med sig är att den gett oss tid att arbeta med vårt arkivet. Nu får vi bara hoppas att pandemin ger med sig så att folk återigen vågar besöka oss i större antal.

Ulf Henriksson
ordförande
Kiruna Forskarförening
kiiff@bahnhof.se

Hembygdsfesten fick vi ställa in



Överkalix Hembygds-gille har fått ställa in årets hembygdsfest som alltid är 2:a söndagen i juli. Vi har inte heller kunnat annonsera om guidning i Martingården p g a pandemin. Några få turister har hört av sig och besöka Martingården. Årsboken har kommit ut som vanligt, men all annan verksamhet är på paus.

Vi har ansökt om bidrag från statens kulturråd.

Karin Liljebäck
Överkalix hembygds-gille

Svartöstadens hembygdsmuseum - Kulturen hårt drabbad



Svartöstadens hembygdsmuseum skickade till redaktören ett programblad med julhälsning där man förklarade situationen för hembygdsmuseet i rådande pandemi, mycket väl genomtänkt.

Den rådande pandemin drabbar hembygdsmuseet i Svartöstaden och all annan kultur och annat trevligt och viktigt i världen. Vi har nu tvingats lägga vår verksamhet på is, som vi hoppas även den skall tina under våren.

Vi har tvingats till paus med våra sociala och kulturella möten på lördagar med intressanta diskussioner om människor och företeelser från dåtid till nutid. Dessa återupptas så snart hälsosituationen i världen medger.

Det blev succé och mycket uppskattat när vi bjöd våra medlemmar på räkfrossa med god underhållning.

Vi fick beröm för maten, dukningen, underhållningen och våra stolar.

Den rådande hälsosituationen i världen har påverkat uthyrningen av bl.a A-salen för fester och bröllop. Många bröllop har faktiskt flyttats till nästa år.

Vårt positiva arbete och trevliga evenemang har tydligen spridit sig och många nya medlemmar har betalat in den årliga medlemsavgiften.

Vi har planerat för hemvårdardagar den 17-18 juli 2021 då vi kommer att fira Luleå 400 år med underhållning på lördag på Blackis och en kulturresa på söndag i Luleås vackra skärgård.

Svartöstadens hembygdsmuseum
Styrelsen

Ingen eller liten verksamhet i Rödlundska gården



För Luleå hembygdsmuseets verksamhet är det mesta av verksamheten förlagd på Rödlundska gården, Köpmangatan 22. Där samlas studiecirkelarna under veckorna, och (nästan) varje lördag hålls Öppet Hus med föreläsning och fika. Mer sporadiska aktiviteter kan till exempel innefatta stadsvandringar och utflykter med buss. Dock har pandemin gjort att all verksamhet i Rödlundska gården lagts i malpåse dock med ett undantag. man har öppet på tisdagar mellan 10-12 och då endast försäljning av böcker exempelvis boken "Vandra i Luleå" som refereras på sista sidan av tidningen och föreningens årliga kalender med bilder från gamla Luleå.

Edefors hembygdsförening stängde ned



Redaktören tog telefonkontakt med vice ordföranden Fred Gustavsson och frågade lite om pandemins effekter på hembygdsföreningen som valde att stänga ned helt på aktiviteter dock på Kläppgården och hembygds museet var det sporadiska besök av turister och på föreningens hemsida edefors.se står det att läsa:

”Som ni alla förstår så är inte detta år sig likt på grund av pandemin så därför ställer vi in Midsommarfirandet på Kläppen och öppethållande på Laxholmen i sommar, men om vi lever o har hälsan i behåll 2021 så kommer vi tillbaka med en väldig arbetslust. Och en önskan till alla en trevlig sommar”

Edefors hembygdsförening

Gallejaur körde på halvfart



Redaktören gjorde en telefonintervju med Christer Lövgren, Gallejaur och han berättade vidare:

Gallejaur är ju ett friluftsmuseum där det fanns möjligheter att anpassa verksamheten utifrån besökarna. Många busslaster blev det men även familjebesökare och normalt brukar Gallejaur ha ca 4 000 - 5 000 besökare under sommarsäsongen, men i år blev det drygt hälften.

Restaurangen var öppen som vanligt men blev ommöblerad och borden glesades ut så man kunde hålla avståndet. Men dessvärre så blev vi tvungna att ställa in Gallejaurdagarna som infaller i början av augusti varje år. Vi får hoppas att det kan genomföras nästa år, vem vet.

Gallijar - Järvlia Kulturbysgdsförening

Nya hembygdsböcker



Sattajärvi med dess låånga historia och mååånga drivande entusiaster lyckats med det omöjliga, d.v.s få ned byns historia mellan två eller fyra pärm. Detta kräver faktiskt en entusiasm över det vanliga.

Att bara bläddra i båda böckerna får man upp hela byns historia, människor, bebyggelse, kultur och mycket annat. Att byn utvecklas och växer, folk flyttar in så läggs grunden till att fortsätta dokumentera utvecklingen för framtida böcker.

Inspirerande är Sattajärviböckerna för de som vill skapa en historiebok för den egna byn.



Idén att göra denna guidebok som vägledning till hembygdsföreningens populära stadsvandringar tog sin början 1996 efter stor efterfrågan på en sammanställning över Luleå stads historia. 1997 tog hembygdsföreningen tillsammans med Kurt Johansson, Kirsti Rinander och Gunnar Lindgren att ta fram den första delen av "Vandra i Luleå". Och populär blev den, upplagan tog slut och planer fanns på en uppdatering och en ny upplaga togs fram som numera är lätthanterlig och allt inom samma pärm och givetvis med uppdaterade texter.

För en nyinflyttad är denna skrift ovärderlig om man är ny på orten och vill bekanta sig med stadens mångfaceterade historia.



Boken Vasikkavuoma eller på svenska kalvmyren handlar om den 250 år gamla slättermyren som återuppstått till sin forna glans. Boken tar oss tillbaka i tiden då myren var en förutsättning för bybornas överlevnad genom tillgången på foder. Myren började förfalla och för femtio år sen tog byborna initiativ att återställa myren till ursprungligt skick. Resultatet ser vi idag.

Boken innehåller mycket historiska bilder och texter men även nutida bilder av fotografen Gunnar Swedenbäck och med text av författaren Kristina Karlsson.

En bra handbok för en utflykt och möjlighet att ta del av texten som även finns på engelska, bra initiativ.

Vasikkavuoma utsågs av Norrbottens hembygdsförbund till Årets Kulturarv 2020