

## **Näskotts hembygdsförenings styrelses verksamhetsberättelse för år 2023**

Styrelsen har under året bestått av: Gun Boström ordförande, Märিত Lundberg vice ordförande, Margareta Olsson kassör, Elisabeth Vykander sekreterare, Sonja Hansson textilansvarig, Örjan Persson, Ulla Eriksson hemsidesansvarig, Johan Petrusson, Ove Persson samt ersättarna Monica Höglund Jonsson, Marcus Persson, Bengt Jonasson.

Revisorer: Susanne Wallinder, Gunilla Nilsson Edler, ersättare Ann-Britt Gunnarsson  
Valberedning: Per-Martin Edström och Hanna Hallberg.

Årsmötet genomfördes i Sockenstugan och i vanlig ordning bjöds på kaffe och smörgåstårter efter genomförda förhandlingar. Gunnar Ståhl berättade om livet att flyga. Ett lotteri såldes också.

Utöver årsmötet och konstituerande av styrelsen har 5 protokollförda sammanträden genomförts.

Antal betalande medlemmar: 140 (föregående år var det 136), tyvärr en vikande tendens.

Entrédörrarna till huvudbyggnaden kom tillbaka i renoverat och målat skick. De lyser nu vackert gula. Detta bekostades med medel från Lars Trollsås gåva.

Två frysskåp köptes in även de för ”Trollsåsmedel”.

Övervåningen har fått ta hand om alla skrifter och tidningsurklipp och föreningen har fått en bokhylla som nu huserar böckerna från Tullus skola.

Kyrkans personal skötte gräsklippningen och planterade i blomurnor vid mangårdsbyggnaden och smedjan och som tack för detta bjöds de på fika i hembygdsgården. Hembygdsgården höll öppet 26 juni – 6 augusti med caféverksamhet, hantverksförsäljning, loppis och sommarlotteri. Tre feriepraktikanter (ungdomar) och ett antal frivilligmedhjälpare skötte ruljansen. Varje onsdag kl 13 ordnades extra aktivitet i form av hantverk eller berättande.

Traditionsenligt Midsommarfirande med dans och lekar, varmkorv, jordgubbstårter och hästskjuts för barnen från Näliden till hembygdsgården genomfördes. Antalet besökare uppskattas till ca 150.

Två gudstjänster hölls, varav den sista på stängningsdagen, då föreningen bjöd på kyrkkaffe.

Byvandring arrangerades den 12 augusti.

Bakstugan har använts vid flera tillfällen både av medlemmar och för föreningens egen verksamhet.

I augusti bjöds alla som på ett eller annat sätt hjälpt till att hålla hembygdsgården i gång in till en fikaträff med utvärdering av sommarens verksamhet.

Stalldörrarna har reparerats, bekostades också med ”Trollsåsmedel”.

P g a den stora snömängden redan i november kunde ingen julgran levereras till Nälidens centrum.

Julmarknad hölls 1a Advent i Vaplans Folkets Hus, då Nälidens Bygdegård var upptagen av skolmåltsverksamheten p g a pågående bygge av ny skola i Näliden. Serveringen gav åter igen ett bra tillskott i kassan.

En tråkig händelse var det inbrott som skedde under sommarens öppethållande. Några saker blev stulna, men tack och lov förstördes ingenting annat än ett hänglås som sågades av. Inbrottet polisanmälades men utredningen lades ner.

Delar av Brita Ellströms urklippssamling har lånats ut till Nälidens bibliotek.