



*En skylt har precis placerats vid Otto Bengtssons mölla;
förebilden till vår förenings logotype*

MEDLEMSBLAD

Våren – Sommaren 2020

Kontaktuppgifter till nuvarande styrelse

Ordf **Christina Eliasson** **tel 0706179368**

Familjen.eliasson@telia.com

V. ordf **Leif Johansson** **tel 430696**

Leifjohansson1941@gmail.com

Kassör **Kjell Rubenson** **tel 440060**

Kjell.rubenson@telia.com

Sekr **Tobias Persson** **tel 0733503946**

Tobias.p@live.se

Led **Tryggve Bengtsson** **tel 430858**

Birgitta Croon Jönsson **tel 441343**

Inger Lilja **tel 0435-50233**

Liljainger@hotmail.com

Suppl **Bengt Bengtsson** **tel 441018**

Bengt.ljungagard@telia.com

Henrik Nilsson

Henrik.k.nilsson@svenskakyrkan.se

Ansvarig för arkivet: Leif Johansson

Ansvarig för polismuséet: Leif Johansson och Sten Söderlind.

Sammank. Torpskylningsgruppen: Tobias Persson

Från ordföranden

Nu är vi inne på ett nytt år igen. Tiden går så fort numera. Styrelsen har lagt upp ett nytt program för sommaren. Uteaktiviteter blir det. Nytt för i år är en dagsutfärd med buss som ju hållit upp några år. Hoppas vi kan fylla bussen. Resans program kommer på annan sida i medlemsbladet.

Alla handlingar inför årsmötet den 24 mars i Munka-Ljungby församlingshem finns i detta medlemsblad.

MEDTAG DÄRFÖR MEDLEMSBLADET TILL ÅRSMÖTET.

Den observante märkte kanske att Kjell Rubenson inte fanns uppräknad under styrelsen i förra numret. Misstag gjort av undertecknad. Han har fullgjort sitt arbete ändå.

Tryggve Bengtsson har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot. Han har betytt mycket för föreningen inte minst genom sina filmer från torpvandringarna som Tobias Persson digitaliserat. När ni läser detta har vi sett några filmer i Tåssjö församlingshem. Tryggve har dessutom varit kassör i många år. Vi tackar honom för allt hans arbete.

Ett stort TACK till alla som verkat i föreningen både aktivt och passivt (betalt medlemsavgift) under det gångna året. Vi ses på våra sammankomster.

Christina Eliasson

Program våren och sommaren 2020

- 24 mars Årsmöte i Munka Ljungby församlingshem
 Kl 18.30. Efter förhandlingarna underhåller
 Septanterna.
- 26 april Fortsatt vandring längs Häradsvägen under
 ledning av Leif Johansson. Samling på
 Röamöllas gård kl 09.30.
- 16 maj Gökotta vid Ljungagård. Samling kl 06.00 vid
 Ljungagårds f d Missionshus.
 OBS lördag. Medtag kaffekorg.
- 5 augusti UTFÄRD. Se annan sida i medlemsbladet.
- September Torpskylningsvandring i Munka Ljungby.
 Info kommer i nästa medlemsblad.

Leif kommer att hålla öppet i arkivet 3:e onsdagen i månaden
förutom juni och juli.

Verksamhetsberättelse för 2019

Tisdagen den 29 januari var det ca 60 personer, många av dem hästintresserade som kommit till Tåssjö församlingshem för att lyssna på Christer Pålsson, kanske även för att få goda råd. Christer berättade med stor inlevelse om sina minnen från sin tid som tävlande i fyrspannskörning med häst, där han tagit VM silver i individuell körning och VM guld i lag. Han har även erhållit utmärkelsen Master tränare av Svenska Ridsportförbundet, den högsta titeln för en hästtränare.

/Kjell Rubenson

Den 12:e februari då gästade Björn Olsson oss och berättade om sitt och hustrun Marias företag "Vikingfågel", vilket de startade 1994. Bl.a berättade Björn att han skaffade sig sin första gås vid 8 års ålder. Företaget föder upp omkring 15 000 slaktgäss om året och är störst i Sverige på gås. De föder även upp kalkon, anka, ungtupp och majsckyckling. Slakteri och gårdsbutik finns på gården. Ett 60-tal personer hade sökt sig till Tåssjö församlingshem denna kvällen.

Den 19:e mars var det dags för årsmöte i Tåssjö församlingshem där ca 50 medlemmar deltog. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar (som inte föranledde några ändringar i föreningen) underhöll Christer Hjalmarsson med sång och dragspel. Han varvade med musik av bl.a. Hasse Andersson och Alvar Hjalmarsson med historier till ett trevligt bildspel med Skåneanknytning.

/Inger Lilja

Den 28 april genomfördes en torpskyltningsvandring vid Norregård. Tre skyltar placerades ut. Ruinerna vid "Malmstens" var först ut. Här fick vi även höra en del berättelser från deltagare som själva kunde komma ihåg att de varit vid huset. Vi vandrade vidare, delvis med fordon, till platsen där "Märkeshuset" låg. Här finns inga synliga lämningar. Sista skylten sattes vid den fastighet som skänktes till kyrkan av systrarna Agda och Gerda Gustavsson. Deras grav besöktes på kyrkogårdsvandringen i Tåssjö.

Cirka 20 vandrare trotsade det något ostadiga vädret.

Skyltarna är inlagda i föreningens kartsida där man kan läsa mer om respektive objekt och titta på bilder från vandringen.

/Tobias Persson

Onsdagen den 15 maj samlades en stor skara naturintresserade på gårdsplanen till Ljungagårds fd. missionshus. Tidpunkten var klockan 18:30.

Det var åter igen två väldigt kunniga ledare från Örkelljungabygdens natur som guida oss i fågelskogen denna soliga majkväll, nämligen Patrik Carlsson och Björn Herrlund.

Vår ordförande, Christina Eliasson, överlämnade en plakett med hembygdsföreningens logotyp till Patrik som tack för hjälpen, innan vandringen påbörjades. Björn hade fått sin några år tidigare. Det var en skara på över 50 personer som

entusiastiskt promenerade runt fd. Ramnasjön. Fikat intogs i den sjunkande majsolen strax intill torvtäkten. Under vandringen sågs eller hördes över 35 olika fågelarter.

I skymningen nådde sällskapet tillbaks till utgångspunkten och tackade ornitologerna för en lärorik kväll.

/Bengt Bengtsson

Den 6 augusti åkte vi ca 20 personer i egna bilar till Klippan. Där fick vi en guidad tur i hembygdsgården med bl a Össjö krog. Intressanta historier om både byggnader och föreningens myckna nerlagda arbete.

/Christina Eliasson

För 75 år sedan sköts ett brittiskt bombplan ned och kraschade i Lärkholm utanför Lärkeröd. En vandring genomfördes på årsdagen för olyckan den 31 augusti. Några ögonvittnen fanns på plats på vandringen och vi fick lyssna till dramatiska berättelser. Någon form av nödyxa som troligen hört till planet och som hittats i närheten, visades också upp. En ny, uppdaterad skylttext sattes upp på den skylt som placerades här 2010. Många valde att ta en extra liten vandring i terrängen till den plats där en av planets bomber briserade på marken och skapade en cirkelrund krater som numera är vattenfylld.

Dagens andra höjdpunkt var Otto Bengtssons mölla, eller åtminstone resterna av den. Möllan, med sitt karaktäristiska

vattenhjul, har stått som förebild till vår förenings logotype och utgör på så vis ett speciellt objekt. En skylt placerades ut och efter intagen kaffekorg kunde vandringen avslutas där.

/Tobias Persson



Den 5 september deltog vi i kyrkogårdsvandring på Össjö kyrkogård. Markus Persson, Eva Thorén och Henrik Nilsson höll i arrangemanget. Kommer ett häfte med all den information vi fick vid ett senare tillfälle. Det var ett arrangemang tillsammans med Munka-Ljungby pastorat. Det hela avslutades med kaffe och bullar.

/Christina Eliasson

Christina Nilsson läste egna berättelser på skånsk dialekt i Tåssjö den 1 oktober. Det handlade om livet förr på landet. Vi fick även lära oss lite nya ord på skånska (i alla fall en del av oss). Hon har fler berättelser att dela med sig av.

/Christina Eliasson

Det blev ett välfyllt församlingshem i Munka Ljungby kvällen den 28 oktober 2019.

Under rubriken "Bild- och berättarkväll" fick de ca. 100 besökarna se och höra om ett Munka Ljungby som det såg ut förr i tiden. Med bilder ur Egon Johnssons arkiv och berättelser sammanställda av Markus Persson blev det en mycket trevlig och lärorik sammankomst! Vår egen Leif Johansson var också på plats och delade som alltid med sig av minnen och fakta. Vid borden efteråt fortsatte gladeligen historieberättandet till det nybrygga kaffet och det alltid lika goda hembakta brödet.



/Henrik Nilsson

På Elisabethdagen höll IFK Rössjöholms eminente ordförande Rickard Gustavsson och undertecknad ett föredrag i Tåssjö församlingshem om fotbollsföreningens historia.

Alla vet väl att Elisabethdagen är den 19 november. Kanske inte alla vet att IFK hette Rössjöholms BK från början, och bildades 1939.

Idrottsföreningen har mestadels sysslat med fotboll för herrar, damer, pojkar och flickor. Numera är det herrfotboll i div. 5 som gäller.

En tillbakablick avslöjar att man har haft bandy, gymnastik, skidtävlingar mm på programmet.

Men IFK Rössjöholm är vitala och säger välkomna till Lärkevallen och se på spännande fotboll!

/Bengt Bengtsson

Styrelsen har under året bestått av Christina Eliasson, ordf, Leif Johansson v. ordf, Kjell Rubenson, kassör, Tobias Persson, sekr, Inger Lilja, Birgitta Croon Jönsson och Tryggve Bengtsson ledamöter. Suppleanter har varit Bengt Bengtsson och Henrik Nilsson.

Vi har haft 2 protokollförda sammanträden.

Leif Johansson har haft öppet i arkivet tredje onsdagen varje månad. Leif har också tillsammans med Sten Söderlind skött om polismuséet.

**Kassabokslut för Munka Ljungby – Tässjö Hembygdsförening
2019-01-01 -- 2019-12-31**

Ingående kassabehållning:

PlusGiro:	31 299:-	
Bank:	66 203:-	
Kontant kassa :	0:-	+ 97 502:-

Inkomster:

Medlemsavgifter:	24 000:-	
Aktiviteter:	2 240:-	
Bokförsäljning:	3 711:-	
Övrigt:	191:-	+ 30 142:-

Utgifter:

Lokalhyra:	3 200:-	
Bank avgifter:	1 124:-	
Material:	4 814:-	
Styrelsemöten/Revision:	1 033:-	
Porto kostnad:	1 440:-	
Annonsering:	1 895:-	
Tryckning medlemsblad:	5 300:-	
Årsmöte:	2 654:-	
Förbunds avgifter:	6 072:-	- 27 532:-

Utgående kassabehållning:

PlusGiro:	33 844:-	
Swedbank:	66 203:-	
Kontant kassa:	65:-	100 112:-

Årets resultat: + 2 610:-

Munka Ljungby 2020-01-15


Kjell Rubenson

Kassör


Lennart Hoffert

Revisor


Inga Carlsson

Revisor

Slott och Vodka

Sommarutfärd onsdagen den 5 augusti



Vi åker med buss och reseledare Per-Arne Carlsson från Starbussar. Avresa från **f.d. Kommunhusets parkering** i Munka Ljungby **klockan 8.00**. Hemkomst ca 18.30.

Vi tar oss ner mot Eslöv och Ellinge slott, här avnjuter vi förmiddagskaffe med fralla, Efter detta goda blir det visning av slott och vodkadestilleri.

Fyllda av information om destillat och om slottets historia, åker vi vidare mot Hurva Gästgiveri för att äta en god lunch.

Mätta och ”goa” ska vi tillbaka till vår barndom, detta gör vi genom ett besök på leksaksmuseet i Eslöv. Oavsett kön, kommer säkert många barndomsminnen att väckas.

På hemvägen gör vi ett eftermiddagskaffeuppehåll vid Borgstugan på Trolleås slott.

Styrelsen för vår förening har beslutat att ”Sponsra” resan med 200:-/medlem som betalat medlemsavgiften för år 2020.

Priset för medlem är 585:-, icke medlem kan åka med som sällskap till medlem men betalar full avgift 785:-

Avgift för resan inbetalas senast den 1:e juli 2020 till föreningens plusgiro 429 52 80 - 4

Anmälan om deltagande görs (så fort som möjligt) till Kjell Rubenson tel 0431-44 00 60 eller via e-post:

kjell.rubenson@telia.com



FÖREDRAGNINGSLISTA

För årsmöte med Munka Ljungby – Tåssjö hembygdsförening i
Munka-Ljungby församlingshem den 24 mars 2020.

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
- § 4 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
- § 5 Val av 2 personer att justera årsmötesprotokollet
- § 6 Verksamhetsberättelse
- § 7 Kassarapport
- § 8 Revisionsrapport
- § 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019
- § 10 Val av ordförande för verksamhetsåret 2020
- § 11 Val av styrelseledamöter
- § 12 Val av en styrelsesuppleant för en tid av 2 år
- § 13 Val av revisorer
- § 14 Val av valberedning
- § 15 Val av repr till Skånes hembygdsförbunds stämma
- § 16 Fastställande av årsavg för verksamhetsåret 2021
- § 17 Övriga frågor
- § 18 Avslut

Artikel i tidningen 1897.

- **Utan huld och skydd.** Det måste vara godt om barnhusbarn i Stockholm, skrives till Helsingborg P:n. För omkring 14 dagar sen kom en hel sändning, bestående av cirka 70 st barn, åtskilliga helt späda, ned till Skåne. I Hässlehjalm började utplanteringen af de små och derifrån, så att , då man nådde Engelholm, barnantalet hade sjunkit ner till 16 à 18 st, beledsagade af fyra sköterskor.
- **Två av barnen, ett som emottagits i Tossjö och ett i Össjö, ha redan aflidit.** Kankse torde den långa resan ha inverkat ofördelaktigt.
-
- Barnet i Össjö hette Nils Viktor Fransson och var född 19 februari 1897 och dog 6 juli 1897.
-
- Till Tåssjö kom Knut Georg Marström som var född 26 februari 1897 och dog den 19 juli 1897. Hans föräldrar Viktor Hugo Marström (ritare) och Anna Lovisa Kristina Persson hade gift sig 26 juli 1891. Modern hade två döttrar sen tidigare Signe Anna Lovisa född 1884 och Anna Victoria född 1890. När modern flyttar från Skogshyddan i Nacka 1890 står det att hon är blind. Paret får ytterligare 3 barn tillsammans 1891, 1893 o 1895. Alla barnen bor i fosterhem. Vad jag kan se var föräldrarna inte skrivna på samma ställe. Fadern dör 1903 och står då som ogift. Modern dör 1932 och står som gift. Vilka öden som döljer sig bakom en liten artikel i tidningen.

Nu är det tid med inbetalning av medlemsavgiften till föreningen. Vi hoppas verkligen att ni vill fortsätta stötta *Munka-Ljungby och Tåssjö hembygdsförening*.

Medlemsavgiften är 100 kr per person och år.

Inbetales till pg nr 429 52 80 – 4 eller bg nr 598-9231. **Glöm ej att ange namn och adress**

Inbetalningskort bifogas i detta utskick.

En annan artikel från 1882 tidningen Norra Skåne.

Såsom prof på den rika växtlighet som i år öfverallt råder, har till red. af Norra Skåne blifvit insändt från Espenäs i Tossjö socken tvenne rågstånd af nära manshöjd, af vilka det ena innehöll 40 och det andra 50 ax. De hade vuxit på sandjord.

Då var det inte inne med stråförkortning.