



Trygve Bengtsson 9/12 1930 - 27/4 2020

Medlemsblad nr 15

(2020:2)

Från ordförande

”Det har varit ett besynnerligt år” är väl vid detta laget en nästan uttjatad fras. Men Corona-pandemin har starkt påverkat vårt samhälle och inte minst verksamheten i vår egen förening som, efter hembygdskvällen den 25 februari, varit nästan obefintlig. Det har också varit ett sorgens år, då vi förlorat två stora föreningsprofiler. Leif Johansson avled den 27 februari (ett minnesord om honom bifogades förra medlemsbladet) och den 27 april gick Tryggve Bengtsson bort. Tryggve skulle ha fyllt 90 i december och hade alltså hunnit uppnå en aktningvärd ålder, men det känns ändå sorgligt, onödigt och hånfullt att Covid-19 skulle bli hans bane. Ett utförligare minnesord om Tryggve, författat av Kjell Rubenson, återfinns på sidan 10 i detta medlemsblad.

Så visade det sig att Tryggve testamenterat sin kvarlåtenskap till vår förening och det handlar om ett rätt betydande belopp, i synnerhet för en förening som vår. Medlemmarna kommer att delges de faktiska siffrorna när skiftet är gjort. Det är en mycket fin gåva Tryggve ger oss, och det är ledsamt att vi inte kan visa givaren den tacksamhet som givaren hade förtjänat!

Vi kunde inte hålla vår föreningsstämma på det först bestämda datumet, utan den fick uppskjutas på obestämd tid. Christina Eliasson hade en tid aviserat att hon ville lämna ordförandeskapet och arvet efter Tryggve bidrog ytterligare till att vi kände att det var nödvändigt att hålla föreningsstämma för att komma i fas. Stämman hölls på Heagården den 11 juli och då efterträdde undertecknad Christina som ordförande. Vi tackar Christina för hennes år på ordförandeposten och känner också tacksamhet över att ha henne kvar i styrelsen! Hon bekläder nu posten som vice ordförande efter Leif Johansson.

Som ny styrelseledamot välkomnar vi Thord Kristiansson, som enligt egen utsago är bosatt i Kollebäckstorp (men om jag ska vara petig så bor han i Torvgårda, på Munka Ljungby-sidan av ån). Thord är vice ordförande i Skånes hembygdsförbund och han känns som en mycket värdefull tillgång i vår styrelse! Thord presenterar sig själv på sidan 9.

Som ny ordförande hör det väl också till att presentera sig. Jag är född 1972 och bosatt i mitt barndomshem i Bassholma (jag har alltså aldrig flyttat hemifrån) tillsammans med min fru Anna och vår sjuårige son Walter. Jag har djupa rötter i Tåssjö socken på såväl fädernet som mödernet, men min farfars far var från Munka Ljungby, så rottrådarna sträcker sig även dit. Yrkesmässigt har jag erfarenhet av tomatodling och arbete på kyrkogård och torvmosse, men den längsta yrkeserfarenheten har jag från järnvägen, som ombordpersonal på tåg, och där befinner jag mig också för närvarande.

Jag har varit engagerad i föreningen länge. Jag kan inte dra några växlar på att ha varit med vid föreningens bildande på Heagården i oktober 1988, men däremot var jag, som 16-åring, närvarande vid föreningens första aktivitet, en vandring på åsen under ledning av Ture Karlsson, i november samma år. Jag kom med i styrelsen 1991 och har sedan beklätt både sekreterar- och ordförandeposterna, men de senaste åren har jag endast varit betalande medlem.

Min ambition som ordförande är att verka för att föreningen ska fortsätta att vara en hembygdsförening. Vi ska intressera oss för bygden vi lever i, främst ur ett historiskt perspektiv, men också den bygd som är idag. Vi ska fortsätta att forska och samla kunskap om den, men också sprida kunskap om den genom hembygdskvällar, vandringar och skriftlig produktion. Vi måste dock inse att vi inte kan göra mera än vad vi orkar med. Vi kan bara ha den verksamhet som någon är beredd att ta ansvar för. För det ska vara roligt att jobba ideellt!

Höstens program blir kort. Vi vågade inte planera några inomhusaktiviteter, men två vandringar ska vi genomföra. Den i Munka Ljungby ska bli ganska lätttrampad medan den i Tåssjö blir lite mera krävande. Eftersom programmet bara omfattar hösten, så räknar vi med att utkomma med ett nytt medlemsblad redan i januari.

Stämman beslutade, med anledning av det torftiga verksamhetsåret 2020, att bjuda på medlemsavgiften 2021. Det gäller även nya medlemmar! Anmäl dig som ny medlem i första hand till kassören.

Bengt-Åke Bengtsson, Heagård, framförde på stämman önskemål att bilda löst sammansatta arbets- eller samtalsgrupper som kunde träffas då och då för att dels dokumentera de minnen som folk i bygden har, men också för att fundera och forska kring de många föremål på Heagården som saknar dokumentation. Bengt-Åke har dessutom insänt två skrivelser till styrelsen. Dessa kan läsas sist i bladet.

Välkomna till höstens vandringar och med förhoppning om ett något större antal medlemsaktiviteter verksamhetsåret 2021!

Markus Persson, ordf.

Föreningsinfo

Styrelsen till årsmötet 2021
(riktnr. om annat ej anges: 0431)

Ordf.	Markus Persson markus.askarebolet@gmail.com	tel. 43 40 39
V. ordf.	Christina Eliasson familjen.eliasson@telia.com	tel. 45 52 29
Sekr.	Tobias Persson tobias.p@live.se	tel. 0733-503 946
Kassör	Kjell Rubenson kjell.rubenson@telia.com	tel. 44 00 60
Led.	Birgitta Croon-Jönsson Thord Kristiansson thord.kristiansson@gmail.com Inger Lilja liljainger@hotmail.com	tel. 44 13 43 tel. 0763-446689 tel. 0435- 502 33
Suppl.	Bengt Bengtsson bengt.ljungagard@telia.com Henrik Nilsson henrik.k.nilsson@svenskakyrkan.se	tel. 44 10 18

Ansvarig för hemsidan: Kjell Rubenson (kassör)

Arkivansvarig: Markus Persson (ordf.)

Sammanställande torpskyllningsgruppen: Tobias Persson (sekr.)

Redaktör för medlemsbladet: Markus Persson (ordf.)
markus.askarebolet@gmail.com, 0431 - 43 40 39, 070 - 412 35 19

Kommittén för polismuseet:

Sten Söderlindh

tel. 254 65

Bengt-Åke Bengtsson

tel. 43 00 35

Arbetsgruppen för Munka Ljungby-häftet (vilande):

Egon Johnsson

tel. 43 03 93

Jan Larsson

tel. 43 07 26

janlarsson@telia.com

Barbro Metall

tel. 43 17 22

Markus Persson

tel. 43 40 39

markus.askarebolet@gmail.com

<http://www.hembygd.se/munka-ljungby-tassjo>

Medlemskap i föreningen är gratis verksamhetsåret 2021!

Vårt plusgiro: 429 52 80–4. Bankgiro: 598-9231

Våra skrifter

Serien "Gårdar och torp i Tåssjö":

1. En bok om Hålshult och Esbjörnabygget (2007)
A4-format. 102 s. Pris: 100: -
2. En bok om Hålshult och Esbjörnabygget, komplement (2009) A4-format. 40 s. Pris: 50: -
3. En bok om Långhult, Snoggarp och Häggabygget (2011) A4-format. 168 s.
Slutsåld!

Serien "Minnen från Munka Ljungby":

- Minnen från Munka Ljungby (2014). A4-format. 74 s. Pris: 100: -
- Minnen från Munka Ljungby 2 (2015) A4-format 100 s. Pris: 100: -
- Minnen från Munka Ljungby 3 (2016) A4-format 94 s. Pris: 100: -

Serien "En kyrkogårdsvandring"

På Munka Ljungby kyrkogård 2017-08-24

På Tåssjö kyrkogård 2018-09-06

På Össjö kyrkogård 2019-09-05

Ansvarig och huvuddistributör för dessa skrifter: Henrik Nilsson
(kyrkvaktmästare i Össjö) henrik.k.nilsson@svenskakyrkan.se

Andra skrifter:

Stig Edenfur – En hembygdsprofil (2008) (I samarbete med Bjäre släktring, Östra Karups minnesvårdsförening och OK Origos hembygdssektion, Össjö) (Arkivex.)

Du hemmets jord – Minnesbilder från Ljungabolet av ”Ferdinands Bengt” (2010) A4-format. 60 s. Pris: 80: -.

Björkelund vid Västersjön av ”Ferdinands Bengt” (2011)
A4-format. 56 s. Pris:100: -

Skrifterna finns till försäljning genom föreningen samt på biblioteket i Munka Ljungby. Repr. för Munkahäftena: Egon Johnsson tel. 43 03 93.

Vi vill få in medlemmarnas e-postadresser!

E-post (mail) har väl drygt 20 år på nacken och börjar nästan kännas smått omodernt. Vi tror att en absolut majoritet av medlemmarna idag har tillgång till e-post. Vi tycker därför det vore praktiskt om vi kunde få tillgång till era adresser, t.ex. för snabbt utsändande av information vid plötsliga förändringar i programmet. Enklast anmäler du din e-postadress genom att skicka ett mail till sekreteraren: tobias.p@live.se

Vid insändande av e-postadress godkännes att denna lagras av föreningen och används för utsändande av föreningsinformation i enlighet med GDPR-lagstiftningen.

Tack!

Styrelsen

Ny i styrelsen



Hej! Mitt namn är Thord Kristiansson 66 år gift och två vuxna barn. Jag och min fru Bettan bor i huset som en gång var handelsbod strax söder om Rössjöholmsån i Kollebackstorp.

Jag har fått äran på årsmötet att bli invald i styrelsen för Munka Ljungby Tåssjö hembygdsförening. Min bakgrund är att jag är 4:e generationen målare och har gått i lära hos min far för att lära mig yrket. Farfarsfar var målare och hade

kemikalieaffär i Ängelholm och var född i Ausås.

Jag har också gått i lära hos min farbror som skyltmålare och förgyllare och sen toppade jag detta med en 7 årig konstnärlig utbildning som avslutades på Konstfackskolan i Stockholm.

Efter utbildningarna har jag drivet eget företag och då jobbat med äldre typer av måleri såsom ådring marmorering, skyltmålning och dekorationsmåleri.

Jag är ordförande i byggnadsvårdsföreningen Skånska Gårdar, vice ordförande i Skånes Hembygdsförbund och sekreterare i Munka Ljungby Biodlarförening.

Nu även styrelsemedlem i vår fina förening där jag ser fram emot att få jobba med föreningens frågor och är givetvis tillgänglig för råd och dåd vad gällande gammal skånsk bebyggelse.

Min e-postadress är thord.kristiansson@gmail.com och telefon: 0763-446689

Minnesord om Tryggve Bengtsson



Tryggve som batterist i Björkelund omkring år 1950.

Den 27 april nåddes vår förening av ännu ett tungt besked, att en av våra medlemmar, Tryggve Bengtsson hade gått bort efter en kort tids sjukdom. Tryggve blev 89 år.

Tryggve är den som varit styrelseledamot och medlem längst i vår förening. Jag har för mig att han varit med sedan starten 1988, då den startades av hans mycket gode vän Assar Ström. Tryggve var under ett antal år kassör i föreningen, en mycket plikttrogen sådan och höll hårt i slantarna.

Kanske minns vi honom mest för all den dokumentation han gjort av vår förening, genom att filma många av våra vandringar.

Sista gången vi träffade Tryggve var på vår hembygdskväll den 25 februari i samband att vi visade hans filmer och han blev avtackad för sitt jobb inom föreningen. Vid det tillfället åkte han med vår vice ordförande Leif Johansson, som dog två dagar senare, vilket Tryggve tog hårt. Då de alltid stått

varandra nära i föreningsarbetet, inte minst på Heagården. Jag, Leif och Tryggve har under åren anordnat ett antal utfärder för vår förening. Jag fixade resmålen, Leif rattade bussen och Tryggve betalade. Då var det inte fråga om Swish och kontokort utan kontant betalning. Tryggve överraskade mig många gånger med sin förmåga att kunna pruta på priset när det var dags att betala.



Tryggve och Kjell Rubenson vid en hembygdskväll i Tåssjö.

För mig har Tryggve varit en mycket god personlig vän i många år. Det första minnet jag har av Tryggve var när han följde med en tröska som brukade komma till mitt föräldrahem. Hur han som halmbärare tog fyra halmbalar på ryggen och bar dem upp för en trappa till den plats där de skulle ligga.

Tryggve jobbade under flera år på Grönvalls läder i Ängelholm, tillsammans med sin hustru Ella. När fabriken revs dokumenterade Tryggve detta genom att filma rivningens olika stadier.

Jag personligen kommer att sakna Tryggve mycket, som en riktig god vän, det tomrum som Tryggve och Leif lämnar efter sig som föreningsmänniskor och kunskap om vår hembygd är oersättlig.

Kjell Rubenson



Program hösten 2020

- Lör 5/9** Vandrings Munka Ljungby – Hillarp med skyltning. Idrottsparken, cementpannefabriken i Hillarp, f.d. Tobasjön. Samling på Munka Ljungby kyrkas parkering kl. 10.00. Medtag kaffekorg. Vandringsansvarig: Tobias 0733-503946
- Lör 3/10** Vandrings i Trollehallar med skyltning. Snapphanestallarna, Trappan m.m. Samling för samäkning vid Tåssjö kyrka kl. 9.30. Start vid Trollehallar kl. 10.00. Medtag kaffekorg. Vandringsansvarig: Markus 070-4123519



Trappan eller Wadstenahus, som det ursprungligen hette.

Öppet arkiv hålls inte under hösten, men arkivet kan givetvis öppnas på begäran. Vänd dig i första hand till ordförande, som är arkivansvarig. markus.askarebolet@gmail.com eller 0431 – 43 40 39.

Gökotta i Ljungagård

Den 17 maj genomfördes årets fågelvandring, i år på den något ovana starttiden 06.00. Denna, tillsammans med världsläget och den osäkra väderprognosen kan ha bidragit till ett betydligt lägre deltagarantal än vanligt. Rundan gick från f.d. missionshuset i Ljungagård, mot Risbjär och Storakärr innan vi vände åter via skogsvägar mot startpunkten. Våra duktiga ornitologer Patrik Carlsson och Björn Herrlund upplyste oss om vilka fåglar vi såg och hörde. 33 olika arter noterades, listade nedan. Vi fick en fin final när vi vandrade rakt på en familj kattugglor som satt i några granar. Förutom en ordentlig skvätt regn precis vid kaffet så får vädret betraktas som ypperligt!



Deltagarna samlade vid Ljungagårds f.d. missionshus.



Vissa hinder fick forceras.

Observerade arter

Gråtrut	Sparvhök (med byte)
Svarthätta	Glada
Gransångare	Hämpling
Stare	Skata
Grönfink	Grönsångare
Blåmes	Stenknäck
Taltrast	Trädkrypare
Talgoxe	Koltrast
Svartvit flugsnappare	Rödstjärt
Bofink	Ladusvala
Dubbeltrast	Trädpiplärka
Kråka	Gärdsmyg
Häger	Ringduva

Trädgårdssångare
Sädesärla
Buskskvätta
Spillkråka

Mindre korsnäbb
Järnsparv
Kattuggla



Det kan meddelas att de enda gökar som observerades kom från flaskan på bilden.

Tobias Persson

Nedskräpning eller kulturlämning?

För fem år sedan förvärvade jag och min bror en mindre jordbruksfastighet. Den är belägen intill det skogsskifte som redan då var i vår ägo. Den "nya" fastigheten har en rätt modest areal, drygt 11 hektar, men ändå gör man hela tiden nya upptäckter. Härförleden gjorde min bror mig uppmärksam på att vi har en soptipp bara ett 50-tal meter från det gamla boningshuset. Konstigt nog hade jag själv inte upptäckt den, trots att jag traskat runt just där en hel del och inte brukar missa skrot och skräp. Det är intressant att konstatera att om en nedskräpning får bli tillräckligt gammal så förvandlas den till en kulturlämning, jämför t.ex. med bilkyrkogården i Ryd! I fallet med vår soptipp kan man nästan också tala om en kulturlämning, som berättar något om gården och dess tidigare innevånare. Tack och lov är det en rätt begränsad tipp, snarast en avställningsplats för uttjänta kapitalvaror, med rostiga fragment av ett par cyklar och en tv-apparat som sönderfallit så mycket att bildröret ligger helt för sig själv som en glasskulptur. Det roligaste fyndet var dock en fastvuxen hötjuga. För kanske 50 år sedan har någon ställt en hötjuga med hornen mot en granstam. Nu sitter hornen helt fastvuxna i stammen medan skaftet multnat bort. Nu kommer dock kulturlämningen att till största delen fraktas till återvinningsgården, för rostiga fragment av cyklar och plåttunnor är en fara för både folk och få och ett bildrör kan snabbt förvandlas till ett oräkneligt antal vassa glasskärvor. Granen med hötjugan får dock stå kvar som ett evighetsträd. Så lång en evighet nu kan vara för en gran.

Fastigheten heter Lärkeröd 9:15 och den bildades genom ägodelning 1896 - 1897, då Salomon Håkansson köpte 3/64 mantal jord av sin svåger Nils Johansson i Mågebygget. Stället blev nog bebyggt omgående, men köpet skedde formellt först år 1900. Salomon Håkansson flyttade redan året efter och ny ägare blev Hilda Knutsson. Hon och hennes man, Martin Filip Viebke, hade ägt den intilliggande gården Lärkeröd 9:13, men det hade inte gått så bra, utan slutat med exekutiv auktion. Makarna Viebke flyttade redan efter ett år och arrenderade ut gården till Henrik Persson och hans hustru Kersti Larsdotter. Deras dotter Hilda gifte sig med kolhuggaren Hjalmar Bogren från Höganäs och de köpte gården 1907. Hilda och barnen flyttade omgående till gården, men Hjalmar anslöt först

året efter, då han återkom efter att ha vistats några år i Amerika. År 1923 överläts gården åt den då 22-årige sonen Birger och han skulle bli gården trogen livet ut och även föda en stor familj på den. Han gifte sig 1924 med Hildur Carlsson från Långalt, som då räknades till Hishults socken, och de fick sex döttrar tillsammans. När Birger Bogren avled 1993 hade han ägt gården i 70 år! Hans maka Hildur avled 1997 och var den sista, eller åtminstone senaste, som bodde permanent på stället. Dottern Ebba Persson ägde sedan fastigheten och hon och hennes familj nyttjade den främst för fritidsändamål till 2015 då den såldes efter att ha varit i familjen Bogrens ägo under 108 år.

In memoriam

2020 har varit ett sorgens år. Jag dristar mig att, utöver våra båda bortgångna föreningsfunktionärer, nämna tre personer med hembygdsanknytning som gått bort under våren.



Den 13 maj avled kyrkvaktmästaren i Tåssjö, Mie Pålsson i en ålder av endast 61 år. Det är sannerligen ingen överdrift att påstå att hon var mycket omtyckt som kyrkvaktmästare och människa. Hon visade stort intresse och engagemang i allt som rörde kyrka och kyrkogård. Det gällde inte minst den kyrkogårdsvandring som genomfördes i Tåssjö sensommaren 2018. Vi hoppas på en fortsättning på dessa vandringar, men nu måste det tyvärr ske utan Mies medverkan.

Den 19 maj avled Siv Edenfur. Hon skulle fyllt 84 år i juni och var änka efter Stig Edenfur, som var mycket aktiv i vår förening från dess bildande fram till hans död 2005. Vi nämner ofta Stigs enorma arbetsinsats, men glömmer Sivs. Hon syntes sällan på några föreningsaktiviteter, men vi har anledning att känna stor tacksamhet över den frihet hon gav Stig i hans fritidsintressen och föreningsengagemang och inte minst att hon efter Stigs bortgång överlät hans omfattande material i föreningens vård. Stigs bror Rune skrev följande rader om Siv, i samband med att vi arbetade med en minnesskrift om Stig: ”Hon tillhandahöll oegennyttigt och uppoffrande den markservice som var förutsättningen för den stora omfattningen på Stigs insatser i bygdens kulturliv.”



Den 31 maj avled Christer Lundh, Hjärnarp, i en ålder av 75 år. Han var ursprungligen från Lommarp i Vinslövs socken men sedan många år bosatt i Hjärnarp. Till vår bygd hade han särskild anknytning eftersom han var gift med en systerdotter till Rudin i Esbjörnabygget.

Christer Lundh var proffsmusiker, utbildad vid musikhögskolan i Malmö. Under sin tidiga karriär ägnade han sig mycket åt engelska visor och Bellman men, tack och lov, anammade han snart det skånska musikärvet som han skulle komma att göra en mycket stor insats för genom att åka runt och besöka traditionsbärare och uppteckna gamla skånska folkmelodier och på så sätt bevara dem för eftervärlden. Men, inte minst viktigt, var att han gav de gamla melodierna nytt liv. Christer Lundh har spelat och sjungit skånska visor på många tillställningar genom åren. En hel del blev också utgivet på skiva.

Vår förening engagerade Christer Lundh redan under något av de första verksamhetsåren. Det blev några gånger till, men säkert inte mer än knappt en handfull gånger under 25 års tid. Det är beklagligt, för hans framträdanden var alltid mycket efterlängtade och uppskattade av publiken.

Markus Persson

Bilderna:

Mie: Bild från familjen

Christer: Foto: Sylvia Persson

Från Bengt-Åke Bengtsson, Heagård, har till föreningens styrelse inkommit två skrivelser, vilka här i sin helhet delges medlemskåren:

Till styrelsen för Munka Ljungby - Tåssjö Hembygdsförening

Jag föreslog på årsmötet igår att vi skall bli bättre på att dokumentera vår nutid för framtida generationer. Vilka vi är, hur och vad vi skall dokumentera och hur hembygdsföreningen kommer in i sammanhanget har jag inget färdigt upplägg för utan det får växa fram. Jag ser bara vilka problem vi har att förstå vad som hänt före oss pga otillräcklig källmateriel. Idag har vi en mängd tekniska dokumenterings- och lagringsmöjligheter men använder vi dem tillräckligt och på rätt sätt. Jag håller med Markus att arkivet är mycket viktigt att bevara och utveckla. Det är väl väl skyddat mot inbrott, brand, översvämning etc?

Mitt förslag är att vi i arkivet eller kanske i ett annat arkiv skall samla information om vår hembygd. Hembygdskunskap är inte längre ett skolämne, vi får nyheter, information och åsikter från hela jorden, vi far och flyger hit och dit men vad vet vi om vår hembygd? Det blir kanske ett stort och kontinuerligt projekt, men även om vi hinner lite är det bättre än ingenting.

Jag vet inte om jag försöker slå in öppna dörrar, men lokaltidningen dör och på de s.k. sociala medier jag sett är det mest reklam eller folk som skryter om sig själva. Kanske andra hembygdsföreningar har tänkt liknande och att vi kan lära av deras arbete?

Jag är i alla fall villig att avsätta en del av min tid för att försöka öka dokumentationen av våra liv i Munka Ljungby och Tåssjö nu. Hur kommer hembygdsföreningen att behövas? Kanske för att arkivera eller upplåta en websida för materielen, jag vet inte. Kanske kan det bli ett återkommande program "Munkanytt" vid våra träffar Det blir inga stora kostnader i alla fall.

Hoppas på lite respons, förståelse och stöd.

Heagården 12 juli 2020
Bengt Åke Bengtsson
0723-170304

Till styrelsen för Munka Ljungby - Tåssjö Hembygdsförening

Jag föreslog på årsmötet att hembygdsföreningen startar och//eller stöder ett arbete för att dokumentera föremål i Munka Ljungby och Tåssjö.

Jag tänker på alla de saker som finns i våra hem, i våra företag, i våra föreningar, i våra kyrkor osv. Om de är av intresse för kommande generationer vet jag inte, men jag hoppas att kommande människor liksom vi fascineras av historiska företeelser och ting.

Jag ser varje dag i mitt arbete på Heagården föremål som jag inte vet vad de kallas, vad de användes till, hur gamla de är, vem som ägt dem, var och hur de är gjorda, hur mycket de kostade o.s.v.

Jag kan tänka mig att vi blir en grupp som träffas regelbundet, tittar på gamla saker och försöker utforska dem. Vi börjar med de äldsta människornas äldsta saker!

Hembygdsföreningen kan kanske hjälpa mig med information och eventuellt ett litet hembygdsmuseum, i verkligheten eller i datorn. Det kan inte kosta mycket mer än lite av vår tid. Jag tror att det finns goda exempel att lära sig av. Torpseniorgruppen i Össjö och Välluvs hembygdsförening som samlas ett par timmar varje lördagförmiddag, jobbar lite med sitt hembygdsmuseum, dricker kaffe och pratar t.ex.

Hälsningar
Bengt Åke Bengtsson



Att komma ihåg!

Medlemskap 2021 är gratis! Nuvarande medlemmar får sitt medlemskap förnyat per automatik. Nya medlemmar anmäler sig till, i första hand, kassören: kjell.rubenson@telia.com eller 0431 – 44 00 60

Material till nästa medlemsblad anmäls till red. senast den 15/12! (markus.askarebolet@gmail.com, 0431 - 43 40 39)