

# MARIEFRED FÖR 50 ÅR SEDAN

## – ur en tonårings perspektiv!

(ordagranna noteringar från min dagbok 1971 och 1972.

Varför dagboken heter Bonnie har fallit ur minnet.

I en tonårings liv händer det mycket och som ni förstår har inte allt noterats i dagboken).

---

### 1.1 Kära Bonnie

Jag ska tala om för dig vad jag fick i julklapp. En bandspelare, choklad, en pyjamas, en gymnastikoverall, gymnastikskor, hundhalsband, kalasbyxor, 25 kronor, handskar och en dagbok. Sen fick jag inget mer men jag är jättenöjd.

Jag skall upp till min kompis Susanne kl 12.00 i dag/Annica L.

### 2.1 Kära Bonnie

Jag och Sussi var i Fredrikshall. I dag har vi spelat in på bandspelaren. Helkul. I morgon skall vi åka pulka och färga kläder. I morgon ska knattelaget spela mot Nykvarn. Jag har nyss tittat på Hemsöborna och på Ironside/Annica L.

### 3.1 Kära Bonnie

Hurra! Knattarna vann med 4–1. Jag färgade ett par brandgula byxor i dag, dom vart militärgröna. Mullenö/Annica L.

### 4.1 Kära Bonnie

I dag har Sussi och jag nästan bara spelat kort. I går skrev jag en dikt om Zorro (kanin). Imorgon skall jag tvätta/Annica L.

### 6.1 Kära Bonnie

I dag har vi varit på Hista, hel kul. Min älsklingshäst heter Bondy/Annica L.



### 28.1 Kära Bonnie

Har varit på match i Södertälje SSK–Brynäs.

### 2.2 Kära Bonnie

Jag har en farbror som heter Lasse han är 62 år gammal, han är jättesjuk han har cancer. Han kommer snart att vara död. Det finns ingen snö ännu. Stefan är fortfarande ihop med Barbro H. Det är synd/Annica L.

### **12.3 Kära Bonnie**

Jag har inte skrivit på länge nu, jag har inte kommit mig för. Mia, Gitte, Anette och jag har börjat träna handboll i Åkers damlag, de kanske blir med i div 2 i år.

Men än så länge är vi bara reserver. Jag har fått en egen handbollstimme som jag själv är tränare till, men Mia måste hjälpa mej. Jag gillar ingen särskild just nu men det är många som jag tycker är söta och hyggliga.

### **29.5 Kära Bonnie**

I dag har vi konfirmerats. Konfirmeringsförhöret var rätt svårt. Jag fick två frågor, en som jag inte kunde svaret på. Mamma och pappa är på Klubbholmen. Jag sov över i Barbros lekstuga tillsammans med Barbro, Mia och Gittan. Vi tränade på att ta oblat.

### **30.5 Kära Bonnie**

I dag har vi tagit nattvarden, jätteäckligt. Hallgren sa Gud vare med dig, Annica och lade sin hand på mitt huvud. Han sa det bara till mej. Hela släkten skämdes. Pappa var sur för att han var tvungen att åka hem från sjön och gå i kyrkan.

### **3.6**

I dag har jag galopperat på riktigt. Hurra. Det var på drömhästen Censur. Sju nya hästar till Hista. Veterinär Jönsson kastrerade fyra hingstar.

### **30.8**

Vi har börjat i en ny skola nu i Åker. Vi har fått nya skåp. Vi får rätt så bra käk på matan. I dag fick vi makaroner. Vi har också fått busskort. Vi slipper mussen i år för vi får hemkundskap stället. Det är kul.



I tillval har jag tyska och i fritt val, ridning.

I sommar har jag haft jättekul. Jobbat i SkoShop och bott hos Mia på landet. Jag har två kaniner nu Zorro och Men. Jag hade en som hette Moses också men en dog efter två dagar.

Ålsklingshästen heter fortfarande Cencur. Min dröm är att bli som Sussi G, hon är en så bra kompis, osjälvisk, super och röker inte och skryter aldrig. Hon är så bra vän med hästar. Hon kan så mycket om hästar och rider så bra. Nej nu måste jag sluta.

## 2.11

Nu är det som hela livet har ändrat sig. Självt tycker jag att jag blivit så annorlunda, dricker lite, röker lite. Jag har inte ändrats till det bättre precis. Men en sak är bra, jag är inte så skraj längre.

Nu kan vi börja spela handboll igen. Jag står i mål och vi i Wiik spelade 3-3 mot Haga och vi skall spela mot Stallarholmen snart. Mia och jag kanske ska ligga över på Hista på lovet, lajbans. Ska på party till Rebecka på fredag.



*Handbollstjejer, stående fr.v. Gitte Andersen, Nane Rosner, Maria Aggeborn, Annica Lindberg, Katarina Smedberg, Ewa Eriksson, Ninni Luthin. Sittande fr. v. Agneta Klintberg, Anette Albertsson, Susanne Albihn, Lennart Roos, ledare, Yvonne Eriksson, Priscilla Aggeborn. Foto: Okänd 1970-talet.*

## Dec

Lucia på Wiik. Mimmi var lucia. Anette, Mia, jag, Gittan, Maria E och Eva K var tärnor.



Luciatåg på OK Grip. Lucia är Annica Lindberg. Foto: Lennart Engström 1972.

### 24.1

Mia fyllde 15 i går. Vet inte om jag gillar Willy längre, tror jag gillar Lasse.

### 14.3

Jag har börjat spela ute i handbollen nu. Gillar inte Willy längre, det var länge sedan jag slutade. Gillar inte Lasse heller han är så omständlig. Väntar på Mia nu. Barbro har köpt moppe. Mamma är i Eskilstuna.

Så fortsätter dagboksskrivandet upp i vuxen ålder. När jag läser dessa små noteringar som nu är 50 år gamla så handlar dom om mina alldeles egna upplevelser i min egen värld, ett Mariefred fullt av släkt, kompisar, idrott, tanter och farbröder som visste vad man gjort och ringt mamma innan man hann hem.

En stad som jag känner som min stad, min hembygd och det har jag alla Er som jag fått växa upp med att tacka för. Vad övrigt som hände i Mariefred dessa år hade jag som tonåring ingen aning om, jag hade förmodligen fullt upp med min egen värld.

*Annica Westling (f. Lindberg)*