

HEDLANDA GÅRD

*Marens tankar och fakta
från ett liv på landet nära Mälaren,
närmare bestämt på Hedlanda.*



Hedlanda gård. Foto: Oskar von Bothmer.

*»Där himlen har landat«
– enligt skalden Bo Setterlind
på ett tackkort efter ett besök på en friluftsgudstjänst på gården på sjuttioalet,
nära det tvåhundraåriga sädesmagasinet.*

Jag tar det från början.

År 1932 förvärvade min mans släkt från Holland ett godskomplex nära Åker, där också Hedlanda ingick. Oskar von Bothmer ärvde genom sin mor gården Hedlanda, som han 1961 kunde tillträda.



*Bröllopsbild – Maren och Oskar von Bothmer, Hedlanda gård 1961.
Foto: Gösta Mattsson 26 november 1961.*

Från 1961 till 1995 var jag fru på gården och deltog intensivt i all slags verksamhet, skötte fyra bonusbarn och två biologiska!

Jordbruket var utarrenderat under några år, så min man och jag kunde ägna oss åt ideella uppgifter. Det organiserades internationellt ungdomsarbete genom Haus Sonnenberg.

Detta var så viktigt att vi reste en andra flaggstång framför corps de logiet, för att hedra organisationen. Den flagga som hissades var den europeiska flaggan, som då var grön och vit till färgen.

Under tjugo- och fyrtioalet drevs pensionat i vänstra flygeln – den högra hade brunnit ner långt tidigare – och 1962 blev det min man och jag, som hade pensionatsrörelse i sex års tid.

Det var arbetsamma perioder men väldigt stimulerande ändå, för vi hade så många intressanta gäster, som blev stamgäster, och som trivdes gott i de natursköna sörmländska omgivningarna och tog långa stärkande skogspromenader. Pensionatslivet inramades av traditionella fester, som påsk-, midsommar- och julfirande.

Efter arrendeperiodens upphörande började vi en tid av intensivt arbete med avelsuppfödning av biffkor av Hereforsrasen, New Forest ponnyuppfödning och uppfödning av Leicesterfår. Det var en för mig, som stor djurvän, givande tid. Jag njöt av att vistas i ladugård, stallar och fårhus. Det var underbart att se frigående djur på betesmarkerna. Vår fårflock hamnade en gång på järnvägsrälsen mellan Läggesta och Taxinge. Dramatik! Jag fick ringa SJ och polisen, så att de kunde stoppa tåget. Därefter kände vi att det var bäst att sluta med fåraveln.



Hedlanda Meteor född 1967, död 1988. 21 år.

Sveriges första godkända New Forest hingst. Foto: Oskar von Bothmer.

HEDLANDET METEOR RNF 23, född 1967 hos uppfödaren Oskar von Bothmer, Mariefred fick sitt B 1971. Sedan 1982 fanns han i Finland, där han måste avlivas p.g.a. en olycklig spark i samband med en beteckning. Meteor var e Knightwood Rocketeer RNF 5 u Weirs Good Gracious RNF 85 e Goodenough 2900 NPS. Meteor blev den förste svenskavlade och svenskfödde hingsten som godkändes för avel. Han verkade många år hos uppfödarna på Hedlanda stuteri, där bl.a. hingstarna Hedlanda Gay Lord samt Hedlanda Remy kom till världen.

Båda var u välkända stoet **Reém Good Start RNF 114**. Det kan nämnas att det i Finland finns en lovande hingststavkomma vid namn **Frederiko** (u Funny Girl e Burton Starlight), som vid en stor ponnyutställning fick 78898 = 40 p i år, så än lever Meteor i kommande generationer. / *Magdalena Rönneholm.*



NF Weirs Good Gracius 21 år vid Elmias Riksutställning 1984 tillsammans med Maren von Bothmer. Foto: Oskar von Bothmer.



Hedlanda gårds placering vid röd markering.



SVENSKA PONNYFÖRENINGEN

Registreringsbevis

FÖR

stuterinamn

STUTERIETS NAMN Hedlanda

INNEHAVARE MAREN o. OSKAR VON BOTHMER
HEDLANDA HERRGÅRD - MARIEFRED

DATUM FÖR INREGISTRERING 18/9 1972

SVENSKA PONNYFÖRENINGEN

LAHOLM DEN 20 DEC 1972

Signika Dyrel



Registreringsbevis från Svenska Ponnyföreningen 1972.

BIFFKOR, SKOGSBRUK OCH JAKT



Jaktstugan på Hedlanda gårds ägor. Foto: Oskar von Bothmer.

Särskilt roligt var det framgångsrika avelsarbetet med den lugna Herefordrasen. Vi fick studiebesök från Texas och Nya Zeeland och fick mycket beröm. Vi ställde ut tjurar på riksutställningar. Våra New Forest ponnyer hade också stor framgång på riksutställningar. En av våra döttrar var intresserad av ridning och hade framgång i dressyr och hoppning med våra egna New Forest. Alla i vår stora familj var djupt engagerade i gårdens och djurens skötsel. Arbetet med djur är oändligt berikande! Våra söner trivdes även med att driva skogsbruk.

Höstarna gav oss alla många fina upplevelser i skogen. Jakten på rådjur och älg och vistelsen vid den lilla rikt utsmyckade jaktstugan gav fin avkoppling. Jag har suttit på många älg- och rådjurspass och njutit av tystnaden i skogen.

Det fanns en stor gästfrihet hemma hos oss. Många släktingar kom resande från världens alla hörn för att ses, ha semester och delta i jakter.



Hedlanda gård, interiör från salongen. Foto: Henriette von Bothmer. 1970-tal.



Hedlanda gård, interiör från salongen. Foto: Henriette von Bothmer. 1970-tal.

På Hedlanda fanns också ett engagemang för Lions och dess ungdomsavdelning LEO, som ordnade tätläger på gården.

Vi var båda flitiga körsångare, en sopran och en tenor, och flera år firades Valborgsmässoaftonen först på kyrktrappan och sen med hela kören och sällskap vid Mälarens strand nedanför gården. Det var stämningsfullt och roligt! Vi grillade förstas korv i skenet av majbrasan.

År 1984 förlade Heinrich Schütz-sällskapet sin årliga musikvecka till Mariefred och vår gård. Musikveckans internationella kör gästade oss och i skenet av en fotogenlampa satt vi alla i corps de logiets matsal och lyssnade till en läsning om Jenny Linds liv.

FAMILJETRÄFF

Vi kunde samla släkten von Bothmer till en stor familjeträff 1985. Det var en unik händelse att kunna samlas så många i Sverige. Släktingar kom från Tyskland och de som hade emigrerat under andra världskriget kom resande från USA, Sydafrika och Sydamerika. Festen varade i flera dagar och vi fick använda ett stort tält för att få plats med alla middagsgäster. Efter festen fick vi ett stort antal entusiastiska tackbrev. Det blev ett fint minne.

OSKAR VON BOTHMER AVLIDER 1996

Min tid på Hedlanda tog slut år 1995. Oskar von Bothmer dog 1996 och arvingarnas samägande upphörde 1997, då gården såldes. Den yngste ägaren behöll dock sin sjättedel, Ekbacka gård, och driver idag sin verksamhet där. Detta är också en pärla under himlen vid Mälaren och till stor glädje för många människor, inte minst för mig. Så fortsätter Hedlanda gårds intresse för människor och känsla för gästfrihet vidare.

Maren von Bothmer

Hedlanda gård.

Ägorna fördelades förr på ett flertal olika ägare bosatta i Mariefred. På 1780-talet var några av ägarna; Hof Chirurg Grubb, Slottsbyggmästare Boman, Rådman Callander, Borgare Wigrens änka, Skräddare Flodins änka, Smeden Järnström, Rådman Kjällmans änka, Cornette Zidén, Assessor Hallgren, Fabrikör Lövving, Rådman Bohm, Kopparslagare Groth, Smeden Wikvall och Bagare Jonas Elg.