

Lundby Hembygdsförening 30 år

De 10 första åren

Lundby Hembygdsförening bildades 23 april 1987. Ett tjugotal personer samlades till möte på Fritidsgården, Myntgatan 18 på Hisingen.

I stadgarna skrevs in att föreningen skulle verka för hembygdsvård inom före detta Lundby socken. Denna socken, som 1906 införlivades med Göteborgs stad, gränsade i norr till Tuve socken, i öster till Backa socken, i söder till Göta Älv och i väster till Björlanda socken.

Tidigt, redan vid den nybildade föreningens andra medlemsmöte i maj 1987, antecknades att man önskade en egen lokal eller ett eget hus. Efter att ha sökt detta på flera olika håll visade det sig 1993 att Kyrkbyskolan, Prästvågen 11, stod tom. Efter många turer och mycket arbete kunde Lundby Hembygdsförening överta huset som nu är Lundby Hembygdshus.

Ambitionen var hög i föreningen och man startade flera studiecirklar, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, både på dag- och kvällstid. Några av dessa cirklar resulterade i skrifter, nr 1-6, som gavs ut med början 1989.

Vid slutet av den här 10-årsperioden gick allt mer energi åt till att förvärva och renovera Hembygdshuset. Man fick tillträdesrätt 1994 och sedan den 1 maj 1997 ägs den gamla skolan av Lundby Hembygdsförening.

Åren 1997 till 2007

År 1997 var medlemsantalet uppe i 600. När medlemsantalet ökade erbjöd kyrkoherde Alf Österström föreningen att ha sina medlemsmöten i Lundby församlingshem. Men i början av det nya milleniet hade man medlemsmöten i egna lokaler, i Kyrkbyskolan.

Föreningen samlade in foton, berättelser och även föremål från gamla tider, mest från Lundby. Man fortsatte med studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. På hösten fanns man med på Dagens Hushåll där man kunde visa upp sig och sälja sina skrifter och slöjdsalster. Nu började man också syssla med släktforskning.

Mycket arbete lades på huset, både på utsidan och på insidan och snart var det stora arbetet med yttertaket klart.

Man började också hyra ut till andra föreningar. Kören Canto hade varit i huset under "Volvotiden" och kom nu tillbaka som hyresgäst. Varvshistoriska Föreningen kunde hyra slöjdsalen i källaren. Vid periodens slut var huset uthyrt fyra vardagskvällar i veckan och en kväll var föreningens egen.

2006 fick föreningen Pensionärsrådets Miljöpris. Samma år står bakstugan på gården klar för användning. Och skrift nr 7 blir färdig.

Åren 2007 till 2017

Föreningen har nu all sin verksamhet i huset. Medlemsträffarna ligger på torsdagar, den enda dag då huset inte är uthyrt till annan verksamhet. Vid dessa tillfällen får man lyssna på intressanta föredrag av någon medlem eller inbjuden gäst och även detta görs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Träffarna annonseras i föreningens program, som ges ut varje termin, och på föreningens hemsida.

Två studiecirklar fortsatte i samarbete med Studie-förbundet Vuxenskolan; en sysslade med foton och en med textilslöjd.

Man fortsatte att göra förbättringar på husets in- och utsida, som ju också kräver ständigt underhåll. Värmepumpar har installerats och den stora yttertrappan har renoverats. Till detta fick föreningen ekonomiskt bidrag från Stadsdelsnämnden i Lundby.

I bakstugan, som har sin plats på skolgården, bakade man brödkakor, som såldes eller blev till goda smörgåsar vid t.ex. marknader.

Föreningen har under åren deltagit i många aktiviteter i stadsdelen Lundby, t.ex. Keillers parks 100-årsjubileum och den årliga Lundbydagen.