

Ljungskileortens Hembygdsförening bildades 1932.

Sedan 1984 utger föreningen varje år "Minnesbilder" med berättelser om bygden, dess historia och människor. En Kalender ges årligen ut med bilder från Fotoarkivet. På hemsidan, i Hembygdsportalen, på Facebook och på anslagstavlor framgår det vilka aktiviteter som planeras.

Våra byggnader som förvaltas av föreningen är:

1a. Bella Vista (BV) från 1886. Fastigheten är byggd i slutet av 1800-talet och testamenterades 1995 till Ljungskileortens Hembygdsförening. I huset har bl. a. bedrivits pensionatsverksamhet fram till 1945. Bella Vista har restaurerats till "sekelskifteskarakter" och används nu för möten, kaffeservering m.m. Föreningens administrativa centrum och kansli.

1b. Muséet (Annex till BV) från ca 1920. Hembygdsmuseum fr.o.m. 1999 med gammaldags handelsbod. Samlingar och tidstypiska miljöer visas på 3 våningar och hålls öppet i samband med evenemang på Bella Vista.

2a. Lyckorna torp är Lyckornas äldsta hus (från 1840-talet) och fanns redan innan Lyckorna blev badort 1877, och lär också ha namngivit orten Lyckorna. Lyckorna torp blev det första huset som användes för uthyrning till sommargäster under badortsperioden. Huset flyttades till nuvarande plats genom hembygdsföreningens försorg. Lyckorna torp är centrum för hembygdsföreningens aktiviteter på Lyckorna hembygdsgård.

2b. Lekstugan byggdes 1925 i bersån på dåvarande Villa Coronas tomt och överläts 1948 till dåvarande ägaren av Lyckorna torp. Flyttades senare till sin nuvarande plats vid Lyckorna torp. Lekstugan hålls öppen i samband med evenemang på Lyckorna hembygdsgård.

3a. Lyckorna kvarn anlades första gången år 1810 som husbehovskvarn med vattenhjulsdrift under Anfasteröds gård. På 1850-talet revs den gamla kvarnen och man uppförde ett nytt, större kvarnhus på samma plats (nuvarande byggnad) med utökad antal stenar.

Turbindriften med remtransmission infördes i början av 1900-talet som ersättning för vattenhjulet. Under slutet av 1930-talet genomfördes en omfattande upprustning av kvarnen, dammen renoverades, nya turbiner och nya moderna maskiner installerades, bl a en valsstol med plansikt som medförde att en tornliknande utbyggnad gjordes på taket.

Lyckorna kvarn var i drift fram till slutet av 1960-talet och i kvarnbyggnaden finns allt maskineri kvar, fast i icke-brukbart skick. I augusti 2006 revs en del av kvarndammen för att laxen lättare skulle kunna vandra uppför ån.

Under 1860-talet uppfördes ytterligare en byggnad i direkt anslutning till kvarnbyggnaden, det s.k. hög-huset, vilket har använts som virkesupplag, hyvleri, såg frörenseri m m.

Höghuset inrymmer idag en del av föreningens samlingar av gamla bruksföremål samt en enklare samlingslokal för ca 60 personer.

Uddevalla kommun äger fastigheten och kvarnbyggnaderna som hembygdsföreningen kan nyttja för sin verksamhet enligt avtal.

Omläggning av kvarnbyggnadernas tak kommer att påbörjas under hösten 2023 genom Uddevalla kommuns försorg.

Lyckorna kvarn och samlingarna i höguset visas efter överenskommelse och hålls öppna i samband med aktiviteter vid Lyckorna hembygdsgård.

3b. Spannmålsmagasinet kommer från gården Övre Ryr, Restenäs. Uppfördes ca 1880. Flyttades till Lyckorna 1987 och till nuvarande läge 2018 p g a erosion i Ljungså.

4a. Vadet är ett soldattorp med anor från 1600-talet. Torpet låg ursprungligen i närheten av vadstället över Arödsån vid Berg i norra delen av Ljungskile. Nuvarande byggnad uppfördes 1878-79 och blev den sista torpstugan vid Vadet, den siste soldaten lämnade Vadet 1912. I samband med motorvägsbygget 1993 övertogs Vadet av hembygdsföreningen och flyttades till sin nuvarande plats. Vadet används idag för brödbak i vedugn och som möteslokal.

4b. Kommissionärsskjulet har under mycket lång tid stått vid Lyckorna brygga och uppfördes som förråd för Bohuslänska Kustens kommissionär på Lyckorna och som väntrum för ångbåtspassagerarna. Byggnaden användes flitigt av skepparna när de väntade på badgäster. Flyttades hit år 2000.

5. Aröds kvarn uppfördes 1815 och förvärvades av hembygdsföreningen 1945, efter det att driften vid kvarnen hade upphört 1943. Aröds kvarn är en vattenkvarn med dämme, ränna, vattenhjul av överfallstyp, komplett maskineri och kvarnstenar. Under 1980- och 90-talen gjordes större upprustningar av kvarnen då byggnaden rustades upp, dammutskov och vattenränna förnyades och ett nybyggt vattenhjul sattes in, vilket hade konstruerats efter uppmätning av det gamla hjulet.

Sedan 2011 har det inte varit möjligt att köra kvarnen p g a kraftiga läckage från kvarndämnet och rännan. Föreningen har påbörjat en omfattande upprustning som beräknas vara färdig hösten 2024. Vårt mål efter upprustningen är att åter kunna bruka kvarnen för visning vid kvarndagar och andra tillfällen.

6. Restenäs smedja från 1893, var i drift fram till 1947. Smedjan förvaltas som museum av hembygdsföreningen sedan 1956. All utrustning i smedjan är kvarlämnad och är alltså från tiden med smeder. Här visas varje sommar "Smed i arbete".

Medlemskap: 175,- per person och år. Bankgiro 392-4156. Eller swish nr 1230779447

Ange namn, adress, e-postadress och födelseår.

Kontakt: info@ljungskileorten.se

Fotoarkivet; Ingemar Nordmark, fotoarkiv.ljungskileorten@gmail.com

Muséet; Marita Svantesson, marita.svantesson@telia.com

Aröds kvarn; Greger Olofsson, greger.olofsson@gmail.com

Lyckorna kvarn; Arne Bergström, hela.bergstrom@telia.com

Hembygdsportalen <https://www.hembygd.se/ljungskileortens-hembygdsforening>

Facebook: Ljungskileortens hembygdsförening



Ljungskileortens Hembygdsförening



1a



1b



2



3a



3b



4



5



6

1a Bella Vista (BV), från 1886

1b Museum (Annex BV), från ca 1920

2. Lyckorna torp, från 1840, Lekstuga från 1925

3a Lyckorna kvarn, från 1810

3b Spannmålmagasin, från ca 1880

**4. Vadet, från 1878, Kommissio-
närsskjul från ca 1880**

5. Aröds kvarn, från ca 1815

6. Restenäs smedja, från 1893



20230828