



Karin har ordet

Oj, vad fort tiden går när man har roligt, nu har det redan gått två månader sedan jag skrev här senast. Ja, allt är ju inte roligt med tanke på världsläget, men vi i Lidingö Hembygdsförening jobbar på för att hitta ljusglimtar. Själv hittar jag dem bland annat i mitt arbete som ordförande för denna fantastiska förening och alla dess engagerade medarbetare. Vad vi gjort och kommer att göra under hösten kan ni läsa om i detta nummer av Hembygdsnytt. Invigning av vår nya temautställning, höstmarknad och musikkvällar är bara några av aktiviteterna vi har haft. Och, det kommer mer, julmarknad och kafferep är några av dem.

Har ni tips om aktiviteter är ni mer än välkomna att höra av er till oss, vi arbetar ständigt med att förnya oss. Jag hoppas att vi ses på museet framöver! ■

Karin Mörk, ordförande

Snart är vintern här igen och med den våra traditionella julprogram

I Brevik bodde från 1909 fram till sin död 21 år senare den produktive konstnären och reklamtecknaren "Vicke" Andrén. Här har han omkring 1915 skapat ett stämningsfullt vintermotiv ungefär från Trädgårdsvägen ner mot Brevikshamnen. Det rosa ljuset från solnedgången färgar land-

skapet på Nackalandet. Det råder kyla i luften där mamma Karin Andrén med en av sönerna gör en liten skidtur. Akvarellen blev ett uppskattat vykort som bland annat såldes av Svenska Röda Korset. ■

Carl-Henrik Ankarberg

Zulmarknad

Lördag 9 december händer det stora saker i Lidingö Centrum där även Hembygdsföreningen deltar. Då har alla butiker öppet med bra priser, fina erbjudanden och många aktiviteter.

Också Lidingö Museum, i den vita villan 100 meter från Centrum, erbjuder en mängd julklappstips. Följ den marschallupplysta vägen till museet. Där köper du fina julklappar till dig själv och till andra t.ex. böcker, julkort och handarbeten. Dessutom kan du titta på den nyöppnade och trevliga utställningen om Lidingös alla broar.

Kaffe och bulle är inte heller fel i den sköna stugvärmens. Välkommen från kl. 11:00. ■

Teddy Widstrand

Kafferepet tillbaka

Onsdag 13 december är det efterfrågade kafferepet tillbaka. Vi ses på museet kl. 14.30. Avgift 75 kr. Föranmälan. ■



Julstämning med Mattias Enn

Tre av Mattias Enns kvarvarande program är tillägnade julen: *Vintergatan*, klassiska julsånger, psalmer och högläsning: *tisdag 12, torsdag 14, tisdag 19 december*. Novemberprogrammet *Kungen kommer!* ägnas åt Sveriges regenter i revy och visa från Vasa till Bernadotte: *lördag 25, söndag 26 november*. Samtliga föreställningar börjar kl. 16:00. Välkommen från kl. 15:00. Entré 250 kr. Kaffeservering finns. Anmälan/biljetter via info@lidingohembygd.se eller tel. 08-7657567. Betala via Swish 123 181 45 65 eller Bankgiro 5802-2187. Läs mer på www.lidingohembygd.se ■

Om broar som byggts och broar som rivits

Intresset var stort när den senaste utställningen ”Bro vid bro vi byggde” invigdes 14 oktober. Det blågula bandet klipptes av Staffan Strömbäck, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, som kåserade om viktiga broar i hans liv. Utställningen, som visar de fem broar som förbundit Lidingö med fastlandet, kommer att pågå till mitten av februari. Här kan man lära

sig hur broarna är konstruerade, hur de byggdes men också om hur strapatsrikt det kunde vara att i regn, blåst eller snö tas sig över flottbroarna. Och påminnas om de långa köerna i Torsviksbacken när den tredje bron, den som nu håller på att rivas, blivit för liten för ett växande Lidingö. *Visning varje tisdag kl.13.*

Fri entré. ■



Karin Mörk hälsar Staffan Strömbäck välkommen till invigningen.

FOTO: SUNE PETTERSSON

I ANSLUTNING TILL UTSTÄLLNINGEN ARRANGERAR VI NÅGRA PROGRAM PÅ MUSEET:

Filmafton om Lidingöbron och Södra Lidingöbanan

Onsdag 29 november kl. 19:00 visar vi på Lidingö Museum två filmer med anknytning till den pågående broutställningen: Den ena är klassikern om södra banans historia som många frågat efter, ”70 år på spår”, den andra ”Klart Ropsten” handlar om broombyggnaden 1986 - 1987. Filmerna har skapats av dokumentärfilmaren, patentingenjör Thomas Grahn. Speaker och medarbetare: Carl-Henrik Ankarberg. *Föranmälan.* ■

Bästa utsikten över broinvigningen 1971 hade man från Torsviksberget.



Broar som byggts – och inte byggts

Onsdag 6 december kl. 19 vidgar Carl-Henrik Ankarberg broperspektivet och berättar om historia och händelser kring och på de fem broarna. Men det kunde ha blivit fler broar. Lena Norberg berättar om idéer och planer som inte genomförts. *Föranmälan.*

Efter årsskiftet kommer fotograf Bo Vading att visa bilder och berätta om bygget av ”Lilla Lidingöbron”. Vi återkommer om tidpunkt. ■

Stor uppslutning på våra vandringar

En sådan uppslutning! Inom ramen för den årliga festivalen *Open House Stockholm* anordnade Lidingö Hembygdsförening två vandringar. Den 30 september ledde Marianne Råberg cirka 70 personer på en promenad från Canadastigen till Bygge och Bo och dagen därpå samlades 100 personer vid Larsbergs brygga för en guidad tur av Göran Dalén genom Dalénum med bevarade byggnader från AGA-tiden blandade med nyskapande arkitektur.

Eftersom festivalen vänder sig till hela storstockholmsområdet kunde vi hälsa många utsocknes välkomna och hoppas att en del hittar tillbaka till Lidingö Museum. ■

Lena Norberg



En stor skara samlades i det klara höstvädret kring Göran Dalén som gjorde en mycket personlig presentation av hur AGA, skapat av hans farfar Gustaf, nu finns kvar som värdefulla byggnader inom det splittrerna området Dalénum.

FOTO: LENA NORBERG



Rekordmånga besökare på solig Elfviksgårdsdag

Maud Liljas stekta och inlagda strömmingar hade rykande åtgång.

Söndag 17 september var det för 29:e gången dags för Elfviksgårdsdagen. I strålände sol kom många lidingöbor och några från andra sidan bron till vår fina Elfviks gård för att njuta av en dag på landet med gårdens djur och natur.

Hembygdsgörelsen erbjöd tipspromenad, lotteri, ”gissa baggens vikt”, strömmingsmackor samt hantverksprodukter och böcker i vårt välbesökta stånd. Med massor att handla också i många andra stånd samt traditionell ponnyridning fanns något för alla besökande vuxna och barn. Även brandkåren kom på besök till alla barns förtjusning.

Tack till alla som kom och som ställde ut och ställde upp för en lyckad Elfviksgårdsdag.

Välkomna nästa år igen, då är det 30-årsjubileum. ■

Lars Johansson



FOTO: KARIN MÖRK

Maud i stekartagen.



Ny skrift om Lidingö förr

Klockarbostället är en ny skrift om Lidingö som Hembygdsgörelsen nu ger ut. Den handlar om öns första skolhus som byggdes 1845 och som under en lång period var bostad åt den person som innehade en kombinerad tjänst som församlingens klockare, organist och skollärare. Så småningom blev det enbart en organistbostad.

Författare är lidingöbon Urban Göransson, som beskriver sin uppväxt i huset i mitten av 1900-talet. Hans far var en i raden av flera organister som hade sin bostad här. Urban berättar med stor inlevelse om sin egen tid i huset och hur han som barn upplevde omgivningarna. Han har också forskat i de olika verksamheter som pågått i byggnaden under närmare tvåhundra år. Finns nu i museets butik, pris 120 kr, medlemspris 100 kr. ■

Margareta Borgelin

UR VÅRA SAMLINGAR

Mormors linneskåp står på museet

Ett välfyllt linneförråd var förr husmors stolthet. Skinande vita och välmanglade skulle lakanen och dukarna och de krusade örngottsbanden välla emot en när man öppnade linneskåpet. Ofta hade den blivande bruden själv vävt linnen, broderat det konstrikt med sina nya initialer och sparat det i sin brudkista för att ha med till det nya hemmet.

Så sent som 1938 gav Svenska Slöjdföreningen ut en broschyr med vad som behövdes i hemmet. Där rekommenderades:

- 12 st lakan med örngott
- 2 dussin toaletthanddukar
- 2 dussin kökshanddukar
- 1 linneduk med
1 dussin servetter

Samt därutöver bakduk, silduk, fiskduk, dammhanddukar och ett antal grytlappar.

Hur många av oss har i dag – i tvättmaskinernas tidevarv – 2 dussin (24 st) toaletthanddukar? Eller en fiskduk? ■

Marianne Foghammar



FOTO: MARIANNE FOGHAMMAR

Mormors linneskåp.

HÖSTMARKNADEN

En lång kö ringlade sig fram vid öppnandet av Höstmarknaden 22 oktober. Många hade först samlats till gudstjänst i Lidingö kyrka med körsång och tal av vår vice ordförande Carl-Henrik Ankarberg.

Efter gudstjänsten vandrade man gemensamt med Hembygdsföreningens fana i tåten till S:ta Annagården, där ivriga och nyfikna besökare redan hade samlats. Vid öppnandet hälsades alla välkomna av vår ordförande Karin Mörk.

Det var fullt fokus på att så fort som möjligt komma in på loppis för att inte missa något fynd. Även tombola och restauranglotteri samt nya och gamla hantverk var populära. I korridoren trängdes man och studerade böcker runt bokborden.

Efter alla fina fynd och vinster var det dags att gå till cafeterian för att njuta av goda smörgåsar, kaffe med hembakad äppelkaka, bullar och småkakor.

Stort tack till Lidingö församling, som upplåtit lokaler, till alla företag som stöttat Hembygdsföreningen med generösa gåvor till tombola och lotterier, till alla medlemmar som fyllt

loppmarknaden och bokborden samt skänkt vackra, gamla textilarbeten. Stort tack till hantverksgruppen som producerat utomordentligt vackra handarbeten och inte minst till dem som släpat bord och lådor och till dem som bemannat alla stationer. ■

Kerstin Larsen



Eva Häger basade vid hantverksgruppens bord.



Hembygdsföreningens tidigare ordförande Magnus Anderberg passade på att dricka kaffe.

FOTON: SUSANN THORNGREN

Kalendarium

Lördag	25 nov	16.00	Mattias Enn, Kungen kommer, Lidingö Museum*
Söndag	26 nov	16.00	Mattias Enn, Kungen kommer, Lidingö Museum*
Onsdag	29 nov	19.00	Filmafton: Lidingöbron och Södra Lidingöbanan, Lidingö Museum*
Onsdag	6 dec	19.00	Carl-Henrik Ankarberg och Lena Norberg, Broar som byggts och inte byggts, Lidingö Museum*
Lördag	9 dec	10.00	Julmarknad, Lidingö centrum
Tisdag	12 dec	16.00	Mattias Enn, Vintergatan, Lidingö Museum*
Onsdag	13 dec	14.30	Kafferep, Lidingö Museum*
Torsdag	14 dec	16.00	Mattias Enn, Vintergatan, Lidingö Museum*
Tisdag	19 dec	16.00	Mattias Enn, Vintergatan, Lidingö Museum*

* Föranmälan till kansliet. Entré: 120 kr, 100 kr för medlem.
Mattias Enns program: 250 kr. Kafferep: 75 kr.
Museet stängt julafton, annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton.

Lär känna länets hembygd

Lidingö Hembygdsförening är sedan en tid tillbaka medlem i Stockholms Läns Hembygdsförbund, en paraplyorganisation för länets hembygdsrörelse. 121 medlemsföreningar i länet erbjuder årligen hundratals arrangemang och utställningar. Ett bra sätt att hålla sig uppdaterad är att prenumerera på förbundets nyhetsbrev, www.hembygd.se/stockholm, som kommer ut en gång i månaden (förutom i juli).

Via förbundets hemsida kan man gå in och leta upp de olika hembygdsföreningarna i länet och se vilka aktiviteter de erbjuder. Varför inte planera en "hembygdshelg" och besöka andra hembygdsföreningar? ■

Susann Thorngren

Du vet väl om...

...att följande företag stödjer oss genom att ge rabatt till dig mot uppvisande av medlemskort:

AKVATINTAB

RAMVERKET & Co

 **BEIJER**
BYGGMATERIAL



 **LIDINGÖ JÄRN & FÄRGHANDEL**

Betsy Sandberg
Choklad & Glass

SARACECILIA

HembygdsNytt nr 5/2023

Ansvarig utgivare: Karin Mörk

Redaktion: Karin Mörk, Carl-Henrik Ankarberg, Siv Bergius, Margareta Borgelin, Lena Norberg, Susann Thorngren.

Layout: Owe Ericsson, Seforma

Tryck: Stockholms Lito Grafiska

Öppet:

Museet: tis, tors, lör, sönd kl. 12.00-15.00

Kansliet: tis och tors kl. 09.30-15.30

Lejonvägen 26a, mitt emot Lidingö centrum

Tel: 08-765 75 67

E-post: info@lidingohembygd.se

Medlemsavgift: 250,-,
familj 375,-

BG: 5802-2187

Swish: 123 181 45 65

www.lidingohembygd.se

