



Lagga kyrkokör

Man vet inte med säkerhet när den första kyrkokören bildades i Lagga, men sannolikt har det med vissa avbrott pågått körverksamhet sedan 1890-talet.

Själv minns jag att David Eriksson under 1930-talet ledde kyrkokör, men under tiden omkring 1940 kom verksamheten att tidvis avbrytas på grund av att kantorstjänsten under beredskapsåren vid flera tillfällen uppehölls av vikarier.

År 1943, alltså för 30 år sedan, var vi några sångintresserade laggabor, som diskuterade möjligheten att bilda en sängsektion inom logen Lagga Borg, vars verksamhet vid den tiden var ganska livlig och omfattande. Vi tog kontakt med Stig Sandahl, vilken just det året tillträtt tjänsten som kantor och bad honom att hjälpa oss. Han lovade hjälpa oss men det hela slutade med att vi i stället, på Stigs förslag, skulle försöka återuppliva den forna kyrkokören, som då legat nere en tid. Han tog så kon-

takt med dem som tidigare medverkat i kören och verksamheten kom omedelbart igång. Kören har sedan dess oavbrutet varit igång under 30 år.

Helt naturlig medverkar vi främst vid de stora högtiderna under kyrkoåret, men det förekommer också att vi medverkar vid någon av kyrkoårets "vanliga" söndagar.

Beträffande repertoaren så har vi bekantat oss med sånger från alla tidsepoker inom kyrkosångens område. Vi har deltagit i sånggudstjänster där hela kontraktets körer medverkat och då bl a haft framträdanden i Vaksala och Danmarks kyrkor, och efter kontraktsgrensändringen även i Sigtuna. Körerna inom pastoratet har också haft samarbete och vi har i sådana sammanhang sjungit i Alsike, Vassunda, Östuna och Lagga kyrkor. Denna verksamhet har varit mycket stimulerande och vi hoppas verkligen att sådana arrangemang även i fortsättningen skall komma till stånd.

Medlemsantalet har varierat mellan 10 och 25, vilket måste betraktas som mycket tillfredsställande med tanke på det begränsade befolkningsunderlaget. För närvarande räknar kören 16 medlemmar. De sångare som under de senaste 30 åren tillhört kören någon tid utgör en skara på närmare hundratalet. De flesta av dessa har flyttat från orten och en hel del medverkar numera i körer på andra håll. Några har dock trots avflyttning stannat kvar i kören och för närvarande finns medlemmar som reser från Uppsala till Lagga varje övningskväll för att kunna ställa upp då kören framträder.

Flyttningarna har givetvis drabbat alla stämmorna men sopran- och tenorstämmorna har varit mest utsatta.

Av körens nuvarande medlemmar finns de som varit med mellan 25 och 30 år. Några av oss hade för några år sedan glädjen att av församlingen få mottaga Kyrkosångsförbundets medalj "Musica Sacra", en utmärkelse som kan tilldelas körmedlemmar, som varit aktiva i minst 20 år.

Jag vill till sist framhålla, att vi alltid arbetat i en anda av gott kamratskap och under god ledning, vilket är grundförutsättningen för ett gott resultat. En särskild eloge ges till de medlemmar, som trots långa avstånd, och ibland dåligt väder, troget fortsätter att medverka vid alla repetitioner och framträdanden.

Tore Jansson
