

# Upplands regementes indelta område enligt 1833 års reglering

utvisande kompaniområden, sockennamn samt bostället  
för regementsofficerare och kompanichefer.



upplands regementes olika kompaniers och soldaters hemsocknar

### Soldattorp

På gaveln kompaninamn och nummer, skrivet med rödfärg innan det blev brukligt med tavlor. Inredningen varierade naturligtvis beroende på ekonomi och landskapssed.

- A. Skåpsängar. B. Vägfast bänk.
- C. Bord. D. Säte. E. Spis med bakugn.
- F. Huggkubbe. G. Vägfast bänk. H. Skåp.
- I. Stugan. J. Kammaren. K. Farstun.



HÖGBY SOLDATTORP (soldattorp nr 2)

Torpet är beläget på vänster sida av vägen om man kommer från Lagga kyrka. I början av 1950-talet byggde "Målarkalle" på stugan med en våning. Idag ägs det av Hans Andersson.

Från 1740-talet till 1760 heter soldaten Mats Mattsson Nyman född 1712. Han är gift. Nyman dör 26 november 1760 i Stralsund och har då tjänstgjort i 28 år.

1763 finns Jacob Carlsson upptagen som soldat. Han är endast 16 3/4 år gammal.

1788 heter soldaten Carl Högberg. Han är 42 år och har 20 tjänsteår. Hösten 1788 är Hundra härads kompani förlagt till Svenskby i Finland. I oktober blir Högberg intagen på Lovisa lasarett där. Den 24 oktober blir han avskedad.

Från 1790-talet till 24 september 1811 heter soldaten Eric Ersson Svan, född 1755 i Uppland. Hans längd är 5 fot 11 tum och han är gift. 18 juni 1807 är han som vicekorpral med vid mönstring i Fransburg, Pommern. Vid avskedet 1811 har han varit i tjänst i 34 år.

18 november 1811 antas korpralen Wikström vid f.d. Tavastehus Regimente som soldat vid torpet. Han är född 1783 i Finland och gift. Hans längd är 5 fot 8 tum. Wikström har fått medalj för tapperhet i fält.

I början av 1830-talet blir Per Berg soldat vid torpet. Han är född 1808 i Funbo socken och gift med Anna Christiansdotter född 1802. Tillsammans har de barnen Mathilda (f. 1834), Johannes (f. 1836), Anders Petter (f. 1839) och Anna Maria (f. 1842). 29 januari 1850 omkommer hustrun Anna i en snöstorm på Danmarksslätten. Hon är på väg hem från Uppsala tillsammans med bonden Johan Almlöf som också är från Högby. De fryser ihjäl i närheten av Söderby. Almlöf efterlämnar hustru och två små barn. Soldathustrun efterlämnar mannen och de fyra barnen. Per Berg har spritproblem och är vid hustruns död sjuk och omhändertagen. De fattiga soldatbarnen blir uppmärksammade av professorn och akademiledamoten C.W Böttiger som till deras förmån skriv dikten Soldatenkan. Den trycks av Wahlström & Comp. i Uppsala och säljs för 8 shilling banco.

## SÄBY SOLDATTORP (soldattorp nr 3 och 4)

Säbys soldattorp var belägna c:a 600 m norr om byn. Idag återstår endast ett, som är mycket förfallet och används som förråd av stängselstolpar och taggtråd. Troligen har det torp som finns kvar kallats för Kinka. Det ligger i kanten av "Kasbyfjärden" och sensommaren 1898 ska man ha kunnat ro från Kinka till Funbo-Lövsta.

Den kvarvarnade stugan har stengrund och är uppförd av liggande timmer som klätts med stående läktad panel, dock ej gavelspetsarna. Skorstenen är riven och taket är täckt med tvåkupigt tegel. Stugan har yttermåtten 5,4x8 m och innehåller kök, kammare och farstu. Köket har måtten 5x5,4 m och med fönster mot söder och väster. Det har funnits en stor murad spis som nu är delvis riven. Kammaren har måtten 3x3,8 m och farstun 1,6x3 m. Norr om stugan finns grunderna av ladugården (14x6,5 m) och ett uthus (4x6 m). Källaren har måtten 2,5x3 m och med en "farstu" på 1x1 m.

På västra sidan av vägen finns grunderna av det andra soldattorpet. Stuggrunden är 5,3x8,3 m och källaren 2x2 m. Några säkra grunder efter uthus går inte att finna. Vilket nummer som torpen har haft är oklart.

### Soldattorp nr 3

Fram till 11 oktober 1742 heter soldaten Nils Öfverman. Han dör då i Finland. Han efterträds av Johan Mattsson Öfverman (f. 1718). 1757 finns Anders Larsson Nyberg (f. 1724) som soldat vid torpet. 1762-63 finns ingen soldat vid torpet. Vid mönstring 31 maj 1788 finns sergent Bengt Strömberg upptagen vid torpet. I oktober samma år vid mönstring i Finland står namnet Järbling ev. Härling.

Vid mönstring i Uppsala 22 september 1800 finns upplänningen Eric Carlsson Järn (f. 1772) som soldat vid torpet. Han är 5 fot 91/4 tum lång, gift samt har 10½ tjänstgöringsår. Den 18 juni 1807 är han med vid kompaniets mönstring vid Fransburg i Pommern.

1815 heter soldaten Anders Järn (f. 1787)

### Soldattorp nr 4

1743 heter soldaten Mats Ericksson Säfström. Han efterträder Stephan Månsson Säfman som dör 14 september 1742 i Finland. Mats Säfström blir kvar vid torpet till augusti 1759.

Enligt mönstringsrulla 1762 heter soldaten Per Persson Säfström (f. 1737). Han har tillträtt 20 februari 1761. I 1763 års rulla heter soldaten Pehr Pehrsson Säfgren (f. 1731).

1788 finns Johan Ersson Frisk (f. 1757) som soldat vid torpet. Han får avsked 24 september 1811. I rulla från 1803 finns noterat att korpralen Johan Ersson Frisk erhållit tapperhetsmedalj för sjöbataljen 9 juli 1790 (Svensksund). Frisk ersätts 21 december 1813 av sergent Carl Strömberg.

3 november 1843 gifter sig soldaten Pehr Säfström (f. 1821) med Ulrica Carolina Lundström (f. 1823). De får sönerna Pehr Fredrik (f. 1848-01-01) och Carl August (f. 1851-01-14).

## ÅRBY SOLDATTORP (soldattorp nr 5)

Torpet ligger norr om Finnsakärret på södra sidan av vägen mot Eda. Namnet Finnsa kommer troligen av fin sand. Kärret som är c:a 7,5 ha dikades ut första gången 1921-22 av Gustav Wass far. Det dikades igen 1968 av Gustav Wass som sedan planterade björk på 2,5 ha.

Torpet är byggt 1870 då den gamla stugan brann ner. Nya stugan byggdes omedelbart av nyhugget timmer. Nu är den klädd med läktad panel och har sadeltak med enkupigt tegel. Stugan som är 7x5 m innehåller kök 5x5 m, kammare 2x3,5 m och förstuga 2x1,5 m. I köket finns järnspis och stor murad kåpa. I kammaren finns en enkel kakelugn. Ladugården finns också kvar.

Den nedbrunna stugan låg c:a 100 m SV om den nya. Här finns fortfarande syrener och tre stora askar. C:a 50 m S om platsen där stugan låg finns en stensatt källargrund på 2x3 m. Källaren har troligen haft stenvalv. Från källaren leder en 4 m lång utgrävd gång som troligen har fungerat som dräneringsdike. I området finns små odlingsrösen.

85 m S om källargrunden vid den nedbrunna stugan finns ytterligare en husgrund. Den ligger i svag baksluttning i barrskog och har måtten 5x8 m, med en härd på 2x2 m. Grunden är märkligt trappstegsformad. Två rader sten är utlagda och där den övre är indragen c:a 50 cm. Gustav Wass har inte kunnat hitta stället inritat på någon karta.

Nedan följer några av de som varit antagna som soldater vid torpet under tiden 1740 till 1850.

1743 heter soldaten Sven -----Östberg. Han är 30 år och har 12 tjänsteår. 1757 finns Pehr Larsson Ahrman som soldat vid torpet. Han är 36 år och har 10 tjänstgöringsår.

8 juni 1760 flyttar Eric Palmberg från rote nr 10 Olunda till rote nr 5 Årby. Han är född 1729 i Lagga och blir kvar som soldat vid torpet till 1788. Han dör 1789. Palmberg efterträds av soldat Grön.

Vid mönstring i Uppsala den 22 september 1800 finns pipare Pehr Carlsson Lager upptagen vid torpet. Han är född 1769 och är 5 fot 4½ tum lång samt har 9 tjänsteår. Han är gift med Brita Greta Lundin född 1771. I mönstringsrulla från 1815 finns noterat tidigare piparen nu pistolsmeden Pehr Lager. 8 september 1840 dör hustrun och 5 månader senare, den 18 februari 1841, dör nu f.d pistolsmeden.

1843 heter soldaten Per Axel Lager född 1820. Den 27 oktober 1843 gifter han sig med Cajsa St. Jansdotter född 1818. De får barnen Maria Christina (f. 1844-12-25, död 1845-02-11), Johan Axel (f. 1846-07-21), Anna Christina (f. 1848-02-08), Pehr Henrik (f. 1849-10-03), Carl Samuel (f. 1852-07-29), August (f. 1854-10-09), Gustav Eric (f. 1857-01-11) samt Frans (f. 1859-03-17, död 1859-04-17)

ÖRBY SOLDATTORP (soldattorp nr 6)

Torpet har även kallats Öhmans stuga. Det låg väster om vägen till Eda mellan Sjudartorp och Hacka. Grunden som är ganska hög har måtten 5,5x8,3 m och med spisgrunden mot väster. Stugan innehöll ett rum och kök. Gustav Wass tror att det har varit ingång direkt i stugan via inbyggd farstu. SV om stugan låg ett uthus med måttet 4x3 m. Vedboden låg på östra sidan av vägen och när den var full förvarades ytterligare ved under en stor tät gran. Byggnaderna revs 1942 och sågades upp till ved som kunde säljas kupongfritt. På tomten finns fortfarande syrener och frukträd kvar.

Under åren 1743-57 heter soldaten Pehr Johan Stålberg. Han var 1743 kommenderad till Grisslehamn enligt notering i rullan. 1762-63 finns ingen soldat vid torpet.

1788 finns Pehr Storck (f. 1760) upptagen som soldat vid torpet. I mönstringsrulla från 2 september 1800 finns noterat att Pehr Storck interimssavskedats den 4 mars 1799.

Från 2 maj 1802 heter soldaten Anders Jansson Håll, född 1779 i Uppland. 1806 finns noterat att Håll den 20 juni 1803 "transporterats" till torp nr 79, Fröby i Skepptuna sn. Han ersätts av Jan phersson Storck (f. 1780). Storck är upplänning, gift samt 5 fot 11½ tum lång. Han är med vid mönstring i Fransburg, Pommern den 18 juni 1807. I rulla från 1815 finns noterat att Eric Pehrsson Storck dött 25 november 1809 och efterträts den 24 april 1811 av Carl Warbom (ev. Wassbom) född i Stockholm 1788. Warbom var 6 fot lång.

Från mitten av 1840-talet heter soldaten Johan Öst (ev. Öhr). Namnet Öhman finns i kyrkböckerna första gången 1851. Han gifter sig 30 oktober 1846 med Lovisa Östwall (f. 1821) från Eda. De får barnen Johanna (f. 1847-10-01), Emma Lovisa (f. 1851-11-17), Eva Sophia (f. 1853-12-24) och Pehr Gustav (1855-10-11).

Pehr Gustav Öhman efterträder sin far som soldat vid torpet år 1876. Han är gift med Lovisa Andersdotter (f. 1854) och de får barnen, Gustaf Emil (f. 1878), Karl Joel (f. 1881), Johan Hjalmar (f. 1883), Emma Lovisa (f. 1892) och Olga Sofia (f. 1896).

Per Gustav Öhman fick 1938 motta en kunglig medalj i samband med en stor militärövning i omgivningarna. Som övning fick hästar bl.a simma över Edasjön. Övningarna övervakades bl.a av tyska officerare. En gång under 1920-talet fick Stig Högström från Norredatorp 20 öre av gumman Öhman för en blombukett. Det räckte till 4 kola.

I skogen väster om torpet finns spår av gamla vägen till Eda. Granskogen på östra sidan av nuvarande vägen är planterad 1939-40.

MARMA SOLDATTORP (soldattorp nr 7)

Torpet har även kallats Sundbyberg och är beläget 500 m söder om Örby. Det är första byggnaden i Marma om man kommer från Lagga kyrka. Namnet Sundbyberg kommer troligen av att soldaterna vid torpet hette Sund. Nuvarande stugan uppfördes av Efraim Sunds far när han övertog torpet och rev den gamla stugan. Nuvarande ägare är Jonny Karlsson.

1743 heter soldaten Johan Ifvarsson Sundström (f. 1718). Företrädaren Anders \_\_\_\_\_ Sundh har dött i Finland den 30 januari 1742. Johan Sundström finns kvar vid torpet 1757. Vid mönstring 1763 har han ersatts med Jacob Andersson Sundström (f. 1730). Han är överförd från torp nr 15 Lunda rote i Östuna sn. 1788 heter soldaten Lars Sundström. Han är 34 år gammal och har 15½ tjänstgöringsår.

Vid mönstring 22 september 1800 heter soldaten Anders Mattsson Sund (f. 1771). Han är upplänning, gift samt 5 fot 8½ tum lång och har 10 tjänstgöringsår. Vid mönstring 1807 i Fransburg, Pommern heter soldaten Johan Jansson Sund.

1828 heter soldaten Gabriel Sund. Han får med Cajsa Stina Stysssonen Johan August den 11 augusti 1828. Den 22 juli 1832 får Gabriel Sund och Anna Lisa Nilsdotter, en dotter Anna Charlotta.

Den 17 mars 1843 gifter sig soldaten Anders Sund (f. 1819) med Maja Greta Jansdotter (f. 1815). De får barnen Johannes (f. 1845-02-11), Wilhelmina Johanna (f. 1848-03-29, d. 1855-06-05), Anders Gustaf (f. 1850-08-26, d. 09-09), Emma Christina (f. 1852-05-27) och Pehr August (f. 1855-07-10)

MARMA SOLDATTORP soldattorp nr 8)

Torpet är den sista byggnaden på vänster sida i Marma efter vägen mot Knivsta. Det kan även ha kallats Sundsvall. Idag ägs torpet av Kvarnsmyr.

År 1743 har Johan Törnroth avancerat till korpral och förflyttats till torp nr 1 Bergby rote Östuna sn. Han har efterträtts av Mårten Johansson Törnroth (f. 1713) som blir kvar vid torpet till slutet av 1750-talet. 1762-63 finns ingen soldat vid torpet. 1788 heter soldaten Anders Rapp (f. 1760).

Vid mönstring 22 september 1800 i Uppsala heter soldaten Johan Jansson Rapp född i Uppland 1770. Han är 5 fot 8 tum lång, gift samt har 9½ tjänstgöringsår. Han är även med när kompaniet har mönstring vid Fransburg i Pommern den 18 juni 1807. År 1815 heter soldaten Fredrik Rapp, född i Uppland 1795.

1838 heter soldaten Eric Ersson Rapp (f. 1804). Han är gift med Anna Greta Persdotter (f. 1815). 13 oktober 1838 får de son Jan Petter och 5 november 1841 Gustav Eric. 28 juli 1852 dör soldaten på väg hem från Uppsala.

1857 heter soldaten Anders Petter Rapp. Han är gift med Ulrica Broman (f. 1825). De får 16 maj 1857 dottern Anna Lovisa och 16 februari 1859 sonen Pehr Axel.



MORBY SOLDATTORP (soldattorp nr 9)

Torpet ligger c:a 700 m söder om Morby i skogskanten. Tidigare fanns en ladugård på höger sida av vägen fram till torpet. Brunnen ligger NO om stugan i åkerkanten. Under 1900-talet har det inte funnits någon soldat vid torpet.

Under 1900-talet har bl.a Märta Ljung och Kalle Pettersson bott här. Siste brukare var Halldor Eriksson.

1743 heter soldaten Johan Jansson MORström. Han efterträder Eric Andersson Törnbom som avancerat till korpral och förflyttats till torp nr 49 Närtuna rote i Närtuna sn. Morström är fortfarande kvar på torpet 1757. Vid mönstringar 1762-63 heter soldaten Hinrik Hindriksson Målberg.

år 1788 heter soldaten Jan Spets. Han är 23 år och har tjänstgjort i ett år. Den 25 oktober samma år dör han i Finland.

Näste soldat vid torpet heter Anders Jansson Spets. Han avskedas den 16 juni 1792 och ersätts den 24 juni med Gustaf Olofsson Rahm. Han är född 1761 i Uppland, gift, 5 fot 8½ tum lång och har tjänstgjort i 8 1/4 år. Vid mönstring i Uppsala den 8 mars 1815 heter soldaten Olof Jansson Rahm.

1828 heter soldaten Jan Moo (f. 1794). Han är gift med Greta Jansdotter (f. 1797). De får barnen Ulrica (f. 1828-11-21), Britta Cajsa (f. 1830-05-13, d. 1831-01-17), Clara Lovisa (f. 1831-12-04), Johanna Sophia (f. 1834-04-26), Anders Gustaf (f. 1835-11-01) och Lars Fredrik (f. 1838-07-18). Jan Moo dör 21 mars 1841.

1843 heter soldaten Johan Ferdinand Morell. Han är gift med Maja Lisa Gustafsdotter. De får barnen Johanna Erica (f. 1843-07-23, död 07-25), Gustaf (f. 1845-03-17), Emma Lucia (f. 1848-12-13, d. 12-20) och Sofia (f. 1850-04-16).

## OLUNDA SOLDATTORP (soldattorp nr 10)

Torpet var beläget c:a 100 m söder om gamla Norrtäljevägen. Grunden ligger 5 m till höger om sista avtagsvägen i Olunda. I spisgrunden växer nu en lönn och intill grunden några oxlar. På vänstra sidan av vägen finns en källare som ska ha tillhört torpet. Källaren har bröstmur av huggen sten och är jordtäckt. Tidigare har det varit sadeltak med tegel.

1743 heter soldaten Lars Sundberg (ev. Lund-). Vid mönstring 1757 noteras att soldaten Johan Lundgren dött på roten den 16 juli 1752. I rullor från 1762-63 noteras att Eric Jansson Palmborg den 8 juni 1760 transporterats till rote nr 5 Arby. Han ersätts den 10 februari 1761 av Jan Olsson Olström (f. 1739). År 1788 heter soldaten Gabriel Fisk. Han är 32 år gammal och har 10 tjänstear.

Vid mönstring 22 september 1800 heter soldaten Anders Ersson Tiger. Han är född 1762 i Uppland, gift och 5 fot 11 tum lång. Han är med kompaniet vid mönstring i Fransburg, Pommern den 18 juni 1807. Han avskedas den 21 november 1811. Den 25 mars 1812 antas Carl Petter Tiger som soldat vid torpet. Han är upplänning och född 1790.

Den 27 maj 1833 gifter sig soldaten Abram Tiger (f.1803) med Britta St. Ersdotter (f.1808). De får barnen Anders Petter (f. 1834-10-30, d. 1835-01-22), Anna Louisa (f. 1836-10-31) och Ulrica Augusta (f. 1839-08-25).

Den 28 oktober 1842 gifter sig soldaten i Olunda Johan Wahlström (f. 1818) med Charlotta Lundin (f.1818). De får barnen Frantz (f. 1843-10-08), Erica Elisabeth (f. 1847-07-07, d. 1847-12-28). Hustrun Charlotta dör 29 januari 1850. Med Anna Hallonqvist får Johan Wahlström barnen Erica Wilhelmina (f. 1854-11-25, död 1857-09-17), Axel Wilhelm (f. 1856-04-01), Carl David (f. 1858-05-23) och Johan Henric (f. 1860-05-19). Johan Wahlström står som avskedad soldat i kyrkböckerna år 1854.

Den 5 november 1855 gifter sig soldaten Eric Wahlberg (f. 1830) med Sofia Ulrica Westberg (f. 1827). 29 november 1857 får de sonen Carl Eric.

1866 blir Karl-Johan Wahlberg soldat vid torpet. Han var född 15 juni 1843 i Jönköpings län (död 1912). Han gifte sig 1865 med Kristina Lovisa Johansdotter född 28 augusti 1840 i Knivsta. De får barnen Karl-Gustav (f. 1866-05-29), Johan Albert (f. 1867-10-08), Eleonora Amalia (f. 1870-02-13), Olivia Maria (f.1872-12-01), Emil Ivan (f. 1875-10-16), Ernst Elis (f. 1878-10-15, d. 1882) och Carl Sigfrid Elias (f. 1883-11-16). Av barnen är alla födda i Lagga utom förste sonen som är född i Östuna. 1893 finns f.d. soldaten, skomakaren K-J Wahlberg upptagen under Prestgårdens egor, Kyrkbacken samt husnamn Wahlsta.

## NORRBY SOLDATTORP (soldattorp nr 141 och 142)

Soldattorpen ligger c:a 200 m öster om gården Norrbacken. De är i dag om- och tillbyggda och åtminstone det ena används som permanentbostad. Det torpet var ursprungligen en liten stuga med måtten 5x7 m. Här finns även en ladugård och lada med måtten 11,5x4,5x2,5 m. Den är uppförd av liggande timmer och hade spåntak men är nu täckt med tvåkupigt tegel. Vilken stuga som är det andra soldattorpet är osäkert.

Vid nr 141 hette den siste brukaren Högstedt. Han flyttade 1908 till Högby soldattorp som han hade köpt. Vid torp nr 142 hette siste brukaren Vinge. Han var son till orgeltrampare Eklöv från Glupen (Morby backstuga). Vinge flyttade in till Uppsala år 1908. Båda torpen har därefter under många år använts som sommarstugor.

### Soldattorp nr 141

År 1743 heter soldaten Mats Mattsson Norrman. Han är 21 år och har tre månaders tjänstgöringstid. Vid mönstring 1757 heter soldaten Mats Norgren och han är 36 år och har tjänstgjort i 9 2/3 år. Det kan möjligen vara samma person, åldern stämmer men ej tjänstgöringstiden.

Vid mönstringar 1762 och 63 är båda soldattorpen vakanta, men det finns noterat i rullorna: - Roten har sagt sig äga karl men icke fått honom till mönstringen.

År 1788 är Olof Olofsson Hök soldat vid torpet. Han är född 1761. Den 18 juni 1807 finns han med vid mönstring i Fransburg, Pommern. Han kan sedan ha varit kvar som soldat ytterligare något år, för i rulla från mönstring den 8 mars 1815 heter soldaten Anders Kortman. Före Kortman heter soldaten Carl Lind. Enligt notering har Lind vid förra mönstring avlämnats på sjukhus i Stralsund och dött där 10 februari 1810. Anders Kortman som är finne tillträder 26 mars 1811. Han 36 år, 5 fot 10 tum lång och ogift. Han har erhållit medalj för tapperhet i fält. Han blir kvar i Lagga och dör 31 december 1831.

Den 23 januari 1834 gifter sig soldaten Gustaf Norren (f. 1810) med Maja Greta Nilsson (f. 1812). De får barnen Charlotta (född 1834-05-05), Johanna (f. 1835-08-29) och Pehr Gustaf (f. 1837-06-12, d. 1837-09-13).

År 1860 heter soldaten Carl Eric Norren. Den 12 september får han och hustrun Ulrica Jansdotter, dottern Augusta.

### Soldattorp nr 142

Under åren 1743 till omkring 1780 heter soldaten Gabriel Gabrielsson Hök (f. 1724).

Från 1780 till 22 september 1800 heter soldaten Anders Mattsson Dahl. Skälet för hans avsked är enligt en notering i mönstringsrullan att Dahl har: - Brand i högra benet utaf en canon kula vid Svänksund 1789 som gör honom oförmögen till krigstjänst. Begär att få avsked  
- - - - - underhåll.

Den 22 maj 1801 tillträder Carl Josephsson Dahl som soldat vid torpet. Han är född 1782 i Uppland, 5 fot 8½ tum lång samt gift. Efter avsked från det militära blir han kyrkvakt. Han ör 20 april 1853.

År 1843 heter soldaten Eric Andersson Dahl (f. 1822). Den 19 mars gifter han sig med Britta St. Jansdotter (f. 1810) Den 19 december samma år får de sonen Johan Eric. Den 7 november 1847 föds näste son Gustaf Albrecht.

VÄSBY SOLDATTORP (soldattorp nr 150)

Torpet var beläget norr om vägen på Storån östra strand vid Väsbys bro. Fortfarande syns den trekant som var soldattorpets mark. Till soldattorpen skulle höra så mycket mark att man kunde föda ko och kviga. Vid det här torpet ingick troligen rätten att låta djuren beta åstränderna.

År 1916 såldes ladugården till Ferdinand Andersson som rev den och använde virket för att bygga en stuga åt sig vid Eda. Siste brukaren Karl Danielsson flyttade till fattigstugan år 1922. Året efter revs stugan av Einar Jansson.

1742 ersätter Per Persson Westerbergh, Anders Andersson Norberg (d. 1742-09-26) som soldat vid torpet. 1757 heter soldaten Bengt Jansson Westbom. 1762-63 är torpet vakant.

Från 1774 heter soldaten Nils Jansson Rosenberg (f. 1755). Den 30 januari 1794 dör han "på roten" enligt mönstringsrullan.

Den 26 januari 1796 tillträder Per Persson Ros som soldat vid torpet. Han är född i Uppland 1777, 5 fot 11½ tum lång samt gift. I mönsterrulla från år 1800 finns noterat att han: - Erhållit medaljen för väl förhållande vid den ----- maj å Drottninghol formerade Grenadier Battalionen. Han är även med vid mönstring i Fransburg Pommern år 1806 och 1815 har han avancerat till korpral, dock utan lön.

Under 1820 och 30-talen heter soldaten Eric Ersson Ros (f. 1804).