

Arkeologisk undersökning 2024 i Kristianopel, Blekinge, 425 år efter stadens etablerande.

Staden etablerades 1599 av den danske kungen Kristian IV, som en försvarande utpost gentemot Sverige. Muren runt staden var ställvis 6 meter hög och hade 9 bastioner, som på olika sätt utgjorde försvarsposter. Staden blev också Nordens första renässansstad med ett tydligt rutnätsmönster. 1611 intogs staden av dåvarande kronprinsen Gustav Adolf (sedermera Gustav II Adolf) och förstördes totalt inklusive kyrkan som då låg i södra delen. Kyrkan hade ett torn som också var ett försvarstorn med kanonportar. Både staden och kyrkan uppbyggdes på nytt (omkring 1620) och kyrkan placerades då mer centralt vid torget. Troligen bodde sedan soldaterna i tältläger i södra delen av staden där det nu är camping och de bodde väl också i bastionerna. Efter freden i Roskilde 1658 blev Blekinge och Kristianopel svenskt men Danmark försökte senare återerövra området. Efter slaget vid Lund december 1676 då Sverige segrade så återtogs också Kristianopel 1677, men staden lades då ner och invånarna fick flytta till Karlshamn, Kalmar eller Växjö. "Staden" har dock levt kvar och är nu en idyll och ett levande friluftsmuseum. Därtill bidrar den på 1930-talet renoverade muren. Bara 1 km norr om Kristianopel ligger resterna av den ännu äldre staden Avaskär med sin lilla kyrka.



Vi skulle nu 24/6-7/7, under ledning av Blekinge museum, försöka hitta grunderna för det i söder belägna **provianthuset** och resterna av den där belägna förstörda **gamla kyrkan**. Den kullen – idag kallad "Kärringkullen" - användes senare som grund för en väderkvarn. Husen i staden har i huvudsak varit trähus stående på stengrunder.



Undertecknade deltog bara 2 dagar 1-2 juli. Schakten på jakt efter provianthusets grunder såg då ut så här på slutet av den 2 juli:



Norra schaktet



Södra schaktet



Kyrkkullen "fotad" från öster

Schakt runt kyrkkullen hade tagits upp under den första grävveckan och såg nu ut så här. De ansågs svåra att tolka vad gäller information om kyrkans mer exakta läge och storlek.



Tre öppna schakt runt kyrkkullen

I övrigt gjorde vi enstaka keramikfynd, spikar, porslin, någon flinta mm och rätt frekvent tegelfragment.



Tunn keramik med glaserad insida och vågformad utsida (ca 2 cm i kant)



Det är vackert att "gräva" i Kristianopel med havet utanför muren!



Rapportörer Per o Christina André