

## KÄRLEKEN

Uppe på stenhällarna låg det tre små stugor som i folkmun kallades "Tron" "Hoppet" och "Kärleken"

Av dessa tre finns bara "Kärleken" kvar.

Stugan ser antagligen ut precis så som den alltid sett ut. En liten grå stuga med dubbla dörrar. De nuvarande dubbeldörrarna togs ifrån "Tron" när det revs och sattes upp här. Man kommer in i en liten förstuga som har stenlagt golv därefter kommer man in i det enda rummet. Det har en öppen spis och inget innertak man ser rakt upp i ryggsåsen.

Ladugården som finns här flyttades hit från "Tron".

I slutet av 1800-talet bodde här en soldat Bengt Klang med sin familj. Bengt dog 1901. Hans hustru Inga Kajsa behövde hjälp och in flyttade Kristina Andersdotter. Kristina tog hand om Inga Kajsa och försörjde sig genom att sy blåkläder till bönder och drängar i Broby. När Inga Kajsa dog 1908 bodde Kristina kvar i stugan. Sommaren 1927 bodde det i denna lilla stuga 5 personer, Kristina, hennes son Alfred, hans fru Store Karls Svea och deras 2 barn.

JUF övertog stugan från Öxnevalla kommun 1948.

Knut Hansson berättar i sin bok att de gjorde en märklig upptäckt vid restaureringen. Under en del gammalt skräp låg en väldig hög böcker, biblar, postillor och bönböcker allt i olika stadier av förmultning.

Det var så i gamla tider att böcker med andligt innehåll inte fick förstöras. Då en av stugorna revs bars alla övergivna

böcker till grannstugan. När denna revs bars boklagret till nästa. Eftersom Kärleken till sist stod ensam kvar fick hon ärva den makabra högen av böcker. Två rågade "skäppekorgar" brändes utanför.