

Nr 8. Torpet Ålleberg under Oryd

Bebott 1889-1902

Namnet Ålleberg: *Ålla* kan vara dialektalt för fornsvenskans *alda*, som betyder *avlång fördjupning*, enligt "*Ortnamn i Västergötland*" av Gunnar Linde, 1982. Torpet kan ha fått sitt namn därför att det låg i en sänka vid ett berg.

1889-1902

År 1889 flyttar **Johan Petter Larsson** (1853-1928) och **Anna Mathilda Andreasdotter** (1857-1957) från torpet/backstugan Herraskog nr 18 (se detta torp) till denna stuga som låg/byggdes en bit bort på Oryds mark. Familjen verkar vara den enda som bott här.

De har fått fem barn födda i torpet Herraskog, där de bott med Johan Petters föräldrar. Deras första barn, Serafia född 1880, dog bara en timme gammal, så de har fyra barn när de flyttar hit till Torpet Ålleberg:

1. Carl Wilhelm Johansson (1882-1953) Dopvittnen: Anders Andersson ("Oryskan") och hans hustru Johanna Petersdotter i Oryd.

Carl blir byggnadssnickare och handlare, tog namnet **Norberg**, flyttar 1903 till Örgryte. Bor sedan i Fässberg, Hindås, Engabo. Gift två gånger. Andra hustrun var Elfrida Norin (1892-1988), syster till Josef Norin som Almina Sofia är gift med (se nedan). Får två söner. Död 1953 i Engabo, Alingsås.

2. Ida Wilhelmina (1884-1957) Dopvittnen: Johannes Andreasson och hans hustru Anna Kajsa Andersdotter i Mellombacken under Westerberg, torp nr 15.

Arbetar som piga från år 1903 i Hus 91, Alingsås Stadsförsamling, hos handlaren A. E. Larsson. Gifter sig 1909 med Alfred Oscar Hjelmstedt (1881-1921) och flyttar till honom i Espevik, Björkekärr, Alingsås Landsförsamling, där han är född. Alfred Oscars far, Karl Hjelmstedt, född 1832, bodde också på Espevik och är jämnårig med Maja Greta Johansdotter, som bott på Holskaryds Tåå, född 1829 i Espevik och familjerna bodde där samtidigt. Kanske kände familjerna varandra och Ida kanske träffade sin make på så sätt. Ida Wilhelmina blir änka 1921, maken dör i tuberkulos. De bor då fortfarande i torpet Espevik. De fick två söner. Bor senare i Alingsås stad bl a på Örnvägen 10. Död 1957.

3. Gustaf Oscar (1885-1953). Dopvittnen: J. Fredrik Andreasson Bäckman (modern Anna Mathildas bror) och hans hustru Emma Kristina Johansdotter i Skogen, Horla.

Gustaf Oscar blir elektriker och montör. 1906 till Underås, Margretedal i Örgryte. 1909-1910 i Fuxerna, Lilla Edets pappersbruk. Från 1912 finns han i Bohus Mekaniska Verkstad under Stora Gårda, Örgryte. 1916 till Göteborgs Domkyrkoförsamling. Kommer 1918 till Alingsås och bor hos sina föräldrar och syskon i kvarteret Ankaret, Alingsås Stadsförsamling. Han själv och alla syskonen har nu efternamnet **Larsson**, som fadern. Från 1920 bor familjen i Säter, Alingsås Stadsförsamling. Från 1925 Klintberga, Alingsås Landsförsamling. Till Borås 1925-1928. Bor hos sin mor 1928 när hon blivit änka, nu på Skogshöjd, Stockslycke, sedan i Tuvebo, kvarteret Örnen. Till Lerum 1929 med sin mor och systemen Linnéa Elisabet. Aspenäs, Lerum 1929. Gränsstugan, Torp Nordgården, Lerum, där brodern Nils Sigfrid bor. Död 1953 i Göteborgs Haga, Västra Skansgatan 12. Ogift.

4. Almina Sofia född (1887-1958). Dopvittnen: J. Fredrik Andreasson Bäckman och hans hustru Emma Kristina Johansdotter. Gifter sig 1919 med snickare Josef Norin (1884-1959) hemmansägare och slöjdarbetare från Elmhult, Härryda. De bosätter sig i Jordås, Bollebygd, där hans föräldrar bor. Inga barn. Död 1958 i Bollebygd.

Här på torpet Ålleberg föds fler barn:

5. Klas Johan (1890-1960). Dopvittnen: Anders Andersson ("Oryskan") och hans hustru Johanna Petersdotter i Oryd. Till Skövde 1909. Till Alingsås 1912. Bor i kvarteret Staren. Skruvfabrikör, reparatör, innehavare av skruvfabrik, gift 1920 med Maria Sofia Nilsson (1889-1967), får en son 1923. Till Essunga 1928. Till Trollhättan 1935. Är mekaniker på Grundbergs Mekaniska Verkstad. Båda makarna dör i Trollhättan.

6. Erik Walfrid (1892-?). Dopvittnen: J. Fredrik Andreasson Bäckman (Anna Mathildas bror) och hans hustru Emma Johansdotter i Kärtared Västergården, Horla.

Till Örgryte 1912. Till Alingsås 1918. Är elektriker. Gifter sig 1923 med Edit Kristina Ingeborg Johansson (1897-?) sömmerska, från Versås, Skaraborg. De bor i Skogshöjd i Ståckslycke, Alingsås Landsförsamling. 1923 bor de i Edieborg, Ståckslycke. Får en son 1923. Bor i Fridkulla, Alingsås Stadsförsamling 1924. Emigrerade till Amerika med sin familj 1925. Åker med ångfartyget Drottningholm från Göteborg till New York. Verkar inte ha återvänt.

7. Frans Ludvig (1896-1980) Dopvittnen Johan Salomon Lundblad och hans hustru Augusta Johansdotter i Lunneberg torp nr 19. Är elmontör, gifter sig 1925 med Olga Sofia Lindqvist (1897-1953) från Valbo Ryr, Dalsland. De bor i Borås sedan 1924 och han arbetar i J.V. Hanssons elektriska affär. Han blir änking 1953, död 1980 i Johanneberg, Göteborg. Inga barn.

8. Nils Sigfrid (1898-1988) Dopvittnen Johannes Andersson/Andreasson och hans hustru Anna Kajsa Andreasdotter i Mellombacken under Westerberg torp nr 15. Målare, cykelhandlare, ogift, flyttar 1927 till Lerum. Bor 1929 i Aspenäs, Lerum dit även hans mor och syskonen Linnéa Elisabet och Gustaf Oscar flyttar. Bor 1940 i Fornåsen, Lerum, med sin mor och syster och har då egen cykelverkstad. Bor kvar där livet ut men dör 1988 i Alingsås.

9. Linnéa Elisabet (1903-1966) Dopvittnen: Anders Peter Nilsson och Kajsa, Nolgatan, Bälinge. Är handelsbiträde, hemsömmerska. Bor sedan 1929 i Lerum med sin mor och två bröder. Bor med sin mor och brodern Nils Sigfrid hela livet. Ogift, inga barn. Död 1966 i Lerum.

År 1902, medan barnen fortfarande är små, flyttar hela familjen från torpet Ålleberg till Bälinge Nolgatan och **Johan Petter Larsson** står som ägare till 1/8 mantal. Här föds yngsta barnet Linnéa Elisabet (se ovan)

År 1907 flyttar familjen från Nolgatan, Bälinge till Alingsås stad, Strand nr 5. **Johan Petter** står nu som snickare. Till 1920 bor familjen i kvarteret Ankaret i Alingsås. Från 1922 bor också dottern Idas son Alf Axel Vidar Hjelmstedt (1813-1984) med sin mormor och morfar. Ida har blivit änka 1921.

Familjen bor från 1925 på Klintberga, Stockslycke, Alingsås Landsförsamling tills dess att **Johan Petter** dör 1928 i levercancer och hjärtmuskelinflammation.

Anna Mathilda flyttar 1928, efter makens död, till Skogshöjd, Stockslycke och sedan till kvarteret Örnen, Tuvebo, Alingsås stad.

Hon flyttar 1929 till Lerum där några av barnen bor (se ovan) och hon dör där 1957.

Torpet Ålleberg, stugan



Torpet Ålleberg, matkällaren. Ligger ca 50 m söder om husgrunden och torpskylten.



Häradskartan.