

Hols Missionshus

HOLS MISSIONSHUS

Läge: Vårgårda kommun, Hols socken, c:a 1 km väster om Hols kyrka. Uppgiftslämnare: Lars Götsten, Horla.

Byggnadens historia: Missionshuset uppfördes ursprungligen 1867 i Arentorp, som ligger c:a två kilometer öster om husets nuvarande läge.

Frågan om missionshusets läge hade dock medfört problem. I minnesskriften till 75-års- högtiden 1942 berättas om detta: " Vännerna i Bäne, som vid denna tid tillhörde Hol, ville ha det i Bäne, och Hol, varifrån de flesta medlemmar var, ville givetvis ha det i Hol. Tvisten blev segsliten, enär det både i Bäne och Hol fanns "gubbar" som visste vad de ville och förstod att hävda sin vilja. Det berättas att när man fraktat byggnadsmaterial till Bäne, gick "gubbarna" i Hol vid något oövertygat ögonblick och körde det till Hol, varefter "gubbarna" i Bäne vid tillfälle återförde det till Bäne. Till sist enades man om att missionshuset skulle uppföras i Arentorp. Så var friden och brödragemenskapen återförd till den lilla gruppen, och missionshuset blev ett andligt hem till stor och rik välsignelse för dem alla." Efter en kraftig väckelse i holsbygden 1877 beslöt man att flytta missionshuset till Hol, vilket genomfördes 1882.

Huset stod på ofri grund fram till 1922 då församlingen inköpte den mark där huset stod för 100 kronor. Tomten var snävt avgränsad kring huskroppen. Av tomtkartan från detta köp framgår att huset då omfattade enbart kyrksalen och lilla salen. Av ett foto från 1942 framgår att huset då var tillbyggt i sydväst och nordväst. Sannolikt har taklutningen ökat vid denna ombyggnad, och ett rum på vinden över lilla salen har iordningställts. 1954 byggdes kyrksalen om och fick välvt tak och ny estrad. 1977 drogs vatten och avlopp in i huset, och man byggde ut för toalett och kapprum. Gudstjänster och möten med kallade predikanter var den viktigaste verksamheten. Söndagsskola för de små barnen bedrevs redan från början. Ungdomsföreningen var aktiv från 1909 och juniorförening bildades 1922. Syförening och sånggrupper var andra verksamhetsgrenar. Församlingens medlemsantal har varit c:a 30 personer fram till 1960-talet , därefter har antalet medlemmar sjunkit . 1989 uppgick församlingen i Horla Missionsförsamling. Den 18 oktober 1997 hölls det sista mötet i missionshuset. Huset har nu sålts och används idag till försäljning av antikviteter.



Gammal bild av Missionshuset i Arentorp daterad 1867



Bild år 19??



Så här såg det ut i stora kyrksalen



Missionshuset 1997 sett från sydväst

Idag huserar Magnus Antikt i lokalen. (Magnus Nilsson) Företaget har funnits sedan 1987 och etablerade sig i Hol ????. Lokalen är fylld till bredden så här finns allt och lite till.





Så här ser det ut idag 2020