



HEMBYGDSFÖRENINGEN NORASKOGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2017

Styrelse och förtroendevalda

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

| | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------|
| Eva Järliden | Ordförande | Eva Turesson | Ledamot |
| Anders Håberger | Vice ordförande | Ulla Carlsson | " |
| Ture Österberg | Ledamot | Pamela Reynold | " |
| Lars-Göran Larsson | " | Kristina Fallgren | " |
| Rune Bergstedt | " | Lars Liw | " |
| Peter Ljungné | " | | |

Revisorer: Christer Forsberg och Erik Lindberg

Revisorssuppleanter: Elna Jonsson och Roger Thynell

Valberedning: Irene Håberger, sammankallande, Ylwa Källqvist-Liw och Anders Jern.

Hembygdsföreningens representant i Stiftelsen Ingrid Göthlins Minne har varit Ture Österberg, som även tjänstgjort som stiftelsens intendent. Ulla Carlsson har varit suppleant i stiftelsen.

Föreningens representant i Stiftelsen Nora Järnvägmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) har varit Peter Ljungné

Föreningen har under året deltagit i Nora kommuns bygderåd genom Ture Österberg och Pamela Reynold.

Eva Järliden har varit ledamot i styrelsen för Örebro Läns Hembygdsförbund sedan dess årsmöte i maj. Eva Järliden och Anders Håberger representerade föreningen i Örebro läns Hembygdsförbunds årsstämma i Lindesberg. Under verksamhetsåret har Irene Håberger mot arvode fungerat som föreningens sekreterare och kassör

Hembygdsföreningen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.

Hembygdsföreningen hade vid årets slut 120 helbetalande medlemmar samt 47 familjemedlemmar.

Årsmöte

Årsmötet ägde rum den 15 februari på Göthlinska Gården. Hembygdsföreningen bjöd på kaffe och smörgås. Efter förhandlingar och kaffe visades en film från 1993 där Flory Green gjorde en stadsvandring tillsammans med hembygdsföreningens dåvarande ordförande Jan-Åke Johansson och dåvarande kommunstyrelsens ordförande samt några andra från Hembygdsföreningen.

Verksamhet och aktiviteter under verksamhetsåret 2017

Vagnslidret har varit öppet varje dag under perioden 1 maj till 3 september. Vi kan notera besökare från Nora med omnejd, från flera platser i Sverige och också från andra länder. Hembygdsföreningar och liknande föreningar med kulturhistoriskt intresse besöker gärna Vagnslidret och ger oss positiva kommentarer om utställningen. Antalet besökare, enskilda, familjer och grupper, har ökat genom åren allt sedan Vagnslidret öppnade år 2014. En enkel genomgång av gästboken visar ca 5 - 600 skrivit sina namn, vilket kan tolkas som att antalet besökare fördubblats sedan föregående år. Lars G Larsson, Peter Ljungné och Lars Liw har huvudansvar för Vagnslidret. Öppethållandet av Vagnslidret har varit en angelägenhet för föreningen och styrelsens medlemmar har hjälpts åt att hålla öppet.

I Pigkammaren på Göthlinska gårdens finns delar av hembygdsföreningens skrifter och annat material som samlats genom åren. Kristna Norgren och Pamela Reynold har under året påbörjat sortering och listning av materialet, vilket ger bättre och nyupptäckta möjligheter att använda det som finns.



Under våren avslutades föreläsningsserien "Tidstypiska områden i Nora" med Hitorp och Stensnäs. Det betyder att totalt sex bostadsområden från tiden 1970 och fram till nu har dokumenterats med bilder och text som belyser respektive områdes tidsspecifika arkitektur och planering. Peter Ljungné och Anders Håberger har varit ansvariga för serien.

Årets tema var "Noraprofiler". Skribenten och lokalhistorikern Anita Maria Karlsson föreläste om Alfhild Cnattingius (1874-1932). Alfhild var författare, konstnär och telegrafkommissarie med starkt politiskt engagemang i Nora under sekelskiftet. Profiltemat följdes upp i december med familjen Göthlin.

Varje år i september arrangeras evenemanget Kulturarvsdagen. Riksantikvarieämbetet står för samordningen i Sverige i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Kulturarvsdagen är också en del av European Heritage Days och är det mest firade gemensamma kulturevenemang som delas av Europas medborgare. Syftet med Kulturarvsdagen är att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. 2017 års tema var; "Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter" Med en gedigen och kunnig insats från Rune Bergstedt med bildmaterial och informerande text kunde hembygdsföreningen anordna en utställning under kulturarvsdagarna 9 – 10 september om Järle stad, Järle kanal och dammar. Utställningen visades i Järle samtidigt som besökarna hade möjlighet att bli guidade i den gamla kvarnen och kring dammarna.



Fler än 400 besökare valde att skriva under ett uppprop initierat av Peder Fries för de rivningshotade dammarnas bevarande. Utställningen blev på så sätt också en fortsättning på hembygdsföreningens engagemang för dammarnas bevarande. Föreningen väckte fråga om Byggnadsminnesförklaring av Järle damm i november förra året.

Frågan om rivning av dammarna har ännu inte kommit till beslut. Samrådsmöten pågår för närvarande där Naturvårdsverket kallar till samråden.



Under september månad visades föreningen Örebro hembygdsförbunds vandringsutställning "Alla är med" på Nora stadsbibliotek. Kommunens bygdegårdar, bygdeföreningar och andra hembygdsföreningar i kommunen inbjöds att medverka med egna bilder och information om sin verksamhet. Inbjudan hörsammades av Timanshyttans byalag som visade bilder från traktens historia och det gamla hyttområden i Timanshyttan. Utställningen om Järle dammar hängdes upp och visades samtidigt på biblioteket.

Familjen Göthlin julfirande porträtterades i ord och ton med hjälp av Engqvists karameller (Yvonne Sjögren, Anna-Lena Schölin, Eva Haldert, Paula Rosén och Roger Carlsson). Vid pianot satt Marie J:son Lindh Nordenmalm. Totalt var det fyra föreställningar som gavs på Göthlinska Gården i december. Det var ett sammarrangemang mellan Engqvist karameller, Stiftelsen Ingrid Göthlins minne och Noraskogs Hembygdsförening.



Två utflykter har föreningen anordnat. Den första i april till Järnboåsbygden. Anita Maria Karlsson inledde med att berätta bygdens historia och från sin bok Obemärkta kvinnor och okända män, om bl.a. Barnmorskestället i Järnboås. Carl Gustav Store fortsatte med kyrkans historia och Peter Ljungné om tankarna kring nybyggnation. Därefter tog Arne Henriksson vid och informerade om Bygdegården och Bygdeföreningens historia. Efter lunch åkte vi genom klungbyarna vidare norrut till Nyhyttan. Där väntade Lars Gille som visade runt och berättade om kurortens historia. Berit Bergman och Ewa Turesson arrangerade utflykten.



Höstens utflykt gick till Örebro och en stadsvandring där länsantikvarie Raoul Hjertström guidade oss runt bland intressanta byggnader i stadens centrum. Efter sopplunch på Naturens Hus berättade Peter Ljungné om området kring Örebro slott och om slottets byggnadshistoria. Ewa Turesson och Peter Ljungné ansvarade för den utflykten.

Utöver att föreningen anordnat utflykter för de egna medlemmarna har det också varit positivt att få frågor och kunna arrangera besök från andra föreningar. Två sådana besök hade föreningen under hösten;



Ett 30-tal personer från Laxå hembygdsförening besökte i september Vagnslidret och Göthlinska gården. De åt lunch på Bryggeriet och avslutade besöket med en liten stadsvandring i Nora. Lars G Larsson, Anders Håberger och Eva Järliden tog ansvar för besöket.



I oktober kom föreningen "Kulturhistoriska färder" från Stockholm på besök med önskemålet i sitt program för resan att första dagen möta hembygdsföreningen och guidas i borgarbostaden Göthlinska gården och genom Nora stadskärnas äldsta bebyggelsen. Dag 2 ägnades bl.a åt Pershyttan och dess historia som gruvort. Ulla Carlsson, Anders Håberger och Eva Järliden guidade under dag 1 med **an** Annika Reuter från Turistföreningen anlätades för dag 2.





Byggnadsvårdspriset delades i år ut till makarna Marianne och Roger Thynell på Bergsmansgården Risbacken Nora. Motiveringen ljöd ... "för deras mångåriga och förtjänstfulla arbete med att bevara den gamla bergsmansgården Risbacken i Born. Alla byggnader som tillhörde ett jordbruk på 1800- och 1900-talet finns bevarade. Förutom den stiliga huvudbyggnaden finns här smedja, bagarstuga med drängkammare, ett flertal olika magasin, stall mm. Samtliga hus är underhållna och i gott skick."

Ture Österberg var hembygdsföreningens representant vid överlämnandet.

Under tiden då Lars-Ove Pettersson var intendent i Göthlinska Gårdens stiftelse gick han igenom den brevsamlingen - brevväxlingen från 1800-talets senare hälft och 1900-talet första hälft mellan familjen Göthlins medlemmar - som finns bevarad. Förutom att han skrev av samtliga brev så gjorde han också kopplingar till andra händelser i kommunen. Under året har Anders Håberger gjort ett utdrag av viktiga och intressantaste händelser i brevsamlingen. Materialet har kompletterats med foton från den aktuella tiden. Blanka Designstudio har anlitats för den grafiska designen. Resultatet blev boken "Familjen i Göthlinska gården" som var årets julgåva till hembygdsföreningens medlemmar.



Boken finns till försäljning via hembygdsföreningen, Nora Diverseshandel och Turistbyrån.

Ekonomi

Ekonomi är fortfarande god. Balanskontot hos Bergslagens Sparbank hade vid årsskiftet ett saldo på 23 042,45 kr.

Nora 2018-03-01

Eva Järliden

Peter Ljungné

Rune Bergstedt

Lars-Göran Larsson

Eva Turesson

Ture Österberg

Kristina Norgren

Pamela Reynold

Ulla Carlsson

Anders Håberger

Lars Liw