



HEMBYGDSPÖRENINGEN NORASKOGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2016

Styrelse och förtroendevalda

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Åke Wiklund	Ordförande	t.o.m. 21 maj	
Ture Österberg	1:e vice ordförande	fr.o.m. 26 maj	
Anders Håberger	1:e vice ordförande	t.o.m. 26 maj	
	2:e Vice ordförande	fr.o.m. 26 maj	
Lars-Göran Larsson	Ledamot	Anders Jern	Ledamot
Rune Bergstedt	"	Eva Järliden	"
Sabine Engström	"	Eva Turesson	"
Berit Bergman	"	Peter Ljungné	"

Revisorer: Christer Forsberg och Erik Lindberg

Revisorssuppleanter: Elna Jonsson och Silke Frank

Valberedning: Irene Håberger, sammankallande, Ylwa Källqvist-Liw och Lennart Hedberg.

Hembygdsföreningens representant i Stiftelsen Ingrid Göthlins Minne har varit Åke Wiklund, som även tjänstgjort som stiftelsens intendent. Fr.o.m. den 14 september har Ture Österberg innehaft dessa uppdrag. Ulla Carlsson har varit suppleant i stiftelsen.

Föreningens representant i Stiftelsen Nora Järnvägmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) har varit Peter Ljungné

Föreningen har under året deltagit i Nora kommuns bygderåd genom Åke Wiklund, Rune Bergstedt, Sabine Engström och Anders Håberger.

Åke Wiklund har som ledamot varit medlem i styrelsen för Örebro Läns Hembygdsförbund. Anders Håberger och Sabine Engström representerade föreningen i Örebro läns Hembygdsförbunds årsstämma i Gällersta.

Hembygdsföreningen har under året haft 7 protokollförda sammanträden.

Hembygdsföreningen hade vid årets slut 128 helbetalande medlemmar vilket är detsamma som 2015 och ett 50 familjemedlemmar. Under verksamhetsåret har Irene Håberger mot arvode fungerat som föreningens administratör.

Årsmötet

Årsmötet ägde rum den 17 februari på Göthlinska Gården. Hembygdsföreningen bjöd på kaffe och smörgås.

Allmänt

Föreningens lilla museum Vagnslidret som invigdes 2014 har varit öppet varje dag under sommaren. I museet finns översättningar av informationen både till tyska och engelska.

Vi kan glädja oss åt att det även i år varit välbesökt med gäster från hela världen. I gästboken har vi räknat till mer än 500 namn och eftersom bara en del skriver där har vi säkert haft minst 2 000 besökande under sommaren, något att vara stolta över.

"Nya svenskar" som studerar svenska genom SFI (Svenska För Invandrare) inbjöds till Göthlinska gården och gemensamma hembygdsträffar där någon/några av dem berättade om den hembygd de kommer ifrån. Totalt hade vi 3 sammankomster med i 20 – 25 deltagare, ungefär hälften var infödda svenskar och hälften nysvenskar. Det var mycket uppskattade träffar.

Förra sommaren startade vi en föreläsningsserie kallad "*Sommar i Vagnslidret*". Detta har vi fortsatt med i år. Under ett antal onsdagskvällar under maj, juni och augusti inbjöds ett antal gästföreläsare. Det handlade om olika ämnen kring kultur- och byggnadshistoria.

Programmet för föreläsningsserien i sin helhet:

1. Folkdräktens historia - Föreläsning av Ulla Centergren om bygdedräkter i Sverige.
2. Trästaderna Nora och unika trästäder i Europa. Raul Hjærtström, Länsstyrelsen Örebro.
3. Historiska Norakvinnor. Anita-Maria Karlsson, författare.
4. Noradräktens design och tillkomst. Berit Bergman Hembygdsföreningen.
5. Kulturarvsdagen den 11 september genomfördes under rubriken: "*När vagnen flyttat ut, flyttar historien in – Tidens rörelse i ett vagnslider*" – Eva Järliden, Hembygdsföreningen.

Avsikten är att "*Sommar i Vagnslidret*" skall bli årligen återkommande.

Under året har föreningen ordnat ett antal föreläsningar i Göthlinska Gården på temat "*Tidstypiska bostadsområden i Nora*". Samtalskvällarna lockade mellan 20 – 40 personer. Områden som behandlats är Brunnstorp, Haga, Dalsta, Soltunet och Esstorp. Hitorp och Stensnäs kommer att behandlas nästa år.

Byggnadsvårdspriset delades i år ut till Lages Tapetserarverkstad, Annika och Leif Arvidsson i Nora. "*för deras arbete att som enda företag i Norden upprätthålla tillverkning av gyllenläder, ett mycket exklusivt material som använts som väggtapeter och möbelklädselar i högre ståndsmiljöer framför allt under 1600- och 1700- talet.*"

Genom att ha sin verksamhet centralt i Nora berikas också stadens bebyggelse på ett positivt sätt."

Medlemmar

Under året fortsatte föreningens så kallade "öppna samtalskvällar" som i år handlat om Noras 1900-tals bebyggelse under rubriken "Tidstypiska områden i Nora" Vi har med utgångspunkt från kartor och foton samtalat kring de olika områdena också med exempel på då aktuella trender i bostadsbyggandet.

I augusti genomförde föreningen en heldagsutflykt till Hällefors/Grythyttan där vi besökte Grythyttans Hembygdsgård Skräddartorp, Björkskogs näs, Krokbornsparken samt Knuthöjds mossen. Lunch åt vi på Måltidens Hus. En mycket lyckad utflykt i vackert väder.

Som jul- och nyårgåva fick medlemmarna en liten sammanfattning om Nora bygdedräkts historia.

Ekonomi

Balanskontot hos Bergslagens Sparbank har vid årsskiftet ett saldo på 224 248,85 kr.

Föreningens kapital har under årets om placerats. Bl.a. har 600 000 kr. förts över från Danske Bank till ett fasträntekonto i Marginalen Bank. I övrigt hänvisas till ekonomiredovisningen i bokslutet.

Nora i januari 2017

Ture Österberg

Anders Håberger

Peter Ljungné

Rune Bergstedt

Sabine Engström

Berit Bergman

Anders Jern

Eva Järliden

Lars-Göran Larsson

Eva Turesson