



SKOLMUSEET I LÖDDEKÖPINGE

Vi har ”öppet hus” en lördag i månaden med ett stort antal besökare i olika åldrar. Skolmuseet utgör en mötesplats för alla som har en anknytning till bygden eller som är intresserade av hur det var i skolan förr.

Vi har en stor samling gamla skolfoton från Västra skolan, Sjöbo skola, Hoftersups gamla skola samt skolorna i Hög, Barsebäck och Löddeköpinge.

På skolmuseet kan skolklasser prova på olika aktiviteter för att uppleva hur det var att gå i skolan förr i tiden. Museet öppnar även för visningar för andra grupper.

Kontakta oss gärna för att boka en tid!

SKOLMUSEETS GRUNDARE

Museet grundades av Robert Kuuse, tidigare rektor på skolan. För över 90 år sedan, i augusti 1932, kom den då 26 årige Robert till Östra skolan, där han fått en lärartjänst med tillhörande lärarbostad.

Vid sin husesyn hittade han några gamla lampor på vinden, pyntade för examen någon gång när seklet var ungt.

Robert berättade att det var då han bestämde sig för att försöka bevara bygdens skolhistoriska utveckling. Han samlade därefter över 10000 inventarier från skolor i det som var LÖDDEKÖPINGE kommun, hela tiden med avsikt att göra ett skolmuseum.



Robert Kuuse 1906-1999

SKOLMUSEET ÖPPNAS 1972

Skolmuseet öppnades 1972 i en liten tjänstebostad i skolans norra byggnad.

1984 flyttades allt till den intilliggande vinden, som var rymligare, men oisolerad, mörk och ouppvärmad. Trots det var aktiviteterna i full gång med många studiebesök och besökande skolklasser.

1991 påbörjades flytten av alla inventarier till Robert Kuuses gamla tjänstebostad, nu fanns det möjlighet att visa fler saker och samtidigt övergick museet i Hembygdsföreningens omsorg.

Med tiden har även andra föremål skänkts till museet som också visas i mån av plats.



Vill du titta på gamla **skolplanscher**, så har vi en stor samling. Skolplanscherna har en intressant historia i den svenska skolan. Det var ofta de enda bilder som dåtidens barn mötte.

Vill du veta mer om Lancastermetoden?



På skolmuseet finns en Lancasterbänk. Den kommer från Löddes gamla skola, som låg vid kyrkan. Lancastermetoden kom från England och tillämpades i Sverige tidigt 1800-tal. Den gick bl.a. ut på att låta äldre, mera försigkomna elever (monitörer), undervisa yngre.

Allt arbete på skolmuseet sker ideellt. Vi verkar för att utveckla mötesplatsen och levandegöra samt bevara det kulturarv som skolmuseet utgör.

För visningar kontaktas:

Agne Andersson

Gun-Sophie Andersson

0707-158653

0768 918441

agne69@live.se

gunsophie@hotmail.com

Följ oss på Facebook:

Hembygds & Skolmuseum, Löddeköpinge



Välkomna!