

PRESSMEDDELANDE

Hägersten 7 juni 2023

Hägerstensuppropet – föreningar vill ha bättre byggande i Hägersten

Runt om i Hägersten finns ett stort antal aktiva planer på förtätning av bebyggelse. Det handlar på vissa platser om mycket tät och hög bebyggelse, i andra fall om rivning av villor eller bebyggelse på naturmark. Många föreningar i området är engagerade i att lämna synpunkter på byggplanerna. Nu startar de ett samarbete under parollen Hägerstensuppropet.

En första manifestation äger rum den 13 juni 19.00 på Telefonplan, torget utanför Försäkringskassans kontor.

– Vi insåg att vi är många som tycker samma sak, att det behöver byggas fler bostäder i Hägersten, men att det ska vara bra bostäder. Det känns viktigt att manifestera detta och skapa en plattform för samarbete. Med Hägerstensuppropet skapar vi större tyngd när vi ska påverka byggplanerna, säger Peter Nygren ordförande för Telefonplans vänner.

Gemensamt för föreningarna bakom uppropet är att de upplever en frustration, att de synpunkter som lämnas från medborgare och organisationer inte tas till vara i de byggplaner som tas fram. Samtidigt är alla eniga om att det går att bygga fler bostäder, bara det görs på rätt sätt och på rätt plats. Nya bostäder måste ta tillvara det som karaktäriserar Hägersten, naturmark, parker, ljusa bostäder.

– Rymliga gröna gårdar, plats för parker, skolor och förskolor, det är så det har byggts i Hägersten sedan länge. En del byggplaner som presenterats på senare tid ger inte alls en bra bostadsmiljö. De är inte heller anpassade till ett varmare klimat. Det vill vi alla få ändring på. Det är bakgrunden till Hägerstensuppropet, säger Annica Dominius, ordförande för Hägerstens Hembygdsförening.

Bakom Hägerstensuppropet står Telefonplans vänner, Hägerstens hembygdsförening, BUMS, Barns Utemiljö i Staden, Byggnadsvårdsföreningen, Föräldraföreningen Mälarhöjdens skola, Hökmossens Trädgårdsstadsförening, Mälarhöjdens scoutkår, Mälarhöjdsföreningen, Parkbackens vänner, Rädda Fågelsångsberget, Rädda Mälarhöjdens Parker, Tillsammans för Kastanjeparken.

För mer information vänligen kontakta

Peter Nygren, ordförande Telefonplans vänner, peter.nygren64@gmail.com, tel 070-825 05 93

Annica Dominius, ordförande Hägerstens hembygdsförening, annica.dominius@telia.com, tel 073-650 28 00

Mer information om föreningarna som står bakom uppropet

Byggnadsvårdsföreningen <https://byggnadsvard.se>

BUMS, Barns Utemiljö i Staden <https://barnsutemiljo.com>

Föräldraföreningen Mälarhöjdens skola www.facebook.com/ForaldraforeningenFFM/?locale=sv_SE

Hållbara Aspudden <https://hallbaraaspudden.com>

Hägerstens hembygdsförening <https://www.hembygd.se/hagersten>

Hökmossens Trädgårdsstadsförening <http://www.hokmossen.se>

Mälarhöjdens scoutkår <https://hojdar.scout.se>

Mälarhöjdsföreningen <https://www.mhv.se>

Parkbackens vänner

Rädda Fågelsångsberget <https://www.facebook.com/groups/768799904343839>

Rädda Mälarhöjdens Parker <https://www.mhv.se/radda-malarhojdens-parker>

Telefonplans vänner <https://telefonplansvanner.com>

Hägerstensuppropet

I Hägersten, som sträcker sig från Liljeholmsbron till Bredäng, finns plats för nya bostäder, det mesta på tidigare industrimark. Men föreningar och boende i Hägersten reagerar starkt på hur många av de byggplaner som föreligger är utformade. Om de förverkligas kommer att kraftigt förändra områdets karaktär och ge en sämre livsmiljö åt de boende. Planerna för Centrala Telefonplan och Örnbergs industriområde är exempel på detta. På flera håll planeras andra mindre projekt som ger förödande och oåterkalleliga ingrepp i parker och naturmark. Sådana allvarliga ingrepp planeras i Mälärhöjden (Branterna och Kastanjeparken), Västertorp (Parkleken Lugnet och Mellanbergsparken), Hägerstensåsen (Mellanbergsparken och vid Mellanbergsvägen), Hökmossen, (parken vid Korpmossevägen). Liljeholmen (höghus intill Trekanten) och Gröndal (vid Fregattvägen). I detta upprop vill ett stort antal föreningar i området rikta uppmärksamheten på ett antal faktorer som vi anser att byggplanerna inte har beaktat tillräckligt. Vi vänder oss till politiker, planerare, byggföretag och beslutsfattare i alla led. Vi vill särskilt lyfta fram följande områden:

- Trafiken, skolor och annan infrastruktur
- Barnperspektivet
- Miljö, klimat, biologisk mångfald, och bostadskvalitet
- Planarbetets förankring hos de som bor i området
- Värna varje planområdes kultur och historia

Trafiken, skolor och annan infrastruktur

Vi ser att varje enskild byggplan som tas fram inte tar hänsyn till kommande ökande trafik. Allmänna kommunikationer finns inte med i planerna, samtidigt som till exempel Tunnelbanenätet periodvis inte klarar av sin uppgift. Skolor och skolvägar vägs inte in i planarbetet. Vårdcentraler och annan service som i dag redan är hårt belastad finns inte med när planerna tas fram. Alla olika typer av infrastruktur måste det tas hänsyn till, annars blir effekten att de boende i området kan drabbas hårt av till exempel ny trafik, tränga skolor och vårdköer.

Barnperspektivet

Flera aktuella planer kommer att göra stora intrång på befintliga lekplatser och andra ytor där barn vistas i dag. Nya förskolor planeras på platser där solen bara når ned några timmar om dagen. Hus planeras så höga och så tätt att solljus endast når ner på marken, där barnen ska leka, någon enstaka timme varje dag. Vi ser att nya bostäder planeras utan att de boende vet var, eller om, det kommer att finnas förskolor. Avstånd från nya bostäder till förskola kan bli så långt att föräldrar tvingas använda bil. Barn har stort behov av att kunna vistas utomhus, både på iordningställda lekplatser och i orörd natur. Nya byggnationer får inte förstöra barns möjligheter att leka och utvecklas.

Miljö, klimat, biologisk mångfald och bostadskvalitet

Hägersten har under de senaste drygt hundra åren förvandlats från lands- och jordbruksbygd till storstadnära förort. Detta sätter stort press på djur, natur, och kultur. Vi vill att det även framöver ska vara möjligt att höra hackspettar och småfåglar. Att rådjur, fladdermöss och räv även i framtiden ska kunna finnas i vår närhet. Det ska vara möjligt att locka bär och svamp i skogen. En storstad som Stockholm tar stora naturområden i anspråk. Men all ny byggnation måste ske på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden och naturen inte skadas långsiktigt. Infiltration av smält- och regnvatten

måste säkerställas. All byggnation måste ta höjd för en klimatförändring som kan innebära såväl varmare som kallare perioder. Bostäderna ska ljus, utblickar mot grönska och rymliga gårdar.

Planarbetets förankring hos de som bor i området

Ett planarbete kan ta flera år för konsulter och kommunala planerare att få fram. När planerna sedan presenteras för omkringboende ges en ytterst kort tid för att ge synpunkter. Detta är inte tillfredsställande. De som bor i närheten av ett område som ska bebyggas har ofta en lokal kännedom som är viktig att ta tillvara. Det sker inte i dag. En mer demokratisk byggprocess, där allmänheten får bättre möjligheter att sätta sig in i planerna och ge synpunkter måste införas.

Värna varje planområdes kultur och historia

När jordbruksmark bröts upp för att bygga förorter och industrier gjordes det utifrån olika ledstjärnor. Varje område fick sin unika prägel utifrån den tidens behov och hur naturen var beskaffad. Områden med flerfamiljshus fick stora grönområden/parker mellan husen. Olika småhusområden fick sin karaktär av trädgårdsstad. Andra områden byggdes stadsliknande med hus nära gatan. Varje sådant områdes unika karaktär är viktig att bevara när nybyggnation sker. Större strandnära skogsområden avsattes för rekreation och spridningskorridor för växter och djur. Olika upplåtelseformer som till exempel hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter och friköpt tomt skapar bostäder med olika karaktär och möjligheter, vilket bidrar till mångfald och långsiktig hållbart samhälle.

Många bakom uppropet

Den 7 juni 2023 har följande föreningar och sammanslutningar ställt sig bakom detta upprop som vi riktar till politiker, planerare och byggföretag.

Mer information om föreningarna som står bakom uppropet

- Byggnadsvårdsföreningen <https://byggnadsvard.se>
- BUMS, Barns Utemiljö i Staden <https://barnsutemiljo.com>
- Hållbara Aspudden <https://hallbaraaspudden.com>
- Hägerstens hembygdsförening <https://www.hembygd.se/hagersten>
- Hökmossens Trädgårdsstadsförening <http://www.hokmossen.se>
- Mälarhöjdens scoutkår <https://hojdar.scout.se>
- Mälarhöjdsföreningen <https://www.mhv.se>
- Parkbackens vänner
- Rädda Fågelsångsberget <https://www.facebook.com/groups/768799904343839>
- Rädda Mälarhöjdens Parker <https://www.mhv.se/radda-malarhojdens-parker>
- Telefonplans vänner <https://telefonplansvanner.com>
- Tillsammans för Kastanjeparken <www.facebook.com/groups/555610215818509/>