

Den berömda tecknaren



Uffe Vibeke var en känd tecknare som flyttade till Sverige på 1950- talet. Uffe älskade sitt kafé i Gränna. Där brukade han sitta på samma plats vid sin väggmålning.

Första gången jag hörde talas om honom var när min lärare berättade om sin morfar som var tecknare. När vi skulle jobba med reportage i skolan kom jag att tänka på Uffe Tecknare. Jag blev intresserad av att skriva om honom och frågade min lärare om jag kunde skriva om Uffe. Den var ok men jag kunde inte intervjua honom eftersom han inte lever längre. Men jag kunde intervjua hans dotter Anette.

Det är ljus och lite kallt rummet där vi sitter. Anette väntar på att jag ska börja intervjua henne om Uffe, om hans liv. Samtidigt dricker vi kaffe. Såklart undrar jag hur han var som person.

-Uffe var naiv och narcissistiskt lagd, men en stor sällskapsmänniska. Så när han kom in i ett rum så kunde han liksom trollbinda hela rummet upplevde andra människor, berättar Anette.

Anette berättar för mig att under 1940- talet blev Danmark ockuperat av tyskarna. Ockupationen påverkade Uffe mycket. Någon gång under 1950-talet, när han var ca 19 år, flyttade han till Sverige. Hans första jobb i Sverige var som reklamtecknare. Då var han ännu inte känd som Uffe Tecknare utan som Uffe Vibeke. Efter ett tag började han sakna sitt hemland.

-Han växte upp i Århus i Danmark under andra världskriget. Uffe var åtta år när kriget började och han var tretton år när kriget slutade, säger Anette.

Uffe var redan som ung duktig tecknare och men han ville bestämma över sig själv i sitt arbetsliv men även när han blev pensionär. Han gjorde reklamteckningar och teckningar av produkter innan han blev frilansteknare.

-Sedan började Uffe måla reklambilder till företag, senare blev han en fri konstnär och började sälja sina egna berömda svarta tuschteckningar. Han arbetade nästan dygnet runt, berättar Anette.

Anledningen till att Uffe flydde till Sverige var att han inte ville göra militärtjänst i Danmark. Hans föräldrar stannade kvar. Uffe gifte sig så småningom och fick fem barn. Han sålde sina teckningar på egen hand. Uffe hade inte någon som hjälpte honom. Han var tecknare som kunde resa mycket och samlade inspiration från Norge, Danmark och framför allt i Sverige.

-Tuschpennan var hans viktigaste arbetsredskap. Han fick en gång ett uppdrag av en resebyrå att åka till Kenya och Tanzania. De ville ha teckningar i stället för fotografier. Uffe ritade lejon, elefanter, zebror med mera, säger Anette.

Uffe var också författare. Han skrev artiklar bland annat om Jönköpings läns historia. De samlade han i en bok där han också gjort teckningarna. Men livet är kort. Uffe drabbades av Alzheimers sjukdom och avled av sin sjukdom när han var 68 år gammal. På den tiden visste alla vem han var och han blev mycket berömd under namnet Uffe Tecknare.



Artikel skriven av: Hana Mulugheta