

Jonas Falk

En artikel om postrånaren och mördaren Jonas Falk

Jag är säkert att majoriteten av alla jönköpingsbor har hört talats om Falks hemsökta grav minst en gång, men det är inte alla som har hört om hans historia och hur han dog. Det ska jag berätta nu.



Natten mellan 22 och 23 augusti 1854 var en kall och regnig natt. Falk och hans styvfar Anders Frid var skyddade av mörkret medan de kastade stenar framför postdiligensen så att vakten skulle gå längre fram än vanligt. De båda sprang fram, Falk beväpnad med en mynningsladdare medan hans far hade en knölpåk. Postiljonen fick ett skott i ryggen och föll till marken blödandes.

De tog så många postväskor de orkade med och rymde sedan mot Gruvereds skog i Mullsjö. Det de hade hittat i postväskorna var en hel förmögenhet, runt 2000 riksdaler. De planerade att ta sig över till andra sidan Vättern och det gjorde de via en stulen roddbåt. Därefter skaffade de sig varsin tågbiljett och tog sig till Stockholm och firade sin nya förmögenhet genom att supa. Vid den här tiden så var vakten vid postdiligensen redan död och man trodde att mordet var helt olösbart.

Dagen efter ville Falk och Frid ta sig hem till sin familj men vägrade använda riksdalerna de hade stulit så de bestämde sig för att lämna in kläder och få pengar för det. Eftersom att Jonas var en skräddare så var det inget problem att få tag på så mycket kläder. Såklart hade Jonas inte tänkt att använda deras egna kläder, istället sålde hans kunders kläder för att kunna ta sig hem

Efter några dagar var Jonas på väg till tågstationen och möta sin styvfar där, men då kom polisen runt hörnet och arresterade honom direkt. Men det var inte för att han hade rånat postiljonen eller mördat vakten, det var för alla kläder han hade stulit och sålt. Polisen bad om att få undersöka hans väska och märkte att han hade en hel förmögenhet i den och började då undersöka mer om det. Det tog inte lång tid tills polisen satte både Jonas och Anders i häkte för rån och mord.

Under all tid Jonas spenderade i häktet så blev han extremt troende. Han ändrade sitt sinneslag och läste om bibeln flera gånger och begärde att få avge sin syndabekännelse om och om igen. Det tog inte långt innan de båda blev dömda. Frid blev först dömd till döden men bad om nåd och efter det ändrades snart till livstids fängelse. Falk blev dömd till döden även fast han bad om nåd flera gånger.

En stund innan han la ner sitt huvud på stocken bad han om att få säga sina sista ord till alla som stod och tittade på.

“Här sen I go´vänner, att syndarens lön är döden, men Guds gåva är det eviga livet!” - Jonas Falk

Han avrättades 21 november 1855 i Svedmon, Hökensås och blev därmed endast 27 år gammal. Det tog alltså 15 månader från att rånet skedde till att han avrättades. Hans avrättningsplats sägs vara nära hans grav.



Folk som åker dit säger att de brukar känna sig iakttagna, som om att någon tittar eller följer efter en. Man har hört många gånger att när folk ska åka därifrån brukar bilarna inte starta, även fast bilen ska vara helt funktionell. Det sägs att det brukar synas gestalter eller skuggor ute i skogskanten.

På sommaren har man sett att det ligger nya blommor på hans grav varje dag och ingen har någonsin sett någon lägga blommor där.

Av: Thea Danielsson Pedersen

Källor:

<https://www.odenocheventyr.se/artiklar/vem-lagger-blommor-pa-mordarens-grav/>

[https://sv.wikipedia.org/wiki/Jonas_Falk_\(r%C3%A5nare\)](https://sv.wikipedia.org/wiki/Jonas_Falk_(r%C3%A5nare))

<https://historienidinand.wordpress.com/falks-grav/postranare-jonas-falk/>

<https://www.youtube.com/watch?v=yyVW3NvQlpA>