

KOLERAKYRKOGÅRDEN I JÄRSTORP

För ett antal decennier sedan drabbades vår trakt av kolera. Denna fruktansvärda sjukdom hamnade i Jönköping av en slump och händelseförloppet fick ett tragiskt resultat.

I Jönköping stod trähusen tomma, gardinerna stängda bakom fönstren vars smuts var ingrott i glaset. Löven på träden hade precis trillat av grenarna och det var en kall eftermiddag i november 1834, men uppe i huvudstaden Stockholm, i den Kungliga Teatern, där var det mer liv. Det fanns en teatergrupp som hade diskussioner om att sprida finkultur till landsorten.



*Vy över kvarteret Baggen med byggnader längs Klostergatan
Fotograf: Gustafsson, Arne / Bild Linköping*

Då bestämdes det att teatersällskapet skulle spela i städerna Göteborg och Jönköping. Dessvärre, fick sällskapet höra att Göteborg hade fått ett utbrott av kolera; då var det bara att fortsätta framåt till nästa stad. Vid ankomsten till Jönköping den fjärde augusti kom det fram att en av skådespelarna hade blivit sjuk. Dagen därefter dog mannen, och från honom spreds sjukdomen i hela Jönköping.



Kolera - vad är det?

Kolera är en bakteriell sjukdom som förr spreds med vatten, därför smittade den oerhört snabbt. Sjukdomsförloppet varade omkring en till tre dagar, därefter dog personen. Under 1834 och under ett antal år framöver, kom sockenstämman i Jönköping fram till ett beslut att anlägga en specifik begravningsplats för detta ändamål.

Viloplats för människorna

Gravplatsen hamnade cirka 800 meter från Järstorps kyrka, därför att det var långt från stadens centrum och bebyggelse och på grund av att smittan inte skulle spridas ytterligare. Landskapet kring kyrkogården är kuperat. Vintergröna och vitsippor täcker marken och blommorna sprider en behaglig och lugnande doft och kyrkogården är inhägnad av ett äldre trästaket.

Denna tragiska företeelse skördade mer än sex hundra män, kvinnor och barn och dödsiffran motsvarade var sjunde invånare i trakten kring Jönköping. Även om detta hände för länge sedan, och staden är numera fylld med liv och rörelse, så lever minnet kvar genom att många besöker gravplatsen årligen.

MAJKEN SYRÉN

Källförteckning:

<http://hansfredriksson.se/kolera.htm>

<https://www.hembygd.se/jarstorp/kolerakyrkogarden>

(Fotograf till andra bilden: Anita Johansson)