

Rosenlundshallen - Ispalatset



Den 11 december 1958 invigdes Rosenlundshallen, Skandinavians första riktiga inomhushall med konstfrusen is.

Två år före Rosenlundshallens invigning, den 14 december 1956, hade Jönköpings stad beslutat att en mässhall skulle byggas, som även skulle innehålla en konstfrusen isbana. Till projektet anslogs två miljoner kronor. Jönköping skulle få inte bara landets första konstfrusna inomhusbana utan också den enda norr om Berlin., framhölls det.

Vid invigningen av Rosenlundshallen 1958 skrev pressen "att Sveriges celebraste hallbygge, Jönköpings ispalats på Rosenlund och Skandinavians första inomhushall för issport är en realitet". Invigningskvällen bjöd på ett mastodontprogram med ett tvärsnitt av aktiviteter av vad huset kunde användas till. Korpens hockey-bockey fick tio minuter på sig att visa upp sig, det blev en miniatyrmatch i ishockey samt curling.



Ispalatset från öster.

Hallens kapacitet

I Smålands Ishockeykalender kan man läsa att: *Hallen erbjuder 1580 sittplatser, Ståplatserna är vid normal publikfrekvens omkring 2600, men vid "Specialpackning" med 2,5 åskådare per läktarmeter 3250 personer, sammanlagt närmare 5000 åskådare kan se ishockey i Rosenlundshallen. I ena halländan är en servering anordnad på en plattform över sittplatserna och serveringen har 90 platser. "Isbiten" är restaurangens namn. Banan belyses med 55 lampor och håller 60 x 30 meter.*



Program från invigningen

Publikrekordet sattes redan efter några veckor

Träning, matcher och andra aktiviteter avlöste varandra så gott som varje kväll efter invigningen. Fredagskvällen den 2 januari 1959 slogs gällande publikrekord i hallen, ett rekord som kom att gälla ända till hallen försvann. Vättersnäs IF, som låg fyra i division II Södra B spelade mot smålandskonkurrenten Alvesta, som inför matchen hade samma poäng som serieledande V. Frölunda. Dessutom hade Alvesta vunnit samtliga matcher i serien sedan premiären. Trots att hallen var byggd för att ta emot närmare 5000 åskådare så packades 5755 personer in i "Ispalatset" och ändå var det långa köer utanför. I tredje perioden tryckte publiken på mot sargen på ena kortsidan vilket medförde att den gav vika och matchen fick avbrytas. En provisorisk lagning genomfördes och matchen kunde vinnas av Jönköpingslaget Vättersnäs.

Ökat ishockeyintresse

Rosenlundshallens tillkomst gav en rejäl puff åt ishockeyintresset åren kring 1960. Landslaget Tre Kronor utnyttjade "Ispalatset" ofta för träning och träningsmatcher. Inför VM i Prag 1959 utnyttjade svenskarna hallen. Även Kanadas VM-lag 1959, vilket var identiskt med förstärkta Belleville Mc Farlands, besegrade en smålandskombination i mitten av februari med 18-3 inför 4300 åskådare.

I början av 1960-talet spelade Tabergs SK kval för att försöka nå allsvenskan. I mitten av årtiondet kvalspelare Husqvarna IF två år i rad för att försöka nå högsta serien. När HV 71 bildades 1971 blev hallen föreningens samlingspunkt. Sin första elitmatch spelade HV71 den 27 september 1979, en milstolpe i Rosenlundshallens historia, trots att Leksand vann med 4-2. HV fick dock lämna högsta serien efter en säsong men säsongen 1984-85 tog de klivet upp igen. Ishockeyns verkliga höjdpunkt kom säsongen 1994-95. HV71 hade slutat åtta i tabellen, vilket innebar sista placering för att gå vidare till slutspel. Jönköpingslaget överraskade genom kvarts- och semifinalspelet och tog sig ända fram till att spela final mot Brynäs våren 1995. Finalen spelades i bäst av fem matcher varvid den andra och fjärde matchen innebar spel inför fulla läktare i Rosenlundshallen. 4-0 i den andra och 4-2 i den fjärde innebar en femte och avgörande match i Gavlerinken i Gävle. Denna match gick till förlängning och HV:s Johan Lindbom avgjorde till smålänningarnas fördel – SM-guld till HV71.

Rosenlundshallen förändrades såväl interiört som exteriört ett antal gånger. Redan efter tio år, 1968, gjordes en ombyggnad av entrétak samt att kylanläggningarna förändrades. Ombyggnader av läktare under årens lopp medförde att publikkapaciteten med åren sänktes till omkring 4500 personer.



Program från Proffsboxningsgala med Bosse Högberg.

Andra evenemang

Eftersom hallen uppfördes som en utställningshall och ishall användes den vid flera tillfällen för olika utställningar. De stora jordbruksmässorna RILA och Elmia utnyttjade hallen flitigt vid sina evenemang. Men här var även bilutställningar och stora popkonserter med delar av de största svenska popbanden under 1960-talet.

Idrottsmässigt har här även förekommit VM-, EM- och SM-arrangemang. Den 19 augusti 1960 uppvisningsboxades världsmästaren i tungvikt, Floyd Patterson inför 4602 betalande i Rosenlundshallen. Smålands första proffsgala i boxning ägde rum i april 1964 då bland annat Bosse Högberg mötte Billy Tarant. Omkring 5300 personer var på plats för att se Högberg besegra engelsmannen på knockout i fjärde ronden.

Flera mästerskap har också avgjorts i Jönköpingsarenan. Bland de första var Nordiska Mästerskapet i konståkning i februari 1960. Vid VM i modern femkamp 1967 avgjordes fäktsmomentet i hallen.

EM i brottning 1984 rankas som det absolut största mästerskapet som har avgjorts i Rosenlundshallen. Det brottades i såväl fristil som i den antika grekisk-romerska stilen och ett svenskt EM-guld blev det genom Roger Tallroth i weltervikt.

Jönköpings Curling Club, Svenska Curlingförbundet och sponsorn Hennes & Mauritz stod bakom VM i lagspel för damer som avgjordes i mars 1985.

Ett annat stort idrottsevenemang inträffade i november 1980 då det spelades handbollslandskamp mellan Sverige och DDR (Östtyskland). De regerande olympiska mästarna DDR visade klass och krossade det blå-gula laget med 25-16. "Rena strip teasen!", skrev sportjournalisten Ove Lindblad i Jönköpings-Posten. Förra Hallbyspelaren Claes Ribendahl, som då representerade Lugli gjorde sin 30:e landskamp. Även Smålandslaget i handboll har spelat i hallen. Jönköpingsträffen i skytte hade under flera år anläggningen som tävlingscentrum och det har även spelats inomhusfotboll där.



EM i brottning

Avvecklingen

Efter flera års diskussioner om Rosenlundshallens fortsatta öde sålde Jönköpings kommun till slut anläggningen 1998 till HV71. Klubben övertog Rosenlundshallen för 7 miljoner kronor, pengar som föreningen samtidigt fick låna av kommunen räntefritt under två år och amorteringsfritt under tre år. HV 71 satsade nästan direkt på att bygga en ny hall på samma plats. Hösten 1999 startade byggnadsarbetet med den nya ishallen, Kinnarps Arena, som byggdes till stor del utanför den gamla hallens väggar och tak trots pågående elitseriesäsong. Direkt efter sista matchen våren 2000 revs gamla Rosenlundshallen. Redan till säsongstarten i september 2000 stod nya hallen klar. Hösten 2020 ändrades namnet från Kinnarps Arena till Husqvarna Garden. Rosenlundshallens hängande taket, som vållade en del problem vid byggnationen blev en "byggnadsprofil" i Jönköping. Och mannen bakom verket, stadsarkitekt Bengt Palmberg, blev även kallad Idrottsarkitekten. Med stor entusiasm medverkade han till att ge Jönköping en särskild idrottsarkitektur. Rosenlundshallen, Jönköpings kanske mest imponerande 50-talbyggnad, följdes av Rosenlundsbadet (utomhusbadet), som stod färdigt 1968. Hans intresse för tennis medförde att Racketcentrum så småningom kom till stånd. Bengt Palmberg var även intresserad av golf och han blev en av grundarna till A6 Golfklubb.

Magnus Widell