

Jakten på de gömda bibelorden



När dagens äldre bild dök upp på den fantastiska Facebook, kunde jag inte för mitt liv förstå var det var någonstans. Låt vara att jag aldrig varit medlem i Pingstkyrkan, eller "Fillatjohej", som vi pojkar sade på Torpa, men nog vet jag var Pingstkyrkan låg. Den i Jönköpingshistoria kunnige Arnold Bäck från Fridhem dök då upp på sidan och berättade var bilden var tagen. Dessutom erbjöd han sig att visa lokalen, med bibelorden som fortfarande går att se, åtminstone delvis.

Minnen långt tillbaka

Vi befinner oss i Hasseln 1, Klostergatan 3 och det måste vara under åren 1926-1932. Det är då denna fastighet, för mig mest känd som Svenssons Läder, var Filadelfiaförsamlingens. Sedan avflyttar de till hörnet Trädgårdsgatan-Oxtorgsgatan och därifrån försvinner de till dagens kyrka vid Västra Torget som stod klar 1981.

Snörmakarens hus

Men nu om historien om huset. En tomt inköptes 1892 av snörmakare Malmborg, som anlät dåtidens stadsarkitekt Fredrik Sundbärg, han med gamla Brandstaionen ni vet, och huset uppfördes som det står idag. Byggnadsstadgan förbjöd trähus i mer än en våning, varför man elegant löste det som en våning och inredningsbar vind.

Vad var då en snörmakare, ett yrke vi inte har idag, men vid sekelskiftet var ett nog så hedervärt arbete. Vi måste tillbaka till sent 1800-tal. Hemmen var överbelastade med snoddar, tofsar, snören och allsköns textila attribut. Dessa tillverkades av snörmakaren. Dessutom skall vi minnas att Jönköping var en militärstad och en officer hade en massa tränisar och snören i uniformen. Det fanns med andra ord mycket arbete för en snörmakare, ursprungligen som rent handarbete.



”Helga dem i sanningen, Ditt ord är sanning: Johannes 17:17

Gömt på vinden

Så småningom kom verksamheten att utnyttja diverse maskiner och Malmberg hade som mest 6 anställda. Affärerna gick sämre och 1926 köpte Pingstförsamlingen huset. De öppnade upp mellan bottenvåning och vind och fick på detta sätt en fin samlingsal. Det är i denna tid som kortet är taget. Bibelorden finns fortfarande kvar i huset, på vinden bakom trappor, skåp och diverse kontorsmöbler.

Röda Korsets second-handbutik

År 1932 lämnar Pingstkyrkan huset för Oxtorgsgatan och in som ägare kommer Svenssons Läder. Det är deras verksamhet som idag är mest känd av de företag som funnits i huset. När de köpte Klostergatan 3 hade de haft verksamhet ett tag och var under tidigt 1930-tal Sveriges största trätoffelfabrik. Under denna tidsperiod fanns också en skomakare Ruben Rosell, med en numera igenmurad ingång från Klostergatan. Så småningom ändras inriktningen och det blir en renodlad läderaffär. 1984 övertas huset av en reklamfirma och från och med 1995 ägs fastigheten av Röda Korset som idag har sina kontor där och driver en aktiv ”second-hand affär”. Men som sagt på vinden, dolt av en massa prylar finns bibelorden kvar.

Lennart Lindberg