

Simon föddes i Gällinge och bodde där sina fem första år. Familjen flyttade sedan till Kungsbacka mellan Hede och Anneberg i ett hus Simons farfar byggt. Sina gymnasieår började han i Valdemarsvik vid Carl Malmstens hantverksgymnasium med inriktning möbelsnickeri. Det var hans stora intresse som han nu fick djupare kunskaper om. Skolan i Valdemarsvik upphörde av ekonomiska skäl efter två läsår och Simon fick göra sitt tredje gymnasieår i Linköping.

Efter gymnasietiden ville han ut och se världen, blev backpacker i Europa under några månader, tog sig runt mellan städer och bodde på gårdar. Efter ett tags luffande bestämde han sig för att se något annat än alla dessa städer som överallt hade sina likheter och allt mer förlorade sina själar i förtätning och gentrifiering.

En cyklist han stötte på under sin europatour hade cyklat Schweiz-Japan vilket väckte en viss nyfikenhet. Cykla eller vandra, bara att välja! Ganska snart köpte Simon en cykel och två sadelväsor, ett par veckor senare var han på väg till Spanien och Pilgrimsleden Camino de Santiago. Under sin vandring där stötte han första gången ihop med Ann som vandrade med sina bröder den uråldriga leden. Ann och Simon blev snabbt nära vänner och höll kontakt med varandra i fortsättningen. För Simons del blev det den gången fortsatt cykling till Kroatien, Istanbul och vidare runt hela Europa, sammanlagt 10 000 kilometer! Han var vid detta tillfället 19 år.

Ann höll under tiden på att fullfölja sina naturvetenskapliga universitetsstudier hemma i Pennsylvania. Hon är uppvuxen i Sayre, en ort i norra Pennsylvania på gränsen till staten New York. Sedan valde hon att flytta till Spanien för att lära sig spanska vilket hon kombinerade med att vara engelsklärare i en skola.

När Simon trampat runt Europa höll han sig hemma i Kungsbacka 4-5 månader, tjänade ihop lite pengar, läste in sig på USA, åkte dit och skaffade ett sexmånaders visum. Han ömsom cyklade, vandrade, besteg berg och hamnade slutligen på Colorado River i Utah. På cykeln hade han med sig en rafting båt (upplåsbar gummibåt) som han fick väl användning för på floden. Coloradofloden tog honom söderut i USA, efter att sista biten ha liftat hamnade han hos en bekant i Phoenix. Därifrån tog han sig vidare ner genom Mexiko och kom slutligen till Bolivia varifrån han flög hem efter ett års äventyr på amerikanska kontinenten.

Ann hade nu varit i Spanien i två år, pengarna började ta slut, det var dyra resor hem till USA över högtiderna. Det närmade sig jul och Ann fick en idé, kanske Simon var hemma över julen? Det var betydligt billigare att flyga till Göteborg. Simon var hemma, Ann firade två veckor jul- och nyårshelg i Kungsbacka och sedan dess har dom varit oskiljaktiga.

Efter jul- och nyårshelgen återvände Ann till Spanien där hon bestämde sig för att flytta till Sverige. Ann sökte upp en gård inom WWOOF (Worldwide Opportunities on Organic Farms) rörelsen i Måsarp, Lindberga, där hon spenderade 4 månader. Strax därefter flyttade Ann till Kungsbacka, men eftersom att hon endast kunde vara i Sverige som turist blev de 2 första åren tuffa, efter att ha spenderat 3 månader i Sverige blev hon tvungen att vara 3 månader i USA. Strax innan Ann hade fått permanent uppehållstillstånd i Sverige började Simon och Ann bygga ett mindre hus i närheten av sina föräldrars hem i Kungsbacka.

Sedan jobbet Ann hade på gården i Måsarp hade hon förälskat sig i landskapet. Hon försökte få Simon att tänka sig att flytta till Varberg, han som aldrig skulle lämna Kungsbacka! Efter några turer ner till kommunen och lite olika platser dök möjligheten upp att köpa tomt i Gödestad.

Efter en kort tids fundering och sondering i trakten, kom båda fram till att Gödestad hade det perfekta läget för allting! Inom 15 minuters resa fanns allting de behövde, olika vandringsområden,

järnvägsstation, nära motorväg, köpcentrum, butiker med mera. Men framförallt fanns det mycket natur och många vägar att göra dagliga turer, i Gödestad.

Tomten köptes och bygghandlingar togs fram där de själva var arkitekterna till husritningen. I april 2020 började husbygget på allvar med Simon som ansvarig byggherre. Han gjorde det mesta av huset själv förutom el- och rörinstallation. Ann hjälpte till kvällar och helger men hade även ett arbete att sköta under tiden. I december, sju månader senare stod huset klart för inflyttning! I mångt och mycket tänker Ann och Simon hållbart för framtiden. Av den anledningen är fasadklädseln på huset norrländsk långsamtväxande kärnfura. Det mesta av husets elförbrukning klarar solceller med komplettering av lagringsbara batterier.

Simon och Ann är med i ett cykelnätverk, Warmshowers, som är världsomspännande. I korthet fungerar nätverket så att de som är ute på långturer med cykel kan räkna med en varm dusch, en bädd och frukost hos någon som är med i närverket. Simon och Ann är de enda längs med Västkusten som har anmält härbärge för cyklister i nätverket. 2021 hade de därför besök av sammanlagt 50 cyklister vid olika tillfällen.

Både Simon och Ann blev väldigt glada när grannarna runt om i husen, strax efter inflyttningen i december förra året bjöd in till en välkomstbjudning. De kände sig genast välkomna och den känslan har bara stärkts under året! Nu rullar vardagen på för Ann som arbetar inom miljö och hållbarhetsfrågor (som konsult) i Halmstad och Simon som arbetar som solcellsprojektör och projektledare på ett företag i Kungsbacka. Båda två drömmer om nya husprojekt och nya äventyr, Simon berättar att han ständigt har projekt i sitt huvud, vaken som sovandes!

Text: Kenneth Johansson

Resor de gjort tillsammans:

- 1 månad road-trip USA
- 2 månader Georgien, Armenien, Turkiet, Rumänien
- 1 månad Norge och Sverige
- 1 månad östra Europa
- Mellan resorna har vi gjort flera småresor inom Europa och Sverige.

Simons resor utöver gemensamma:

- 6 månader cykelresa runt Europa, 10000 km
- 12 månaders cykel/vandringsresa från Kanada till Bolivia, 16 000km på cykel.
- 2 månader i Tadjikistan, Kirgizistan och Kazakstan