

Öppettider:

juni-augusti ons-sön kl 13.00-17.00.
Stängt midsommarhelgen.

För övriga tider:
kontakta oss för visning.
Fri entré.

Gruppbokningar 20 kr/person.

Vi behöver lägga nya halmtak,
lämna gärna ett bidrag!
Skanna QR-koden eller ange nr
123 050 44 56

Varmt tack!



Swish. Betala enklare.

Kontakt:
0705-58 15 16
gamlegard@telia.com

hembygd.se/gamlegardbillinge
instagram.com/gamlegard.telia
facebook.com/gamlegardshembygdsmuseum



STIFTELSEN GAMLEGÅRD
I BILLINGE



I "Holmers hus" (det gröna huset) finns ett urval böcker och vykort till försäljning.



Alla böcker 150 kr/st eller tre för 300 kr.



Vykort, akvarell, signerad Erik Lilius
20 kr/st eller tre för 50 kr.

Betala med swish eller kontant.



Gamlegård

Skånes äldsta hembygdsmuseum

Vid Baltiska utställningen i Malmö 1914 fanns Billinge representerat med dräkter och bruksföremål från 1700-talets bondesamhälle. Folkskolläraren i byn, Karl Holmqvist, samlade på föremål till ett hembygdsmuseum. Plats fick han, när syskonparet Mathilda och Per Persson 1917 sålde släktgården Billinge nr 12 till Wilhelm Sonesson, ägare av Stockamöllans AB, som lät sätta byggnaderna i stånd.

1918 kunde så Gamlegårds hembygdsmuseum öppna för allmänheten, vilket gör museet till Skånes äldsta.

Stockamöllans AB förvaldade museet till 1978, då man överlät byggnaderna till stiftelsen Gamlegård i Billinge, som utgörs av Onsjö Härads hembygdsmuseum och Eslovskommun.

Sedan dess har samlingarna utökats och består idag av mer än 5000 föremål och sju byggnader.

Områdeskarta



- 1: Stuglängan
- 2: Stallet
- 3: Gästgiveriet
- 4: Gatuhuset
- 5: Holmers hus
- 6: Brygghuset
- 7: Toalett
- 8: Vagnsmuseet

Museets expedition finns i hus nr 5.

1: Stuglängan

Äldsta byggnaden, omnämnd i Lunds domkyrkoarkiv 1283. Brann ner med flera andra gårdar i storbranden 1711 för bli återuppbyggd 1739. Gården blev ett s k kronohemman på 1670-talet, och namngavs då som Billinge nr 12.

Här visas ett tidstypiskt hushåll med bakugn, sättugn, schablonmålade väggar, gåsabänk, byakista, skedklämna, sovelfat och andra unika föremål.

2: Stallet

Uppförd efter branden av Kierstina och Per Andersson 1804. Här finns en smedja, slaktarbänk, snickarvertyg, toffelmakarbänk, olika smörkärnor, redskap för lin- och ullberedning, kvarnar och mera. I "vångaporten" finns ett av museets många unika föremål, en stockkanot från Karibien, en s k "pirouge"!

3: Gästgiveriet

Längan var modern när den byggdes 1840 med korsvirke och tegel. Efterhand kom byggnaden att ha olika funktioner förutom bostad: gästgiveri, skolkök samt inackorderingshem för skolelever. Per Persson, siste brukaren i ägarläkten, bodde här fram till sin död 1935. Här ryms en handelsbod, dräkter, unika slöjdhantverk och inte minst, ett rum med fokus på barnen.

4: Gatuhuset

Den 22 april 1476 byter väpnaren Knuth Skalmsen på Duveke gods gården mot en annan gård med kyrkan. Som flera Billinge gårdar brann den 1711 och återuppfördes under 1720-talet. Senare rev man gården, en länga sparades och gjordes om till bostäder. Här inrättades Billinges första skola, idag skolmuseum. Ett rum är tillägnat den omtalade klockaren Nils Lilja.

5: Holmers hus

När Ola Tuveesson blev för gammal för att bruka sin gård Fagerås, lät han 1878 bygga ett undantag till sig och sin fru på den gamla gårdsplanen till Billinge nr 5. Den siste ägaren var f d polisen Anton Holmer, som flyttade in med sin fru Hilma 1936 då han växlade bana och öppnade skomakeri. Hilma gick bort 1959, Anton bodde kvar tills 1971, varpå huset tillföll museet. Antons skomakeri är intakt bevarat. I byggnaden förvaras också Gamlegårds omfattande arkiv, tillgängligt för allmänheten.

6: Brygghuset

Dåtidens tvättstuga komplett med vedeldad tvättgryta, klappträ, tvättbräde och tvättvagg. Här finns också gårdens utedass. (OBS- ej i bruk!)

7: Toalett

Tillgänglighetsanpassad toalett med rullstolsramp. Skötbord för de minsta.

8: Vagnsmuseet

Den enda av museets byggnader som är hitflyttad. Här finns en samling vagnar och diligenser, brandspruta, olika jordbruksredskap, slädar och plogar. I utställningen finns postdiligensen, en av två bevarade i landet, som trafikerade sträckan Åby-(nuv. Klippan) Höör fram till 1898, då Billinge fick järnväg.



Postdiligensen på utflykt 1967