



Nåtängen



Ligger till höger från Flen in på en gammal skogsväg mittemot ett sandtag innan avfart Silinge station. Återstår av torpet husgrunden och jordkällaren som ligger något längre bort ner mot åkerkanten. Torpet verkar inte bebott förrän 1826 då Statdrängen Eric Jonsson född 25/3 1801 i Dunker, hans hustru Anna Pehrsdotter född 10/3 1800 i Floda, Anna Christina född 1825 i Flen, Catharina Charlotta född 1826 i Flen.

De sista som finns antecknade som mantalsskrivna på Nåtängen, är Karl Gustaf Adolf Blomberg, skogsarbetare, född 1881 i Björkvik, hans hustru Viktoria Matilda, född Eriksson 1887 i Björkvik, sonen Karl Gösta född 1918 i Lerbo, skogsarbetare, flyttar så småningom till Flen där Karl Gösta avlider 1987, då boendes på Floragatan.



(Del av Häradskartan 1897).

Det finns några anteckningar gällande Nåtängen i Sockenstämmoprotokollet, från december 1879. Handlar om att öka beloppet med 5 kronor nu (30 kronor) kapitalförsäkringsanstalten för nyfödda barn. En form av dåtidens barnbidrag.

Statdrängen Jonas Andersson beviljades en ersättning av 2 riksdaler från fattigkassan för vård under något mer än 5 veckors tid av sjuka änkan Hedda Ferngrens dotter år 1849.

Nåtängen tillkom ganska sent, förmodligen berodde detta på att Stenhammar utökade antal statare och dessa behövde någonstans att bo för att arbeta på Silinge vilket då brukades av Stenhammar eller andra enheter inom Stenhammar. (Utökningen av statare på Stenhammar beskriver A.R. von Kramer i Stenhammarsboken).

(Förmodligen var de som bodde i Nåtängen, statorpare. Vilket innebär att de hade lite mark, en ko eller andra djur, mannen arbetade åt godset, kvinnan hade mjölkningsplikt 3 ggr/dag. Allt de behövde i matväg fick de i stat d.v.s. i form av potatis, mjöl etc.s.k betalning i natura En viss kontantlön kan ha betalats ut. Statarna lydte under legostadgan. Statarna som yrkesgrupp avskaffades 1945.