

Hembygdsbladet

Årgång 25, nummer 2
Maj 2023

Enhörna Hembygdsförenings
informationskrift

ENHÖRNA
HEMBYGDSFÖRENING

NATIONALDAGSFIRANDE - 6 JUNI



TISDAGEN DEN 6 JUNI KL. 16.00 ÄR DET SAMLING VID ENHÖRNA HEMBYGDSMUSEUM FÖR ÅRETS FIRANDE AV NATIONALDAGEN

Vid museet kommer vi att ha fanborg, tal av församlingsherde Hampus Frid och körsång under ledning av kantor Emma Willford Thörn. Kaffe, te, kaka, korv och glass finns till försäljning! Kom och njut av en härlig försommar dag tillsammans med andra enhörnabor

Museet öppnar för säsongen!

Välkomna! Styrelsen gm Mona

ÅRETS NYHETER I MUSEET!

- Hemvärnet, Lottakåren och Röda Korset
- En inredd sängkammare från 1800-talet
- Tvättstugan har fått ett gammaldags linneskåp
- Barnens lekhörna är nu i Småskolans skolsal
- Ett stall har flyttat in
- Flera utrotningshotade ord
- I Kungsgården Husaby är stigarna nu spånlagda och bänkar och bord finns utsatta, köp en utflyktskorg att ta med!
- Skattjakter och Leta Enhörningar för barnen!

Varmt välkomna att se allt nytt!

SÖNDAGEN DEN 11 JUNI KL 11.00 ÄR DET INVIGNING AV ORDENS- EMBLEMEN PÅ LURBERGET

Som vi har skrivit om tidigare har de gamla ordens-
emblemerna på Lurberget både blivit stulna och/eller
skadade. De gamla finns nu att beskåda på museet och
vi har sökt och fått bidrag för att göra repliker av de fyra
kvarvarande. Dessa ska nu sättas upp och invigas så att
de återigen kan ses på Lurberget.

Vid invigningen kommer Ordenssällskapet
Vänskapsbröderna, vars ordenssällskap en gång skänkte
ett av emblemerna som nu sätts upp, att delta!

Varmt välkomna! Styrelsen gm Mona

NYHETER I VÅRA MUSEER!

- Vi har en ny aktuell utställning om Hemvärnet,
Lottakåren och Röda Korset
- En inredd sängkammare från 1800-talet är också
ny för i år
- Tvättstugan har fått linneskåp för förvaring av
broderade lakan, krusade örngott och annat
vackert
- Barnens lekhörna har flyttat till Småskolans
skolsal
- Skomakaren har fått en liten hörna och istället
har ett stall flyttat in
- I skolsalen finns nya utrotningshotade ord –
känner ni igen dem?
- I fornminnet Kungsgården Husaby är stigarna nu
spånlagda och bänkar och bord finns utsatta, köp
en utflyktskorg att ta med!
- Skattjakter för barn liksom Leta Enhörningar
arrangeras för barnen i år igen!

Förutom ovannämnda har vi som vanligt ändrat lite
här och där. *Varmt välkomna att se allt nytt!*

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET FÖR ÅR 2022



Årets årsmöte gick av stapeln den 23 april (den sista
söndagen är ju Valborgsmässafton så vi tog den näst
sista istället). Vi startade med årsmötet och som vanligt
var Gunnar Lindqvist ordförande och Silvana Lindgren
Majander var sekreterare. Protokoll från mötet finns
tillgängligt i museet och på hemsidan från den 6 juni.



Anne-Marie Andersson
slutar i styrelsen och
tackades av för sina
långa, många och
innehållsrika år. Vi
kommer inte att släppa
henne helt, hon har
lovat att fortsätta skriva
en del för oss, guida och
tala och säkert mera
därtill.

Nya hedersmedlemmar
blev **Staffan Holmberg**
(för sina insatser
som gruppledare för
gruppen som har
arbetat både med
gamla vägsträckningar
och soldattorp,
revisorsarbetet mm).



och **Leif Allmo** (för
sitt långa arbete med
kungsgården Husaby
som började med
utgrävningarna,
krönikerspelen och nu
senast med röjning och
återställande mm).



Sedan var det kaffe/te och bröd i mängd, lotterivinster som delades ut och skrifter till försäljning.



Årets talare var **Christine Gylefors** om gav oss både matnyttig kunskap och smakprov på **Mat för rik och fattig**. Ett mycket spännande och roligt tal med annorlunda smakupplevelser. Missa inte henne när hon håller föredrag!



Vi är glada över att knappa 30 personer deltog på mötet, men saknade en hel del: Vi brukade ju vara uppemot 100 deltagare. Vi hoppas att ännu flera gästar oss nästa år!

Tack alla ni som arbetade vid vår sida på mötet och tack alla ni som kom!

/Er ordförande Mona

VI HAR MUSEET ÖPPET VARJE SÖNDAG KL 12.00 – 16.00 MEN MISSA INTE VÅRA SPECIELLA ARRANGEMANG

- Nationaldagsfirandet den 6 juni
- Kafferep den 23 juli
- Marknad den 27 augusti (alltid sista söndagen i augusti)
- Mopedrallyt den 10 september

Som ni säkert förstår har vi inte legat på latsidan! Om ni vill vara med och utveckla verksamheten - hör av er! Alla goda idéer tas emot tacksamt och alla hjälpsamma händer likaså!

Och om ni inte redan är medlemmar - bli det! Vi behöver er alla!

LITET UTDRAG FRÅN CHRISTINES FÖREDRAG VID ÅRSMÖTET

Under medeltiden var det modernt med kryddor. Handeln med nya delar av världen blomstrade och de rika ville gärna visa att de hängde med i tiden. Det var högsta matmode att visa att man hade råd att köpa de dyra kryddorna. En sås gjord efter ett recept från 1300-talet, som här kallas "Sås för herremän"

Ta lika delar av:

Malen kryddnejlika

Malen muskot

Malen kardemumma

Mald svartpeppar

Malen ingefära

Lika mycket kanel som allt annat tillsammans

Lika mycket stekt bröd som kanel

Mixa allt med vinäger till en tjock sås.

Hållbarhet = minst 6 månader

Under 1700-talet användes fortfarande mycket kryddor för att visa sin status, även om det nu var vanliga även bland borgligheten. Läser man till exempel i Cajsa Wargs kokbok från 1755 hittar man en mängd kryddor i nästan alla recept.

Nedan ett recept på kanelkakor. Receptet kommer från Stenbölehandskriften, Stensböle hushållsbok som är en recepthandskrift från 1700-talet.

Till ett skålpund mjöl ½ skålpund smör, ½ skålpund socker, 2:ne lod kanel, 4 ägg, litet ingefära, av detta göras en något stadig deg, tag där av så stort som en valnöt och rullas trint emellan händerna, lägg så uti järnet och det breder sig fuller själv ut, när det är bakat vikes det krokot.

Modernt recept (skålpund = 425 gram, lod = 13 g)

1 ¼ dl mjöl

50 g smör

½ dl socker

1 msk kanel

1 ägg

1 krm ingefära

Blanda allt till en deg.

Rulla bollar i storlek som små köttbullar.

Grädda i ugn på 200 grader i ca 12 minuter.

Se även recept på "Kristidskaka" sidan 7

/ Christine Gylefors

MIDSOMMARFIRANDE UNDER 1950-TALET I ÖVERENHÖRNA

Midsommarafton firades alltid nere vid Horn under min uppväxt. Det var en mycket speciell och förväntansfull spänning hela morgonen. Alla skulle klä sig fina och jag fick oftast en ny hemsydd klänning. Vid lunchtid skulle hela familjen åka till Horn där midsommarstången kläddes och restes på en liten plan bakom ladugården.

Hela bygden samlades och från öarna Hamnskär, Ridö, Karlholmen och Jurstaholm kom vackert björkklädda båtar med festsugna människor. Runt stången var det sång och dans och därefter olika lekar för de mindre. Jag minns särskilt sista paret ut, där man skulle springa fort utan att bli "tagen". Varje år var det någon som sprang för fort och trillade varpå tårarna rann.

När lekarna var slut gick man hem och åt. Framåt kvällen började dansen på logen och lokala spelmän stämde upp med en hatt framför sig för att få en och annan slant.

Nu var det de vuxnas tur att ge sig hän i dansens virvlar. Logen var alltid vackert lövad och doft av björk, hö och ladugård blandades till en härligt somrig vällukt. Det var alltid mycket spännande att stå och betrakta de vuxna. Det tisslades och tasslades i buskarna och klirrade och klunkade lite överallt. Det var ju midsommarafton och då skulle man ta sig en sup. Många tog inte bara en eller två utan blev redigt rund under fötterna. Det sägs ju att där spriten går in går vettet ut och det stämmer nog, för varje år uppstod det slagsmål mellan några av männen. Vad slogs man om eller för? Som barn förstod jag inte varför vuxna män eller äldre grabbar började slå på varandra.



Jag antar att de själva inte visste varför alla gånger. Lite läskigt var det men samtidigt lite spännande. Betänk att det inte fanns tv som idag, man var inte så bortskämd med spännande begivenheter. Tur var att det alltid fanns nyktra män som kunde sära på bråkstakarna och se till att de tog sig hemåt. Framåt småtimmarna tog det roliga slut och alla begav sig av i den ljusa sommarnatten.

/Britt-Marie

Kransen bindes fast på midsommarstången av August Kjellin t.v. och Sixten Gustavsson t.h. Horn på 1940-talet.

KYRKOGRÅRDSVANDRING VID YTTERENHÖRNA KYRKA



Torsdagen den 15 juni blir det en vandring på Ytterenhörna kyrkogård. Vi samlas på parkeringen utanför församlingshemmet klockan 18.

Vandringen sker sedan på kyrkogården där vi får höra berättelser om människor som levt och verkat i Enhörna. Vi får höra hur kyrkogårdarna förändrats genom

århundraderna samt se olika typer av gravvårdar och hur modet växlat för dessa under de senaste hundra åren.

Vandringen beräknas ta 1-2 timmar.

Medtag gärna kaffekorg som efter vandringen kan intas i den närbelägna och mycket vackra körsbärlunden.

Varmt välkomna! /Britt-Mari

ÄNNU ETT INTRESSANT BESÖKSMÅL I VÅR BYGD!

Under förra året tog vi oss upp till Domarringen i Varneby. Vi fick tillstånd av ägaren att sätta upp markeringar i form av kraftiga stolpar och en infotavla vid vägen för att allmänheten ska kunna ta sig upp till denna stensättning som i dagligt tal kallas domarring. Den är från tidig järnålder och är en gravanläggning. På medeltiden uppkom en skröna som tolkade detta att vara en tingsplats där det skipades rättvisa.

Stensättningen i den sk domarringen har sannolikt omfattat 12 kantställda stenar och nu är 10 kvar i sitt läge, två har vräcks undan, de ligger nu 5-8 meter från öppningen åt öster.

Röset, knappt 10 meter från domarringen är också en gravsättning som är ca 13 meter i diameter och omkring 1 meter hög.

Läge: På en skogshöjd 400 meter öster om torpet Domaren. Ställ ev bilen i kurvan norr om torpet Domaren där finns ett upplag med grus som vägföreningen i Varneby disponerar. Se kartan.

/Anne-Marie



HEMVÄRNET I ENHÖRNA PÅ 1950-70 TALET



*Bakre raden fr.v. 2:a Ingemar Rosenberg, 3:a Bruno Duvefelt, 7:a Herbert Gustavsson, Hemvärnschef
Sittande fr. v. 2:a Alfred Teglund, 3:a Lennart Duvefelt, 4:a Bengt Karlsson (Olle Karlssons far)*

Under andra världskriget bildades hemvärnsföreningar runtom i Sverige. Även i Enhörna.

I slutet av 50- och början av 60-talet ökade intresset och ett ungdomshemvärn växte fram.

Många grabbar runt 20-årsåldern var med under ledning av hemvärnschef Gunnar Wistedt och med löjtnant Bellbrant som instruktör.

Mötesplatsen var Varneby där hemvärnsförådet var inrymt i en stor garderob på andra våningen i Wistedts bostadshus.

Om det var effektivt ur försvarssynpunkt vet jag inte men det var i alla fall trivsamt.

Familjen Wistedt hade aldrig några problem med att en samling hemvärnsmän med marschkängor klampade upp för att hämta utrustning.

Beväpningen var att hemvärnschefen hade k-pist och resten av gruppen mausergevär + ett K-g (kulsprutegevär) som laddades med ett magasin om 20 patroner.

Övningsskyttet på hemmaplan företogs på skjutbanan vid Fritidsgården där vallen med två tavelställ låg i backen ca. 50 m väster om grusplanen och skjutplatserna 100 och 200 m i riktning mot Väsby. Den delades för övrigt med Enhörna skytteförening, och det var ju egentligen samma gubbar.





Den skjutbanan blev kvar hela 70-talet, tills en av markörerna en gång fick järnsplitter i mössan då en kula gick rakt igenom järnstativet i tavelhissen.

Det förekom flera stora övningar som upptog hela söndagen och där lottorna var med, mest för att laga mat. En sådan var förlagd till Ridö, och en annan, som började redan på lördagen, företogs i skogen uppe vid Acksjön.

Det var djup snö och 21 grader kallt och grupperna skulle bygga skärmskydd för övernattning. Att där i snö och mörkret hitta lämpligt virke till skydd och bränsle var svårt.

Några mannar värmde sina frusna fötter lite för nära

elden så att klackjärnen ramlade av och sulan sprack.

När vi sedan nästa dag stormade och med viss möda intog Ahls gård, så var nog den största drivfjädern att lottorna stod där uppe och väntade på att få servera oss ärtsoppa och smörgås.

Ungdomshemvärdet hade sådan betydelse att vi en gång hade en flerdagarsövning i vinterskogarna utanför Filipstad i Värmland, dit vi blev skjutsade av en bilkärist i militärbuss. Övningen leddes av befäl från något regemente där uppe och innefattade också ett besök på Wasa spisbrödfabrik.

/Göran Nilsson



Under beredskapsåren medförde ransoneringsen att uppfinningsrikedomen var stor. Här är ett recept på en kristidskaka. Den lagas utan ägg och smör, eftersom det var ransonerat. Kanske något att ta efter idag när priset på ägg och smör ökat kraftigt.

Kristidskaka - Du behöver:

4 dl vetemjöl	2 tsk bakpulver
½ dl potatismjöl	1 tsk kanel
3 dl socker	1 tsk nejlikor
3 dl mjölk	1 tsk ingefära

Gör så här:

Sätt ugnen på 175 grader. Blanda alla torra ingredienser. Rör till sist ner mjölken. Smörj och bröa en form. Grädda i ca 45 minuter

/Christine Gylefors

UNGLOTTOR ÅR 1956-57



Hemvärn, Lottor och Unglottor år 1956-57. Kvinnor sittande längst fram är fr. v. Bibbi Wistedt, Anna-Greta Andersson, Hertha Löfqvist, Brita Nilsson, Dagmar Planting, Thea Hildebrant (kokerska), okänd, Inga Bennich. Därefter barn och ungdomar med bl a Gun-Britt Viberg, Irene Lundström och Linnea Olsson. Bland övriga syns Olle Nygren, Klemens Lundin, Birgit Stafverfeldt, Sverker Jonsson och Göran Nilsson.



Fr.v.
Gun-Britt Viberg, Katarina Bennich, okänd, Gun Tell, Linnea Olsson, Ingegerd Larsson och Irene Lundström



Sjukvårdskurs i Bygdegården för unglottor.
Ingegerd Larsson och Irene Lundström.
Gerty Ljung ser på och rättar till sitt bandage.

UNGLOTTORNAS MINNESORD

Jag vill älska mitt hem och mitt land.

Jag vill lära mig att i naturen och människolivet söka spåren av kärlek, som går genom världen.

Jag vill lära känna mitt lands historia och tro på dess framtid.

Jag vill göra min plikt med glädje.

Jag vill lyda given order och uppträda oklanderligt.

Jag vill försöka vara en sann människa, en god kamrat och en ärlig vän.

Jag vill lära mig att osjälviskt tjäna mitt land.

SVENSKA LOTTAKÅREN (SLK)



Svenska Lottakåren (SLK) vardagligt kallad Lottarörelsen är en partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation i Sverige, vars syfte är att rekrytera och utbilda kvinnor till olika uppgifter inom totalförsvaret. Organisationen består av lokala lottakårer runt om i landet och verkar inom både det militära försvaret och den civila krisberedskapen. Kåren hade sin storhetstid i slutet av andra världskriget med ca 110 000 medlemmar (5% av kvinnorna över 15 år) jämfört med dagens medlemsantal på 5000 personer. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har intresset och medlemsantalet vuxit.

Under 1920–30-talen hade föregångarna till lottorna, landstormskvinnorna, två grundläggande uppgifter såsom utspisning vid värnpliktsövningar samt insamling av pengar för utbildning av landstormsmän (numera värnpliktiga). Senare tillkom förplägnadstjänst och informationsarbete för att ”höja fosterlands- och hembygdkänslan och stärka nationens försvar”. Lottornas uppdrag under denna tid var framför allt knutna till armen.

Under andra världskriget då männen behövdes för de mer fysiskt krävande uppgifterna började man sätta in lottorna i icke stridande uppgifter i såväl flygvapnet som marinen. Lottorna delades då upp i armé-, marin- och flyglottor.

Jag har en bakgrund som flyglotta och är utbildad på F21 i Kallax/Luleå samt på flyglottaskolan i Bunge, Gotland. Flygvapnet och flyglottornas största och mest omfattande uppgift var placeringen i jaktstridslednings- och andra luftförsvarscentraler och på luftbevakningsstationer. Min placering var främst på luftförsvars- och stridsledningscentraler och den lokala lottakåren hade en källarlokal där vi övade regelbundet. Arbetet var manuellt där flygrörelser rapporterades in via telefon till centralerna där vi markerade vilka flyg som observerats och i vilken riktning de flög på stora kartor. Vi blev tränade på att känna igen olika typer av svenska flygplan som SK60, Lansen, Draken och Viggen samt utländska



plan som ryska Suchoj och MiG plan. Vi fick lära oss att skjuta pistol som endast var till för självförsvar. Jag deltog även i större militära övningar med flera försvarsgrenar. Det var spännande att bo och arbeta i djupa berggrum och följa flygtrafiken och besluten av stridsledningen. Jag var krigsplacerad fram till 1990, då det manuella arbetet i luftförsvarscentralerna övertogs av datorer.

Enhörna hembygdsföreningen har en ny utställning om Hemvärnet och Lottakåren i museet. Vi vet att Enhörna hade en aktiv lottakår under mitten av 1900-talet men har tyvärr inte lyckats få tag i någon information om dem. Vi är tacksamma om någon av er i Enhörna har några minnen eller kunskap om vår lokala kår som ni kan berätta. Kontakta gärna oss i styrelsen!

/Silvana Lindgren Majander



Flyglotta Lindgren till höger

TILL MINNE AV ELSBETH GYLEFORS

Elsbeth föddes år 1926 och hennes föräldrar arrenderade då Nöttesta gård. De flyttade till Granlunden i Överenhörna år 1935 och där bodde hon kvar till sin död. Under sina år här fick hon utlopp för sitt stora intresse nämligen att bruka jorden och ha många olika djur omkring sig så att familjen i stort sätt blev självförsörjande.

Eftersom hon bott i Enhörna under hela sitt liv har hon verkligen haft stor kännedom om socknen och dess innevånare och var en källa till kunskap som vi i Hembygdsföreningen hade stor glädje av.

Under 90-talet var hon med i en utställningsgrupp och ordnade flera utställningar och därmed skrifter.

En utställning år 1993 hette **Två kvinnor-två livsöden**

som handlade om Grevinnan Aminoff och Hilma Karlsson, grevinnans allt i allo. *Bilden nedan är från den utställningen och blev presenterad i Länstidningen, Elsbeth står längst till höger.*

En utställning handlade om en speciell familj som i början av 1900-talet bodde på Stora Madan en plats längst ut i nordväst på enhörnaudden. Den resulterade i en skrift om familjen: **Bland skröner, hemligheter och lönnfack-ett osannolikt familjeöde.** Elsbeths far, Eskil Jansson var fjärdingsman så hon var med honom till den familjen vid ett flertal tillfällen och kunde tillföra gruppen en hel del av egna upplevelser.

Vi i Hembygdsföreningen minns henne med värme och stor tacksamhet.

Styrelsen/Anne-Marie



Elsbeth Gylefors

HAR DU KIRSKÅL HEMMA – VARFÖR INTE GÖRA NÅGOT GOTT AV DEN



KIRSKÅLSPESTO

Ånga ungefär ett stort durkslag med nylockad kirskål.

Rosta 3 dl valfria nötter i torr panna.

Mixa ihop kirskål, nötter, 2 dl olivolja,

1 1/2 dl god lagrad riven ost.

Smaka av med salt och peppar och ev lite vitlök.

/Kicki

GUIDADE VISNINGAR AV MUSEET



Missa inte chansen att boka guideade visningar av museet för grupper utanför ordinarie öppettider!

Den 13 april i år hade PRO Kallhäll/Stäket en bokad bussresa till museet med 47 personer. De fick guidning i två grupper samt kaffe med smörgås.

Hittills i år har vi haft flera sådana evenemang.

/ Mona



KAFFEREP

Välkomna till hembygdsmuseet på kafferep söndagen den 23/7, Emmadagen under fruntimmersveckan.

Passa på och upplev ett gammaldags kafferep där det finns vetebröd, mjuka kakor, sju sorters kakor och tårta.



Allt hembakat! Passa också på att uppleva Södertälje från sjösidan! Ångfartyget Ejdern tillsammans med hembygdsföreningen kommer att ha en guddad tur från Södertälje, via Sandvikens brygga, till Ekensbergs brygga denna söndag och tillbaka efter kafferepet. Hembygdsföreningen hämtar och lämnar de som inte vill eller orkar promenera till museet.

/ Kicki



TIPS! GÖR EN UTFLYKT I ENHÖRNABYGDEN



Ovan:

Den vackra utsiktsplatsen Lurberget med en magisk och vidsträckt utsikt över Mälarens vatten mot Ridön.

Till vänster:

Kungsgården Husaby med nyanlagda och promenadvänliga stigar att vandra på. Intressanta uppmärkta platser med informationsskyltar. Bänkar eller naturliga fina platser för en fin utflykt.

Börja gärna i museet där vi har våra intressanta utställningar om livet i det gamla Enhörna.

Vid museet finns det fika, glass och fina skrifter om bygden. Öppet varje söndag under hela sommaren.

ENHÖRNA HEMBYGDSFÖRENINGENS STYRELSE

Mona Elveskog, ordf.	070/214 55 01	(elveskogmona@gmail.com)
Britt-Mari Gylefors, vice ordf	070/535 84 56	(b.gylefors@telia.com)
Birgitta Wahlstedt Wulkan, kassör	073/622 21 95	(birgittawahlstedtwulkan@hotmail.com)
Silvana Lindgren Majander, sekr	076/724 41 58	(silvana.lindgren@gmail.com)
Kicki Lindqvist	070/990 40 83	(kickilindqvist1947@gmail.com)
Bengt Johansson	072/877 24 34	(iobjohansson@ekeby-ktv.net)
Juha Nyberg	070/325 99 03	(juha.nyberg@linearis.se)

Stöd oss också genom att köpa våra skrifter, filmer och vy-/presentkort att ge bort som gåvor eller presenter. De kan köpas på museet, på Norrlöts Handelsträdgård eller på Destination Södertälje (turistbyrån).

E · N · H · Ö · R · N · A



HEMBYGDSFÖRENING

c/o Elveskog, Norr Gård 1, 151 96 Enhörna
Medlemsavgiften är 150/200:-/år (ensild/familj).
Plusgiro 23 89 45-0 | Swish 1234006839

Hembygdsmuseet håller öppet söndagar under juni - september 12.00 - 16.00.

Tag kontakt med någon i styrelsen om du vill besöka museet vid annan tidpunkt.

Besök föreningens hemsida:
www.hembygd.se/enhorna-hembygdsforening



EN AKTIV VÅR



Föreställningen "Skandalen Ida Bäckman" drog en publik till Överenhörna Bygdegård torsdagen 27 april. Det var Anna-Lena Hemström som spelade Ida Bäckman, som var Sveriges första kvinnliga utrikesreporter med specialiteten revolutioner. Nu kom hon alltså tillbaka just till Enhörna, och berättade sin sanning med humor, sång och musik.



Vid trädgårdsmarknaden 4 maj passade Enhörnaborna på att få inspiration, samtidigt som växter bytte ägare.

VARMT TACK BARBRO!

Vid Bygdegårdsföreningen årsmöte 8 mars avtackades **Barbro Holmberg**, som avgår efter flera år i styrelsen (sedan starten 2016). Hon har gjort en ovärderlig insats för bygdegården, inte minst när det gäller aktiviteterna.

/ Styrelsen



VILL DU VARA EN DEL I EN AV SVERIGES FINASTE BYGDEGÅRDAR?

Bli medlem genom att sätta in 150 kr/år/person på bankgiro 696-2526 eller enkelt med swish 1230691386

ÖVER-ENHÖRNA BYGDEGÅRDSFÖRENING
151 96 Enhörna
Telefon: 070-679 43 92

Över-Enhörna
Bygdegårdsförening



www.overenhorna.se

STYRELSEN I ÖVER-ENHÖRNA BYGDEGÅRDSFÖRENING

Mona Elveskog, ordförande elveskog@telia.com	070-214 55 01
Anita Wennberg, vice ordf wennberg.anita@gmail.com	070-942 16 46
Peter Cronström, sekr peter@cronstrom.com	070-590 76 17
Thomas Therbén, kassör thomas@therben.se	070-728 82 79
Susanne Höglund	
Juha Nyberg	
Johanna Bleckert	
Ann Westerberg	
Anette Sievers	

Titta på film under sommarhimlen



Utebio i Överenhörna är en av sommarens höjdpunkter. Filmen visas på stor duk mot Hembygds museets vägg. Boka in tisdagen 8 augusti klockan 21 redan nu.

Tänk att vi kan gå på bio i Enhörna! Även i sommar är det utebio. Vilken film det handlar om kommuniceras på Facebook, följ Över-Enhörna bygdegård för att inte missa information om våra evenemang. Det är tredje gången det bjuds på film på Hembygds museets vägg. Vi startar i det mjuka augustimörkret klockan 21, men redan en halvtimme före kan du köpa popcorn, saft, korb, kaffe och bulle.

Du som är filmintresserad kan även se fram emot fyra filmer i höst. För att ta del av dem behöver du gå med i Filmklubben, medlemskapet kostar 200 kronor och gäller hela året. Filmvisningarna äger rum 28 augusti, 25 september, 23 oktober och 20 september, och starten är klockan 19.00.

Byggnad rustad för framtiden!

Överenhörna bygdegård upprustas och utrustas undan för undan för att fungera väl i en modern verksamhet.



Bygdegården i Överenhörna har en lång historia, den invigdes 1938 och har sedan dess varit ett nav i Enhörna. Den upprustning som har gjorts och görs handlar om att bevara en unik byggnad, men också anpassa den till modern verksamhet.

Mycket har gjorts under de senaste åren. Under vintern har de båda toaletterna uppdaterats till nutida standard. Den ena toaletten är nu tillgänglighetsanpassad med rätt ytstorlek. I samband med arbetet med toaletterna har också hallen målats om.

Bygdegårdsföreningen är tacksam för alla bidrag till våra renoveringar. Förutom praktisk hjälp och bidrag från privatpersoner har stora anslag beviljats från Länsstyrelsen/Jordbruksverket/EU, Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet, Södertälje kommun och Boverket.

På tur står nu bland annat ett nytt ljudsystem (bidrag från Södertälje kommun), bredare rullstolsramp (bidrag från Emyhemmets stiftelse), och upprustning av större delen av källaren (EU-bidrag via Jordbruksverket/Länsstyrelsen).

Dessutom behöver vi fräscha upp stora rummet i källaren, måla skorstenarna och anlägga trädgården. Tidtabellen för genomförande av de sista projekten är beroende av både nya anslag och/eller frivilliga krafter.

Vill du vara med och bidra till att bygdegården rustas för framtiden? Det är roligt att jobba tillsammans. Välkommen att kontakta oss i styrelsen!

TRÄFFAS I BYGDEGÅRDEN



Sommaren är en härlig tid då det finns många goda anledningar att mötas. Överenhörna bygdegård är den perfekta platsen för både den lilla sammankomsten och den stora festen.

Bygdegården ligger på bekvämt promenadavstånd från vackra Överenhörna kyrka, och det gör det är enkelt att samordna en samling i kyrkan med en fest i bygdegården. I den stora salen ryms hundra personer, på bilden är det dukat för bröllopsfest.

I anslutning till köket finns det också en liten lokal där man kan anordna möten för upp till tio personer. I köket kan du ordna kaffe, men om ni planerar en måltid behöver ni boka catering. Köket är välutrustat med diskmaskin för storkök och porslin för 110 personer.

Om du är intresserad av att hyra bygdegården, kan du se fler detaljer och boka på webbplatsen: www.overenhorna.se.

Du är också välkommen att kontakta oss för en visning, maila: info@bygdegarden.se

Över-Enhörna
Bygdegårdsförening

