

Hembygdsbladet

Årgång 24, nummer 3
Augusti 2022

Enhörna Hembygdsförenings
informationskrift

ENHÖRNA
HEMBYGDSFÖRENING



Söndagen 28 augusti kl 12-16. Hembygdsföreningens årliga höstmarknad vid museet, "hemvändardagen", genomförs som vanligt sista söndagen i augusti. Välkommen!



I år är "hemvändardagen" i samarbete med Enhörna Bygdegård, Enhörna församling och Ekenbergs viltslakteri.

- På hembygds museet finns allehanda lokala försäljare av både ätbart och njutbart samt kaffe med bröd/kakor och grillad viltkorv med bröd
- Vid bygdegården är det loppmarknad
- Ekenbergs viltslakteri håller öppet för försäljning
- Enhörna församling har Överenhörna kyrka öppen och bemannad från kl 12.00, guidad vandring kl 15.30 på kyrkogården som fortsätter inne i kyrkan. Avslutning ca 16.30 med gemensam sång av några av våra mest älskade psalmer. Kl 17.00 fortsätter det med musikgudstjänst för de som vill stanna eller ansluta.

/ Ordförande Mona



Mopedrally 18 september!

Den 18 september är det åter dags för Enhörnas Mopedrally. Fjolårets rally blev en stor succé med över 125 startande ekipage.

/ Mona

SÖNDAGEN DEN 28 AUGUSTI KL 12.00 – 16.00...

...är det dags för Enhörna Hembygdsföreningens årliga marknad vid museet, "hemvändardagen", genomförs som vanligt den sista söndagen i augusti



– i år i samarbete med Enhörna Bygdegårdsförening, Enhörna församling och Ekenbergs viltslakteri

- På hembygds museet finns allehanda lokala försäljare av både ätbart och njutbart samt kaffe med bröd/kakor och grillad viltskorv med bröd
- Vid Bygdegården är det loppmarknad
- Ekenbergs viltslakteri håller öppet för försäljning
- Enhörna församling har Överenhörna kyrka öppen och bemannad från kl 12.00, guidad vandring kl 15.30 på kyrkogården som fortsätter inne i kyrkan. Avslutning ca 16.30 med gemensam sång av några av våra mest älskade psalmer. Kl 17.00 fortsätter det med musikgudstjänst för de som vill stanna eller ansluta.

Anne-Marie Andersson tar gärna emot alla sorters hembakat bröd!

070/672 42 46 (anne-marie.majhem@telia.com).

Ni som vill sälja era produkter/alster på marknaden hör av er snarast till Britt-Mari Gylefors

070 535 84 56 (b.gylefors@telia.com).

Ni som vill stå på Bygdegårdens loppis hör av er till Susanne Höglund.

070/345 83 63 (susannehoglund@telia.com).

VAD HÄNDER I HÖST?

Det är som vanligt många fina aktiviteter även under hösten!

- Marknadsdag den 28 augusti vid museet
- Mopedrally den 18 september vid museet

MOPEDRALLY 18 SEPTEMBER



Den 18 september är det åter dags för Enhörnas Mopedrally. Fjolårets rally blev en stor succé med över 125 startande ekipage. Rallyt, som nu går av stapeln för 5:e året, arrangeras av Susanne och Pelle Höglund, Bernt Eriksson och Enhörna Hembygdsförening. Samling kl. 10.00 vid Enhörna Hembygdsmuseum. Start kl. 11.00, ingen föranmälan. Vid startplatsen kommer det att finnas beskrivning av årets bana. Museet är öppet hela dagen och från kl 12.00 serveras korv med bröd och mos, dricka, kaffe etc. Mopedisterna bjuds på smörgås före avfärd, från ca kl 09.30. Under tiden som rallydeltagarna är på banan kan du, som inväntar målgången, fördriva tiden t.ex. med att besöka vårt fina museum, gå en tipspromenad, ta en fika, prata med mopedintresserade o.s.v.

Välkomna till en trevlig mopedsöndag då vi hoppas överstiga fjolårets antal deltagare, få fint väder och även mycket publik. /Enhörna Hembygdsförening, Susanne och Pelle Höglund samt Bernt Eriksson.

VÅRA NYA UTSTÄLLNINGAR



Om ni inte redan har sett våra utställningar eller om ni vill se mera av dem - kom och titta! Nytt för i år är Vatten Igår - Idag - Imorgon och utrotningshotade ord (som återfinns längst in i skolsalen). Det finns också en tävling för alla som vill delta: Räkna enhörningar. Dessutom är fornminnet Husaby nyröjt och vackert. Det finns matsäckskorgar att köpa och skattjakt för barnen.



2022 ÅRS NATIONALDAGSFIRANDE



Det traditionella nationaldagsfirandet i Enhörna lockade ca 200 personer till Hembygdsmuseet! Det är så trevligt att så många kommer till vårt Nationaldagsfirande och strålande sol var det även i år! Programmet inleddes med att Enhörnas olika körer tillsammans med spelman och fanborg tågade från kyrkan till museet. Kören sjöng ett antal vackra sånger till och spelmannen bjöd på ytterligare låtar på sin nyckelharpa. Årets talare var Britt-Marie Gylefors och Anne-Marie Andersson som båda talade utifrån årets utställning om vatten. Firandet avslutades med att vi gemensamt sjöng nationalsången. Efteråt öppnade museet för säsongen och de nya utställningarna om vatten Igår - Idag - Imorgon och Utrotningshotade ord intresserade många besökare.

/ Mona



EN BYGDEDRÄKT FÖR ENHÖRNA ÄR PÅ VÄG ATT NYSKAPAS



En grupp om åtta personer arbetar för närvarande med att ta fram en bygdedräkt för Enhörna. Vi har valt att kalla den för bygdedräkt och inte hembygdsdräkt eftersom den blir nyskapad och därmed inte har några anor bakåt i tiden (ett val gjort efter diskussion med Sörmlands museum), även om vi gör allt för att få med så mycket av Enhörna som vi kan.

Vi har träffats ett antal gånger och har nu valt modell till en kvinnodräkt som vi hoppas ska andas Enhörna med tegelstensfärger, körsbärsblommor, runstenens figur som är hembygdsföreningens logotyp mm. Vi har valt att låta den få finnas i två olika färger och troligtvis tre olika förkläden, vi tror därmed att flera kan lockas att tillverka sin egen dräkt om man kan välja lite utifrån sina egna färger och sin egen smak. Det mesta är dock lika så ingen ska kunna tro att det är två olika dräkter, broderierna är lika, utseendet är detsamma, tillbehören förutom förklädet är lika osv.

Vi hoppas att det är fler än vi som tycker att den är fin och också vill bära den. Materialen kommer att vara naturmaterial som ull, bomull, linne.

Gruppen arbetar under ledning av Erica Heikelberg, bosatt i Norge men född och uppvuxen i Ekeby. Erica är kläd- och mönsterdesigner.

I Enhörna finns även Enhörnadräkten som skapades på 1980-talet av konstnär Åke Falk och hans fru tillsammans med 8 kvinnor från Enhörna som sydde eller fick uppsytt sina dräkter. Dräkten är mycket vacker och kan även den naturligtvis sys upp. Åke Falk ville göra en dräkt som var lättskött enligt den tidens anda och de som bär den dräkten ville inte förändra detta.

Vi har därför valt att frånga den dräkten och istället tillverka en helt ny dräkt, då många idag vill ha naturmaterial.



VI TACKAR FÖR HJÄLPEN

Kvällen den 2 juni bjöd hembygdsföreningens styrelse sina "hjälparbetare" med respektive på en kväll med plockmat och förhandsvisning av de nya utställningarna. Vi har många som hjälper oss med snickeri, målning, postutdelning, bakning, sommarvärdar i museet, utställningar, skrifter, artiklar i bladet, klippning, snöröjning mm mm. Totalt bjöd vi in drygt 100 personer (styrelsen med respektive inräknade) och många kom. Vi är så glada att så många vill hjälpa oss! Utan er hade det varit omöjligt att driva den verksamhet vi har idag! Vi är alltid rädda att vi har missat någon när vi bjuder in! Känner du att vi har missat att bjuda dig trots att du hjälpt oss – Hör av dig!

/Er ordförande, Mona



VATTEN, VÅRA FISKARS ELEMENT

Att bo vid vatten innebar mycket fiske på barns vis. Då satte man dagmask på metkroken för att lura mörtar och abborrar att låta sig fångas. Med tiden tog man till pimpel, kastspö, nät och diverse fångstredskap för att få gäddor, abborrar eller gösar till härliga måltider på middagsbordet.

För många blev haven och sjöarna ett sätt att få sitt levebröd. På Ridön bodde fiskaren Gerhard Paskowski som jag tidigare har intervjuat.

Intervju med Gerhard Paskowski (f. 1932 d.2021) tidigare fiskare på Ridön.

Gerhard kom till Sverige från Tyskland år 1952 och till Ridön 1962. Han fick kontrakt på fastigheten Stambol efter familjen Hallik som hade bott på Ridö gård tidigare. De kom som flyktingar från Estland.



Gerhards arrende år 1962 var endast 47 kr/år! Han hade avtal med Staten om 60 dagsverken/år. Det innebar mest avverkning i skogen men också plantering av skog. Omkring varje planta skulle det sättas en pappskiva. Hans hustru Barbro plockade kottar som också var ett dagsverksjobb. Gerhard var ovan med skogsarbete och Kronojägare Johansson introducerade honom i jobbet. Han visade hur man hanterade en motorsåg och vad aptering var. Även arrendatorn på gården hade vissa dagsverken som skulle utföras och under dessa år var Otto

Hedengren arrendator. Han körde fram timret från skogen till en lastageplats eftersom han hade häst. På så sätt hade de ett samarbete, Otto och Gerhard.



Från början fiskade Gerhard med nät och storryssa. Han kunde få 2-3 ton gädda på våren. Han fiskade förutom gädda även siklöja och gös. På vintern fiskade han med nät på isen. År 1973 började han med odling av regnbågslax. Det skedde i kassar som utfodrades med s.k. foderfisk som när fiskeriet var som störst uppgick till 115 ton under ett år. En kasse var 3 gånger 3 m och utfodrades med 20 kg fisk. Gerhard köpte en frys från en minkfarmare i Järna och denna frys rymde 25 ton foderfisk. Han satte ut exempelvis 40 kg sättfisk som genererade 400 kg. Han sålde levande regnbågslax till en grossist i Stockholm. Så småningom byggde han en ”Rök” och rökte speciellt till helger och sålde då själv till butiker och privat. Senare vakuum förpackade han fisken. Som bäst sålde han 44 ton fisk under en höst. Det fanns bara en fiskodlare i Sverige som var större än Gerhard.

I början av 1990-talet flyttade de till Stickudden i Stallarholmen men hade ändå sin fiskerihemvist på Ridön. Gerhard och hans hustru Barbro fortsatte att fiska med nät och storryssa ända fram till 2018. Då slutade de helt med fiskeriet och sålde Stickudden och flyttade till Strängnäs år 2020. Gerhard dog år 2021.

/Anne-Marie

KÄLLOR

Källa är ett geologiskt begrepp för en ur marken framrinnande vattensamling, som till följd av ständigt tillopp och utlopp inte är stillastående. En brunn är ett grävt eller borrarat hål i marken ur vilket man utvinnet vatten (vattenbrunn). Brunnar har vanligen väggkonstruktioner av sten eller flätverk av trädgrenar för att förhindra att brunnen slammar igen eller rasar samman. Brunnar påträffas bl.a. vid torplämningar.

Kalkkällor finns ganska allmänt i Sverige. Många källor kan uppvisa betydande vattenflöden, i synnerhet sådana som rinner fram ur eller i närheten av rullstensåsar.

Naturliga kalkkällor har ibland fördjupats, rensats eller förstärkts vid kanten. Dessutom finns kalkkällor med källkult tradition. Likaså finns det källor som har fått ett namn av ortsbefolkningen.

Offerkälla kallas en källa som varit föremål för kulthandlingar och där man offrat mynt och föremål av värde. En offerkällas vatten ansågs ha läkekraft och man drack det eller använde det för begjutning av sjuka människor.

Källkulten går tillbaka till åtminstone den yngre stenåldern omkring 2000–1500 före Kristus. I Sverige finns av bland annat människoben i en offerkälla i Dags mosse vid Tåkern från den yngre stenåldern.

Medeltidens pilgrimskällor liksom senare tiders brunnsdrickning har sitt ursprung i sådana sedvänjor från hednisk tid. Kända offerkällor var ofta samlingsplatser för ungdomen vid midsommar och andra högtider under den ljusa årstiden.

En **trefaldighetskälla** är enligt gammal folketro en vattenkälla med läkande kraft. Trefaldighetskällorna har ofta medeltida, katolskt ursprung, men kan dessutom från början ha varit forntida offer- eller kultplatser.

Största möjliga effekt hade källvattnet om det dracks på trefaldighetsaftonen, vilken infaller sju dagar efter pingstafton, som i sin tur infaller sju veckor efter påsk. Trefaldighetsafton infaller även alltid vid fullmåne, vilket understryker firandets förkristna karaktär.

Det var även viktigt att vattnet från källan rann mot norr. Norr uppfattades som det ondas hemvist och dit kunde sjukdomen återförpassas. Föremål av metall, som mynt och nålar har offrats vid källorna ända in på 1900-talet.

Lämplig vattenmängd för bästa läkande effekt lär ha varit sju klunkar av vattnet. Det förekom även att man tvättade sig i källorna.

I Enhörna finns många kalkkällor, tyvärr är de flesta ganska bortglömda.

Offerkällor är inte vanliga, mig veterligt finns bara Smörkällan vid Nöttesta. Vid rensning av källan hittades föremål såsom klappträ, slipad sten och diverse andra föremål, dock inga mynt.

Trefaldighetskällor berättas att man använde i Enhörna. Skogsängskällan på Älgö, Svartkärrskällan på Varneby ägor samt Mars källa vid Gillberga.

Det sägs att i Skogsängskällan offrades även mynt, kanske källan kan klassas som offerkälla. Källan ligger i Enhörna men på gränsen mot Turinge/Taxinge varför källan även användes för att dricka hälsa av besökare från grannsocknarna.

Svartkärrskällan fick sitt namn av ett närliggande torp. Vattnet i källan var mycket klart och kallt samt kom stötvis från "underjorden". Sjuka och handikappade som drack dess vatten vid fullmåne kunde gå därifrån friska och utan kryckor.

Mars källa vid Gillberga, inte långt från Ytterenhörna kyrka, ansågs ha magiska krafter. Här samlades man för att dricka av vattnet ända in på 1900-talet. Källan har restaurerats av Paul Weigl (ordförande i Enhörna Trädvårdsförening) till mycket fint skick och är värd ett besök.

/Britt-Marie



En av våra medlemmar, Arne Sjöqvist, har letat upp en del intressanta artiklar om Enhörna i Nordiska Museets arkiv. Hämtat ur Hammarstedtska arkivet samt Hammarstedt, Forntro.

NEDAN FÖLJER UTDRAG OM BERÄTTELSE OM KRING LANTBRUK

Vid skörden uppsattes säden i skylar. Det som sist hopräfsades på åkern hopbands till s.k. räfsgubbar. Dessa kärftar hade ett halmband omkring liksom andra kärftar men hopsnurrades i toppen till ett slags hufvud. "Det var väl därför de kallades räfsgubbar. Skördekalas plär man ännu hålla".

"Vid inladningen af skörden lades en brännvinskutting i

botten af loggolvet. Vid trösken kom man alltså till denna vid slutet, när man nått ned till det djupaste och sista lagret. Denna kutting kallades Storgubben. Vid tröskens fullbordan hölls ock kalas".

Sagesman till ovanstående: Johan Jansson i Öfver-Enhörna, f. 1830. Upptecknat 24 nov 1911.

Man hade grop att bråka linet uti, d.v.s. omedelbart före bråkningen torkades det över stänger, som lagts över en grop i marken. Några stenar lades först i gropen så att den ej så lätt föll igen. Elden över vilken man torkade linet fick ej brinna för starkt. Den täcktes av stänger: på dessa breddes så linet ut och någon fick hela tiden röra och flytta på linet. Karl eller kvinna, som skötte lingropen kallades "bråkmalin".

"Man sov på laven och låg i pörtena och vaktade fläsket." Alltid någon som sov där i de tre veckor som fläsket röktes.

Sagesmannens morfar och mormor lågo själva där ute om ingen annan låg där, men vanligen var det fullt av ungdom, pojkar och flickor, som var med "när de vakta fläsket". Hela byn rökte sitt fläsk på våren. Traktering: kaffe och bröd.

Sagesman till de två ovanstående inläggen är: Fru Hilma Thorssén, f. 1868 i Ytterselö som Hilma Sofia Carolina Hallberg. Hon bodde i Överenhörna (Nöttesta) 1874-1886 och 1890-1891. Upptecknat den 19 aug 1927.

När en ko hade kalvat skulle ett brinnande kol tagas ur elden i spiseln och läggas i gröpedrickat (eller "gröpedricken") som kon fick strax efteråt.

Då första råmjölken bars in, sedan kon kalvat, måste man ha lock över hinken så att intet ont skulle hända djuren (kon och kalven).

Sagesman till de två ovanstående inläggen är: Fru Anna Källmar, f. 1871 i Överenhörna socken som Anna Erika Eriksson. Hon bodde i Överenhörna (Hästbryggan) 1871-1881 och i Ytterenhörna (Stora Nora) 1881-1886. Upptecknat 1926.

Det kan diskuteras om vi ska eller inte ska publicera att namnet Johan Jansson skulle kunna vara fel. Det går att tillfoga exempelvis: Enligt kyrkböckerna fanns det 1911 inga enhörnabor med det namnet födda kring 1830. En möjlighet är att upptecknaren råkat skriva fel och det egentligen var Jan Eric Jansson.

/ Arne Sjöqvist och Anne-Marie



ETT FOTO BERÄTTAR



Fotot är taget i början av 1940-talet. Man ser kyrkstallarna vid Ytterenhörna kyrka. Huset på andra sidan vägen är Tuna skola. Skolan lades ner och på 1960-talet revs huset och byggdes upp på andra sidan vägen som en del av församlingshemmet.

Tre bussar har stannat på vägen, är det församlingen som ska ut och resa? Notera de stora gengasaggregaten i aktern på varje fordon. Gengas är en gas som uppstår vid pyrolys – ofullständig förbränning – av trä eller kol och som kan användas som bränsle, bland annat för att driva

motorer. Gengasen består huvudsakligen av kolmonoxid, vätgas, metan och koldioxid. Gengasen är på grund av sitt innehåll av kolmonoxid giftig innan den förbränns. Gengas var mycket vanlig under krigsåren då bensin/diesel var en bristvara.

I hörnet där den mindre vägen möter landsvägen står en mjölkpall. På 1940-talet fanns ett stort antal mjölkbönder i Enhörna, idag finns det inte någon.

/Britt-Marie

EFTERLYSNING !!!

Jag önskar veta mer om Karl-Gustav Nord 1886-1963. Han bodde vid Horn/Ekensberg under 1950-talet och öppnade upp sitt hem för ungdomar. Det berättas att han lät de unga komma och fika, umgås och spela musik. Han var poetisk och skrev gärna dikter som ungdomarna fick tycka till om. Någon som vet mer om Karl-Gustav, har minnen att berätta, kanske ett foto eller en dikt? Hör av dig till undertecknad, jag minns honom som mannen i basker som cyklade runt på bygden, och tycker att han är värd att bli ihågkommen.

/Britt-Marie



LYCKAT KAFFEREP



Årets kafferep gick av stapeln den 17:e juli i ett fantastiskt väder. Lagom varmt och inget regn. Som vanligt var det dukat under tält och i bersån. "Finkopparna" diskades och sattes fram så alla kunde välja vilken kopp man helst ville dricka ur.



I småskolan dukades det fram vetebröd, sockerkaka, rulltårta, sju sorters kakor och tårter. Stiliga män i vita skjortor och mörka byxor serverade kaffet. Kafferepsdagen är så rolig och positiv så till nästa år välkomnar vi fler Enhörnabor.

/Kicki



MEDLEMSREGISTRET

Tack alla nya och gamla medlemmar för att ni vill vara med i vår förening. Samtidigt vill jag påminna alla som glömt att betala medlemsavgiften för 2022. Denna avgift är mycket viktig och möjliggör för oss att trycka medlemsbladet, skrifter, vykort och böcker och att ordna utställningar, marknader, kafferep och olika temadagar under sommaren. Sist men inte minst att hålla våra byggnader i gott skick såväl inomhus som utomhus. Hoppas på din generositet! /Anne-Marie och styrelsen!

Ordernr: BI.2021.04S(mar05)01167 12.11 Kringel-Offset AB

#

Från PlusGiro/personkonto (vid girering)

OBS! Glöm inte att ange namn och adress

Svenska kronor

öre

#

2389450#06#

PLUSGIROT

Meddelande till betalningsmotagaren (Meddelande kan inte lämnas på bakslidan)

Medlemsavgift 20 _____ Antal _____

Enskild 150- _____

Familj 200- _____

Bidrag till museet _____ kr

INBETALNING/GIRERING B

Till PlusGirokonto **23 89 45 - 0**

Betalningsmotagare (ändast namn) **Enhörna Hembygdsförening**

Avsändare (namn och postadress)

Kod 1



Den här kan du se bakom storskolan, skänkt av Kjell Svensson (Sven Anderssons hem i Gransta). Vad är det för något?

Stöd oss också genom att köpa våra skrifter, filmer och vy-/presentkort att ge bort som gåvor eller presenter. De kan köpas på museet, på Norrlöts Handelsträdgård eller på Destination Södertälje (turistbyrån).

ENHÖRNA HEMBYGDSFÖRENINGENS STYRELSE

Mona Elveskog, ordf. 070/214 55 01 (elveskog@telia.com)
Britt-Mari Gylefors, sekr 070/535 84 56 (b.gylefors@telia.com)
Birgitta Wahlstedt Wulkan, kassör 073/622 21 95
(birgittawahlstedtwulkan@hotmail.com)
Anne-Marie Andersson 070/672 42 46 (anne-marie.majhem@telia.com)
Kicki Lindqvist 070/990 40 83 (kickilindqvist1947@gmail.com)
Bengt Johansson 072/877 24 34 (iobjohansson@ekeby-ktv.net)
Juha Nyberg 070/325 99 03 (juha.nyberg@linearis.se)
Silvana Lindgren Majander 076/724 41 58 (silvana.lindgren@gmail.com)

KORT INFORMATION OM SISTA SÖNDAGEN FÖR SÄSONGEN!



Vi har öppat 25 september med bland annat invigning av Husaby samt servering av våfflor.



Inför marknaden kostar det 150 kr i fast pris för utställare/säljare



Många har letat enhörningar på museet denna sommar och en vinnare är korad för den första etappen av Enhörningsjakten. Nu har alla enhörningar hittat nya gömställen så kom och delta i jakten!



E · N · H · Ö · R · N · A



HEMBYGDSFÖRENING

Box 39, 151 28 Enhörna

Medlemsavgiften är 150/200:-/år (enskid/familj).

Plusgiro 23 89 45-0 | Swish 123 400 68 39

Hembygds museet hålls öppet söndagar under juni - september 12.00 - 16.00.

Tag kontakt med någon i styrelsen om du vill besöka museet vid annan tidpunkt.

Besök föreningens hemsida:

www.hembygd.se/enhorna-hembygdsforening



Över-Enhörna Bygdegårdsförening



Över-Enhörna Bygdegård är från början gjord till att vara just en bygdens gård. En gård och plats att samlas på och ikring.

AKTIVITETER HÖSTEN 2022

BERÄTTARAFTON

Tor 18 aug 18:00 -20:00

”En Godner-benädad anka”
Författaren Tina Westerlund berättar ur sin bok Tokboken – både om den gamla fabeln om Tälje tokar och om senare, verkliga och glada bravader från Tokstan.

Entré 40 kr/kaffe ingår



LOPPIS

Sön 28 aug 12:00 - 16:00

Den 28/8 är det marknad vid hembygdsmuséet. Då kommer det också att arrangeras en loppis vid Bygdegården. Har du saker du vill sälja så hör av dig till Susanne Höglund tel: 070 345 8363 eller mail susannehoglund@telia.com för att boka ett bord.

Det kommer att finnas bord inomhus och plats på parkeringen om du vill sälja från bakluckan på din bil.

Kostnad 150 kr/bord.



FILMKLUBB

Mån 29 aug 19:00 - 21:00

Ser du månen Daniel

Filmen berättar den sanna historien om en av vår tids mest spektakulära kidnappningar.

I filmen får vi följa vardagen i fångenskap och Daniel Ryes alltmer desperata familj hemma i Danmark. Filmen erbjuder en unik inblick i hur människor överlever tortyr, skapar vänskap och upprätthåller en känsla av hopp under de mest extrema, omänskliga förhållandena. Filmen visar också hur Daniels föräldrar hanterar rädslan för att de aldrig får se sin son vid liv igen och hur de försöker förhandla med den islamiska staten.

Daniel Rye är den enda gisslan som lyckats fly från ISIS-fångenskap med livet i behåll.



FILMKLUBB

Tor 22 sep 19:00 - 21:00



SVAMPEXKURSION MED

HANNA POHJOLA

Lör 24 sep 09:30 - 12:30

”Välkommen på premiärtur!
Jag heter Hanna Pohjola och är nybliven svampkonsulent. Turen riktar sig främst till dig som är nybörjare och som vill vidga vyerna från kantareller till flera ätliga arter. Vi kommer röra oss ca 3-4 km i blandad terräng, så du som deltar behöver kunna röra dig obehindrat i skog och mark. Septembervädret är nyckfullt, så klä dig efter väder. Fikapaus ingår, så ta med något att sitta på samt något att äta och dricka. Turen startar 9:30 och avslutas 12:30. Samling från och med 9:15.

Plats: Lina Naturreservat, vid informationsskylten efter trädgården. Deltagarantal är 14 personer”

Anmälan till info@overenhorna.se

Premiärpris: 250 kronor som går oavkortat till bygdegårdsföreningen.



BARNTEATER

Sön 9 okt 14:00 - 15:00

Teater Kung och Drottning visar Pangpang, banjo och bruna bönor som är en musikteaterföreställning om den inte så modige cowboyn Johnny Hill, tidigare Johan Berg, som skickats till Amerika för familjens sista slantar. Han måste göra Pappa stolt och vara modig, just det han inte är. Eller är han det? Finns det olika sorters mod? Kanske är det lika modigt att våga vara den man verkligen är och inte den man förväntas vara.



Över-Enhörna Bygdegårdsförening



www.overenhorna.se

FILMKLUBB

Mån 17 okt 19:00 - 21:00



BARNTEATER

Lör 22 okt 14:00 -
15:00

Anna-Lena Hasselberg och
Ylva Paulsen berättar om
”Lisen som inte kan sova”



KULTURDAGAR

Ons 26 okt 20:00 -
sön 30 okt 20:00

Vi hoppas kunna visa enhörnabornas hobby i form av målningar, foton och annan konst, djur, möbelrenovering, släktforskning, trädgård och odling, tillverkning med återbruk, smide, fåglar, sport, träning, betonggjutning, sticka, virka, husdjur, blommor, ridning, orientering



GRABBARNA

FRÅN EKEN

Fred 28 okt
19:00 - 21:00

Grabbarna från Eken sjunger irländska visor och Evert Taube



FILMKLUBB

Mån 5 dec 19:00 - 21:00



VILL DU VARA EN DEL I EN AV SVERIGES FINASTE BYGDEGÅRDAR?

Bli medlem genom att sätta in 150 kr/år/person på bankgiro 696-2526 eller enkelt med swish 1230691386

ÖVER-ENHÖRNA BYGDEGÅRDSFÖRENING

151 96 Enhörna

Telefon: 070-679 43 92 • Mejl: info@overenhorna.se