

Rossön i blixtbelysning

Ett år sedan industrin gick i konkurs

I dag är hela samhället på fallrepet

Rossön (ÖP) För ett år sedan gick AB bröderna Anderssons verkstäder i Rossön över styr. I dag är hela samhället på fallrepet. Brödernas industri var något av ryggraden men när den knäcktes blir återverkningarna förödande. Arbetslöshet, utflyttningar, tomma lägenheter...lavinen är i rullning. Servicen försämras. I dagarna har SJ meddelat kommunen att man planerar att dra in järnvägsstationen i Rossön den 1 juni nästa år. SJ:s beslut kom inte oväntat för järnvägs expeditör Jonas W. Jonsson. Han kom till stationen 1966 och utgör ensam hela personalen. Lördagar och söndagar är stationen stängd redan nu. Järnvägs expeditör Jonas W. Jonsson utgör hela personalen på stationen i Rossön och han har snart gjort sitt. Stationen lämnas obemannad nästa sommar om SJ:s planer går i lås.

— Hopplöst, man får ju lappsjuka av att sitta här. En del dagar kommer inte en enda människa in i väntsalen, säger Jonsson sedan han "vinkat av" rälsbussen mot Hoting. Stationstrafiken har gått ned katastrofalt.

Biljettintäkterna vid stationen är i år till och med september månad 22.950 kronor vilket betyder en minskning med över 6.000 kronor jämfört med motsvarande period ifjol. Styckegodset har nästan helt försvunnit till stor del på grund av Bröderna Anderssons nedläggning. Godsvagns lasterna har däremot ökat. Antalet avgående vagnar hittills i år har ökat med 90 till 249 vagnar. Vid den här tidpunkten i fjol hade endast 161 godsvagnar lämnat stationen. Transporterna av trämassa har möjliggjort uppgången. När indragningen blir verklighet så försvinner godstrafiken helt, biljettförsäljningen upphör och de resande har bl.a. ingen möjlighet pollettera gods från Rossön. Däremot stannar naturligt rälsbussarna för av - och påstigande. Vagnslasterna kommer troligen att behållas tills vidare och växlingsarbetet faller förmodligen på Hotings stationens lott.

På pastorexpeditionen kan den nye kyrkoherden Olle Wikman konstatera en oroande befolkningsutveckling i sin församling. Invånarantalet minskade under åren 1966—67— 68, med 20, 54 respektive 71 personer. I år torde minskningen bli minst lika stor och antalet invånare krypa under 1300. Till och med i måndags hade 84 personer hittills i år lämnat Bodum under samma tid i fjol flyttade 56 personer. Intrycket blir dock en aning bättre när man får veta att antalet inflyttade har stigit i år. Hittills i år har 32 nya invånare tillkommit mot 23 i fjol samma tid.

Vid grundskolan i samhället har elevantalet i klasserna 1—6 minskat från närmare ett 100 - tal förra läsåret till nuvarande 83. I klasserna 3 och 4 under vissas nu tillsammans och består av 29 elever och det hade endast behövts två elever till för att man hade fått A- form, det vill säga en lärare för varje klass, omtalar folkskollärare Stig Nordlander. En industri till de tomma lokalerna i samhället och bl.a. det problemet hade varit löst anser han. Han hoppas tillsammans med många andra Rossöbor att lördagens forum skall ge något positivt.

Inställd auktion Den exekutiva auktionen hos Göte Flodins verkstadsgård, Rossön, tisdagen den 28/10 1969 är inställd. KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

ÖP Måndag 27 ok». 1969

Kommunalgubbarna attackerades hårt vid stormöte i Rossön

Rossön (ÖP) — Det vore olikt oss norrlänningar att kasta yxan i sjön Vi skall kämpa för vårt Inland. Vi har elkraft, mineral, vägnät och ingen kan med fog påstå att vi helt saknar industriell bakgrund. Vi ligger bättre till bättre till än folken i afrikanska bushen där stora Svenska företag ändå etablerat sig. Detta sa landstingsman Sven Henricsson när han inledningstalade vid debatten i Rossön på lördagen. Han avslutade sitt tal med orden:

— Jag är betänksam om vi kan uppnå större mål genom att ge oss på den kommunala förvaltningen. Rikta i stället strålkastarna på kärnproblemen och bli till hjälp för de kommunala organen, uppmuntrade han de församlade. Men hans vädjan kullkastades i nästa ögonblick av hemmansägaren Svan Norlin Tåsjö. Han var först ut i debatten, ledd av ordföranden Erik Höglund. Nordin ville ha fram en syndabock. Varför har vi det på det här sättet undrade han. Han ansåg att kommunala män passivt åsåg utslaktningen av Norrlands Inland

Han ville se mera à la Hagnel en, som han menade inte ens var rädd för att kritisera det egna partiet.

I en fråga riktad till Edvin Strömgren, Hoting, kommunalnämndens vice ordförande och en av personerna i panelen, undrade han om de verkligen var nöjda med vad de åstadkommit?

— Det är väljarnas sak att sätta betyg, menade Strömgren, och hävdade att det fanns inget forum, där inte kommunalmän bildat en enstämmig opinion för Norrland under de senaste 10—15 åren. Strömgren ansåg att de sett en strömkantring till det bättre och nämnde bl.a. att LO- Geijer reviderat sitt tidigare förmanande att Norrlands möjligheter som industriland.



Karl Jönsson, Rossön, talade med inlevelse vid stormötet i Rossön. VI bör inte klanka på statsmakterna, be när vi inte kan dra jämnt själva, menade han.

SJ: s "krämarmässiga vinstfilosofi kritiserad

Rossön (ÖP). Förslaget om Indragningen av Rossöns järnvägsstation nästa sommar utlöste en hel del kritik. Redan i Inledningen angrep Sven Henricsson — själv SJ-tjänsteman — den nuvarande trafikpolitiken. — Samhällsintressen offras av strikt företagsekonomiska skäl och man lägger energiskt ner stationer, sa han och ansåg att samhällsnyttans Intresse borde taxorna sänkas i stället för att höjas. Därigenom skulle landsvägarna avlastas och antalet trafikoffer minskas. — Det är krämarmässig vinst filosofi av ledande krafter i samhället.

I ett annat inlägg nämnde Sven Henricsson att landsvägstrafiken åtnjuter större subventioner än järnvägen. Land trafikerna kostade 1967 samhället 26,2 miljarder, varav 23,7 till landsvägstrafiken, medan endast 2,5 miljarder kronor kom järnvägen till godo.

Ytterligare argument: Under åren 1959—1968 omkom 46 personer vid järnvägsolyckor, medan landsvägs- trafikerna kostade 24 människor livet i genomsnitt per vecka under fjolåret. SJ representerades i panelen av stationsinspektör Sven Larsson, Sollefteå, med stationsmästare Åke Nilsson, Hoting, som bisittare. Larsson hänvisade till den trafikpolitik som redan fanns antagen. Den lever man nu upp till, nu när Rossöns station föreslås lämnas obemannad, och befolkningen i framtiden får lov att åka till Backe eller Hoting för att hämta eller avsända sina godsförsändelser.

SKYNDAT LÅNGSAMT Larsson sade, att SJ väntat länge nog med sitt beslut att ge Rossöns station nådastöten. — Vi har skyndat ytterst långsamt för att se vad det skulle bli av Rossön. Av diskussionen här framgår det att det finns inte mycket att hoppas på för framtiden. Han strök även under SJ:s beslut med en del siffror. I genomsnitt skickas det 6 styckegodssändningar per dag från Rossön och att det kostar 60.000 per år att hålla stationer bemannad.

— De företagsekonomiska synpunkterna går i första hand. SJ får inte gå med förlust. Eskil Ahnlund, Rossön, frågade om det inte var bättre att sänka biljettpriset till hälften och i stället för att kanske köra en person få tio

— Men allting blir ju dyrare, sade Larsson.

Herr Walter Olofsson, Backe, frågade om SJ tänkte överge allt vad miljövärd heter och hänvisade till att järnvägsstationerna håller på att växa igen av ris. Och löv har man inte råd att kratta. De får ligga kvar om inte personalen gör det på fritid. Han erinrade sig att det en gång hette att SJ var Sveriges största trädgårdsmästare, och han mindes med saknad blomrabatterna som förr fanns vid järnvägsstationerna.

— Hos SJ går det bakåt. Vi ser knappt stationerna för risets skull.

Larsson svarade att några få stationer, bl. a. Hoting har blomrabatter kvar.

— Vi har varit Sveriges största trädgårdsmästare, men det blev för dyrt. Renhållningen gör vi däremot inget avkall på. Det skall vara rent och snyggt, slog herr Larsson fast.

Flygoffer jordfäst i Junsele

JUNSELE (NN) I Junsele kyrka jordfästes på fredagen den genom flygolycka omkomne försäljningschefen Hakan Wallin, Dorotea, bördig från Junselevallen. Officianten kyrkoherde Erik Abrahamsson talade från Johannes 14 och uppehöll sig vid hur svårt vi människor har att fatta meningen i vad som sker, men att skriftens ord alltid kan tjäna som vägledning. Han utförde även begravningsmässan.

Solo- och sorgemusik utfördes av musiklärare Erik Nordien samt fröken Mirjam Danielsson, Junsele. I koret fanns en stor myckenhet blommor och till graven anlände ett 30-tal blomsteruppsatser med hälsningar från när och fjärran. I kyrkan förekom blott ett fåtal tal nämligen av bland annat den bortgångnes fader, köpman Daniel Wallin, Vallen, samt den avlidnes vän och släkting, direktör Werner Andersson, Rossön.



Stoftet efter försäljningschef Håkan Wallin, Dorotea, bärs ut till nya kyrkogården efter jordfästningen i Junsele kyrka

Daniel Wallin framhöll i sitt tal den glädje och heder som sonen berett honom under livstiden, den sorg och oro han känt under de senaste månaderna, men den lättnad han nu erfor när sonen återkommit. Kistan bars ut till nya kyrkogården av anställda vid det företag som den bortgångne varit med om att etablera, nämligen AB Polarvagnen. Vid graven förekom ett stort antal tal. För AB Polarvagnen talade dess styrelseordförande, advokat Bengt Ljusberg, Sundsvall, den bortgångnes kompanjon fabrikör Bertil Holmqvist, för Dorotea Industri AB, Hilding Grundström, tor vännerna fru Rebecka Grönlund, Granliden, samt Rolf Nilsson, Göteborg, Ivar Näsholm, Junsele, Georg Moström, Junsele. För Junsele flygsällskap talade ordföranden Thore Sjölander, för Junsele flygbolag Rune Bergkvist och för Junsele Lions club Arne Gradin.

Ett hundratal personer följde den bortgångne till graven. Efteråt gavs middag. Ett stort antal gåvor gavs bland annat till blomsterfonden samt till klockstapelbygget i Mo.

Rapporten från Dorotea haveriet dröjer en månad

Ännu ett halvt är etter det att det havererade sportplanet från Dorotea återfanns har Luftfartsverket inte kunnat presentera en slutlig rapport om haveriet. Planet försvann den 25 Januari i år och återfanns den 25 juli störtat mellan Kramfors och Viksjö, Tre personer omkom vid haveriet.

— Vi kan bara beklaga dröjsmålet, säger byråingenjör Lars Giltze vid Luftfartsverket. — Vi är överhopade med arbete och flera haverier nu senast på Bromma har krävt enorma personella insatser och därför har fallet med Doroteaplanet att vänta. Vi hoppas emellertid att vara klara med kommissionens rapport om någon månad.

19/4 1969

Kvarbys utredning presenterad:

Fjällsjö till Strömsund Sollefteå får Ramsele

HÄRNÖSAND (NN) överlantmätare Nils Kvarby, Härnösand, presenterade på fredagen sin utredning om kommunblocksindelningen i västra Ångermanland.

Utredningen mynnar ut i ett förslag att Fjällsjö storkommun förs till Strömsund. Ramsele kommun till Sollefteåblocket medan Dorotea blir kvar i Västerbotten.

Om förslaget vinner gehör i alla instanser innebär detta att länsgränsen mot Jämtland förändras.

— Det går inte att bortse från kalla fakta, sa överlantmätare Kvarby när han presenterade utredningen.

— Det står fullt klart att Fjällsjö närings geografiskt sett tillhör Ströms kommun i Jämtland med Strömsund som utvecklingsbar centralort. Sak samma med Ramsele kommun som har Sollefteå som naturligt handelscentra. Även om det här förslaget går igenom kan man knappast anse blocken färdigbildade. Ser man till exempel på Fors kommun i Jämtland så har den definitivt sin kommersiella inriktning mot Sollefteå. Men kommunblocks frågan i det avseendet är avhängigt kommunblocksdiskussionen i hela östra Jämtland. Fjällsjö församling har i ett tidigare säryrkande ;

Forts sista sidan i

1969

INTAGNA I STRÖMSUND

Humanistisk - samhällsvetenskaplig tillvalsgrupp : Berit Andersson, Backe, Ann - Kristine Bergström, Backe, Lena Edin, Vågdalen, Anita Elofsson, Lövon, Ulla Erlandsson, Föllinge, Eva i Galin, Hoting, Gertrud Hällqvist, Rötvikén, Kristina Hansson, Hammerdal, Ingrid Hedmark, Hammerdal, **Anders Hällqvist, Rossön**, Elisabeth, Johansson, Hammerdal, Peter Karlberg, Strömsund, Inger Larsson, Kyrktåsjö, Kjerstin Larsson, Föllinge, Monika Lindh, Kyrktåsjö, **Birgitta Magnusson, Rossön**, Kersti Näslund, Kyrktåsjö, Sven Sjöberg, Strömsund, Anna-Greta Sjödin, Backe, Eva Sjödin, Backe, Wiveka Sjödin, Backe, **Lennart Sundelin, Rossön**, Karin ; Svensson, Hammerdal, Irene Thor, Ottsjön, Birgitta Wikner, Kyrktåsjö.



Så här kommer den nya kommunindelningen att se ut, enligt den utredning som nu presenteras.

Ekonomisk tillvasgrupp; Christine Blomberg, Strömsund, Lennart ,Brorsson, Bredkälen, Ruth Eriksson, Hoting, Andrs Hansson, Svaningen, Ingalill Hansson, Brättbäcken, Martin Hansson, Jormvattnet, Elisabeth , Holmberg, Strömsund, Tommy Holmgren, H-dal, Gun Holmström, Hoting, Kjell Jonsson, Strömsund, Yvonne . Jonsson, Rörström, Harald Lindgren, Hammerdal, Evy-Anne Mattsson, Strömsund, Jörgen Olofsson, Tullingåas, Clas-Göran Persson, Strömsund, Lars Persson, Föllinge, Yvonne Svanström, Öhn, Lars Thom, Strömsund. Elsbeth Nilsson, Svaningen, Annika Olofsson, Gärdnäs, Märta Persson, Backe, Anita Solem, Stora Blåsjön.

Social linje, naturvetenskaplig gren: Ulla Anderheim, Storholmsjö, Eva Alstergren, Hoting, Gunvor Eriksson, Lorås, Marite Jonasson, Gunnarvattnet, Ann-Sofi Carlsson, Gäddede, Elisabeth Mellergård, Hammerdal. Hans Olofsson, Backe, Eva Olsson, Strömsund, Gunnel Persson, Gäddede, Rose- Marianne Rolandsson Jormvattnet, Irene Sihiberg, Hoting, Annika Sjödin, Backe, Britt-Marie Skoglund, Hoting, Eva Wikström, Strömsund.

Ekonomisk linje: Gudrun Borglund Hammerdal, Roger Cedervall, Hammerdal, Björn Enge, Strömsund, Siv Eriksson, Hoting, Ingela Philipsson, Strömsund, Yvonne Gerie, Strömsund, Ivan Hitterdahl, Rudsjö, Esbjörn Hällqvist, Backe, Bertil Höglund, Hammerdal, Margareta Isvén, Ottsjön, Kent Ivarsson, Hoting, Tommy Jonsson, Havsnäs, **Melker Kejllgren Rossön**, Siw Lindberg. Raftälven, Elisabeth Lindhe, Harrsjön, Birgitta Mohlin, Strömsund, Christina Månsson Backe, Stellan Nilsson, Backe, Ann-Christin Persson, Öhn, Birgit Persson, Backe, Börje Persson, Föllinge, Ulla-Berith Persson, Taxan, Bertil Råbock, Hammerdal, Margareta Stenehäll, Backe, Marita Stenehäll, Backe, Henry Svensson, Hammerdal, Lars-Olof Svensson, Hammerdal, Eivar Thellbro, Norråker, Annelie Tåqvist, Hallviken.

Teknisk linje, maskinteknisk gren: **Martin Andersson, Rossön, Sören Andersson, Rossön**, Lars Bruman, Strömsund, Vidar Edman, Laxsjö, **Jan-Gunnar Foss, Rossön**, Hans Gahlin, Lidsjöberg, Claes-Göran Grindfors, Strömsund, Bengt Göransson, Öjarn, Benny Johansson, Hoting, Alvar Jonsson, Storhögen, Dan Jama, Rötvikén, Fred Liljegren, Strömsund, Peter Magnusson, Föllinge, Gunnar Nordin, Hoting, Roland Olsson, Hoting, Ove Pedersén, Hammerdal, **Bo Persson, Rossön**, Christer Wikström, Skärvången, Peter Wikström, Strömsund, **Staffan Åsberg, Rossön**.

Reserver till fackskolan upptagna i bokstavsordning: Margareta Björn, Rörström, **Lars Bölander, Rossön**,

Esbjörn Gulbrandsson, Backe, Åke Hagström, Hammerdal, **Ragnvald Henriksson, Rossön**, Tommy Jonasson, Hotagen, Christin Jonsson, Lövberga, Ann-Britt Karlsson, Hoting, Kerstin Karlsson, Fagerdal, Leif Lindman, Hoting, Anneli Lundgren, Strömsund, Eva Löfstedt, Ringvattnet, Conrad Nilsson, Backe, Leif Norlin. Strömsund, Melker Nordström, Backe, Jan Ohlsson, Backe, Karin Olsson, Häggenås, Karl Paulsson, Sikåskälen, **Sven-Krister Sjölander, Rossön**, Bengt-Olof Tallryd, Jämtl.- Sikås, Anna-Lisa Thander, Högbynäs, Sonja Wallin, Åsele.

VA 29/11 1969

Fjällsjö blir jämtländskt senast 1974 Regeringen nonchalerar fullständigt den kommunala bestämmanderätten

Onsdagen den 14 maj 1969 VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA

Tre kommunalmän i Fjällsjö åtalas för åsidosättande av tjänsteplikt

SOLLEFTEÅ (VA) Länsåklagare Lennart Lindelöw har nu vid Ångermanlands västra domsalar, häradsrätt ingivit stämning mot kommunal nämndens ordförande Alrik Ohlsson, kommunalkamrer Jan Berglund och kommunalassistent Per Carlström, samtliga i Fjällsjö, för att de genom olika åtgärder hemlighållit en till Fjällsjö Kommunalnämnd ställd skrivelse rörande en tjänsteman i kommunal tjänst. I stämningen heter det bl.a. att den 2 februari 1968 kom med posten en den 31 Jan. 1968 daterad skrivelse ställd till kommunalnämnden, Den diariefördes slut-ligen under nr 220/68-04. Skriften var i och för sig att anse som allmän handling.

Sedan Ohlsson och Berglund i samråd preliminärt beslutat, att skriften borde hållas hemlig framställde redaktör Sven Ericsson, Strömsund vid telefonsamtal den 8 februari med Berglund en fråga "om skriften kommit till kommunalkontoret. H an begärde vid personligt besök den 9 februari ytterligare besked av Ohlsson och Carlström om skriften innefattande framställning om att få ta del av densamma. Skriften hade den 2 februari diarieförts av Carlström och under tiden den 2 och 8 februari förvarats enligt rutinen vid kommunalkontoret. Efter telefonsamtalet med redaktör Ericsson och sedan Berglund av Carlström fått veta att skriften diarieförts omhändertog Berglund själv handlingen för fortsatt förvaring på sitt tjänsterum och lät uttaga det s.k. diariekortet så att handlingens förekomst inte kunde fastställas genom granskning av diariekort registret.

Vid besök å kommunalkontoret den 9 februari hade redaktör Ericsson med sig fotografen Håkan Hopstadius.

Genom olika åtgöranden, skriver länsåklagaren, av Ohlsson, Berglund och Carlström har Ericsson undanhållits besked om i att handlingen funnes å kontoret . Härigenom har Ohlsson, Berglund och Carlström, vilka i fråga om sin befattning med handlingen varit underkastade ämbetsmannansvar, av oförstånd åsidosatt sin tjänsteplikt

Ohlsson genom att han gav tillsägelse till Berglund, att skriften skulle stoppas undan och att han sedan vid samtal med Ericsson förnekat kännedom om Skriften, eller i vart fall svarat Ericsson på ett vilseledande sätt. Berglund genom att han i syfte att undanhålla allmänheten kännedom om skriften låtit borttaga diariekortet och i telesamtal med Ericsson svarat på vilseledande sätt. Carlström genom att ha försäkrat Ericsson att han inte kände till skriften och genom att han ej i anledning av Ericssons och Hopstadius begäran att få se diariet lät dem se diarielistan utan endast kortlådan ur vilket kortet tagits bort. De faktiska omständigheterna erkännes av svaranden.

1/7 1969

Fjällsjö män fälldes

Två kommunala tjänstemän samt en kommunalnämndsordförande från Fjällsjö dömdes på måndagen för tjänstefel sedan de undanhållit en skrivelse för två journalister.

Domen, som; avkunnades av Ångermanlands västra domsagas häradsrätt, löd på tolv dagsböter för kommunalnämnds ordföranden medan de två tjänstemännen fick 20 respektive fem dagsböter.

Den omstridda handlingen innehåller frågor om vissa tjänster i kommunen, hur de tillsatts osv.

Handlingen var offentlig och det var fel att undanhålla den för journalisterna, ansåg häradsrätten.

25/5 1968

Vägen Hoting-Backe i fokus vid Fjällsjö kommunal fullmäktige

Backe (ÖP) Väg 331 som bl.a. förbinder Hoting—Backe hamnade i brännpunkten när sysselsättningsproblem diskuterades vid Fjällsjö kommunalfullmäktige. Ärendet var föranlett av en motion från Sven Henricsson m.fl. Från motionärernas sida sa man att det har gjorts alldeles för litet för att lösa detta vägproblem. Nämndordföranden Alrik Ohlsson påstod att man prövat alla möjligheter, men att vägverket föredrar att i första hand satsa på väg 90.

Holger Kjellgren, Rossön, lät sig inte nöja. En upprustning och ny byggnad av vägen skulle ge arbete åt 100 man ansåg han. Uppvakta, det rådde han till. Det kan inte bil nog med uppvaktningar.

— Vi måste skapa opinion och därigenom få vägverket att ompröva sitt ståndpunktstagande.

Även ungdomens feriearbete väckte lång debatt. Sven Henricsson ansåg att man till ett kommande år bör inventera tillgången på feriearbete Han förklarade att han inte gillade Alrik Ohlssons attityd i den här frågan när Ohlsson - förklarade att de inte var lätt att skapa feriearbete när nu föräldrarna i många fall går utan: Jobb. Henricsoon ansåg ungdomens feriearbete som ett led i dess fostran.

Inez Strömgen, Hoting, sa att ungdomarna gärna åker utom hemkommunen bara de får jobb.

Eric Nilsson, Hoting, ansåg att de fanns en hel del för ungdomen att ta till i hemkommunen.

Sedan övergick ärendet att bli en partipolitisk fråga. Holger Sellin, Rörström, ansåg att VPK var ute med partitaktiska finter. Fru Inez Strömgren kompletterade med att påstå att Holger Kjellgren spelade på parti strängarna — VPK:s.

Sellin kom igen och sa att det håller på att ske en islossning när det gäller att lösa Norrlands problemen och det är arbetarpartiets förtjänst, påstod Sellin.

Diskussionen tog över timmen men motionen lämnades utan åtgärd vilket föranledde Erik Höglund, Rossön, - att anmäla reservation. Kommunalfullmäktige beslöt att på kommunalnämndens förslag anslå 5.000 kr till förskottslikvid åt säljarna av Hörnstugan, Hoting och 7.000 kr till reparationer av hotellet., Nils Löfstedt, Lövvik, visste att den senare summan redan använts till reparationer och protesterade mot principen att pengar nyttjas innan medelsanvisningar är klar.

Kommunen ska vidare exploatera fastigheter i Ormäs och Backe för fritidsbebyggelse. Det rör sig om ett - 20-tal tomter för en kr/kvm Kommunalkamrern - Jan Berglund påpekar att, tomterna ligger inom byggnadsplanerat område och kommunen får räkna med exploateringskostnad på uppåt 200.000 kr. i framtiden och rekommenderade en närmare utredning för att klarlägga de ekonomiska följderna av beslutet.

Namnförslag på gator i Hoting godkändes och tekniska avdelningen ska nu infordra offert på skyltar.

Till uppsnygning av Stenhammars området anvisades 15.000 kr. Målning och toalettbyggnad slukar det mesta av pengarna. Verkställande ledamoten i stiftelsen Hyresbostäder i Tåsjö tillerkändes ett årsarvode på 1.500 kr. och ordförande i Fjällsjö Hantverks- och Industristiftelse får 3.000 kr. Däremot gick man på förslag av Holger Sellin i emot nämndens beslut att dom ordinarie ledamöterna i stiftelsen ska ha 500 kr, var. Sellin var rädd för att det kunde smitta av sig till andra nämnder.

Från allmänheten

”Fjällsjö till Strömsund”

I Nya Norrland av den 19 april stod att läsa "Fjällsjö till i Strömsund", men detta är långt ifrån ett realistiskt förslag av i överlantmätare Kvarby. I så fall i måste han ju gå över vattendelaren i Faxälven och det passar i inte alls. Det mest realistiska och önskvärda är att samtliga kommuner efter Fjällsjöälvens Ådal sammanslås till en stor kommun, nämligen Tåsjö, Bodum, Fjällsjö, i Junsele och Ådalsliden med Krånge i Junsele som kommuncentral. I Då kommer de sedan sekler historiska handelsvägarna till den betydelse de bör ha för den samhörighet, som bör råda mellan dessa arealmässigt stora kommuner. Men dessa kommuner är ju var och en så stora att de mycket väl skulle kunna bilda ett eget kommuncentrum. Enormt stora skogar finns som väntar på exploatering och bara i Fjällsjö skulle 300 — 400 man behöva ägna sig åt skogsvård. Vad lokaliseringen behöva ägna sig åt skogsvård. Vad en beträffar, så skulle det esrat lokaliseringen beträffar, så skulle det mest arbetsvilliga folket skog - och flottnings arbete — tilldelas småbruk med 50 ha prima skogsmark och 8—10 prima jordbruksjord och sedan skulle staten hålla alla traktorer och redskap. Då skulle befolkningen tilltaga igen och inte som nu att det ligger övergivna gårdar över allt.

Teodor Wiklund

Lördagen
den 17/9 1969

Saft— bulla mellanmål i Fjällsjö

— Saft och bullar, ett vansinnigt mellanmål hävdar tandvårdschefen i Y län och kritiserar starkt det — beslut som Fjällsjö fattat om att ge skolbarnen ett mellanmål Å bestående av just saft och bullar. Men barnen trivs. Här är det Lars Alstergren, Anna-Lena Norlin och Anita Edlund som väntar på att bli serverade av Gerda Abrahamsson.



29/9 1969

Mellanmålen i Fjällsjö skolan

Med intresse läste jag artikeln om mellanmålet vid Fjällsjö skolor och nog anser även jag att i bullar och saft inte är lämpligt. Nog vore bullar och mjölk att föredra ur näringssynpunkt. Men då skall mjölken vara drickbar.

Som det är nu kommer, barnen hem och klagar över varm och inte så färsk mjölk alla dagar. Varför får de större barnen läsk och de yngre barnen dålig mjölk? Är det för att dessa inte vågar annat än att dricka upp den? Nej, ge barnen kall mjölk och hårda (inte mjuka) smörgåsar.

Så finns även en annan sak som är värd att diskuteras. Jag och många andra vill veta varför vinterlovsveckan förläggs i anslutning till påsklovet? Det anser vi inte alls är lämpligt. Nog förstår jag att det är fint för lärarna att få en sammanhängande ledighet men lovet bör väl vara till för elevernas bästa.

Förläggs lovet i samband med asken har barnen Ingen glädje alls utav det. Då har isen smält bort från ishockeybanor och även skidföret är slut. Vad ska de göra?

Älskar man fjällen och kanske vill tillbringa någon vecka där tillsammans med barnen är även denna möjlighet till friluftsliv utesluten. Dels är det fullbokat på hotell och stugor under påsk, och dels är det svårt att få semester till större helger om man inte är lärare. Är man t ex anställd vid sjukhus finns det ingen möjlighet att få ledigt under påsken, eftersom ingen ledighet beviljas till helgerna.

Nej, förlägg vinterlovet till slutet av februari eller helst till början av mars. Det mår alla barnen bäst utav och det är väl i första hand för dessa som lovet är till.

Träffas vi inte på föräldramötet kanske svar kan lämnas i denna spalt.

Fjällsjö fru

ÖP Onsdag 17 sept. 1969

Det regnar in i nybyggda hus

— Taket är helt genomdränkt, konstaterar byggnadsarbetaren Evert Lundqvist vid en undersökning av köket i ett av de vattenskadade husen.

— Probleman är av gammalt datum, säger Åke Andersson, Backe, verkställande ledamot i stiftelsen. I åtminstone tre år har vi varit på det klara med att takavloppet är felkonstruerat och jag har bl.a. i fullmäktige påpekat att man kommer att få räkna med reparationer för att avhjälpa felet. I fjol höst var representanter för stiftelsen samt arkitekten som ritat husen upp och tittade och det anmärktes då på att konstruktionen inte fungerade. En preliminär beräkning av kostnaderna för behövliga ändringsarbeten gjordes och den slutade på maximalt 8.000 kr.

SLOG LARM Häromdagen slog en vaktmästare från Backe, som var upp för att sätta igång uppvärmningen i de tomma husen, larm om att vatten hade trängt in i lägenheterna.

Nu har arbetena satts igång för att avhjälpa de akuta skadorna, men enligt Åke Andersson torde man få räkna med genomgående ändringar för att komma tillrätta med problemet i samtliga hus. Det bör dock gå att hålla inom de beräknade kostnaderna på 8.000 kr. Hyresgästerna har själva brukat se till att takbrunnarna hållits fria från tallbarr men nu har fyra av husen stått outhyrda sedan i början av sommaren.

Frågan om tillsyn har varit oklar. Herr Andersson anser det dock klart att den vaktmästare som sköter kommunens hus i Rossön även skulle "hålla ett vakande öga" på radhusen. och företaget tog upp hyra från de anställda. Sammanlagt stod verkstadsföretaget vid sin konkurs i fjol i en hyresskuld på 13.000 kr till stiftelsen.

Månadshyran är nu 670 kr per hus och det är alltså betydande belopp som stiftelsen förlorar. Hantverks- och småindustri stiftelsen i kommunen har velat hyra ett par av husen



SORGEBARN De sex radhusen som kostade c:a i 115.000 kr per styck har för övrigt länge varit något av sorgebarn för bostadsstiftelsen. Bostäderna byggdes ; med tanke på behovet för anställda vid Bröderna Anderssons verkstäder En av anledningarna till att vattenskadorna uppstått är otvivelaktigt bristande tillsyn. Takkonstruktionen är sådan att regn och smältvatten leds genom en invändig avloppsledning. När avloppet på taket täpps igen av tallbarr och liknande fungerar inte anläggningen. Ingen har sett till att taken hållits rena. i men så länge det är oklart med industri etableringen i Rossön har förhyrningen inte fullföljts. Två av husen har man också fått köpebud på från enskilda personer.

En av de kommande turerna i karusellen kring radhusen torde bli att kommunalfullmäktige får en framställning om anslag till reparations- och ändringsarbetena.



28/5 1969

Sista realexamen i Backe

Backe (ÖP) Det skrevs sko historia i Backe på fredagen då den sista realexamen avverkades och som väntat fick samtliga 24 elever tio pojkar och 14 flickor, sina grå mössor sedan rektor Gilbert Laguson m.fl. hållit examenssammanträde.

Innan man rusade ut till väntande gratulerande lyckönskade skolstyrelsens vice ordförande Lage Öhman, Backe, eleverna liksom rektor Lagusson.

Eleverna uppvaktade sina lärare med blommor och i synnerhet sin klassföreståndare fru Ingrid Bergvall. På kvällen bjöd sedan elevernas föräldrar på middag. Den sista realkullen består av följande 24: Martin Björklund, Backe, Per-Åke Bölander, Rossön, Ronny Eriksson, Rossön, Lars Grelsson, Backe, Melker Guldbbrandsson, Vängelsby, Niklas Karlsson, Backe, Johan Nyberg, Backe, Kurt Persson, i Vängelsby, Nils Persson, Kudsjö, , Bertil Sundquist, Backe, Helena Barrevall, Rossön, Ann-Margreth Ericsson, Backe, Catrtn Garefelt, Hoting, Ingrid Gjersvold, Sil, Agneta Holmberg, Vängelsby, Inger Jönsson, Vängelsby, Birgitta Magnusson, Rossön, Aivy Nilsson, Silsjönäs, Birgitta Nilsson, Backe, Birgith Persson, Jansjö, Irene Sihlberg, Hoting, Anna- Greta Sjödin, Backe och Gunilla Sjölander, Rossön



Glad pingst bör dom har flickorna kunna fira. Från vänster: Catrtn Garefelt, Hoting, Birgit Persson, Jansjö, Birgitta Magnusson, Rossön, Aivy Nilsson, Silsjönäs och Ann-Margreth Ericsson, Backe

Våra ort namn KLÖVSJÖ"

Namnet Klövsjö påträffas man första gången år 1410 då en Halwardh i Klifsio är en av representanterna för den jämtländska allmogen i ett brev, som citerats många gånger tidigare i denna artikelserie. Clyffiöö är en namnform från år 1482, Klifsio förekommer år 1486, och skrivningen Klyfsiö, som motsvarar ett "Klövsjö tidens stavnings sätt hittar/ vi år 1524. Beträffande namnets innebörd har det varit flera bud. Enligt uppteckningar i Svenska Ortnamnsarkivet skall man i orten dels ha tänkt sig, att namnet betyder "den kluvna sjön", dels att det kunde finnas något samband mellan sjönamnet och namnet på en brant i Klövsjöbyn med namnet "Kleiva", d.v.s. "Kleven", om man försöker omsätta ortsuttalet i riksspråk. Genom "Kleiva" skall en gammal väg ha gått. Lektor Peter Olsson och professor Bertil Ejder har båda funnit det troligast, att namnet Klövsjö innehåller ordet klev, medan professor Harry Ståhl tolkat namnet som "den kluvna sjön" med syftning också på Lännsjön, som egentligen bildar en sjö tillsammans med Klövsjön och i sin norra del uppvisar en typisk klyvning. "Klöv" skulle vara samma ord klöv, som i jämtländska dialekt betyder "klövjebörda" och i fornsvenskan har formen klyf eller klif. Man kan göra en jämförelse med de båda äldsta beläggen stavning av namnets första led. Grundbetydelsen hos detta "klöv" är "något klivet". Såväl sakligt som språkligt förefaller detta förslag val underbyggt, och förf. ansluter sig för sin del till Ståh:s uppfattning av namnets innebörd.

Tusende besökaren

Den 1.000:e besökaren kunde häromdagen räknas in på utställningen "Dorotea slöjd". Det var fru Irene Gradin, Dorotea och hon fick motta en träskulptur signerad Olof Persson. Träskulpturen överlämnades av två apotekare Hans Jönsson och hans maka Brita (t.h. på bilden).



Utställningen arrangeras av Dorotea fritidsnämnd och Dorotea lokalavdelning av DHR.

17/9 1969

Ny stipendiefond for Fjällsjö ungdomar BACKE (NN) En ny stipendiefond särskilt avsedd för ungdomar Inom Fjällsjö och Bodums socknar vilka utbildar sig inom jord- och skogsbruk kommer att bildas. I andra hand skall avkastningen av fonden användas till fornminnesvård och fornminnesgård inom de två socknarna. Fonden kommer att få en grundplåt på drygt 20.200 kr som utgör behållningen i Fjällsjö och Bodums socknars magasinskassor som kommer att avvecklas vid sockenstämma i den 22 september.

Fria körkort i Fjällsjö Bäste Allan! Komplettera snarast den motion till kommunalnämnden med att utöver fri körkortsutbildning, även skall ingå fri bil samt kreditkort på önskat bensinbolag, vid fyllda 18 år. samt att trafik kort kan erhållas genom ansökan hos kommunen. Skall vi ta ifrån våra fina ungdomar den glädjen och det mal som ett körkort innebär, då tycker jag att det är bäst att ta steget ut på en gång, då har ungdomarna lättare för att söka sig från kommunen.

Sten Petter

Nu skall det bli ordning på Fjällsjö sophämtning

Backe (ÖP) Nu ska det bli ordning på sophämtningen i Fjällsjö kommun. Kommunalnämnden beslöt vid sammanträde på torsdagskvällen att från den 1 juli s.k. hälsovårds tätorterna Backe, Rossön, Hoting, Kyrktåsjö och Norråker införa obligatorisk sophämtning i kommunens regi med hämtning var fjortonde dag. Avgiften till årets slut fastställdes till 40 kr per ställ och fastighet. Vid tömning varje vecka uttas den dubbla avgiften. Kommunen tillhandahåller säckar och ett ställ per fastighet. Eventuellt kommer sophämtning att ske i viss omfattning även utanför de nämnda orterna. Brandgroparna ska genomgå en standardhöjning och den nuvarande gropen i Hoting försvinner och förläggs i anslutning till vägen upp mot Tåsjö ca en halvmil från samhället. Denna grop kostnadsberäknad till 50.000 kr ska förutom Hoting även betjäna Tåsjö östra, Kyrktåsjö och Brattbäcken. Det betyder att den nuvarande brandgropen i Kyrktåsjö läggs ner.

Totalt begär kommunalnämnden hos fullmäktige ett anslag på 50.000 kr, för att kunna förverkliga renhållnings programmet. I staten finns dessutom redan 75.000 kr upptaget.

För en sammanläggning av Fjällsjö och Ramsele kommuner föreslår nämnden en utredning med sikte på en fusion 1971 och begär att fullmäktige beviljat 15.000 kr för att täcka utrednings kostnaderna.

Nämnden beslöt vidare att begära uppskov med bokslutet för 1968 till i tid efter den 1 juli. Kommunen ska bygga ett 40- tal pensionärsbostäder ca 50.000 kr per styck, flertalet i Hoting och projektet skall låne finansieras. Hotell Gästis i Hoting beslöt nämnden hyra ut till fru Sara Nilsson, Hoting, för en kallhyra av 500 kr per månad. i Organisationsplan för Fjällsjö kommunala musikskola återremitterades till skolstyrelsen för komplettering.

Kommunalnämndens arbetsutskott bemyndigades att utbetala arbetslöshetshjälp. Ogift person får 24 kr per dag fem dagar per vecka. Utbetalning sker efter särskild prövning. Under maj månad beviljades 12 av 20 ansökningar.

Tjänsten som socialassistent ska utannonseras en tredje gång. Av de 11 sökanden fanns ingen med föreskriven kvalifikation — socionom examen eller jämbördig utbildning. Till vikarierande socialassistent till årets slut förordande nu nämnden fru Margot Wahllin, anställd vid kommunalkontorets sociala avdelning.

Kommunalnämnden begär hos fullmäktige ett tilläggsanslag på 24.500 kr. till pågående utbyggnaden av skyddade verkstaden i Hoting.

För markplanering för minigolfbana i samhällsparken i Hoting begär Mauritz Mattsson, Hoting, 1.500 kr. Nämnden föreslår att fullmäktige beviljar honom beloppet om inte byggnadsnämnd och Hotings samhällsförening har något att invända.

15/3 1969

Strörenar trafikfara på Hotingväg

En bilist på väg från Hoting till Rossön var på måndagen nära att kollidera med två renar som plötsligt hoppade in på landsvägen i en av de svåra kurvorna vid Miltallberget. Med knapp nöd undgick bilen en kollision med djuren vilka sedan i raskt trav sprang före bilen drygt en kilometer innan de hoppade av vägen. Inga varnings - märken för strörenar fanns uppsatta på platsen.

Kommunal fullm. i Fjällsjö kommun sammanträder tisdagen den 17/6 1969 kl. 19.00 å bespisnings lokalen, Rossön, för behandling av på kommunens anslagstavla förtecknade ärenden. Backe den 9/6 1969 KNUT JOHANSSON ordförande JAN BERGLUND sekreterare

ÖP Fredag 23 maj 1969

Kommunalkamreren utsatt för fräna utfall i Backe

Lynch stämning i luften Backe (ÖP) Det låg något av lynch stämning i luften när kommunalkamrer Jan Berglund blev utsatt för fräna utfall vid kommunal fullmäktige sammanträdet i Backe på torsdagskvällen. Inför rekordpublik (?) blev han nergjord av fullmäktigeledamoten Bengt Norman, Backe.

— Kommunalkamreren försöker nedgöra .misstänkliggöra de beredande organen. Detta för att han var borta vid det aktuella kommunalnämndssammanträdet i fråga och Norman tillade att han tyckte att Berglund Inte skulle ta det så hårt om fullmäktige inte delade hans uppfattning.

Normans beskyllningar kom sedan Berglund gjort fullmäktige uppmärksam på att han ansåg att ärenden på föredragningslistan Inte var beredda i vederbörlig ordning. Det rörde sig sammanlagt om ett 20- tal ärenden. Ärenden som hade behandlats vid kommunalnämndens sammanträde under Berglunds ledighet

— Jag hemställer att Norman tar tillbaka sina insinuationer. Jag sköter mitt jobb, poängterade Berglund. Inget svar från Norman. Det pågående ärendet avgjordes. Sedan frågade Berglund eter om Norman var villig att ta tillbaka vad han sagt. Luften var laddad och publiken med på noterna. Kommunalfullmäktiges ordförande Knut Johansson, Hoting, föreslog att kontrahenterna skulle göra upp efteråt.

NÄR BERGLUND ansåg sig föranlåten att yttra sig även i det påföljande ärendet försökte Allan Ohlsson, Backe, tysta ner honom. — Så vitt jag vet så är det kommunalfullmäktige som avgör när kommunalkamrern ska yttra sig. Men ordföranden visste bättre och förklarade att kommunalkamrern visst hade rätt att yttra sig.

Och för att den mesta upphetsningen skulle lägga sig beslöt ordföranden påpasslighet att ajournera mötet vilket beviljades. Ridån hade gått ner för det kanske mest olustiga Inslaget i Fjällsjö fullmäktiges repertoar.

BERGLUND omtalar: — Jag försökte fullgöra min tjänst. Det var min plikt som tjänsteman.

Märkvärdigare var det inte. Han uppger även att det är hans skyldighet att framföra påpekanden han anser berättigade Detta för att undgå tjänstefel. Om förtroendemannen har en syn så kan inte tjänstemannen försvara sig med det utan är skyldig att följa gällande förordningar. Berglund avlämnade även en skriftlig redogörelse ställd till fullmäktige där han som stöd för sina åsikter åberopar paragraf 19 i kommunallagen. Berglund anser att hans påpekande inte var enbart för att skydda honom själv utan samtidigt för att skydda hans vikarie under tidigare ledigheten.

NORMAN omtalar att han inte har någon tanke på att ta tillbaka sitt yttrande. Berglund fick dock revanschera sig senare under mötet då flera förslag återremitterades i enlighet med Berglunds förslag.

28/ 6 1969

LÅNGVARIG PALAVER I FJÄLLSJÖ

BACKE (VA) Det blev en långvarig palaver när Fjällsjö kommunal nämnd sammanträdde torsdagen. Sammanträdet började kl. 13 var avslutat 21.30 på kvällen. Vidlyftig diskussionerna rörde sig k kommunal kamrerarens s.k. beslagtagande av brev till kommunal ingenjören och överkläden med anledning härav.

Arbetsutskottet hade som VA tidigare refererat uppgjort slag till yttrande som dock nämnden inte vill gå på. Den ser att hålla ärendet på låga för att invänta resultat en överläggning mellan parte fackliga organisationer rör tjänsteförhållanden m.m. på kommunalkontoret.

Nämnden beslöt bl.a. att Erik Höglund på försök .s! disponera Hällnäsets skola att där bedriva tunnbröds tillverkning. 5.300 i tilläggsanslag tillstyrktes för ombyggnad av ungdoms och fritidslokaler i Hoting. Fru Sara Nilsson får Hotell Gästis som rivningsfastighet.

25/8 1969

Jordbrukskassan i nya lokaler '

Efter att under 38 år ha haft verksamheten på olika håll flyttade jordbrukskassan i Backe på onsdagen in i nya lokaler i ett nybyggt stiftelsehus. Avgående kamreren Nore Norberg avtackades och direktören för Mellersta Norrlands centralkassa för jordbrukskredit Jan Lanner. Östersund, överräckte en bukett blommor till ordföranden i Fjällsjö jordbrukskassa, hemmansägare Johan Olofsson, Sil. Kassen bildades 1931 av herrar P J Mellander, Per - Erik Persson, J R Strömqvist och O H Sjäodén. Under de senaste fyra åren har medlemsantalet ökat från 330 till 378. Inlåningen är 1.8 milj kr och utlåningen 800.000 kronor. På bilden ses den nya kamreren. Gerd Rinzén, och styrelseveteranen Johan Olofsson, Sil.



Inget JO - ingripande mot Fjällsjö kommunalnämnd

Kommunalnämnden i Fjällsjö har inte vid sin behandling av frågan om undersökning av kommunal ingenjörens tjänsteåtgärder gjort sig skyldig till något, som påkallar ett JO- ingripande, konstaterar ställföreträdande JO Gunnar Thyresson.

Klagomålen mot kommunalnämnden har framförts av ett par personer, som hos JO påkallat en granskning av nämndens åtgärd att först besluta om tioårsrevislon av kommunal - ingenjörens tjänsteförhållanden och sedan återkalla beslutet härom. Klagomålen har också gällt stiftelsen Fjällsjöhus åtgärder att inte tidigare än som skett fullfölja en beslutad hyreshöjning för undvikande av ekonomiska förluster.

JO konstaterar att det inte ingår i hans uppgifter att pröva lagligheten och lämpligheten av kommunala beslut annat än som kräva för att bedöma om någon kommunal befattningshavare eller tjänsteman gjort sig skyldig till tjänstefel i samband med beslutet.

- omprövning och ändring av kommunalt beslut sker i den för kommunalbesvär stadgade ordningen.

Vid sin granskning av detta ärende har JO inte kunnat finna det förekommit något som påkallat ett Ingripande.

I fråga om klagomålen mot bostadsstiftelsen konstaterar JO att sådana inte står under hans tillsyn och därför inte kan föranleda någon åtgärd från hans sida.

Fjällsjö ordförande lämnar sin befattning

Backe (ÖP) Kommunalnämndens ordförande i Fjällsjö herr Ahlrik Ohlsson har i skrivelse till kommunalfullmäktige anhållit om att få bli entledigad, med kommunal pension, från sin befattning som kommunalnämndens ordförande fr.o.m. den 1/5 , 3970. Herr Ohlsson har i 18 år varit kommunalnämnds ordf. i Fjällsjö. Före sammanslagningen mellan Fjällsjö och Bodum fungerade han dessutom som skolstyrelsens ordförande i Bodum under 18 år. Han har dessutom varit ordförande i samarbets nämnden för Ramseleblocket, vilket uppdrag han avsade sig under förra året.

— Jag har varit engagerad i kommunalpolitiken sedan 1932 och har själv alltid hävdad att man inte skall sitta kvar för länge på en post Nästa år fyller jag 65 år och det anser jag, vara en lämplig ålder att stiga ev från politiken. Det är alltså blott och bart av åldersskäl som jag fattat mitt beslut, säger Ahlrik Ohlsson som kommentar till sin avsägelse.

Nytt kassakontor öppnas i Backe

Mellersta Norrlands centralkassa kommer att få nya lokaler i slutet av augusti i Backe. Då kommer också ny föreståndare att tillsättas.

- Lokalerna kommer att bli i ett nybyggt stiftelsehus efter centrum- vägen i Backe, säger nytillträdande konsulenten vid centralkassan i Östersund Per Söderberg.

Tidigare har kassalokalerna hyrts hos Nore Norberg, som också skött om öppethållandet. Ny föreståndare kommer nu att bli fru Gerd Rinzén, som för tillfället är i Östersund for genomgång.

Centralkassan kommer också att anordna en kamrerkurs för samtliga befattningshavare inom centralkasse området på Hal1sta hotellet i Sollefteå mellan den 11-14 september.

- Vi väntar ett 100 - tal deltagare och föreläsare och kursledare blir personal från centralkassan i Östersund och kassaförbundet i Stockholm, framhåller konsulent Söderberg.

Ökad utlåning i jord- brukskassorna under juni.

Utlåningen i jordbrukskassorna ökade under juni månad med 23.2 milj. kr. till totalt 3.610 milj. kr. mot 3.175 milj. kr samma månad i fjol. Inlåningen minskade under juni månad med 4.2 milj. kr och uppgick till totalt 3.929 milj. kr mot 3.499 milj. kr vid samma tidpunkt 1968.

Antalet inlånings räkningar minskade under juni månad med 1.815 till 727.327 under det att antalet medlemmar ökade med 1.041 till 192.483.

ÖP Lördag 30 aug. 1969

Roligt att knyta björkrötter

Att knyta björkrötter är roligt, även om det tar tid och verkar knåpigt. pensionärernas fritidsverksamhet har ordnat en veckokurs på Hackås gården på Hov i Östersund och där sitter nu 14 deltagare som håller på att utbilda sig till ledare som i sin ur kan lära ut björkrotsknytandets svåra men fascinerande konst ute i byarna och samhällena.

Den här verksamheten som pågår andra året i rad, leds även i år av Daga Grahn, Brunflo. Hon berättar om hur arbetet går till. Först går man ut i markerna och hackar fram björk röttema. Sedan skalar eller barkar man dem. Nu kan antingen linda ihop rotttrådama och spara dem tills man får lust att börja knyta, Eller så blötlägger man dem direkt

Det gör man för att trådarna ska bli smidiga och inte gå av. Om trådarna är för tjocka kan man också spjälka upp dem. Sen börjar det egentliga arbetet, själva knytningen. Det är de mest fantastiska saker man kan göra av dessa rotttrådar. Från fruktkorgar och karott underlägg till skira fönsterhängen, och brudkronor.

Det är ett månghundraårigt hantverk som upprätthålls på detta sätt genom Daga Granns försorg. Men det är ett knåp som även karlar borde hålla på med, säger de kvinnliga deltagarna unisont. Nu finns det bara en karl med på kursen och han är en av de duktigaste och flitigaste.



Två deltagare Gunnel Häggström, Övsjö, Kälarne och Kicki Elf, Hallen studerar en av de produkter som åstadkommits under kursen.

Smi

16/6 1969

Herbert Orell avgått 41 år

Kall (ÖP) Rektor Herbert Orell i Kall lämnat sin tjänst efter 41 år som lärare och kantor har lämnat sin tjänst

Av dessa långa tjänsteår har han varit skolchef inom Kalls skoldistrikt i 22 år Skolavslutningen häromdagen i Kalls kyrka präglades givetvis av en högtidlig stämning enär rektorn Orell då tog definitivt avsked från skolarbetet. Han inledde avslutningshögtiden med att ge en intressant historik från de 41 åren inom skolan kommunala arbetet i Kall. Gösta Ullberg talade å sina och kyrkans vägnar och Kalls nye herde Carl - Olof Landberg framförde församlingens tack till rektor Orell En guldklocka överlämnades genom rektor Karl-Erik Sundberg som en gåva från Kalls kommun. Lärare och elever genom fru Annie Noren överlämnade blommor och för lärarenämnden talade skolinspektör Alvar Jonsson. Högtiden inrammades med musik och sång av skolbarnen

HARRY MAGNUSSON

Rossön.

Jag tycker VA har utvecklats till en mycket bra nyhetstidning. Den ger vederhäftig information om vad som händer och sker. Bra bilder, är mycket lättläst. Till detta bidrar det behagliga formatet. Lite mer läsning från Fjällsjö.



ASTRID KAROLINA BOSTRÖM

60 år fyller den 13 juni fru Astrid Karolina Boström, född Lindberg, Box 93, Norråker. Jubilaren är född i Bodum och tog småskolläraryxamen 1930 i Östersund. Samma år anställdes hon som ambulerande i Tåsjö distrikt. 1932 kom hon till Norr- bygden — Granberget där hon stannade i sju år. År 1939 ingick hon äktenskap med skogsfaktor Alfred Boström.



60 år fyller den 3 april fru Edla Albertina Karlsson, Postlåda 173 B, Rossön.

14/6 1969

48 åldrings lägenheter byggs i Fjällsjö?

BACKE (NN) Ordföranden i Fjällsjö hantverks- och småindustristiftelse, Edvin Strömgren, Hoting, har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag inom stiftelsen med omedelbar verkan. Denne punkt är en av de cirka 10 punkterna som ska tas upp när Fjällsjö kommunalfullmäktige sammanträder i Rossön på tisdagen. Valberedningen har, under den förutsättning att nuvarande ordinarie ledamoten Edvin Strömgren beviljas entledigande, föreslaget Manfred Pernestål, Norråker till ny ordinarie ledamot till årets slut. Till ordförande och ordinarie ledamot i styrelsen för stiftelsen Fjällsjöhus, efter Åke Andersson, Backe, föreslås Signar Isaksson, i Backe bli vald. Kommunalnämnden föreslår vidare fullmäktige att för barndaghem och lekskola i Backe anslå 30.000 kronor till inköp av inventarier för verksamheten, Kommunalfullmäktige kommer att få fastställa ny renhållningsavgift för andra halvåret 1969. Nämnden föreslår fullmäktige att besluta att följande renhållningstaxor tillämpas andra halvåret! Hämtning var fjortonde dag, 40 kronor per ställ. Hämtning varje vecka, 80 kronor per kärl. Fullmäktigeförsamlingen kommer också att få besluta om stor utbyggnad av temporära åldringsbostäder i kommunen. Inte mindre än 48 lägenheter finns föreslagna, varav 12 handikappbostäder, för en sammanlagd kostnad av över två miljoner kronor. Huvudparten av bostäderna skall byggas i en pensionärsby i Hoting. Backe, Rossön, Kyrktåsjö och Norråker blir andra platser som få de temporära bostädernas antal utbyggda.

ENTREPRENAD temporära åldringsbostäder i Fjällsjö kommun

Fjällsjö kommuns centrala byggnadskommitté infortrar t med anbud på uppförande av temporära åldringsbostäder v».i - av vissa lägenheter skall utrustas för rörelsehindrade. Bostäderna skall uppföras på följande orter inom kommunen till följande antal hus/lägenheter på respektive ort:

Ort:	Antal hus	Temp. bostad	För rörelsehindrade
1. Backe	2	2	2
2. Rossön	2	3	1
3. Kyrktåsjö	2	2	2
4. Norråker	2	3	1
5. Hoting	16	26	-
	-	-	6
	24	36	12

Entreprenaden avser byggnaderna med sidoentreprenörer för VVS- och El- installationerna.

Programhandlingar, separat för objekten l—i och för B, kan rekvireras eller avhämtas efter den 15/7 hos Fjällsjö kommun, adr.: Kommunalkontoret, 880 50 Backe, tel. 0624/104 30 vx.

Förfrågningar om entreprenaderna kan göras hos tekniska avdelningen. Anbud kan avse samtliga objekt, enbart något av objekten l—4, eller Anbud, avlämnat enligt ovan och i övrigt enligt formulär i program handlingarna, skall för objekten l—4 vara Inkommet den 1/8 och för objektet 5, eller hälften därav, den 6/8 1969.

Fri prövningsrätt av inkomna anbud förbehållets.

FJÄLLSJÖ KOMMUNS CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉ

FJÄLLSJÖ Härmed inforstras anbud på transport av sopor och avfall från hälsovårdstatorterna Backe, Rossön, Hoting, Kyrktåsjö, Norråker. Närmare upplysningar lämnas av kommunal.ing. E. Rinzen, tel. 0624/104 30 eller hälsovårdsnämndens ordförande tel. 0671/40044. Skriftliga anbud märkta "Renhållning" skall vara inlämnade till Fjällsjö Byggnadskontor, Backe senast den 15 juni 1969.

Tandvårdskris i Backe-Hoting

Tandvårdssituationen inom Fjällsjö har hamnat i ett besvärligt läge. Backe - kliniken har varit utan tandläkare ett helt år och Hotingskliniken har även förlorat sin tandläkare. Fjällsjö kommun har uppvaktat landstinget som ansvarar för tandvårdsärendena Inom länet. Delegationen som leddes av rektor Yngve Woxberg, fick Inget säkert löfte om att klinikerna skulle komma att bemannas. Förvaltningsutskottets ordförande Erik Kalle, Härnösand, förklarade att det var svart att få någon sökande till tjänsterna i Fjällsjö.

Han lovade dock att försöka få upp tillfällig hjälp för några dagar i taget. I första hand gällde det att klara skolbarnens tänder. För att göra tjänsterna mera attraktiva har hälsovårdsnämnden föreslagit kommunalfullmäktige att kommunen skall bygga enfamiljshus i Backe och Hoting för att sedan på lämpliga villkor överlåta dem till tjänsteinnehavarna.

17/9 1969

Åldringsbostäder i Fjällsjö 312.000 dyrare än beräknat

BACKE (NN) De temporära åldringsbostäder som Fjällsjö kommunalfullmäktige fattat principbeslut om att uppföra kommer att kosta 812.000 kr mer än beräknat och dessutom måste kommunen ordna ytterligare 187.000 kr i stället för ett uteblivet beräknat lån. Fördyringarna fördelar sig med 33.000 kr på bostäderna i Norråker, 265.000 kr i Hoting och 14.000 kr i Orrnäs. Länsbostadsnämnden har prutat ner kommunens lånedel från 2.756.000 kr i till 2.443.000 kr. Kommunalfullmäktige kommer den 22 september att behandla ärendet,

Vid detta sammanträde skall också ett par andra kapital krävande ärenden avgöras. Kommunalnämnden har nämligen föreslagit fullmäktige att renovera hotell Hemstugan i Hoting för 1.150.000 kr. Till denna summa kommer sedan 200.000 kr för nya inventarier. Projektet är tänkt att finansieras med 575.000 kr från AMS, 230.000 kr ur sjöreglerings medel och lån med 550.000:-

Kommunalnämnden föreslår vidare att 360.000 kr ställs till förfogande för uppförande av tippstuga på Tåsjöberget. I summan ingår också vatten- och avloppsanläggningar.

Tisdag den 2 april 1968

7 fiskar gav 10.000 i Stor-Jansjönappet

RAMSELE (NN) Stor- Jansjönappet på söndagen gick sannolikt inte ihop ekonomiskt för Rossöns IF på grund av otjänlig väderlek. Bottenrekord noterades därför att blåst och ymnigt snöfall skrämde bort både deltagare och publik.

Som vanligt medverkade kontraktsprost Rudolf Tängdén med att predika sedan starten gått och Henning Lundström roade folket en stund före prisutdelningen. Bengt Bjuhr, Edsele, ledde från start till mål och bättrade på sin notering från i fjol, då han blev 3:a.

- 1) Bengt Bjuhr, Edsele, 238 gr, 7 fiskar, 10.000 kr,
- 2) Sixten Persson, Långsele, 177 gr, 5 fiskar, 1.000 kr,
- 3) Tage Holmberg, Backe, 168 gr, 500 kr,
- 4) Yngve Abrahamsson, Lilltersjö, Ramsele, 167 gr,
- 5) Arne Nyländer, Helgum, 162 gr,
- 9) Sven Eriksson, Rossön, 123 gr,
- 10) Evert Karlsson, Gulsele, 108 gr.



Bengt Bjuhr, Edsele, uthärdade i stormen och blev 10,000 kr rikare

108 ställde upp i "Nagasjonappet

BACKE (VA) En pimpeltävling i Nagasjön på söndagen gynnades av bra väder och relativt stort deltagande. 108 tävlande ställde upp i den lite familje betonade tävlingen, vars behållning helt går till en skolresa som klass 6 vid Hällnäsets skola i Rossön skall göra. Det var Rossöns IF som stod bakom, och man hade bl. a. ordnat matservering i Nagasjögården. En stor samling av värdefulla varupriser hade skoleleverna fått in till tävlingen.

Främsta pristagarna:

- 1) Berndt Rundqvist, Rossön, 1.425 gram.
- 2) Sten Gottfridsson, Ramsele, 1.305,
- 3) Torbjörn Hällkvist, Rossön, 518,
- 4) Tage Holmberg, Backe, 464,
- 5) Göte Rundqvist, Rossön 362 gram.



Segraren Berndt Rundqvist från Rossön.

FOTBOLL. GULD OCH BRAKFEST när Rossön invigde nya idrottsplatsen

Av ALF KARLSSON Lilla Rossön och dess invånare gick i guldglans på lördagen. Nääh, det var inte någon eller några som hade kammat hem en storvinst på obligationer eller dylikt, utan det var livaktiga idrottsföreningen Rossöns IF (bildades 1937) som invigde sin nya fina fotbollsanläggning med pompa och ståt. Invigningstal, utdelning av utmärkelser och inte minst men kanske viktigast en sju dundrande brakfest på kvällen — med supé och dans i Folkets hus.

Verner Andersson blev rikligt "medaljerad". Förutom den redan nämnda guldklockan fick han också av i föreningen en guldnål. Att Verner är populär, det förstår man ... Det var också många andra som har jobbat hårt inom föreningen som tilldelades utmärkelser, Sten Mårtensson igen:

— Den här anläggningen är efterlängtd. Men, nu har vi den klar. Hade det inte blivit fel med sådden förra året hade den redan då kunnat invigas ...

Ordföranden i Fjällsjös fritidsnämnd Sven Henriksson svarade för invigningstalet inför ungefär 200 åskådare, som också med spänning väntade på duellen i "Södra Femman" mellan Rossön och Bollsta. Men, innan fotbollsgrabbarna fick ta planen i besittning skulle naturligtvis Initiativtagaren till den nya eleganta fotbollsplanen vid skolan i Rossön hyllas — och det ordentligt också. Det är förre ordförande i Rossöns IF — Verner Andersson. Nuvarande basen i Rossöns IF, Sten Mårtensson, överlämnade en guld-klocka till Verner — ett uppskattat inslag hos byborna.



Lagledaren Pelle Jacobsson ger matchbollen lite extra luft och hans fotbollsella gjorde sedan resten Den ordnade första tvåpoängen på den nya fotbollsplanen och gav invigningspubliken en glädjestund.

— Jag har varit med och invigt tre fotbollsplaner i Rossön. Den första var vid ålderdomshemmet, sedan vid Öhn och nu vid skolan, berättade Verner Andersson under invigningsfesten på kvällen. Det är en härlig känsla att kunna medverka till ännu en ny fotbollsplan.

Ordförande i Rossöns IF — Sten Mårtensson:

— Nu hoppas vi bara att grabbarna klarar biffen, så att vi hänger kvar i "Femman".

Lagbasen Per Jakobsson:

— Instämmer. Hoppas också vi kan sköta planen till fullo ...

Not: Det har pratats om att kraven på planen var så höga att entreprenören fick bekymmer med sin ekonom, han fick göra om flera ggr.

FJÄLLSJÖ KRÖNIKA 1868 är den tjugonde årgången av skriften, utgiven av Fjällsjö hembygdsförening, och med ekonomiskt bistånd av Fjällsjö kommun och även av församlingen. Den sista årgången också, om inget extraordinärt görs för att bevara krönikan. Under många år har man efterlyst textmaterial och bilder men fjällsjöbornas skriv- och forskarintresse har nu tydligen sinat alltför mycket. Kommunens kulturnämnd får väl närmast "ta bollen" ifråga om krönikans fortsatta utgivning?

1968 års händelser i Fjällsjö, sådana de återspeglats i tidningarna, finns med i krönikan, samt namn på födda, konfirmerade, vigda och döda i kommunens församlingar. Kyrkojubileum i Fjällsjö och lite annat smått och gott från församlingarna har omskrivits. och sedan kommer i varje fall en liten rad av bidrag från Fjällsjöbornas pennor.

Etablerade författare som Karl Erik Johansson i Backe (bl.a. med avsnitt nr 6 i berättelsen om Erik Olof Älg) och Birger Lundqvist i Rörström, som återgett vad gamle Rörströmsbon Amandus Tossman berättat, kompletteras av "hobbyskribenter" som Per Edvin Persson i Rundsjö vilken f.ö. porträtteras poetiskt av John Enerud från Grimmäs — Ingeborg Ingelsson i Rossön och Albin Sjödin i Backe, samt fjällsjö födde kyrkoherden Agaton Sjödin, Edsele,

Perr Persson, skolstyrelseledamot från Jansjö, kommenterar siffer uppgifter om skolväsende! i Fjällsjö på 1930 talet, och Sten Abramsson, Tåsjö, berättar en episod från hundra år tillbaka. Ur en bak från sekelskiftet har krönikan hämtat avsnitt om "skogspatroner" och annat folk. Wilhelm Kugelberg heter författaren. En glimt av tidigt 1900- tal bland Backes nobless får man i utdrag ur visor och vers, som framförts vid basarer och liknande tillfällen.

Charmen med krönikan ligger väl i blandningen av faktiska aktuella uppgifter och det lite personliga minnesberättande, medan tjugonde årgången inte innehåller någon artikel av mera "vetenskapligt" slag.

23 september 1969

Ramsele och Fjällsjö blir storkommun -71?

Kommunblocksindelningen i västra Ångermanland synes nu gå mot en lösning, dock inte den av överlantmätare Kvarby Föreslagna. Fullmäktige beslöt vid sammanträde på måndagen att ler förutsättning av enahanda beslut av Ramsele kommunalfullmäktige — hos Kommunförbundet beställa en fullständig utredning om sammanläggning

ned sikte på sammanslagning 1 januari 1971. Fullmäktige var dock inte eniga. beslutet fattades med 18 röster mot 11 och en nedlagd samt en reservation. Fullmäktige i Fjällsjö beslöt för ett år sedan att uppskjuta tidigare beslut om sammanläggnings utredning i avvaktan på den utredning som Kvarby då igångsatt. Sedan denna färdigstälts

Fjällsjö kommunal förordad anslutning av Fjällsjö till Strömsunds blocket i Jämtland har en markant opinion emot en sådan lösning växt fram. Tydligt är att en majoritet av Fjällsjö borna inte vill vara med om att överföras till annat län. I den situationen har nu också fullmäktige tagit initiativ till ett fullföljande av tidigare indelningsplaner och samgående med Ramsele.

Om Ramsele fattar samma beslut kan man räkna med att det i eniga ställningstagande också medför att kommunerna får sina önskemål om blockindelningar tillgodosedda.

LÅNG DAGORDNING Fullmäktige, som sammanträdde i folkets hus i Hoting, hade ett 30 - tal ärenden, delvis av stor omfattning, att behandla. Bland åhörarna sågs 81- åriga Nils Medin, som fyllde 81 just på mången och firade dagen med ett fullmäktigebesök.

I yttrande över läns demokrati utredningens betänkande framhåller fullmäktige att en översyn av det totala utredningsmaterialet omfattande även innebörden av den beslutade kommunindelningen med precisering av gränserna mellan statlig, kommunal och primärkommunal verksamhet erfordras innan konkreta förslag länsdemokrati frågan framläggs för beslut.

Fullmäktige tillstyrker läns styrelsens förslag om ändring av namnen på valdistrikten inom kommunen innebärande att namnet Fjällsjö ingår som första del samtliga, dock med den ändringen att Tåsjö västra benämns

Fjällsjö—Väster tåsjö och Tåsjö Kyrk bygd benämns Fjällsjö— Kyrktåsjö.
--ur allmänna Investeringsfonden. Beviljat statsbidrag återförs till fonden.

KONKURSFÖRLUST Av kommunen år 1966 utlämnat lån till AB Bröderna Andersson i Rossön om 150.000 kronor har bevakats i företagens konkurs jämte ränta med 19.000 kronor. Efter utdelning i konkursen med 927 kronor beslöt nu fullmäktige att avskryva återstående lånebelopp om 149.073 kronor jämte räntan.

Av skogsvårdsstyrelsen upprättat förslag till landskapsvård i form av beredskapsarbete utmed Jansjön godkändes. Statsbidrag utgår med 100 procent om kommunen svarar för eftervården.

Fastigheten Orrnäs 3:110 som kommunen förvärvat på exekutiv auktion överläts nu till kommunens hantverks- och småindustristiftelse för inköpssumman 1.000 kronor.

Till köpman Gunnar Granqvist försäljer fullmäktige 435 kvm tomtmark av fastigheten Backe 3:79 för 1.740 kronor. Till kommunens del av underhållskostnader för väg till televerkets radiostation i Tåsjö anslogs 2.650 kronor. Nybrännans vägsamfällighet beviljades bidrag till anläggande av skogsbilväg med 30.000 kronor. Hela företaget är beräknat kosta 172.026 kronor. Fullmäktige tillstyrker största möjliga bidrag av sjöreglerings medel. Vägen har betydelse även ur turistsynpunkt och som arbetsobjekt. Fullmäktige beslöt att för kommunalnämndens förvaltning mottaga avvecklade Fjällsjö—Bodums i sockenmagasins kassors tillgångar enligt jordbruksstämmans beslut.

ÅLDRINGSBOSTÄDER FÖR NÄRA TRE MILJONER Det tidigare beslutade uppförandet av temporära åldringsbostäder i Backe, Rossön, Hoting, Kyrktåsjö och Norråker behandlades åter beträffande finansieringen. Kostnaderna för de 48 lägenheter projektet omfattar är nära tre miljoner. Nu anslogs 500.000 kr.

STUGA PÅ TÅSJÖ BERGET För uppförande av den planerade toppstugan på Tåsjöberget anslogs 360.000 kronor ur för ändamålet reserverade medel. Länsstyrelsen har meddelat att statsbidrag kan påräknas innevarande år. Arbetena skall påbörjas så snart statsbidraget erhållits. För inköp av inventarier till lekskola i Rossön anslogs 4.000 kronor.

Lekskoleverksamhet skall under läsåret bedrivas med en avdelning i Rossön och en i Hoting.

HÖRNSTUGAN I HOTING Fullmäktige godkände uppfattad finansieringsplan för ombyggnad av Hotell Hörnstugan i Hoting för en total kostnad av 1.150.000 kronor, plus inventarier anskaffning för hotell verksamheten för 200 000 kronor. För finansiering skall ansökan göras hos AMS om statsbidrag med lägst 575.000 kronor, ansökan hos länsstyrelsen om sjöreglerings medel med lägst 230.000 kronor samt upptagande av lån med 550.000 kronor. För Va arbeten i Norråker, etapp 4, anslogs 573.000 kronor,

23/9 1969

Samgående utredning gav votering i fjällsjö fullmäktige

Hoting (ÖP) En stor del av ledamöterna i Fjällsjö kommunalfullmäktige bromsar fortfarande ett samgående med Ramsele kommun enligt tidigare fattat fullmäktige beslut. När det bordlagda ärendet om beställning av en sammanläggnings utredning med sikte på förening 1971 togs upp måste votering tillgripas vid måndagskvällens möte i Hoting Siffrorna blev 18-11, en ledamot avstod från att rösta. Nils Löfstedt Lövvik, reserverade sig mot beslutet För utredningen anvisades 15.000 kr
Ur den korta debatten förekom i bl. a. följande inlägg. Inez Strömgren, Hoting:— Vi är tvungna att ta ställning i dag. Det är en given sak när vi sagt nej till Ström. Sven Henricsson, Hoting: — Den som företräder Sollefteå - alternativet För utredningen anvisades 15.000 kr. alternativet — det är bevisat att Ramsele blocket redan är för litet — den ar anhängare till att Fjällsjö blir fäbodvall. Vi måste satsa på en tätort inlandet. Han tröstade sig och sina meningsfränder i fullmäktige med att det kommer att gå flera tåg. Sista ordet är ännu inte sagt.

24/9 1969

Skogens röda guld guld

I år kan lingonen inte köpas för pengar — åtminstone Inte i affärerna. Lingonen är guld värda. Uppköpare betalar upp till fem kronor kilot av ”bärplockarna, mot två kronor förra året. Därför hamnar inga bär i (affärernas kyldiskar. Köpman Oscar Molander i Näsåker som varit lingonuppköpare i 30 år minns inte när det varit så ont om lingon. Men de lingon som finns är av god kvalitet. — Bara bärplockarna kunde lära sig att leverera bären medan de är färska. Det är endast småposter som droppar in hos uppköparna. Fjärdedelen av vad som levereras under ett normalt ar.

NN Onsdagen den 24 september 1969

Statsråd lovade hjälpa Rossö-bo med vägproblem

Torpagaren Jonas Johansson i Bölen, Rossön, har länge tvistat med dels vägförvaltningen och dels Vattenfall för att få rättvisa skipad i fråga om dels utfartsvägen från torpet och dels en brygga som Vattenfall ålagts utföra. När han nyligen hörde att kommunikationsminister Bengt Norling skulle besöka Sollefteå på tisdagen tog han resolut bussen till staden för att komma till tals med honom. Och det resulterade i en animerad pratstund mellan de bägge och ett löfte av statsrådet att undersöka Johanssons problem.

Mötet skedde på Hallstaberget där kommunikationsministern befann sig för att delta i en trafikkonferens. Och där berättade Jonas Johansson hur han råkat illa ut då vägen Grundsjö - Rossön breddades för rätt länge sen. Han fick nämligen sin infartsväg illa behandlad. Någon rättelse har han inte kunnat få. Det andra problemet gäller Johanssons båtplats på en grannfastighet. Vattenfall är enligt dom i Vatten- domstolen ålagd utföra en 27 meter lång brygga vid vilken Johansson alltså skulle ha rätt att lägga sin båt. Men den bryggan har aldrig byggts av någon anledning.



73-åriga Jonaas Johansson och statsrådet Bengt Norling, hade en trevlig pratstund kring Johanssons kartor och vattendomsstolens deldom.

Nu har dessa problem förts vidare till högsta ort, och Jonas Johansson var glad och lätt om hjärtat då han tog bussen hem igen. Då hade han åter 14 mil att åka tillbaka till Rossön. 28 mil alltså för att få prata med kommunikationsministern. Men det var det värt. tyckte Jonas för Norling var en enkel och trevlig karl som det var lätt att språka med.

HÅG

23/9 1969

Hoting får besök av AMS-delegation industriärenden

En 10- manna trupp från Arbetsmarknadsstyrelsen med generaldirektör Bertil Olsson i spetsen kommer till Hoting den 6 oktober för att studera planerade industriutbyggnader. I första hand gäller besöket planerad utbyggnad av Nilsson och Söners snickerifabrik där man redan är trångbodd. Företaget har utvecklats kraftigt sedan nybygget av fabrikslokaler i Hoting för några år sedan.

Även andra företag i orten torde få besök av AMS-männen beträffande planerad utveckling. Delegationen kommer närmast från Jämtland där man skall studera planerna på storinvestering i turistprojektet i Lakavattnet, vilket sägs röra sig om 40 miljoner kronor. Anläggningen berör tre kommuner i Jämtland nämligen Föllinge, Hammerdal och Ström.

24/9 1969

Dyster utveckling i Fjällsjö kommun

BACKE (VA). Befolkningsutvecklingen i Fjällsjö orsakar kalla kårar längs kommunfädernas ryggar. Redan den första januari i år fanns i Fjällsjö 161 personer färre är. beräknat. Långtidsprognosen förutspådde befolkningssiffran till 6.840. Det blev i stället 6.679. Enligt samma prognos skulle antalet invånare vid kommande årsskifte vara 6.765. Den siffran underskreds dock i fjol.

Denna dystra utveckling medför förstås att skatteintäkterna i kommunen blir mindre. En skattehöjning torde bli ofrånkomlig om investeringarna enligt långtidsplanen fram till 1973 ska kunna utföras.

Stora fördyringar har också uppstått i investeringar för 1968. Det gäller främst vatten- och avloppsarbeten och temporära åldringsbostäder jämte utgifter för skolorna i Hoting och Backe. Dessa fördyringar måste nu täckas.

Enligt uppgift uppgår överkostnaderna till 2,3 miljoner kronor.

23/9 1969

SKATTEHÖJNING väntas i Fjällsjö

Hoting (ÖP). Höjd kommunalskatt är ofrånkomlig i Fjällsjö 1970. Höjningen blir högre än den tidigare prognosen för 1968—1973 visar. Befolkningsminskningen accelererar snabbare än beräknat och därmed skatteunderlaget. Därtill kommer att man under 1970 får räkna med att betala för överkostnader med cirka 2,3 milj. kr. Enligt de preliminära uppgifter som föreligger torde kommunalskatten höjas med minst 90 öre från nuvarande 12:60 till 13:50 och påföljande år till 14 kr.

Befolkningsminskningen inger oro. Redan den 1 januari 1969 finns i kommunen 161 personer mindre än beräknat eller 6.679 i stället för 6.840 enligt långtidsprognosen. Enligt samma plan räknar man med att antalet invånare vid kommande årsskifte skulle vara nere i 6.765, d.v.s. en siffra som redan i fjol underskreds.

Skatteintäkterna blir följaktligen mindre och investeringarna enligt långtidsplanen fram till 1973 skulle därför behöva minskas med nära fyra milj. kronor eller drygt en fjärdedel av totala beloppet om man behåller den enligt planen föreslagna kommunalskatten.

Enligt de försenade och ännu ej offentliggjorda bokslutet för 1968 har kostnader investeringar i anläggningar blivit 2,3 milj. dyrare än beräknat. Utgifter som nu finansieras. Fördyringarna har främst uppstått på vatten- och avloppsarbeten samt sanitära åldringsbostäder. Även skolan i Hoting och Backe har en del skulden. VA -projektet har bedrivits som beredskapsarbeten och utförts vintertid under sämsta tänkbara arbetsförhållanden. Därför har stora fördyringar uppstått och statsbidragen ätits upp. Enligt kommunal kamrer Jan Berglund får kommunen lov att se upp med till vilket pris den köper arbetstillfällen. Om man ser till vad som är hälsosamt för kommunens kassa.

"Fjällsjö vill väl skära av förbindelsen med Ström"

Strömsund (ÖP) Planerade Indragningen av postdiligens linjen Strömsund - Backe är ännu Inte aktuell, upplyser trafikledaren Svante Jakobsson, Sollefteå. Man överväger att utföra den operationen med motivering att linjen är klart förlustbringande. Fjällsjö kommun har i yttrande Inte haft något att erinra mot Indragningen av diligenslinjen.

— Kommunalmännen visste Inte ens att linjen fanns, säger Jakobsson och det visar hur liten betydelse den har. Sannolikt kommer den att dras in någon gång under vintern, men ännu är inga beslut fattade.

Om inte kommunalmännen i Fjällsjö varit medvetna om busslinjen så är den direkt berörda parten i byarna Vängelsbyn, Mårdsjön, Norrby, Sickelse och Brattfors sä mycket mer angelägna att busslinjen bibehålla.

INGEN HÄNSYN Köpman A. H. Hansson i Vängelsbyn har i skrivelse till postverket opponerat sig mot planerad indragning. — Vi blir helt isolerade från möjlighet till varutransporter från Strömsund och Östersund, säger köpman Hansson. När postverket köpte det Källkvistska bussföretaget för ett par år sedan lovades att någon linjeindragning inte skulle ske. Det löftet har man tydligen glömt.

— Jag anser också att kommunalmännen i Fjällsjö har svikit innevånarna i utbyarna genom att inte protestera mot Indragningen. Men sannolikt vill man skära av förbindelsen med Ströms kommun och tar ingen hänsyn till att våra förbindelser uteslutande går till Strömsund. I Backe har vi ingenting att hämta säger hr Hansson.

En protestlista har också aviserats i från innevånarna i Mårdsjö. Trafikledare Jakobsson framhåller att förbindelserna med Strömsund inte blir avskurna även om postens diligenstrafik dras in. Det finns dagliga förbindelser Strömsund—Backe som upprätthålls av privat bussföretag och skolbusslinje från Backe till Rudsjö. Varutransporter från Strömsund och Östersund kommer inte att bli avskurna. Något löfte att bibehålla diligenslinjen känner trafikledare Jakobsson inte till. En sådan utfästelse förefaller honom synnerligen orealistisk.

Fjällsjö musikskola informerar

BACKE (NN) Fjällsjö kommunala musikskola inledde en serie informationskvällar om skolans verksamhet för föräldrar i Backe på måndagskvällen. På måndag Informerades det i Kyrktåsjö och längre fram i veckan kommer likadana kvällar att hållas i Norråker, Rossön och Hoting. Musikskolan har en stor nyhet för året, nämligen

att samtliga musikskolor i Fjällsjö slagits samman till en från och med den 1 juli.

Som ledare för denna har anställt musiklärare Tore Sundkvist, Hoting. De kommunala myndigheterna har ännu inte fattat beslutet om en sammanslagning men man kommer att göra detta vid ett kommande sammanträde. Sammanlagt kommer cirka 340 elever att undervisas i orkesterinstrument, piano och olika blås instrument. Musikskolan har även två mellanstadiekörer i Hoting och Kyrktåsjö som sorterar under sig. Fem lärare, varav en halvtidstjänst, svarar för undervisningen i skolorna i Vängelsby, Backe, Hoting, Kyrktåsjö och Norråker.

FJÄLLSJÖ KOMMUN

söker 1:e socialassistent och socialassistent

Arbetsuppgifter: Samtliga sociala uppgifter är centraliserade till kommunalkontorets sociala avdelning. Som avdelningschef fördelar socialassistenten arbetet inklusive sekreterareuppgifter efter modifierad familjevårds princip. Sociala nämnderna är delvis integrerade. Kvalifikationer: Examen från socialhögskola (social linje) eller annan likvärdig utbildning samt helst praktik. Löneförmåner: 1:e socialassistent KA 19 ortsgrupp 5, kallort A.

Socialassistent KA 18 ortsgrupp 5, kallort A. Tillträde: 1. 11 1969 eller annan tid, som kan överenskommas.

Bostad: Kommunen medverkar vid anskaffande av bostad. Upplysningar; Kommunalkamrer Jan Berglund eller 1:e socialassistent

Rolf Miltell. Tel. 0624/104 30. övrigt: För tjänsterna gäller ABT, TST och PRL. Sökande som önskar inplacering i högre löneklass än 19 respektive 18 skall ange detta i ansökan. Läkarintyg avlämnas vid anfordran på fastställt formulär. Ansökan med uppgift om tidigaste tillträdesdag samt åtföljd av styrkt meritförteckning och de övriga handlingar sökanden önskar åberopa, skall ställas till

Kommunalnämnden, vara kommunalkontoret. Box 32, 88050 Backe, tillhanda lenast den 20.10 1969.

KOMMUNALNÄMNDEN

ANBUD på skolbyggnad

Fjällsjö kommun inforrar här- med anbud på Hällnäsets skola i Rossön. Anbud skall avse den 8. k. storskolan jämte fast inredning förutom Inrymd elektrisk bakugn. Ett tomtområde om ca 2500 kvm. får t. v. nyttjas och sedermera eventuellt avstyckas från fastigheten Bodum 1:17 och förvärvas.

För visning av byggnaden hänvisas till vaktm. G. Gustafsson, Rossön, tel. 0624/20140 eller 201 35.

Anbud märkt "Anbud på skolbyggnad" skall vara Inkommet till Fjällsjö kommun. Kommunalkontoret, 880 50 Backe, senast den 27 okt. 1969 kl. 12.00. Fri prövningsrätt förbehållet.

KOMMUNALNÄMNDEN

20/20 1969

Tandläkare besåg dimmigt Fjällsjö

Det var som om vädrets makter hade sammansvurit sig mot Fjällsjö kommun, när det i söndags låg så tjock dimma över nejden att inte de blivande tandläkarna från Umeå tandläkarhögskola kunde se något av den vackra bygden när de skulle bekanta sig med den. Det var sju kandidater, som tillsammans med Torbjörn Lidunge och Elise Larsson från Y- läns landsting, som besökte Fjällsjö.

Ett par av de blivande tandläkarna hade även sina fruar med sig. Besöket inleddes på lördagen med middag på Fjällsjö - gården, varvid även tandläkare från Junsele och representanter för Fjällsjö kommun deltog. Kommunalnämndens ordförande Alrik Olsson hälsade gästerna välkomna och gav varje deltagare ett exemplar av Fjällsjökrönikan, samt Hotingsskidan.

Söndagen inleddes med rundvandring på Backe sjukhus, där syster Gun-Britt Abrahamsson visade lokaliteterna. Bland annat demonstrerade hon sin och Åke Wohlstedts uppfinning, Backeliften. Som patient tjänstgjorde fullmäktiges ordförande Knut Johansson.

Efter kaffe på sjukhuset besågs tandläkarbostaden och kliniken, varefter färden ställdes till Hoting, där även klinik och bostad besöktes. Sedan avslutades det hela med lunch på hotell Hörnstugan, där rektor Knut Johansson lämnade en kort redogörelse över kommunen och dess företräden.

15/10 1969

Mannekäng -uppvisning i Backe

Backe Röda kors arrangerade mannekäng uppvisning på centralskolan i Backe blev en klar framgång för arrangörerna. 120 mode intresserade, mest damer, trivdes i teckningssalen, där Strömsunds ledande affärer visade Dam, Herr, Tonår, barnkläder och skor. Maj Britt Fröhlander, Backe, öppnade modevisningen genom att

hälsa välkommen. Under modevisningen spelade folkskollärare Sten Bergvall melodier på piano. I pausen serverades tesupé och underhölls på piano av musklärare Romeo Voisa.

Under förutsättning av fullmäktiges inrättande av tjänsterna söker Fjällsjö kommun nedanstående befattningshavare:

1. Bitr. Ålderdomshemsföreståndare att tjänstgöra vid Rossöns ålderdomshem vanligtvis 8 dagar i månaden och under föreståndarens semester och annan ledighet. Lön och övriga förmåner enligt gällande avtal. Upplysningar lämnas av föreståndaren vid Rossöns ålderdomshem, tel. 0624/200 13.
2. Sysselsättningshandledare att i form av halvtidstjänst handha terapiverksamheten inom öppna och slutna åldringsvården i kommunens södra delar. Befattningshavaren bör ha körkort och tillgång till bil. Lön och andra förmåner enligt gällande avtal. Upplysningar lämnas av fru Aina Nilsson, tel. 0671/104 25 (på kvällstid) och l:e soc.-ass. Rolf Miltell, tel. 0624/104 30.

Ansökan och handlingar, som åberopas, ställes till Fjällsjö socialnämnd, Kommunalkontoret, 880 50 Backe, och skall vara inkomna senast den 3 november 1969.

FJÄLLSJÖ SOCIALNÄMND

Länets yngsta fakir

Länets yngsta fakir är Mr. Ricardo. Bilden visar honom i full aktion på Ungdomsgården i Rossön. Vi Unga i Rossön har 150 medlemmar, som träffas tre kvällar varje vecka på Bygdegården i Rossön. Ledare är Helge Persson Öhn. Mr. Ricardo är en bygdens egen son, och hans privata namn är Vigert Wermelin från Brännäset, Rossön.



23/9 1969

UPPBROTTSSTÄMNING RÅDER NU I ROSSÖN

Rossön (ÖP) Det råder uppbrottsstämning i Bodums prostgård. Efter 33 år i församlingen håller nu kontraktsprost Rudolf Tängdén på att bryta upp. Han är mitt uppe i flyttnings bestyren och I morgon, söndag, kaller han sin avskedspredikan. Nästa vecka bär det av till Vaxholm där ett nybyggt radhus väntar. Men alla rötter drar han inte upp. Han har kvar sommarstället i Resele — hans barndomsbygd — och sedan har han ju alla minnen kvar från sina många tjänsteår.



Det råder uppbrottsstämning i prostgården. Makarna Tängdén hjälps åt att packa ner en del av sina kära kopparprylar.

Han provpredikade våren 1935 och tillträdde tjänsten i Bodum den 1 maj 1936 efter fyra år som komminister i Borgvattnet. Av alla sina minnen minns han helst midsommardagen 1938 då han döpte åtta syskon, barn till järnvägsarbetaren Gustav Lindkvist och hans maka Edla.

En oförglömlig dag.

Under dom första åren var många byar i församlingen utan egentlig väg. Enda sättet var att gå eller åka skidor för att komma fram och Tandén var ofta på besök i byarna i sällskap med sin kurator, kommunalnämnds ordföranden Alrik Ohlsson. När skolan i Grundsjö skulle invigas 1936 åkte man, för att ta ett exempel, över Dorotea till Svanaby och därifrån fick de lov att gå med kyrkokören i följde över skogen till Grundsjö. Kommunikationerna och det mesta har förbättrats sedan dess. Dessvärre har befolkningen i församlingen krympt med oroväckande fart. När Tängdén kom till Bodum fanns där 2.009 personer. I dag är antalet 1.361.

Kyrkan har rustats upp under åren. Till en början saknades t.o.m. innanfönster och när kylan var som värst var det inte många av dom 1.000 sittplatserna som var besatta vid högmässotid. Tängdén var själv nära att förfrysa fötterna en gång under en predikan och fru Tängdén berättar att hon fick lov att svepa in sig i en tjock päls för att kunna hålla kylan på avstånd. Så kallt var det i kyrkan på den tiden.

Tängdén har även hunnit med åtskilligt vid sidan om sitt arbete. Han är ledamot i Fjällsjö kommunalfullmäktige och i barnvårdsnämnden satt han ordförande i 29 år. Scoutledare har han varit nästan lika lång tid och Röda Kors- avdelningen har han även stått i spetsen för liksom föreläsningsföreningen.

Kontraktsprost i Ramsele kontrakt har han varit sedan 1962. Det uppdraget överlämnades för övrigt på torsdagen till den av biskopen utsedde efterträdaren kyrkoherde Charles Holgersson, 43 år, Ådalslidens församling. Kontraktsarkivet inventerades i närvaro av kontraktsprost K. F. Pilström, Gudmundrå. Vid månadsskiftet överläter Tängdén församlingen till sin efterträdare Olle Wikman, Ånge, komminister i Borgsjö församling sedan fem år.

Bild: Den nye kontraktsprosten i Ramsele kontrakt kyrkoherde Charlei Holgersson, Adalsliden.



T A C K Till Bodums Församling, för all uppvaktning, för gåvor, blommor och alla vackra ord, vårt varma tack. Vaxholm i oktober 1969. FAMILJEN RUDOLF TÄNGDÉN.

Sigvard Jonsson

I Bodums kyrka jordfästes på söndagen skogs- och flottnings arbetaren **Sigvard Jonsson**, Rossön. Som inledning sjöng kantor Alrik Olsson Var jag går i skogar berg och dalar.. Jordfästningen. förrättades av kyrkoherde Olle W Human, som i griftetalet utfick från Psalt. 46:2. Vid graven talade för den bortgångnes arbetsgivare i Ångermanlands älvens flottnings förening inspektor Olle Halvarsaon, Hoting, och för Rossöns IF Sten Mårtensson, numera bosatt i Stockholm. Båda nedlade kransar. En sista hälsning framfördes från arbetskamrater av förrådsman Verner Sunderlin, Rossön. Från e SAC:s lokalavdelning genom byggnads arbetare Johannes Forsberg, Jansjö, från Fjällsjö brandkårs kamratförening genom köpman Anders Ohlson, Rossön. Backe IF framförde en. sista hälsning genom John Johansson. Bland mängden blommor och gåvor märktes bland givarna Ångermanlands skidförbund och Hoting IF, som liksom många andra bidrog med en penninggåva till den nyligen instiftade Sigvard Jonssons minnesfond. Många gåvor var även adresserade till blomster fonden, cancerfonden. Svenska kyrkans mission och Lutter hjälpen. Vid minnesstunden i skolans matsal framförde herr Verner Andersson, Hägersten, en, hyllning från Rossöns IF.

28/12 1969

— F. vägarbetaren **August Eriksson**, Rossön, Bodum, avled på söndagen i en ålder av 73 år, närmast sörjd av åtta syskon. Han var Bodumbo från födseln, uppväxt i Orrnäs. Han började försörja sig som flottare och skogsarbetare men blev sedan rallare på inlands banan. Han var med om att bygga delen från Vilhelmina och norrut. Sedan banan var klar stannade han kvar i norr och övergick till vägarbete. På grund av sjukdom tvingades han återvända till Bodum 1939. Han vistades tills sin död på Rossögårdens ålderdomshem.

Okt 1969

Prosten Tängdén avskedspredikar

Prosten i Ramsele kontrakt Rudolf Tängdén, Bodum, avskeds predikar i morgon, söndag. Det är över 34 år sedan han valdes till präst i församlingen, som då hade över 2.000 medlemmar. Antalet har nu minskat med 660 personer. Prosten Tängdén har med intresse engagerat sig i många sammanhang. Under 27 år har han varit scoutledare. Under lika lång tid har han varit aktiv inom Röda korset. Kommunalt har han haft en hel del uppdrag varav kan nämnas barnvårdsnämndens ordförande i 29 år. Tängdén är född i Resele, där han också har ett "fritidstorp". Han kommer att bosätta sig i Vaxholm och efterträddes som kontraktsprost av kyrkoherde Charles Holgersson i Ådals - Lidien.



Kontraktsprosten Rudolf Tängdén

Okt 1969

Hjärtligt mottagande

Rossön (ÖP) Bodum församlings ny kyrkoherde Olle Wikman f.d. Bergsjö församling, fick ett hjärtligt mottagande vid sin inträdespredikan på söndagen, över 200 personer hade infunnit sig till barn- och familje- gudstjänsten i kyrkan. Den nye kyrkoherden välkomnades med blommor och tal av kyrkvärden Ingeborg Ingelsson . Vidare talade vice ordföranden i kyrkorådet Eskil Annlund. Vid det avslutande kyrkkaffet talade på Fjällsjö kommuns vägnar, kommunal nämndens ordförande Alrik Ohlsson. Han föreslog att Bodums församling borde anställa en diakonisa för att täcka behovet av andlig omvårdnad då främst bland gamla och sjuka.

Samtidigt utdelades Svenska Scoutförbundets bronsmedalj till scout ledarna Lisa Hedin och Ann-Mari Andersson. Vid gudstjänsten medverkade även kyrkokören ledd av Beda Almqvist Vid orgeln Alrik Ohlsson.

Okt 1969

Kontraktsprost Tängdén hjärtligt avskeds tackad

Rossön (ÖP) — Må Gud välsigna Bodums församling och alla som här har sina hem och sin gärning. Med bland annat de orden tog kontraktsprost Rudolf Tängdén avsked av sin församling vid söndagens högmässa. Cirka 230 personer var närvarande i kyrkan. Innan Tängdén steg ner från predikstolen tackade han speciellt de personer som bistått honom i det kyrkliga arbetet. Främst Alrik Ohlsson som var kantor under Tängdéns 33 år i församlingen. Till sist riktade han sig till makan Svea och tackade henne för alla beska "piller" hon serverat under årens lopp i form av värdefull kritik. Omedelbart efter högmässan framförde kyrkvärden fru Ingeborg Sjölander församlingsbornas tack och överlämnade en penninggåva. Hemmansägare Eskil Ahnlund talade på kyrkorådets och kyrkofullmäktiges vägnar och hade många berömmade ord att säga. Han överlämnade två silverljusstakar och blommor till makarna Tängdén. Från söndagsskolan kom flickorna Märিত Olsson och Helena Jönsson med var sin bukett. F.d. byggnadsarbetaren Jonas Johansson tog Tängdén i sin famn sedan denne hade överlämnat en personlig hyllning från sig och makan Ester. Av deras 11 barn hade Tängdén både döpt och konfirmerat flertalet. Från orgelläktaren tackade kyrkokören genom kantor Ahik Ohlsson. Uppvakningen och talen fortsatte sedan vid kyrkkaffet i Folkets Hus. Bl.a. överlämnades från scouterna gåvor och blommor av Lisa Hedin och Ann - Mari Andersson,



F.d. byggnadsarbetaren Jonas Johansson var bland de många som uppvaktade kontraktsprost Rudolf Tängdén efter söndagens avskedspredikan. Han läste upp ett tack från sig och sin familj. Tängdén tackade genom att ta honom i famn.

Från allmänheten

Ingen påtvingas ålderdomshemmet

Med anledning av den artikel om tvångsintagning på ålderdomshem som var publicerad i lördagens Nya Norrland ber jag om plåtå i tidningen för följande kommentar. Det har aldrig hänt att någon person av Fjällsjö socialnämnd blivit påtvingad vård eller annan hjälp som personen, i fråga inte själv velat ta emot. Men däremot har det förekommit att personer, vars hälsotillstånd varit sådant att vård ansetts behövlig, erbjudits plats på ålderdomshem. Men även detta har i kunnat ske i allt för liten utsträckning då det råder stor brist på vårdplatser vid kommunens ålderdomshem.

Från den 1 juli har det tillkommit en lag om uppsökande verksamhet. Det innebär att 80- socialtjänstemän runt landet kommer att besöka pensionärer, handikappade med flera. Dessa tjänstemän lämnar råd och upplysningar om samhällets möjligheter till att hjälpa i varje enskilt fall. Med risk att bli missförstådd av hjälp behövande och deras anhöriga är dessa arbetsuppgifter mycket psykiskt påfrestande. Man får sitta i kläm mellan myndigheter och allmänheten därtill får man lägga tidningspressen som är ute efter så kallade nyheter. Skulle pressen istället vilja göra en positiv insats finns det med all säkerhet möjligheter att skriva artiklar med utgångspunkt från olika paragrafer i sociallagen och därigenom hjälpa socialarbetarna att på ett bättre sätt kunna få en chans att hjälpa de människor som lever under otrygga förhållanden.

Vad det gäller min person är jag en underordnad tjänsteman som är hänvisad till att följa av socialnämnden lämnade direktiv. Det har också varit min ambition att så långt min förmåga räckt till på ett tillfredsställande sätt utföra de arbetsuppgifter som blivit mig förelagda. I vilken mån detta har lyckats står givetvis inte i min förmåga att bedöma.

Gunhild Ingelsson, socialsystemer i Fjällsjö.

Cirkeln är sluten f.d. mejeriet i Backe, som ursprungligen var spisbröds fabrik, har blivit tunnbröds bageri. Anderssons bageri från Noret, några km från Backe, har flyttat in i lokalerna.

— 45,000 kr har upprustningen gått på och dagsproduktionen beräknas bli c:a 450 tunnbröds kakor till att i börja med, berättar bagare John Andersson.

På bilden John Andersson tillsammans med söner/medhjälparna i Tommy (vid degblandar maskinen) och Tore som kånkar på en mjölsäck.



NYA NORRLAND fredagen den 24 oktober 1969

Fjällsjö har allt en turist kan önska sig

BACKE (NN) Fjällsjö kommun hade besök av Västernorrlands nya turistintendent på onsdagen. Tillsammans med representanter för kommunen gjorde intendent Geavl en resa i Fjällsjö för att titta på kommunen eftersom det är första gången han besöker Fjällsjö. Besöket inleddes i Backe vid i Fjällsjö gården där man tittade på det snart färdiga annexet till hotellet. Utbyggnaden har kommit till genom Fjällsjö kommun och AMS bidrag.

Intendent Geavl fick under dagen information om turistanläggningar, hotell och andra arrangemang på olika platser och tillsammans med fritidsnämnden och kommunal nämndens arbetsutskott åkte han runt och tittade på bad- och camping platser m m. Backe, Rossön. Hoting, Kyrktåsjö besöktes senare under dagen. I Kyrktåsjö besågs Tåsjöberget och de plats där man har planer på att upp föra ett stort fritidsområde. Besk är redan fattat om att uppföra en toppstuga.

Under resan i kommunen fick förtroendemännen tillfälle att berättat för intendent Geavi vilka planer som finns för turism i Fjällsjö. Intender Geavis intryck av Fjällsjö var gott och efter rundresan kunde han konstatera att Fjällsjö hade en mycket vacker natur med fin utsikt och al kommunen verkade väl lämpad som turistort.



På bilden studerar turist intendent Geavi omgivningen i Rossön tillsammans med Kjell Vi Sven Henriksson.

BJARNE

Guldkupps förövarna får polis - beröm...

ROSSÖN (VA) Polisen har ännu inte fått tag i någon mer tillförlitlig trådända att nysta i vid sökandet efter förövarna av guldkuppen och kioskinbrottet i Rossön natten mot fredagen. — Dom har gjort ett fint jobb, konstaterar man hos polisen i Backe. Det är ingen tvekan om att det är kunniga personer som varit i farten. Värdet av det som stals i Willes Ur och Guld har nu preciserats till 26.077 kronor, varav 659 kronor i kontanter. Resten stals i form av klockor och guldföremål. I Paul Wermelins kiosk uppgår värdet av det stulna till 294 kronor. Polisen arbetar oförtrutet vidare och hyser gott hopp om att kunna lösa gåtan.

11/10 1969

GULD KUPP i Rossön

Guldvaror för 25.000 kronor stals i Rossön natten mot fredagen. Det var även denna gång Willes uraffär som hemsöktes. 75 armbandsur, armringar av guld och vitt guld, guldringar och halskedjor blev tjuvarnas byte. Ur kassaregistret stals dessutom 650 kronor.

En del av det stulna var tillrättaskaffat frön guldkuppen i juni då varor för 50.000 kronor stals i denna affär. Innehavaren Vilhelm Mårtensson har drabbats av flera stölder även på dagtid.

Mårtensson hade glömt att bomma till en magasinsdörr och den vägen hade tjuvarna promenerat in i affären som f ö låg i mörker. Samma natt förövades inbrott i Paul Wermelins kiosk i närheten av uraffären. En del varor samt 150 kr i kontanter hade försvunnit. Det är med all sannolikhet samma tjuvar, som varit i farten. Guldkuppen i juni i år då varor för 50.000 kronor stals är uppklarad. Förövaren är dömd och det mesta av det stulna är återanskaffat.



Polisman Hans Eric Hansson, Backe spärrade av området framför Willes ur. Innehavaren V Mårtensson är otursförföljd — återigen har hans affär drabbats av en kupp.

17/10 1969

Rossö - tjuvar fortfarande fria

Backe (ÖP). Förövarna av guldkuppen och kioskinbrottet i Rossön är fortfarande på fri fot och polisen har inte mycket att gå efter. Det har varit dåligt med tips från allmänheten, upplyser man. Vissa Indicier tyder dock på att inbrottet i kiosken begicks vid 3-tiden på natten mot fredag. Värdet av det stulna har nu kunnat preciseras. I Willes Ur blev bytet 26.077 kr. varav 659 i kontanter och resten i form av klockor och guldsaker. I kiosken stannade värdet av det stulna vid 294 kr. varav 150 i kontanter.

Nya guld - kuppen knäcker affären?

Rossön (ÖP). De upprepade guldkuppema mot Willes Ur i Rossön håller på att knäcka ägaren, 63-åriga ungarlen Wille Mårtensson. I juni stals guldföremål för 57.000 kr. och nu natten mot fredag blev bytet 25.000 kr. i guld, klockor och kontanter, 650 kr. förvarade i kassaapparaten.

— Ingenting är försäkrat och det var kanske lika bra. Jag hade glömt bakdörren öppen så jag hade väl i alla fall inte fått ut ett enda öre, säger Mårtensson. Det är tydligen ingen mening att hålla på efter det här.

Inget var försäkrat Mårtensson bor ensam i huset och låg och sov ovanför affärslokalen medan tjuvarna gjorde rent hus. — Jag hörde inte ett knyst. Dom gick tydligen i tofflor. Den här gången tycks det ha varit mera durkdrivna personer i farten. I juni tog dom mycket "skrot" men den här gången har dom plockat ut det allra bästa. Av ett par lådor med guldringar jag hade i disken har dom lämnat kvar lådan med de billigare ringarna. Dyraste föremålet av det stulna är en armband i vitt guld pris satt till 540 kr. Belysningen var tänd inne i affären och den brann fortfarande när Mårtensson strax efter 8 på fredagsmorgonen kom ner och fann skyltfönster och gulddisk länsade. Mårtensson har haft sin affär sedan 1947 och under de senaste åren har han förutom de båda senaste inbrotten blivit bestulen upprepade gånger när han haft affären öppen. — För ett par jular sedan försvann ringar för 800 kr medan jag vände ryggen till och dessutom har det kommit bort en ring då och då. Tre veckor före stölden i somras stals ett guldarmband på affärstid värt 600 kr, omtalar han. De många stölderna har gjort honom åtskilligt misstänksam. Han är av den bestämda uppfattningen att hans affär ofta är påpassad. Han har annars svårt att förstå hur tjuvarna kunde komma precis när han råkat glömma bort att låsa dörren in mot gården. Förra hösten fick han för övrigt se hur en okänd person sent en kväll var framme och kände försiktigt på affärsdörren och sedan försvann när den visade sig vara låst.

Från junikuppen fick han igen 95 procent av det stulna och den skyldige till inbrottet sitter för närvarande bakom lås och bom. Men lyckas inte polisen nu hitta det stulna så vet Mårtensson inte hur det skall reda upp sig. Ännu finns inga säkra spår att gå på.

Brottsplats undersökningen utfördes på fredagseftermiddagen av två män från kriminalen i Sundsvall, förutom i uraffären även i den närliggande kiosken som även hade inbrott under natten mot fredag. Kioskens innehavare Paul Wermelin upptäckte stölden vid 9.30 - tiden på fredagen och en hastig inventering visade att växelkassan, c:a 150 kr, och eventuellt någon cigarrettlimpa hade stulits. Även en korvburk hade inkräkterna försett sig med. De hade tagit sig in genom att öppna dörren på kioskens baksida sedan de först lyft ut glasrutorna i dörren. Tydligt gav de sig god tid. I stället för att krossa rutorna hade de lossat listerna omkring och snyggt och prydligt ställt upp rutorna mot väggen intill dörren. Det fortsatta spaningsarbetet ledes av Backe polisen.

21/11 1969

Spaningsarbetet är hektiskt i Rossön

RAMSELE (NN) Det är något i görningen beträffande guldcuppen i Rossön natten mellan den 9 och 19 oktober i år då värden för 26.0009 kronor stals vid en kallblodig nattlig kupp. Polisen är förtegen, men man medger att spaningsarbetet nu är inne i ett mycket hektiskt skede. För innehavaren av affären, Wille Mårtensson, blev kuppen ett hårt slag. Han både förlorat 3000 kronor på en kupp, som skett fyra månader tidigare, men hunnit återfå större delen av guldvarorna när den första kuppen klarades upp i juni. De som rafsade åt sig ur och guld - varor för 26000 kronor i oktober måste ha varit mycket kallblodiga. De har tagit mycket god tid på sig och gått noggrant fram, säger herr Mårtensson, — Mycket av det stulna måste ha varit lätt att förvandlas till pengar vanliga märken. Den enda ovanliga klockan var en elektronisk sak av märket "Zodiac".

Nu har jag måst komplettera lagret för att hålla rörelsen i gång. Arbetet kompliceras bland annat av att i lagret finns guldhängen, men kedjorna som hörde till smyckena är stulna. Nu återstår även att ersätta värdet av klockor, en armband etc. som lämnats in för översyn. Dessa stals under oktobernatten.



— Jag måste tydligen ge upp det här. Det är ingen mening att fortsätta, säger 63-åriga Wille Mårtensson i Rossön efter guldcuppen. Klockor och guld för 25.000 kr. är försvunna. Ingenting är försäkrat. Men "skrotet" det har dom lämna kvar.

18/10 1969

80-åring hittat efter 40 timmar i bodumskogarna

Rossön (ÖP) 80-åriga pensionären Theodor Edvardsson, Nagasjötjälen Bodum, återfanns sent på fredags- eftermiddagen utan skor på fötterna, utmattad, skakande av köld men trots allt vid förvånansvärt god vidgör. Han hade då irrat omkring i över 40 timmar. Han vårdas nu vid Backe sjukstuga dit han fördes i ambulans och det finns gott hopp att han klarar sig omärkt från äventyret. Spaningsarbetet pågick hela fredagen. Tre poliser, en hund och bybor deltog. Allt tycktes förgäves, och man var på väg att ge upp sökandet när Kai Persson, Källvattnet, meddelade att han hittat den försvunne. Klockan var strax efter 15. När Persson tillsammans med bl .a. polis återkom på plats var den gamle spårlost borta. Sökandet fick återupptas men efter några minuter lyckades man hitta honom igen.

Det började bli mörkt och det är ovisst om den gamle hade klarat en natt till under bar himmel. Natten han låg ute var det flera köldgrader.

Att försvinnandet upptäcktes var överhuvudtaget en tillfällighet. Den gamle bor ensam i sin stuga på Rumpnäset ute i Nagasjön. Han fyllde 80 år på torsdagen och hela byn Nagasjötjälén rodde ut för att uppvakta det pigga födelsedagsbarnet med tårta och blommor. Edvardsson var borta och man var säker på att han gjort verklighet av sitt skämt att försvinna för att undandra sig all uppvaktning på födelsedagen.

Men vid närmare efterforskning upptäcktes att han aldrig hade varit hemma sedan onsdagen och man började ana att han rott vilse i mörkret och dimman när han vid 20-tiden på onsdagskvällen skulle återvända efter besöket i byn. Enda sättet att ta sig till näset är sjövägen. Man var ett 10-tal personer i uppvaktningen. Klockan var omkring 14 på torsdagen och sökandet igångsattes omedelbart. Båten hittades uppdragen på sjöstranden men mannen såg man ingenting till. Polis kopplades in och tidigt på fredagen igångsattes skallgången.

Kai Persson deltog inte i den organiserade spaningen utan gjorde själv ett spontant försök vid sidan om det egentliga spaningsområdet. Efter en kvarts letande hittade han mannen stödd mot en sten intill Sörån. Persson försökte tilltala honom men fick inget svar. Han kallade på hjälp som kunde bära fram 80-åringen till närmaste bilväg. Den gamle var mer pratsam när han hittades andra gången och var naturligtvis glad över räddningen.

Han hade redan tidigare planerat att flytta till ålderdomshemmet i Rossön men först skulle han fira 80-årsdagen.



Kai Persson i Hällvattnet, hittade den försvunne 80-åringen.

Om jag lagt mig ner hade jag frusit ihjäl

Backe (ÖP) Jag tordes inte lägga mig ner och sova. Hade jag lagt mig hade jag väl frusit ihjäl, berättar 80-årige Theodor Edvardsson från Nagasjötjälén, Bodum. Han mår prima där han nu ligger på Backe sjukhus och hämtar nya krafter. De nära två dygnet under bar himmel tog hårt på krafterna, och höll på att kosta honom livet. Under roddturen i mörkret ut till fel stuga tappade han ena åran och kom med möda iland. Ficklampan slocknade och han tappade helt orienteringen, samtidigt blev det dimma.

— Jag hade ingenting att äta. Inte ens snus för dosan tappade jag. Det var tungt att gå och jag trampade ner mig i vatten flera gånger. Strumporna blev blöta, även jag blev blöt och frusen hel och hållen, tog av skorna och vred vattnet ur strumporna men sen höll jag aldrig på att få på mig skorna igen, berättar han. Klockan hade jag på mig så jag kunde hålla rätt på tiden.

Sedan under det jag irrade omkring tappade jag båda skorna och jag blev tröttare och tröttare. Jag hade två käppar att stödja mig med, men förbanne mig jag bara ramla omkull, jag var tvungen att gå på fyr-om-fot

— Doktorn här sa att jag blir nog karl igen, berättar han och tillägger: — Men jag sa åt han att det blir nog en dålig karl, säger han och skrattar. Humorn har han i behåll och glimten i ögat. Men han flyttar inte tillbaka till sitt gamla hem

— Nej, om det blir någon människa av mig igen så flyttar jag direkt på ålderdomshemmet. Jag hade ju redan

beställt plats och även tingat skjuts dit i lördags. Nu tänker han sluta snusa.

— Jag ger tusan i snusen, jag har hållit opp så många dagar nu och det går ju bra. En syster har på sjukstugan erbjudit sig att köpa en dosa åt mig, men jag sa vi ger tusan i att köpa någon snus. Det är förresten ett krux med snus, den far i ju runt hela käften när man inte bar några tänder.



— Benen har mig inte Jag gick på fyr-om-fot berättar 80-årige Theodor Edvardsson som tillbringade födelsedagen vilse i skogen väster om Nagasjön. Han vilar här ut på Backe sjukhus. Syster Birgitta Jonsson ser till att han trivs...

19/10 1969

Skutglada hemvärnsmän i Backe

Backe (ÖP) Det var livlig skottlossning i Backe på söndagen. Cirka 10.000 skott avlossades under dagen, de flesta skarpa. För knalleffekterna stod ett 80-tal skutglada hemvärnsmän från västra Ångermanland. Krets instruktör, fanjunkare Sven Wiklund, Sollefteå, var energisk pådrivare.

— Intresset är mycket bra f.n., bättre än för ett par tre år sedan och bl.a. i Tåsjö och i Junsele har vi sett en glädjande uppryckning, säger han. I förhållande till folkmängden är uppslutningen mycket bra.

Skjutvilligheten under övningen var i topp. Det var första gången hemvärnsmännen hade radiostyrda mål framför bössmyningarna och det gjorde övningen mer realistisk och hemvärns gubbarna på bra humör.

Figuren — fienden — föll automatiskt till marken vid träff. Fanjunkare Lennart Bergström, Sollefteå, skötte radiodirigeringen och såg till att figurerna fick nytt liv,

Beträffande beväpningen så kommer hemvärdet i ökad utsträckning att utrustas med automatvapen som så småningom helt ersätter modell 96.

Förutom värdarna, Fjällsjö hemvärns område, var Hoting, Junsele och Ramsele hemvärns område representerade. För kosthållet svarade Rossöns lottakår och för underhållet hemvärns männen Hugo Mårtensson Rossön. Med en lång monolog lyckades han muntra upp de stridande och även höja stridsmoralen kan man anta.



Gruppchef Åke Gunnarsson, Junsele, dirigerar sina män i de sista förberedelserna innan fienden går till anfall, övningsledaren Sven Wiklund (stående t.v.) följer utvecklingen. I liggande - ställning Eskil Svanberg, Kalle Jonsson, Holger Tillberg och Bertil Thor, samtliga Junsele.

ELJUSSPÅRET skall ge mera fart på Rossö- skidor

Det skall bli än mera fart på skidåkningen i Rossön denna i vinter. Skidtränaren Ove Bryntesson (bilden) har samlat en grupp ungdomar, som visades filmen "Snabb i spåret", samt lade upp vinterns skidverksamhet: Varje fredag blir det träning och en gång i månaden skall det tävlas. Skidträningen kan nu också bedrivas med större intensitet — då Rossön fått sitt elljus spår klart Intressenterna bakom anläggningen är Rossöns IF, Bodums Samhällsförenings, Rossöns folkets hus Rossöns bygdegårds förening och Hällnäsets skolidrottsförening. I våras började föreningarna arbeta för det belysta spåret Pengarna fick inan genom bingo- och från Fjällsjö kommun, som anslagit 5.000 kronor. Hyggliga markägare släppte till marken för spåret, som sammanlagt mäter 3.200 meter och går vid Rossötjärn

Totala kostnaden belöper sig på 30.000 kronor. Entreprenören, (El-tjänst i Junsele) har lovat, att spåret skall vara klart den 15 november. I Rossön hoppas man, att de ökade träningsmöjligheterna, som elljus spåret innebär skall göra det möjligt för Rossöns IF att hålla sig kvar i toppen på den ångermanländska skidsporten.



Karl Ivars Lördagsextra



30/10 1969

Fjällsjöbo reagerar mot _ TV-sändning

En vaken Fjällsjöbo reagerar över att TV i sin Aktuell - sändning härom dagen visat en karta där länsgränsen flyttats så att Fjällsjö tillhörde Jämtland» län. Inslaget handlade om den stora satsningen på Norrland. Fjällsjöbo frågar sig nu om man i Stockholm i verkligheten har avgjort kommunbildnings frågan i västra Ångermanland på ett sätt som Fjällsjöbo inte kunde godta. Han är anhängare till tanken om en kommun med Ramsele och Fjällsjö som kontrahenter.

Rossön - elev valde att prya i skolan

Staffan Sjödin, Rossön. elev i klass 8 vid centralskolan i Backe, har haft praktisk yrkesorientering vid skolan i Rossön. Under mottot "Upptäcktsfärd i vår historia" ordnade han ett grupparbete med klass 4. Man byggde upp miljöer med hus och allt vad därtill hör i trolldeg, och sedan gjordes en utförlig beskrivning över arbetet. På bilden "magister" Sjödin tillsammans med några av sina elever tittar på det fina arbetet.



31/10 1969

Fjällsjö kommunalnämnd fick uppmaning att avgå

Det fälldes en del hårda ord i torsdagens sammanträde med Fjällsjö kommunal fullmäktige. Det var i samband med behandlingen av revisionsberättelsen som försenats genom eftersläpning av arbetet på kommunalkontoret som ledamoten Per Persson framhöll att detta även drabbar kommunalnämnden — Kan ni inte rätta till sådant bör ni avgå, menade han.

Mesta debatten blev det om anslaget till Hallvikens flygplats med ytterligare 15.000 kronor. Experimentet med flyget har blivit dyrbart och kommunalmännen börjar tveka om fortsättningen. Efter ett 20-tal inlägg fanns två förslag och de voterade man om.

Därvid vann Knut Lagerstedt med 14 röster mot 13 vilket innebär de 15.000 tas upp i staten men att nytt beslut av fullmäktige krävs för utbetalning. Harry Palmkvist ville att anslaget skulle ges direkt. Fullmäktige höll på att bil utan klubbförare sedan ordföranden Knut Johansson kvällen förut råkade halka och slå sig så illa att han måste intaga sängläge. Även andre vice ordföranden Sven Henricsson är sjuk. Men förste vice Sigvard Hansson klarade biffen.

Det upprättade förslaget till högreservoar med förbindelseledet för vattenförsörjningen i Kyrktåsjö godkändes. Kostnaderna uppgår till 170.000 kronor varav man får 60.000 i statsbidrag.

Till verkställande ledamot i stiftelsen Hyresbostäder valdes Klas Olofson. Alla revisionsberättelser för såväl kommunen som stiftelserna godkändes. Likaså fastställdes statförslaget för nästa år med en utdebitering av 13:54 per skattekrona. Nya Norrland har tidigare redogjort för de viktigaste posterna. Efter en del debatt antogs också flerårsbudgeten för 1970—75 fråga om investeringsprogram men inte som arbetsprogram i övrigt.

Till socialassistent och förste socialassistent i Fjällsjö kommun har kommunal nämnderna arbetsutskott nu föreslagit makarna Ingrid och Åke Skoglund, Stockholm, 27 resp 34 år gamla. De innehar för närvarande motsvarande tjänster i Stockholm respektive Södertälje. Kommunalnämnden avgör frågan nästa vecka

Skoltandvården i Fjällsjö kritiserad

Skoltandvården eller kanske rättare uttryckt bristen av skoltandvård inom Fjällsjö kommun diskuterades vid föräldramöte i Rossön häromkvällen. Man ansåg att barnen där skall ha samma rätt till tandvård som barn på andra platser. Vid debatten föredrogs ett protokoll från skolstyrelsen sammanträde den 9 oktober då tandvårdsinstitutionen diskuterades. Skolstyrelsen hade bland annat beslutat att akuta tandvårdsfall kunde anvisas till folktandvården i Ramsele.

Detta var inte tillfyllest ansåg talarna vid föräldramötet. Barnens tänder behövde tillsyn även vid andra tillfällen än när de hade tandvärk.

Efter en ingående debatt beslöt mötet enhälligt, att i en skrivelse till skolstyrelsen anhålla om bidrag för att skicka barnen till privata tandläkare. Bidraget, som begärdes, skulle motsvara kommunens kostnader för barnens besök hos skoltandläkaren, om såpan funnits. En del andra gemensamma frågor behandlades också. Dessutom visades filmen "Skolan i samhället".

Malmfynd i Fjällsjö

RAMSELE (NN) Frisömästare Hans Rongefors i Backe har länge haft samlingar av sten som hobby. Med tiden har det blivit lass vis av olika stenarter. Nu har han skickat en del av stenen för analysering.

— Det var tre prover gom Jag sände in. Protokollat visar att stenarna innehåller svavelkis, magnetkis och kopparkis, bland annat. Resultaten var så pass goda att Jag har fått löfte om att fyndplatserna skall undersökas instundande sommar, berättar herr Rongefors.

Not: Känns detta med malmfynd bekant! Malmbolagen har ett naturligt intresse att binda upp malmtillgångar runt om i värden så att dessa inte kommer att bli konkurrenter till deras redan öppnade gruvor. Tyvärr fattar vissa inte detta utan babblar om arbetstillfällen osv. Okunskap är farligt se på vad Norrlänningarnas förfäder skänkt bort hittills.

15/11 1968

Välbesökt Backekonsert

BACKE (NN) Det har blivit populärt att gå på konsert om man får dra en slutsats av den konsert som hölls i Backe på torsdagskvällen. Ca 150 personer hade infunnit sig i Teaterbion där fyra lärare utförde verk av de stora mästarna, Chopin, Carl Maria von Weber, Beethoven, Grieg och Haydn. De fyra som gav konserten var folkskollärare Ulla Britt Edwardsaon, musikdirektör Manfred Schubert, kantor Romeo Voisa, Backe, och musiklärare Erik Nordien. Junsele. Liknande konsert har tidigare hållits i Junsele.

Insändare

* Så ska ordet lämnas till en frivillig medarbetare från Fjällsjö kornmun, som har något att förtälja. Vid senaste sammanträdet med kommunalfullmäktige förelåg ett utkast till femårsbudget. Det hade kommit från kommunförbundet och skulle tjäna som underlag för en enkät om ekonomisk långtidsplanering.

* Den skicklige ekonomen Harry Lindström, Ådal stödd direktör i förbundet, upplyste i ett brev tydligt och klart att det rörde sig om ett icke helt färdigt koncept, tillräckligt utförligt dock för enkätsvaret, men "vårt fullständiga förslag till flerårs budget för kommunen överlämnas så snart som möjligt". Huruvida det fullständiga förslaget sedermera översänts till Fjällsjö kommun må vara osagt. Har det inte skett förefaller det inte heller så brådskande, ty vet ni vad som hände när papperet kom under fullmäktiges ögon ?

* Jo, man behandlade det — skriver vår vän — som om det hade varit det färdiga och fullständiga förslaget. Det blev en allvarlig debatt och många förslag till ändringar, yrkanden om återremiss och votering och hela faderullan. Ja, en av ledamöterna — som för säkerhets skull upplyste om att han gått på budgetkurs på kommunskolan — krävde t o m kommunalnämndens avgång. Dom är duktiga borta i Fjällsjö, det är säkert, det.

* Dessbättre vann ett förslag som röjde viss diplomatisk finess. Budgetförslaget godkändes men med tillägget att ändringar i mån av behov skulle kunna göras.

Av allt att döma var hela debatten, alla de hårda orden, alla formaliteterna onödiga. Men har man tid så har man. Och vill man vara snabb så är man. Nu har Fjällsjö tydligen beslutat om en femårsbudget utan att ha förslag till en sådan.

Grundsjö utan affär nästa år

GRUNDSJÖ (NN) — Är det definitivt ute med oss nu, undrar många Grundsjöbor sen det blivit känt att Södra Lappmarkens konsumbutik i Grundsjö ska upphöra fr o m årsskiftet 1969—70?

Föreståndarinnan för konsumbutiken fru Aida Danielsson bekräftar att affären försvinner från nyåret. Det är många faktorer som spelat in och avgjort nedläggningen. Ett ganska stort omsättningsbortfall skedde inte minst när Grundsjös skola drogs in i och med höstterminens början. Affären all mat till bespisningen där.

I samband med skolnedläggningen drogs också en del kommunikationer in och affären har haft svårt att få sina varor levererade.

Hur byborna i Grundsjö reagerar är inte svårt att förstå. Det är naturligtvis besvärligt att bli utan butik på så nära håll. Nu avser man emellertid att arrangera så att Grundsjöborna får gratis biltransport till Konsum i Svanabyn för att där göra sina inköp. Det bör lätta upp situationen något även om det inte blir på samma vis som nu då man har butiken mitt i byn.



— Det är inte utan vemod man måste lämna Grundsjö, säger föreståndarinnan Aida Danielsson. Det är för övrigt flera familjer som kommer att flytta berättar hon medan hon plockar med en hittills mycket lättsåld vara i Grundsjö, nämligen snus.

Insändare

Om Fjällsjöbudgeten

I lördagens NN försöker riksdagsman Ronden i Ronden, göra sig lustig över ett referat från ett sammanträde med Fjällsjö kommunalfullmäktige, som han erhållit från en vän därstädes. Denne vän hade antagligen i slumrat till under behandlingen i av revisorernas berättelse, men vaknat upp när det s k förslaget till flerårsbudget behandlades, eftersom han blandat till en kompott av bägge dessa frågor, i "Jo man behandlade det som det varit det färdiga och fullständiga förslaget", skriver denne vän, säger Ronden, "och det blev en allvarlig debatt"!

När nu kommunalnämnden föreslagit fullmäktige att besluta antaga denna budget för åren 1970—75 bör den också allvarligt diskuteras. När sedan vännen meddelar att en av ledamöterna upplyst om att han gått på budgetkurs på kommunalskolan osv och till och med krävt kommunalnämndens avgång, gällde detta inläggen helt annan fråga, nämligen behandlingen av revisorernas berättelse.

I denna berättelse heter det bl a: "Även i år vill vi påtala, att allvarliga eftersläpningar i vissa delar av kommunalkontorets arbete förekommer, varför åtgärder för rättelse härutinnan bör komma till stånd snarast möjligt."

Eftersom kommunalnämnden är ansvarig för kommunalkontoret, undrade denna ledamot, Om inte kommunalnämnden borde ställa sina platser till förfogande OM dom inte kunde rätta till de påtalade missförhållandena. Kommunalnämnden har alltså fortfarande chansen att hålla sig kvar i toppen.

"Upplysningen" från kommunskolans brevkurs i budgetering gällde inte, som kanske Ronden i Ronden tror, något recept att sparka kommunalnämnder, utan vad styrelser och nämnder kan fordra i service från kommunalkontoret. Att Fjällsjö är "inne" hos tidningarna, Ingen nämnd och ingen glömd, har vi nogsamt fått höra. I samma nr av NN tillkännager en stor rubrik: Fjällsjö toppar skatteligan. Trots att åtminstone en kommun, Junsele ligger betydligt högre. Duktiga eller inte bort i Fjällsjö. Spottar man så spottar man så nu val man snart blötskodd!

Ledamoten

BODUM Advents firandet i Bodums kyrka Inleddes med högmässa, varvid kyrkoherde Olle Wkman, predikade. Söndagsskolbarnen framförde en vacker adventsbön under ledning av Ingeborg Ingelsson. Efter gudstjänsten serverade Bodums kvinoklubb kyrkkaffe till förmån för Biafra och Vårsta i skolans matsal.

SAMKVÄM I BODUM I Bodums prästgård hölls på söndagen samkväm för konfirmander, deras föräldrar samt konfirmandlärare kyrkoherde Olle Wikman, Bodum. Denne visade bildserien "Varför går Du och läser". Kyrkoherden talade också om konfirmand läsningens mening.

BODUM Kyrkan: Lördag 9 konf. Söndag 12 söndagsskolans övning, 13 (obs tiden) högmässa, Wikman, kyrkokören, söndagsskolans adventsspel, kyrkkaffe i besplsn. lokalen. Bodums kvinnoklubb, tisdag 18 scoutmöte, onsdag 18 kyrkans juniorer.

FJÄLLSJÖ KOMMUN

Vid Fjällsjö kommunalkontor ledig förklaras härmed följande ordinarie och extra tjänster:

- 1:e KONTORIST med placering vid kansli- och drätsel avdelningen. Huvudsakliga arbetsuppgifter: kassa, löneuträkning, bokföringsunderlag, debitering m. m.
- 2:e KONTORIST med placering vid kansli- och drätsel avdelningen. Huvudsakliga arbetsuppgifter: post öppning, diarium, registrering, ärendefördelning, expediering enligt anvisningar, maskinskrivning, protokoll m. m.
3. KONTORIST med placering huvudsakligast vid tekn. avdelningen. Huvudsakliga arbetsuppgifter: diarium, maskinskrivning, protokoll, expediering m. m. samt expediering m. m. av fo - ärenden.
4. EXTRA KONTORIST med placering vid kommunalkontoret. Huvudsakliga arbetsuppgifter: maskinskrivning, protokoll, expeditions arbete m. m. Löneförmåner för tjänsterna utgår efter central överenskommelse, innebärande i förekommande fall reglerad befordringgång, BRG, TST, ABT, PRL. Beträffande kvalifikationer för samtliga tjänster önskas god allmän kontors utbildning samt praktik helst från allmän eller kommunal förvaltning. Sökande som önskar tillgodoräkna sig tidigare tjänstgöring för inplacering i löneklass, skall ange detta i ansökan.

Tillträde till tjänsterna sker 1.1.1970 eller annan tid varom överenskommelse kan träffas. Läkarintyg lämnas vid anfordran. Kommunen medverkar vid anskaffande av bostad om så önskas. Närmare upplysningar om tjänsterna lämna genom kommunalkontoret, tel. 0624/104 30. Ansökan ställd till Fjällsjö kommunalnämnd skall åtföljd av de handlingar sökanden önskar återropa vara kommunalnämnden tillhanda senast den 27.11.1969 under adress Kommunalkontoret, Fack 32, 880 50 Backe.

FJÄLLSJÖ KOMMUNALNÄMND

Bodumpräst sänder predikan med posten!

RAMSELE (NN) Kyrkoherde Olle Wtkman, Bodum. vilken med sina 31 år, är kontraktets Benjamin bland präster, sätter den utåtriktade verksamheten främst. I ett nystartat församlingsblad ger han församlingsmedlemmarna god service. Den som är förhindrad att gå, till högmässan skall få en skriven predikan och den kommer med i församlingsbladet per post. Det gäller att översätta kyrkans budskap så alla nås därav. Folk i alla åldrar skall finna något som är stimulerande i herdens speciella predikan som blir något annorlunda än den muntliga framställningen. I senaste numret av församlingsbladet har kyrkoherden också lämnat följande "programförklaring": Jag kommer gärna på besök i hemmen. Den som är sjuk eller frisk, ledsen eller glad, ung eller gammal, kan ringa, så kommer Jag, skriver han.

Församlingen är liten, blott 1.300 Invånare. Medelåldern är hög, antal konfirmander litet men de ungdomar som finns är stället lätta att nå och engagera, säger prästen. 50 elever är inskrivna i söndagsskolan, t ex.

— Kyrkans arbete är av stort värde i en avfolkningsbygd. Rotlöshet och ovisshet för framtiden råder i de flesta familjer. I en sådan situation är det viktigt att samla människorna kring någonting som består, säger Bodumprästen som är född i Brunflo, gift med hustrun Birgitta och har tre barn. Har tidigare haft en prästtjänst

Ånge. Han skall Installeras av biskopen den 15 mars.



Kyrkoherde Olle Wickman, som skickar predikan med posten.

ALLAN ASSEGÅRD

Barnagudstjänst i Bodum I Bodums kyrka var det på söndagen barn- och familjegudstjänst. Trots 30 minusgrader blev gudstjänsten välbesökt. Kyrkoherde Olle Wikman predikade. Kyrkans juniorer medverkade genom att läsa inledning, taga upp kollekt och fungera som kyrkvårdar. Tillsammans med yngre söndagsskolebarn sjöng de några julsånger. Juniorerna bar även fram koret den julkrubba som de själva gjort. Under tiden lästes delar av julevangeliet. Efteråt var det dragning i miniörerna lotteri. Inger Johansson vann en julkrubba, som juniorerna förfärdigat.

Kyrkofullmäktige i Bodum Bodums kyrkofullmäktige valde på söndagen för två år framåt församlingens kyrkoherde Olle Wikman som ordförande i kyrkorådet efter Rudolf Tängdén som avflyttat. Som ny ordförande kyrkofullmäktige valdes Eskil Ahnlund och till vice ordförande nyvaldes Beda Almqvist, Revisorer blev Albert Eliasson, Agne Persson och Olle Öhgren. Siffergranskare blev Albert Eliasson. Efter sammanräkning av röster blir Runo Blom ny ledamot i kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktiges sammanträden skall annonseras i Nya Norrland och Västernorrlands Allehanda.

Ny form för föräldraträff i Backe Föräldraföreningen och skolstyrelsen i Fjällsjö skall på torsdag prova en ny form för föräldraträff. Högstadielärovernas föräldrar i Backe området och andra anhöriga har inbjudits till centealskolan i Backe. Där kommer grupper av elever att demonstrera skolarbetet i olika ämnen och föräldrarna har under kvällen möjlighet att se hur undervisningen är upplagd. Eleverna i hemkunskap har bakat bröd för kaffe serveringen och skolstyrelsen har åtagit sig att svara för kostnaderna för de föräldrar som vill komma men inte har eget fordon.

SOLLEFTEÅ (VA) Det är lättare att säga än att göra en tulipanaros, heter ett välkänt ordstäv. Det är likadant med jämlikheten. Men på Fjällsjö ålderdomshem Rossögården kan man finna exempel på den verkliga jämlikheten. Eller vad sägs om att en baronessa och hennes f.d. gårdskarlar nu är anställda arbetskamrater på hemmet.

Det råder mycken trivsel på Rossögården. Detta är förutom den ordinarie personalens förtjänst i hög grad även terapeutens Aina Nilssons. I Fjällsjö har man i motsats till exempelvis i Sollefteå förmånen av att ha en utbildad sådan. Terapeuten kommer en gång i veckan till gamlingarna på hemmet. Hennes besök emottas alltid med mycket stor förväntan av pensionärerna, som i hög grad aktiverats och är flitiga värre.

Det är särskilt damerna som arbetar med olika aktiviteter. Herrarna tar det lite lugnare, om man nu interräknar Elias Rundqvist 77 år gammal, som är en baddare att knyta ryor.

Han har i många år varit gårdskarlar åt baronessan Chatarina Åkerhjelm i Orrnäs och är nu arbetskompis med henne. Baronessan som även hon fått en fristad på Rossö gården knyter även hon — fyllda 90 år — ryor, syr och broderar väskor och håller sig i fin form.

En annan verksam dam är fru Margareta Mårtensson, 78 år. Hon virkar sängöverkast, väver fina vävar, mattor och allt möjligt annat som en husmor kan behöva i ett hem. Det är främst barn och barnbarn som nu får fara väl av hennes kunnande och flit.

Rossögårdens saga är snart all. Det gamla omoderna ålderdomshemmet utan hiss och med besvärliga trappor ska överges.

Enligt den femårsplan, som upprättats för kommunen ska, som förste socialassistent Gunhild Ingelsson berättar vid samtal med VA Rossö gården ersättas med endera en utbyggnad av Backegården, som uppfördes 1964, eller också medan nybyggnad i Rossön. 1971-72 ska enligt planen frågan vara löst. — Inalles har vi ca 90 pensionärer på våra tre ålderdomshem — vi har ett relativt nytt i Kyrktåsjö också — men platserna räcker inte att täcka den efterfrågan vi har. Det är ju tyvärr så, fortsätter fru Ingelsson att de yngre flyttar söderut och då gamla blir kvar. I Rossögården finns det sammanlagt ett 20-tal pensionärer om man räknar in de som bor i ett litet annex. Hemmet är mycket gammalt och arbetskrävande för personalen och obehävt för åldringarna. De som är svårt ofärdiga måste bäras i trapporna när de ska någonstans. Annars får personalen bära upp mat på rummen till dem.

Larseric Frånberg



Elias Rundqvist, en gång i tiden baronessans gårdskarlar, är duktig på att knyta ryamattor.



Baronessan Chatarina Åkerhjelm behåller sin spänst genom att knyta ryor, sy och brodera.

Ovan: *Oliva Chatrina Å. Pålsson f. 1878 : pappan var Olov Pålsson d.y. Orrnäs Bodum. Han var en duglig och mycket anlitad kommunalman ervördig patriark med stort vitt skägg. C. blev g.m friherre Ragnar Åkerhielm*

3/12 19 69

Första ovädret i Västra

BACKE (NN) Det första ordentliga snövädret började i västra på måndagsnatten. Fram till 18-tiden på tisdagskvällen då det fortfarande föll stora snöflingor, hade ca två decimeter nysnö fallit. Den myckna snön har ställt till en del förseningar i tågtrafiken, samt besvär för biltrafikanterna. Många bilförare hade avart att ta sig fram på vägarna, trots att man med plog bilar försökte så gott man kunde, att hålla vägarna farbara.

Snöspadarna kom till flitig användning och det torde ha varit högkonjunktur för snöskovel försäljarna hela dagen. Några olyckor har ännu på kvällen inte inrapporterats.

Sigvard Jonsson DRILLAR SKIDUNGDOM i Nagasjötjälen

Rossöns IF:s idrottsgård i Nagasjötjälen har varit medelpunkten för ett tjugotal skidungdomar från Backe och Rossön under dagarna två. Där har gamle skidrännaren Sigvard Jonsson drillat ungdomarna som är i åldern 10—15 år och det är fritidsnämnden i Fjällsjö som svarar för kostnaderna. Det är för övrigt den andra sammandragningen av skidungdomar i höst — tidigare har Tåsjo dalen haft samma förmåner. — Meningen med dom här sammandragningarna är att ungdomarna skall få lära sig träna rationellt — det är inte bara att åka ut i terrängen och tro att det ger någonting, menar Sigvard Jonsson.

Det finns många finesser och detaljer som måste slipas till.

— Det finns många fina skidlöparämnen som man kan bygga på, tycker Sigvard, men det är Skolgången är ett förknippat med vissa problem. Skolgången är ett — så länge ungdomarna går i skolan, där dom bor går det bra. Men när skolgången förläggs till skolor utanför hemorten, kommer problemen.

Då gäller det att någon klubb tar hand om talangen, så att han eller hon fortsätter med träningen som tidigare

Under de två dagarna i Nagasjötjälen eller Nagasjön som del allmänt heter, har man sysslat både med teori och praktik. Deltagarna på lägret får även lära sig att valla skidorna rätt för det är ju dessa som trots allt är "redskapet". Sigvard Jonsson:

— Numera kan man helt öppet deklarerat vällings problemen — något som för inte så många år sedan var helt uteslutet. De gamla stjärnorna hade nästan alltid kamouflerat sina vallar genom att sätta nytt papper på burkarna eller ha vallburken i fickan.



SIGVARD JONSSON i full aktion med vallburken — en konst som skidungdomarna intresserat suger upp lärdomar om. Det kan behövas..



Fjällsjö säger ”jaså ” till flygverksamhet

Backe (ÖP) Jaså! Det är Fjällsjö kommunalfullmäktige svar på frågan om fortsatt ekonomiskt stöd till flygverksamhet via Hallviken. Kommunalnämnden hade tidigare sagt definitivt nej, men det förslaget föll igenom utan vidare, i stället blev det en spännande voteringsomgång, där Kurt Lagerstedts förslag vann med rösterna 14—13. Fem tog "fallskärmen" och avstod från att rösta.

Det vinnande förslaget kom efter en intensiv debatt och det innebär att fullmäktige tar upp föreslagna 15.000 kr. för tiden 1 oktober i år t.o.m. september 1970, men att beslut att använda pengarna först ska fattas vid ett senare fullmäktigemöte. Lagerstedt framhöll i bister ton, att han först ville ha fastslaget att den speciella flyg kommittén, där de sju inblandade kommunerna är representerade med var sin kommunalnämndsordförande, att de tar sig en extra tankeställare och undersöker om det inte finns möjlighet att få pengar från staten i form av ett glesbygdsstöd. För ska staten satsa på en lokalisering till Strömsund, då ska den även inbegripa en flygförbindelse, hävdade Lagerstedt.

MOTFÖRSLAG FÖLL Motförslaget som föll igenom med en enda röst hade Harry Palmqvist till upphovsman. Han var för övrigt den ende i kommunalnämnden som reserverade sig mot nej - beslutet. Han talade nu för att pengarna skulle tas upp och användas i den mån övriga kommuner var inne på att stödja 1 verksamheten.

— Här har vi chans att åka snålskjuts på Ströms kommunblock, sa han.

Ordföranden i flyg kommittén, Alrik Ohlsson, satt med i församlingen och försökte övertyga om det riktiga i att fortsätta. Flygolyckan i Dorotea, menade han kom precis, när försöksverksamheten började o, denna inverkade menligt på resultatet. Han blev nedslagen av fullmäktiges beslut. Vid kafferasten sa han Kurt Lagerstedt mitt i ögonen att denne var ute för att skapa splittring, vilket Lagerstedt bestämt förnekade.

SOV I omröstningen hade Palmqvists förslag vunnit, om inte ett par ledamöter "sovit". Edvin Strömgren, en av de hetaste förespråkarna för mera flyg, hade tydligen glömt vad ja och nej innebar och föredrog att avstå från att rösta. Han tyckte för övrigt i debatten, att det var futtigt om inte Fjällsjö ställde upp med 15.000 kr. utan vidare diskussion och ansåg även att Hallviken var ett billigt sätt för kommunen att försöka lösa flygplatsfrågan på.

Nora Zackrisson delade Strömgrens och Palmqvists åsikter i sitt debattinlägg, men när det gällde klämde hon in med ett ja till motståndaren — Lagerstedts förslag.

Även kvällens ordförande Sigvard Hansson slöt upp vid Lagerstedts sida.

Stoppa STORSVENSKARNA

i deras hjärtlösa utplundring av Norrlands folk på jakten efter arbetsfria inkomster allt sedan 800-talet.
FRAM FÖR EKONOMISK OCH ADMINISTRATIV SJÄLV - BESTÄMMANDERÄTT FÖR NORRLAND, SOM FRITT, SKULLE KUNNA FÖRSÖRJA FYRA MILJONER MÄNNISKOR, I STÄLLET FÖR SOM KOLONI, NU ENDAST I MILJON.

Bli medlem i Norrlänningarnas förening!

Härnösand tel. 0611/12168, Junsele 0621/25027 Orrysta (Västerås) 0171/43212, Alby 0690/40061, Boden 0921/14263. Glöm ej sända bidrag till de strejkande gruvarbetarnas familjer.

Postgirokonto: 65360 — Strejk kommittén — ” Kiruna.

12/11 1969

Rätten - spikade domen

BACKE (NN) Det blev ingen ändring i hovrätten av domen mot kommunalkamrer Jan Berglund, Backe, som av häradsrätten ådömts 20 dagsböter. Förseelsen består i att kommunalkamreren tillsammans med kommunal nämnds ordförande och ett kansli biträde vid kommunalkontoret försökt att undanhålla en skrivelse för en journalist. De tre hade gemensamt medverkat till att ett diariet kort över den aktuella skrivelsen tagits ur diarielådan. Därmed hade de velat ge åken av att skrivelsen, som innehöll insinuationer och påståenden av känslig karaktär mot en tjänsteman vid kommunalkontoret, inte hade inkommit.

Alla tre blev fällda av häradsrätten men kommunalkamreren ådömdes hårdare straff med motivering att han som tjänsteman på chefsnivå, borde vara väl förtrogen med de förordningar som gäller kring sekretessbestämmelsen.

Duktig ungdom

SSU hade för en tid sedan en kurs i Hammarstrand för facklig ungdom, ett 50-tal kommunalanställda från Ångermanland, Jämtland och Medelpad. Den alltid alerta facktidningen Kommunalarbetaren var på plats och tidningens redaktör passade bl a på att tala med **Barbro Orell från Rossön**, en flicka som arbetar på hemortens ålderdomshem. Så här tyckte Barbro om kursen — som för övrigt hade samlingsrubriken Ung i valet — och livet och de allmänna problemen: — Det är svåra politiska frågor vi skall yttra oss om och då man kommer från en bygd där det inte finns någon ungdomsrörelse är man inte så orienterad som man borde vara.

— Vilka tidningar läser du? — Den dagliga tidningen är Nya Norrland. Och så är det Kommunalarbetaren och Metallarbetaren.

— När du yttrar dig förefaller du knappast vara underutvecklad då samhällsfrågorna kommer på, tal?

— Men jag känner mig sa, jag vet för lite. Det är klart att jag fått en hel del gratis genom pappa, som är aktiv inom arbetarrörelsen. Men den samhällskunskap man fick i skolan var otillräcklig, kanske var intresset också för litet då. Böcker är dyra att köpa och det behövs vägledning. . . jag följer med allt som Kommunal och Metall skriver i den vägen. Nu håller jag förresten på att läsa en verkligt nyttig bok. . .

— Vad heter den ?

— Det från "LO och fackförbunden" av Bo Carlson. Jag läste om den i Kommunalarbetaren men biblioteket hade den inte. När jag rekvirerade den i alla fall skaffade dom den från biblioteket i Härnösand.

13/12 1969

Vattenbristen är stor i Leveranser sker på illegal väg

Hoting (ÖP) Vattenförsörjningen i Fjällsjö kommun sker nu även på Illegal väg till följd av vattenbristen. I flera byar, Karbäcken, Rudsjö, Tåsjö östra m.fl. sinar brunnarna, många är torrlagda. För många lantbrukare är läget prekärt. Sällan eller aldrig har situationen varit mer kritisk. I varje fall inte så tidigt på vintern. Förra vintern gick det bra att få vatten genom brandkårens försorg. Kostnad: 1 öre/liter, lika med ersättning till chauffören. Själva transporten bekostade kommunen. Men nu är det stoppil varje fall på papperet. Detta sedan revisorerna kommit underfund med att det inte finns något beslut om dylik kommunal service och dessutom är det oklart vem som ska stå riskerna vid ev. olycka under vatten köring. Någon gällande förarplatsförsäkring finns inte.

Men vattenbilarna rullar i alla fall. Det är en officiell hemlighet även om brandchefen Olle Hansson, Hoting, inte närmare vill beröra det känsliga ämnet.

Brandstyrelsen beslöt den 28 november 1968 att resp. brandbefäl själva fick avgöra när gratis vattenkörning skulle utföras. Det har nu upphävts med anledning av att revisorerna i en särskild PM den 1 oktober i år ifrågasatte beslutets giltighet och i synnerhet som kommunalfullmäktige inte hade haft ärendet om hand.

DÖD SITUATION Brandstyrelsens ordförande Andersson, Norråker: — Revisorerna hade rätt, brandstyrelsen fel, och det var ingenting att bråka om. Vi tog för givet att det fanns en paragraf som tillät dessa transporter men det gjorde det inte, säger Andersson. — Dom som behöver ha vatten 'kört får nu vända sig till kommunalnämnden med en begäran. Det borde vara rätta vägen. — Ändå körs vatten?



Vatten bristen är svårare än nånsin i Fjällsjö. En som fortfarande har legalt vatten i brunnen är 71 åriga Linnea Hällström i Skänknäsberget som här tar upp vatten via den lika antika som förträffliga vattenhissen. Många brunnar i byn är nästan torrlagda. Det finns lantbrukare som kör vatten ända från Kyrktåsjö en tur på 12 -13 km.

— Ja, Dom kör i nödsituationer, säger Andersson och tillägger att när det gäller uttryckning så gäller försäkringen. Det har vi fått till svar från försäkrings bolaget. Men om detta begrepp är så tånjbart att det även omfattar vatten köring i allmänhet det är han osäker på. Kvarstår alltså faktum att föraren vid en ev. olyckshändelse kan bli lämnad helt utan ersättning och det trots sitt uppoffrande arbete. Vattentutkörarnas insatser är rena välgörenheten. Det anser i varje fall en lantbrukare. För en ettörinig föraren får i ersättning per liter är ytterst blygsam och man hoppas kommunen nu ska ifatt ett beslut för att slippa riskerna som smygköringen innebär.

— Ska vi vänta på det kommunala maskineriet har manglat fram ett beslut har nog kreaturen far länge sedan tröstat ihjäl, säger en annan vatten behövande lantbrukare och är tacksam att de illegala vatten transporterna fortsätter.

Inget gehör hos SO för Backe klagomål

BACKE (NN) Herr Signar Isaksson, Backe, som hos skolöverstyrelsen begärt att rektorstjänsten i Backe inte skall dras in har inte fått gehör för sin begäran. Han har också tillskrivit SÖ och hävdad att ordinarie lärartjänster i Backe inte ledig förklarats i laga ordning.

Skolöverstyrelsen konstaterar i sitt svar till herr Isaksson, som uppträtt som representant för Backe samhällsförening och Backe föräldraförening, att det krävs 71 poäng för att två rektorstjänster skall kunna inrättas. Undantag från denna regel kan göras om en tillfällig nedgång i poäng sker och då poängtalet åter kan väntas öka. Poängsumman för skolväsendet i Fjällsjö är för närvarande endast 48,5 och den kan förväntas sjunka

Beträffande klagomålen mot att lärartjänster inte skulle vara ledigförklarade konstaterar SÖ att tjänsterna varit utannonserade i laga ordning.

Kommunaltvätt nu i Fjällsjö för 1 kr/kilo

BACKE (NN) Fjällsjö kommun kommer under januari månad nästa år att införa kommunal tvättservice för pensionärer, handikappade m fl enligt beslut av fullmäktige. Tvätten kommer att hämtas i hemmen och köras ut så snart den är klar.

Transporten är kostnadsfri, medan tvättningen kommer att ske till starkt reducerade priser. Kostnaden för dem som utnyttjar den kommunala tvättservicen blir en krona per kilo.

Det är kommunens förhoppning att så många som möjligt kommer att anlita tvättservicen. Kommunen har till samtliga hushåll skickat ut en skrivelse, som de intresserade skall fylla, i och returnera.

18/11 1969

Fjällsjö-bo ofredade Rossön-bo

En person från Fjällsjö kommun var vid tisdagens Ramsleting instämd för ofredande. Det var på Valborgs mässo afton som han hade träffat en Rossönbo på en toalett då några personer skulle ta en sup. Den åtalade tycktes då ha hört Rossön- bon yttra sig i förnedrande ordalag och gick därför fram och tog ett bastant tag om Rossön- bons armar. Det blev polisanmälan och rätten dömde nu till åtta dagsböter a fem kronor.

6/12 1969

Fjällsjö bor krävda på betald hyra

Backe (NN) En del hyresgäster i Fjällsjö har under den senaste tiden blivit en aning konfunderade över den kommunala administrationens sätt att arbeta. Räkningar har nämligen sänts ut till hyresgästerna på redan betalda hyror och vattenavgifter. Det har dock visat sig att samtliga hyresgäster och vattenförbrukare förvarat sina postkvitton på de inbetalda avgifterna och kunnat visa upp dessa.

17/12 1969

Känd idrottsman drunknade då traktor sjönk genom isen

Den välkände idrottsmannen och ungdomsledaren Sigvard Jonsson, 46, Rossön omkom under onsdagen när hans traktor gick genom Fjällsjö älvens is mellan Nordantjäl och Imnäs.

Sigvard Jonsson var med sin traktor i färd med att dra ut bomvirke på isen. Endast några meter från land brast plötsligt isen och traktorn sjönk. Den är av baklastar typ och gripklorna på själva lastapparaten blev hängande på iskanten. Detta medförde att dörren till förarhytten spärrades. Det visade sig senare att Sigvard Jonsson lyckats få upp takluckan till hytten men inte orkat ta sig ut.

Två arbetskamrater till Jonsson, K-J Hedström och John Johansson blev vittnen till olyckan men allt gick så snabbt att de inte hann göra någonting för den nödställda.



Groddmannen Hasse Remahl Sollefteå är på väg; ner i vaken för att försöka få loss den omkomne. Infälld i bilden den omkomne Sigvard Jonsson, 46, Rossön.

Arbetskamraterna larmade polisen i Ramsele och personal därifrån ryckte ut och sågade med motorsågar upp en vak omkring den sjunkna traktorn.

Dykaren Hasse Remahl från Sollefteå rekvirerades och han kunde efter en kort stunds arbete få lös den döde ur traktorn.

Sigvard Jonsson sörjes närmast av hustru och fyra barn i åldrarna 17 till 5 år. Den omkomne var född i Bodum och gjorde sig genom åren ett välkänt namn som skidåkare. En av hans främsta meriter var segern i Vasaloppet 1956. Han har även vunnit Flyktिंगrennet och ett otal DM-segrar. Sedan han slutade som aktiv för några år sedan ägnade han mycken tid åt ungdomsarbete och då framför allt bland skidintresserad ungdom. Nya Norrland hade så sent som i tisdags i ett reportage om ett skidläger i Nagasjötjälven som Sigvard Jonsson ledde.

Postgiro 376760

ROSSÖN (VA) Rossöns IF s styrelse beslöt vid ett möte den 20/12 att inrätta en fond till Sigvard Jonssons minne.

Syftet med fonden är att stödja och uppmuntra lovande skidungdomar inom Fjällsjö kommun, samt i möjligaste mån fortsätta det ungdomsarbete inom skididrotten som Sigvard Jonsson påbörjat. Bidrag till fonden kan skickas till Rossöns IF Postgiro 376760. Postadressen Rossön. Skriv Sigvard Jonssons minne på talongen.

INBJUDAN till Fjällsjö skidan 1970

Serietävling på skidor där alla kan vara med som kan stå på ett par skidor. Klasser finns för alla åldrar. Tävlingsplatser och tider; 1V11970 Tåsjö, 18/1 Backe, 25/1 Norråker, L'2 Vängelsby, 8/2 Hoting, 15/2 final i Rossön. De tre bästa poängsamlarna i varje klass erhåller vid finaltävlingen medaljer. Anmälan görs genom resp. förening eller direkt till arrangören. Väl mött till 6 trevliga och stärkande dagar i vita spår.

Klipp ur annonsen!

Arrangörerna

5/12 1969

Nytt hyreshus i Backe står inflyttningsklart

BACKE (NN) Det är nu i det närmaste klart att flytta in i det nyaste hyreshuset i Backe. Stiftelsen Fjällsjöhus har uppfört det i egen regi. När man första gången kalkylerade med byggkostnaderna för hyreshuset ifråga skulle hyran bli 96 kronor per kvadratmeter. Stiftelsen ansåg detta för dyrt och upphävde beslutet att antaga en byggnadsfirma som entreprenör. I Nytt beslut fattades att uppföra bygget i egen regi. Den 15 december är allt klart och hyresgästerna flyttar in. Genomsnitts hyra har, satts till 80 kronor per kvadratmeter, en summa som kan komma att sänkas när sluträkningen är färdig i slutet av januari. Trots att byggnads kostnaderna pressats hårt genom bygget i egen regi. har ingenting prutats på standarden.

Votering om ÖP i Fällsjös fullmäktige

Rossön (ÖP) Fjällsjö kommunalfullmäktiges annonsering av sina sammanträden är ett pålitligt tvistefrågor varje år. Vid sammanträdet i Rossön på måndagskvällen, det sista för året, beslöt kommunalfullmäktige att 1970 annonsera i Länstidningen, Östersund, Nord - Sverige, Nya Norrland, Sollefteå, Västernorrlands - Allehanda, Härnösand och efter votering i Östersunds - Posten. Från socialdemokratiskt håll kämpade man emot en annonsering i ÖP och Edvin Strömgren. Hoting, reserverade sig mot beslutet.

— ÖP skriver negativt om kommunen, ansåg han.

Voteringen slutade med att 14 röstade emot annonsering i ÖP avstod och lika många röstade för annonsering i ÖP, d.v.s. det var flera än den tredjedel av antalet av avgivna röster som erfordras i denna fråga.

— ÖP har fört en negativ journalistik emot kommunen. Det måste man demonstrera emot och jag tycker nog att man har skäl att visa sitt missnöje, sa Edvin Strömgren i sitt reservationsyttrande dock utan att närmare precisera vad han avsåg.

Fjällsjö kommun går till kungs om Rossö - station

Backe (ÖP) Fjällsjö kommun går till kungs för att behålla järnvägsstationen * Rossön. Stationen är ett livsvillkor för samhället och en skälig glesbygdsservice, anser kommunalnämnden i sitt remissyttrande till SJ. En lika lydande skrivelse ska sändas till kmt med en begäran om stöd för kommunens önskemål och därmed hoppas man kunna förhindra att SJ fullföljer planerna på en indragning nästa sommar.

Arbetsbördan vid kommunalkontoret i Backe är nu så stor att anställda inte ens hinner ta ut semester. Kommunalkamrer Jan Berglund har fem veckor kvar att ta ut för innevarande år men under rådande arbetstryck är det utsiktslöst att kunna ta ut semester. Kommunalnämnden medger nu att Berglund får kontant ersättning för tre semesterveckor medan resterande två veckor ska tas ut i form av ledighet.

Till ny socialassistent och förste socialassistent har kommunalnämnden beslutat anställa makarna Ingrid och Åke Skoglund, Norrtälje. De innehar för närvarande motsvarande befattningar i Stockholm resp. Norrtälje. Tillträdet ska ske senast den 1 februari nästa år. Till dess upprätthålls tjänsten som socialassistent av Margot Wahlin och social sysler Gunhild Ingelsson vikarierar som förste socialassistent Vatten och avlopp ska byggas i Norråker för 263.000 kr — sensationellt billigt med tanke på att kostnadsberäkningen slutade på 500.000 kr. Det nämnda anbudet har inlämnats av Entreprenör AB Gjersvold & Karlsson, Östersund. och närmast högre anbud hade inlämnats av Skånska Cement på 297.000 kr. Arbetena

ska vara igång innan månadsskiftet och omfattar ledningsnät och pumpstation.

En andra VA -etapp i Vängelsby ska även startas den närmaste veckan. Arbetet beräknas kosta 200.000 kr och ska utföras i kommunens egen regi.

Kommunalnämnden fattade beslut om driftsbidrag till vägbelysnings föreningar i kommunen. Berörda föreningar är sammanlagt 18, får dela på ett driftsbidrag för 1969 på 20.000 kr.

Det beräknas täcka själva ström kostaden. För anläggningar delar kommunalnämnden ut 19.000 kr varav Sunnansjö vägbelysnings förening dom numera gått upp i Backe föreningen får 13.200 kr. för belysning utmed

"Brännvinsvägen". Det är det allmänt vedertagna namnet på utfarts leden mot Strömsund. Den belyses nu från 66 ljus punkter, Vängelsby, Jansjö och Grundslö belysnings föreningar fick mindre belopp. En ny taxa för social hemhjälp föreslås bli antagen. Det var tidigare på förslag att miniavgift på 50 öre/timmen skulle uttas för att hindra att denna form av hjälp utnyttjades av okynne och även för att kostnaderna för hem hjälpen skjutit kraftigt i höjden Nämnden föreslår nu dock att 50- öringen ska slopas.

Säljaren: 100.000 Kommunen: 1.000

Backe (ÖP). En markaffär med svåra komplikationer är under behandling i Backe. Hr Olof Borg har begärt bortåt 100.000 kr. för c:a 500 kvm. mark och en gammal ladugård. Rena ockerpriset anser kommunalnämnden. Den ansåg 2 kr/kvm, vara skäligen ersättning när ärendet behandlades på torsdagen. Vad ladugården beträffar står den redan delvis på kommunens mark efter tidigare affärer med Borg och kommunalnämnden rekommenderar på den kommunala bostadsstiftelsens begäran nu att byggnadsnämnden ser till att den delen av byggnaden och intill 4,5 meter in på Borgs tomt rivs omgående. Det betyder i själva verket att sedan ar det inte mycket kvar av hr Borgs ladugård.

Det är kommunalnämndens beslut men makarna Borg vill annat. 50.000 i kontanter plus oljeinstallation i deras bostadsfastighet som gränsar direkt till den omdiskuterade tomten Vidare vill de ha bränsle för åtskilliga år framåt plus ett nytt uthus Uppskattningsvis en total kostnad på bortåt 100.000 kr.

Vill Inte Borg sälja marken på kommunens villkor och nöja sig med omkring nämnda tusenlapp är del tänkbar att kommunen kommer åt tillgripa expropriation,

— Vi prutar ingenting, säger makarna Borg. De kommer att kopplat in en advokat för att få hjälp om inte kommunen fogar sig i deras villkor. Och att ta till expropriation det vore hemskt orättvist emot oss, säger makarna.

Hela problemet anses ha uppstått genom en blunder när marken för bostadsstiftelsens hyreshus förvärvades för en del år sedan. De omdiskuterade kvadratmetrarna ska enligt byggnads planen ingå i hyreshusets tomt område och den omstridda marken får för övrigt inte bebyggas. Stiftelsen vill i första hand ha bort ladugården som anses skämma området både ur hygienisk och utseendemässig synpunkt.

15/11 1969

Fjällsjö bygger om Hörnstugan för 1.150.000 kr

Arbetsmarknadsstyrelsen tillstyrker hos regeringen en ansökan från Fjällsjö kommun att som beredskapsarbete få utföra om- och tillbyggnad av hotell Hörnstugan i Hoting i kommunen. Kostnaderna för arbetet har beräknats till 1.150.000 kr.

NYA NORRLAND Lördagen den 6 december 1969.

Fjällsjö måste anlita expertis för kom. kontoret

BACKE (NN) En begäran från Fjällsjö skolstyrelse att få reservera drift- och kapitalanslag från 1969 års budget till 1970 avstyrkes av Fjällsjö kommunalnämnd, som sammanträdde under fredagen. Totalt rör det sig om summor på mellan 400.000 och 500.000 kronor. Skolstyrelsen rekommendera att i stället Inkomma med specificerad begäran om tilläggsanslag om 1970 års stat Inte skulle visa sig räcka till. Beträffande arbetsförhållandena vid kommunalkontoret i Backe beslöt kommunalnämnden att anlita expertis från Kommunförbundet för att få organisationen vid kommunalkontoret överarbetad och kontrollerad.

Kommunalnämnden beslöt vidare att innan utbetalningar sker av räkningar till vilka det saknas beslut skall räkningarna noga granskas. Ett lån på 5.000 kronor till Hotings byggnadsförening u p a föreslås bli avskrivet.

Följande befattningar tillsattes vid kommunalkontoret. Fröken Ingrid Nilsson som förste kontorist från och med den 1/1.

Fjällsjö fullmäktige

I gårdagens referat av Fjällsjö kommunalfullmäktige sammanträde har ett fel insmugit sig. Till nämndeman valdes Åke Liv, Hoting och ej, som felaktigt uppgavs Helge Andersson. Valet skedde efter omröstning.

Annonseringen av fullmäktige sammanträdena blev också föremål för omröstning. Det gällde om annonsering skulle ske i Östersunds Posten eller ej. Resultatet blev att fullmäktige församlingen beslutade, att fullmäktige -sammansättningarna även skall utannonseras i Östersunds Posten. Mot beslutet reserverades sig Edvin Strömngren med motiveringen att tidningen många gånger för ett negativt journalistik, mot kommunen. Annonsering skall alltså ske i Nya Norrland, Västernorrlands Allehanda, Nord- Sverige, Läntidningen och Östersunds - Posten.

Ett angenämt avbrott i förhandlingarna blev det när Rossöns Lucia, Annika Isaksson, med tärnor kom på besök.

18/11 1969

Fritidsverksamheten byggs ut i Fjällsjö

BACKE (NN) Fritidsverksamheten i Fjällsjö kommer under vintern och våren att bli mer ordnad än tidigare. Fjällsjö fritidsnämnd har nämligen till varje hushåll givit ut en folder på 27 sidor med namnet "Fritid i Fjällsjö 1969 - 70" där de som är intresserade av olika fritidsaktiviteter kan läsa vad som bjuds. Fritidsnämnden har tre ungdomsgårdar med full aktivitet.

Det är Stugan i Hoting, byggdegården i Rossön och gamla Ålderdomshemmet i Backe. I inledningen till foldern kan man finna de ordningsföreskrifter som råder på ungdomsgårdarna. Bland annat finns att läsa att allt bruk av stimulantia, som öl och sprithaltiga drycker, medför en månads avstängning från gårdarna. En medförd öppnad flaska medför samma straff.

I Hoting bjudas på olika programpunkter för äldre och yngre ungdomar. I Rossön bedrivs verksamheten av Vi unga i samarbete med fritidsnämnden. Där har man många olika verksamhetsgrenar att välja mellan. I Backe håller Backe samhällsförening i trädarna för fritidsverksamheten på ungdomsgården. Vidare ordnas fritidsaktiviteter i Mårdsjö, Silsjö, Vängelsby, Söredsta, Rudsjö, Tåsjö-Löwik, Tåsjö, Kyrk-Tåsjö, Brattbäcken och Norråker.

Förutom programmet för vintern innehåller foldern normer för bidragsgivning och liknande. Samtliga lokaler som fritidsnämnden disponerat utlätas kostnadsfritt för fritids verksamhet.

16/12 1969

Fjällsjö fullmäktige - omvalde presidiet

Fjällsjö kommunalfullmäktige omvalde vid måndagens sammanträde såväl presidiet som flertalet övriga nämnder och styrelser vars mandattid utgå med 1969. Fullmäktige leds alltså även 1970 av Knut Johansson, Hoting, som ordförande medan Sigvard Hansson, Fjällsjösil, och Sven Henricsson, Hoting biträder honom i egenskap av förste respektive andre vice ordförande.

På dagordningen stod bland annat vissa markförvärv avsedda för kommunens vatten verksanläggning i Backe. Av fastigheten Backe 3:42 inköpa ett mindre område för 750 kronor. Där förläggs lyftstation för avloppsledning. Vidare förvärfvar kommunen ett område av Backe 3:24 för 2.000 kronor, även detta för lyftstationen.

Slutligen köper kommunen ett markområde av fastigheten Bölen 2:12 för 750 kronor. Där är kommunen vattenverk förlagt.

Månadsavgifterna för lekskole- verksamheten i kommunen för hösten 1969 fastställdes till oförändrat 10 kronor.

Skolan i Grundsjö överföra till kommunalnämndens förvaltning. En framställning från Backe samhällsförening om disposition av gamla ålderdomshemmet i Backe avslogs och fullmäktige bekräftar i stället fritidsnämndens dispositionsrätt till lokalerna, med kommunalnämnden som förvaltare av fastigheten. Fritidsnämnden bedriver ungdomsverksamhet där. Vissa av fritidsnämnden föreslagna arbeten skall utföras.

Tåsjö övre skytteförening beviljades anslag med 3.000 kronor för färdigställande av jaktskyttebanor. Fullmäktige antog nya sotnings taxan och fastställde även ny taxa för social hemhjälp i enlighet med social styrelserna rådgivande taxa.

Fullmäktige biföll en framställning om förlängning med ett år av gällande amorterings plan för Industrifastigheten Hoting 8:3

Stiftelsen Hyresbostäder i Tåsjö och Fjällsjöhus beviljades ränteeftergift för år 1970 på utlämnade lån om tillhoppa 949.000 kronor. Stiftelsernas hyressättningar mm godkändes.

INGEN ÄNDRING AV HÖGSTADIET Fullmäktige beslöt på förslag av kommunalnämnden att avslå en motion av herr Åke Andersson Backe, med yrkande om upphävande av samtliga beslut rörande centraliseringen av grundskolans högstadium till Hoting. Före verkmästaren Karl Larsson beviljades skälighetspension med 90 procent av reglements enligt sådan. Kostnaden för år 1969 1.580 kronor, och för 1970, 1.722 kronor tas ur anslag för oförusedda utgifter resp. pensioner.

HÖRNSTUGAN OMBYGGGS Fullmäktige beslöt uppdraga arkitekt E-G Rönmark, Sollefteå att upprätta handlingar för utförande av om- och tillbyggnad i Hotell Hemstugan i Hoting enligt fullmäktiges tidigare beslut. Kostnaderna för ritningar och övriga

handlingar, högst 80.000 kronor täcks av anvisade medel. Hotings byggnadsförening fick återstoden av ett lån — 5.000 kronor — avskrivet.

MOTION OM KOSTNADS- FÖRDELNINGEN KOMMUN — STAT Vid sammanträdet väcktes vidare en motion med yrkande krav på annan kostnads fördelning än för närvarande mellan stat och kommun. I motionen framhålls att kommunerna genom statlig beslut åläggs allt större kostnader vilket drabbar särskilt de som i inkomsttagarna hårt genom kommunalskatten ej är progressiv. En ökad överföring till staten av kostnaderna för skolan, bostadstilläggen för pensionärerna m m skulle verka utjämnande. Motionen är undertecknad a hrr Sven Henricsson, Erik Höglund, Adolf Gahlin, Helgor Kjellgren, Rune Henriksson och Gustav Westerlund.

Fullmäktige remitterade den till kommunalnämnden. övriga val. Samtliga för 1970. Där ej annat anges. Revisorer: Mats Alexandersson Agne Persson, Rolf Sjödin.

Siffergranskare Rolf Sjödin. .

Styrelse för Fjällsjö hantverk och små industristiftelse: Paul Wermelin, Edvin Strömgren, Kurt Lagerstedt, Harry Palmqvist, Eril Höglund, Eskil Ahnlund, Gunnar Johansson.

Revisor i Hotings byggnadsförening Per - Erik Bergman, i HSI Hoting Gösta Garefeldt, i Norråkers bostadsstiftelse Per - Eril Bergman, i Rossöns folkets husförening Eskil Ahnlund. i Stiftelsen hyresbostäder i Fjällsjö Mats Alexandersson, Agne Persson och Rolf Sjödin.

Till ledamot av fullmäktiges val beredning utsågs vid fyllnadsval Erik Nilsson och till ledamot av socialnämnden Gerda Olsson. Till nämndeman för tiden 1970—1975 utsågs Helge Anderson, Norråker Tingshus fullmäktige i Sollefteå i domsaga blev Kurt Lagerstedt Helge Andersson, A E Hopstadius och Åke Lif. Vidare utsågs ledamöter i de olika taxerings nämnderna.

Landsvägsbro ersätter färja i Fjällsjöälven

ROSSÖN (NN) Arbetena med att bygga en bro vid Näset i Rossön över Fjällsjöälven har nu inletts. Det har länge varit på tal att en bro skall ersätta den färja som finns vid älven, och nu har man alltså börjat de förberedande arbetena.

Nya bron skall sammanbinda vägen till Nagasjötjälven med Rossön, en väg som också flitigt används för resande till bl a Strömsund. Vägen tar delvis en ny sträckning och den nya bron kommer att ligga ca 200 meter nedströms det nuvarande färjstället.



En helt ny tillfartsväg byggs nu fram mot den blivande bron över Fjällsjöälven.

Från Näset byggs vägen om på en sträcka av ca 2 km för att få en bättre sträckning mot bron. Om några år är det sista färjstället i Fjällsjö ett minne blått. Då beräknas man kunna släppa fram trafik på den nya bron just nu håller man på att vattna upp isen så att den skall bulla för de tunga maskiner som skall göra arbetet med grundpelarna till bron.

17/11 1969

Bodum hade kraftkarlar

Kommunsammanslagningarna är aktuella igen och då kanske det är på sin plats att erinra om sammanslagningen Fjällsjö - Bodum i början på 50 - talet. Bodum var enhälligt mot sammanläggningen, medan man i Fjällsjö var neutrala. Men så, kom ett Mossberg in i bilden och kommunerna tvingades gå tillsammans trots Bodums bestämda motstånd.

Bodum var en kommun som hade en enastående fin uppsättning kraftkarlar som väl hade kunnat stå på egna ben och inte falla offer för elefantsjukan. Eller vad sägs om kraftprov som att ta en ärtsäck i nypan och klättra upp för en stege. Eller att ta ett kolli på 368 kilo och bära det lång väg, eller att kasta upp 20 bomsmiden (modell äldre) med ena armen.

Kan man inte med en gång bilda folkkommuner, vore väl det bästa att stoppa Kvarbys utredning i skrappåsen och realisera landshövding Nilssons sammanläggnings förslag av Y och -län.

T W

18/11 1969

Både sågverk och fabrik i Backe

Övre Ådalens Skogsprodukter AB bildades på tisdagskvällen i Backe där interimsstyrelsen för det nya sågverksföretaget i Backe höll sitt första sammanträde. Samtidigt beslöts att bygga en plattfabrik i anslutning till sågverket Detta för att slippa frakta flis den långa vägen ner till massaindustrierna i Ådalen. Till sågverket kommer även att fogas ett listhyvleri.

Aktiekapitalet fastställdes till minst 100.000 kronor. Av dessa har 70.000 kronor redan tecknats. Varje aktie skall lyda på 250 kronor. Det nya sågverket kommer att byggas på d s k Backe mon c:a en kilometer nedanför Backe samhälle. Byggnadsarbetet skall igångsättas så snart som möjligt. Virkesfångsten skall ske på ett område av fyra mil runt sågverket.

HANDSKRIVEN BOK FRÅN 1600- TALET

Prosten Rudolf Tängdén, f d Bodumsbo numera bosatt i Vaxholm har i sin ägo en verklig dyrgrip.

Det är en handskreven översättning från engelska till danska av Kristens resa. Boken är på flera hundra sidor och inbunden i läderband. Den saknar "tryckår" men ägaren har boken har forskat lite mera om boken och kommit fram till att den troligen är från slutet av 1600- talet.



Vår trevliga hyresvärd **Martin Andersson** och hans lika trevliga fru Anne Marie tillönskas God jul- och Gott Nytt År av familjen Anders Jacobsson, Rossön.

Mamma **Solveig Isaksson**, Rossön, som fyller år på julaftonen grattas av Annika och Carl-Erik.

Gunilla Ollson, Norsjö, blir adjunkt vid grundskolan i Fjällsjö för undervisning i historia, samhällskunskap och geografi.

5712 1969

Nya Rossöbron har nu avsynats

ROSSÖN (NN) Under torsdagen avsynades den nya bron till ön, Rossön. Brobygget var kostnadsberäknat till 210.000. Huvudentreprenad summan blev emellertid 303.000 kr. Till denna summa kommer kostnader för konsult och öns vägsamfällighets kontrollant, marklösen m m. Dessa summor är ännu inte framräknade.

Bron är 4,5 meter bred och 87 meter lång. Den är konstruerad för att tåla 14 tons axeltryck. 300 m tillfartsvägar har byggts. Bygget igångsattes den 9 februari 1968.

Vid avsyningen representerades vägverket av vägdirektör Anders Hjelmér ingenjör Gösta Svensson och ingenjör Arne Furuman. öns väg samfällighet representerades av Petrus Persson. Anders Andersson och ingenjör Claes Ekman, Härnösand.

Sju i Backe vill göra tidningsklipp

BACKE (VA) Sju personer är intresserade av att klippa och klistra tidnings urklippen som finns på kommunalkontoret i Backe. VA berättade för en tid sedan om att kommunalnämnden beslutat infordra anbud på klipparbetet. Tidnings packarna har blivit liggande i stora högar ända sedan årets början. Nu ska det bringas ordning i travarna. Allt som har skrivits om Fjällsjö i ortstidningarna under året ska klippas ut och klistras in i pärmar. Klippen arkiveras sedan i kommunalfullmäktiges sammanträdesrum. Fjällsjö är nog en av de få kommuner i landet som bevarar åt eftervärlden vad som skrivs i tidningarna. Det har gjorts i många år. När anbudstiden gick ut häromdagen hade som sagt sju intresserade hört av sig. Anbuden öppnades vid ett sammanträde med kommunalnämndens arbetsutskott i slutet på månaden.

Bodum -85

Folkmängd vid årets början:

762 män, 597 kv: 1.361

Födda: 5 män, 5 kv: 10

Infl: 18 män, 19 kv: 37

Döda: 13 män, 7 kv: 20

Utfl: 67 män, 45 kv: 112

Folkmängd vid årets slut:

705 män, 571 kv: 1.276

Ingångna äktenskap: 1

Församlingens äldsta invånare

Sr: Erik Olof Bryntesson, Rossön

18/12 1969

Stridigheterna i Backe: Polisutredning startar

Backe (ÖP) Stridigheterna Inom den kommunala förvaltningen i Fjällsjö kommun fortsätter. Polisutredning har nu inletts med anledning av att en tjänsteman vid kommunalkontoret i Backe polisanmält en annan tjänsteman vid samma kontor. Anmälaren anser att tjänstefel begicks vid en tidigare omdiskuterad brevöppning och att oriktigt intygande gjordes i ett skriftligt utlåtande till en läkare. Anmälan inlämnades till polisen för snart ett år sedan och 1 mars beslöt länsåklagaren om polisutredning, men den har av arbetstekniska skal inte kunnat igångsättas förrän nu. Utredningen befinner sig i ett inledande skede. Förhör kommer att hållas med ett 19- tal personer, kommunala förtroendemän och tjänstemän vid kommunalkontoret. Fallet kan även leda till att en återgående revision utföres för att granska vissa kommunala åtgärder och beslut företagna under senare år.

LEDIGA PLATSER

FJÄLLSJÖ KOMMUN

söker personal till Barndaghemmet, Backe, vilket beräknas vara färdigt omkring 1 februari 1970.

VI BEHÖVER två FÖRSKOLLÄRARE varav en föreståndare. Examinerade barnsköterskor kan även ifråga komma. Därtill sökes även ett EKONOMIBITRÄDE som hjälp vid matdistribution och städning.

Löne- och anställningsvillkor enligt gällande avtal. Hjälp tillhanda hålles för anskaffande av bostad.

Upplysningar om tjänsterna lämnas av barnavårdsnämndens ordförande fru Strömgren, tel. 0671/10050 samt fru Wahlin, tel. 0624/10430. Ansökas åtföljd av meritförteckning insändes till Fjällsjö barnavårdsnämnd,

Kommunalkontoret, 88050 Backe senast den 7/1 1970.

FJÄLLSJÖ BARNAVÅRDSNÄMND

BARNDAGHEMMET - BACKE

FJÄLLSJÖ BARNAVÅRDSNÄMND inforrar härmed anmälningar av barn till barndaghemmet i Backe som om möjligt påbörjas under februari månad 1970. Anmälan sändes under adress BARNAVÅRDSNÄMNDEN, Kommunalkontoret, 88050 Backe före den 7/1 1970.
FJÄLLSJÖ BARNAVÅRDSNÄMND

Trängd ekonomi sätter stopp för lägervistelse för eleverna i Backe

Hoting (ÖP) Fjällsjö skolstyrelses ekonomi är hårt ansträngd inför det kommande budgetåret och av det skälet tvingas styrelsen avslå en begäran om bidrag till en planerad lägerskola för årsklass 4 vid centralskolan i Backe. Detta trots att styrelsen uppger sig vara välvillig: inställd Ull lägerskolor.

Folkskollärare Ulla-Britt Edvardsson hade begärt ett anslag på 1.000 kr. samt traktamenten och arvoden för två lärare. Lägerskolan skulle förläggas till Tjörnarps i Skåne.

På grund av den trängda ekonomin avslås även en framställning från musikledare Thore Sundqvist om inköp av orgel till centralskolans aula i Hoting. Styrelsen föreslår istället att man hos kyrkofullmäktige i respektive församlingar begär, att särskilt intresserade elever som beräknas vidareutbilda sig i orgelspel får använda kyrko orglarna vid sina övningar.

Den av skolstyrelsen tidigare antagna organisationsplanen för musikutbildningen i kommunen ska ånyo ändas till kommunalfullmäktige för fastställelse.

Skolmatsedlarna ska revideras och en ny skolmatsedel bör vara klar senast den 1 februari. Man ska begära att hushållslärare Cecilia Mattsson, Hoting, ska ingå i den speciella kommittén i vilken studierektor Sven Fröhlander är sammankallande ledamot Även representanter för föreningarna Hem och Skola liksom elevvården ska beredas tillfälle att yttra sig.

Den tidigare beslutade utredningen om att införa hembakat tunnbröd på skolmatsedeln beslöt skolstyrelsen att slopa. Skolstyrelsen begär att CBK påskyndar ärendet om en ny gymnastiksal i Backe. Dusch- och omklädningsrum ska anordnas i folkskolebyggnaden i Backe. Kostnaden är 3.700 kr.

Svenska Riksteaterns erbjudande om skolteaterprogram för vårterminen antogs. Det innebär att lågstadiet och mellanstadiet får se "Blått och skärt" och pjäsen "Blåmärken" vid visningar i Hoting och Backe.

Arbetsutskottet fick till sist i uppdrag att upprätta förslag till ett sammanträdes kalendarium på begäran av fru Gunhild Ingelsson.

3/4 1970

Pimpeltävlingarna håller på att dö ut

SOLLEFTEÅ (VA) Pimpeltävlingarna som drog in över landskapets vårisar som en livskraftig fluga för tiotalet år sedan håller på att dö ut, enligt bestämda tecken. En efter en av de större tävlingarna läggs ner. Lönsamheten sjunker. Folk intresserar sig mer för bingo än för pimpelfiske numera, menar arrangörerna och rättar sig därefter.

Så kommer det nog exempelvis — tyvärr alla fiskevänner i Västra — inte att bli något Storjansjönapp i vinter heller. Rossöns IF som har stått som arrangör för tävlingen orkar inte med. Dessutom är det som sagt knappast lönsamt att anordna en pimpeltävling av denna storleksordning.

— Det gick väldigt bra i början, säger Anders Ohlsson, en av de ledande krafterna i Rossöns IF. Vi ryckte upp föreningens ekonomi avsevärt med hjälp av nappet men på senare år har det gått sämre och sämre.

Storjansjönappet hölls varje vinter i hela tio år på Jansjön mellan Backe och Rossön ända till i fjol.

Tävlingen var en av de största i mellannorrland med fina priser — förstapriset uppgick till 10.000 kronor.

Nappet blev känt över hela landet när tävlingen presenterades i ett TV-program för några år sedan. Det är veterligt den enda pimpeltävling som har blivit föremål för en TV-inspelning.

— Jag förmodar att hela den här verksamheten är på retur, säger Anders Ohlsson. Jag tror att det har många orsaker, bland annat att den form av idealism som krävs av dem som ska vara med och hjälpa till i sådana här sammanhang har försvagats.

Arrangörerna av prisfisket på Börjesjön i Jämtland brottas med ungefär samma problem. Börjesjöfisket betecknades ett tag som världens största pimpeltävling med ett förstapris på 20.000 kronor. Nu orkar arrangörerna inte med längre. För Rossöns IF har också ledarbristen på sistone blivit synnerligen besvärlig. En efter en av de gamla stabila krafterna har lämnat föreningen och orten — Verner Andersson, Torsten Lundgren, Sten Mårtensson, Sigvard Jonsson... Den sistnämnde omkom vid en drunkningsolycka strax före jul.

— Ja, vi är inte så många kvar, säger Anders Ohlsson. Det sätter sina spår på många sätt.

HANS O. ALFREDSSON

Simhall i Hoting för 1,3 miljoner

Centrala byggnadskommittén i Fjällsjö har enligt fullmäktige beslut Infordrat skissförslag till planerad simhall i Hoting och har nu tagit ställning till fem inlämnade i förslag. CBK förordar ett av K- konsult i Rrösön upprättat förslag som kostnadsberäknats till 1.300.000 kronor.

Anläggningen är avsedd att placeras vid Storgatan i Hoting, söder om skolans högstadium. Simhallen avses få bassäng med matten 16,67x8 meter för huvudbassängen jämte en mindre barn bassäng. I byggnaden inryms även omklädningsrum, skolläkarmottagning och vissa lärarexpeditioner.

19/1 1970

Fjällsjö kommun SOPHÄMTNING

Fjällsjö kommun inför enligt gällande hälsuvårds ordning obligatorisk sophämtning inom de fem hälsovårds tätorterna: Backe, Rossön, Hoting, Kyrktåsjö och Norråker fr.o.m. den 2 februari 1970. Hushållsavfall skall därvid förvaras i tillhandahållna papperssäckar insatta i säckställ som utplaceras av kommunen vid varje fastighet. Bortforsling sker därefter av nuvarande eller tillfällig utsedd entreprenör minst en gång varannan vecka i avvaktan på den hämtnings tablå som efterhand blir fastställd sedan nu pågående upphandling av renhållnings entreprenörer är fullgjord.

KOMMUNALNÄMNDEN/TEKNISKA AVDELNINGEN

Svart få läkare till Backe och Sundsvall Ingen sökande har anmält sig till tjänsterna som provinsialläkare i Sundsvalls och Backe läkardistrikt.

Nyutexaminerade tandläkare hopp för kommun med akuta tandvårdsproblem

SOLLEFTEÅ (VA) Invånarna i Fjällsjö har en alldeles bestämd önskan inför det nya året: att få en tandläkare.

Sedan tidigt i höstas står nämligen hela den stora kommunen — som omfattar de tre »gamla» kommunerna Fjällsjö, Tåsjö och Bodum — utan tandläkare. Situationen är besvärlig, inte minst för skoltandvården.

Det enda man kan hoppas på för närvarande är att problemet skall lösas när de nya tandläkarna utexamineras vid högskolorna i början på juni.

En grupp blivande tandläkare från Umeå besökte kommunen för en tid sedan genom landstingets försorg, men oturen ville då att vädrets makter skulle visa sin allra sämsta sida.

Vissa funderingar finns på att inreda en modernt utrustad poliklinik i sjukhusets lokaler i Backe. Den frågan kompliceras dock genom regeringens beslut att föra över Fjällsjö till Jämtland.

Mottagningen i Hoting står tom sedan tandläkare Roland Andersson flyttade i september.

Ett tag var det tal om att problemet med tandvård för skolbarnen i Hoting och Backe skulle lösas på så sätt att man skulle skjutsa barnen till Sollefteå. Tills vidare får dock barnen åka till folktandvården i Ramsele.

Akuttandvården i övrigt i Fjällsjö har delats upp på mottagningarna i Ramsele och Junsele.

Fjällsjö är alltså det stora problemet för folktandvården i västra Ångermanland för närvarand. Annars är läget ganska bra.

Junsele har egen tandläkare sedan i somras då Christer Lindblom flyttade till orten. Dessförinnan hade mottagningen stått tom under mer än ett år. Lindbloms ankomst föregicks bland annat av det riksbekanta "hyresbråket", då flera hyresgäster skulle sägas upp för att bereda bostadslägenhet åt tandläkaren. Näsåker är fr.o.m. i höst annexklinik till Sollefteå. Det betyder att en tandläkare åker upp tre gånger i veckan.

Så kommer det också att bli i fortsättningen.

HANS O. ALFREDSSON

"HONKEN" till Rossön!

SOLLEFTEÅ (VA) Landslagsmålvakten i ishockey, Leif "Honken" Holmkvist, Stockholm - ibland betraktad som världens bästa amatörmålvakt - kommer att bosätta sig i Rossön under ett par veckor efter VM. "Honken" har nyligen bytt arbete och är nu anställd åt direktör Lennart Magnusson i Team-Byab som sedan mitten på december bor i ett radhus i Rossön med sin familj. Magnusson underhandlar med industri kommittén i Ströms kommun och har vissa planer på att starta tillverkning av en del produkter i Strömsund.

Under sin vistelse i Rossön kommer "Honken" därför bl.a. att besöka Strömsund och träna pojklags spelare i ishockey,

Möjligen kommer också AIK allsvenska ishockeylag, den klubb som "Honken" spelar för, att besöka Strömsund i slutet på mars och spela mot en jämtländsk kombination.

19/1 1970

Meste (?) pendlaren:

Honken ska träna pojklagen i Ström

Strömsund (ÖP) Vill det sig så kommer AIK till Strömsund för att möta en länskombination i ishockeymatch någon gång i mars. Efter VM- slutspelet skall Lennart "Honken" Holmkvist gästa Strömsund och träna IFK:s pojklag under ett par veckor i mars- april. Den konfekten bjuder "Honkens" nye chef "Skottkärre - Magnus" direktör i Team-Byab Stockholm — mindre känd under dopnamnet Lennart Magnusson. Hockeybasarna Strömsund, Johan Assar Persson och Bruno Texmo, diskuterade på lördagen de utlovade gäst besöken med direktör Magnusson. Industri kommitténs ordförande i Strömsund, Sigvard Mårtenson, var med under förhandlingarna och lovade att man skulle göra allt för att ta väl hand om gästerna.

Lennart Magnusson är bosatt i Rossön sedan mitten av december förra året. Han har troligen en av landets längsta pendel sträckor mellan jobb i Stockholm och familjen i Rossön. Han har blivit hel frälst för Norrland och förhandlar sedan en tid tillbaka med företag i Strömsund för att lägga ut en del av sina försäljningsprodukter för tillverkning hos företagare i Ströms kommun,

— Skulle arbetskraften mot förmodan inte räcka till så har jag uppgifter på 100- tals människor som är intresserade av att flytta hit till Norrland, säger direktör Magnusson.

Ett av de största problemen just nu för att Team - Byab mer aktivt, skall kunna engagera sig i Norrland är televerket

— Efter mer än en månads väntan har jag ännu inte fått telefon installerad, säger Lennart Magnusson. Är det lika svårt med allt. annat så kan jag inte engagera mig norr om Haga norra i nämnvärd utsträckning.

Men trots televerkets bromsande funktion så kommer bosättningsorten att bli Rossön också i fortsättningen.

Hela familjen är jättefrälst för att bo kvar i Norrland. Makan Ingrid kan inte tänka sig att flytta tillbaka till Stockholms ghetton Dottern Marie sju år, har aldrig tidigare haft det så skönt, påstår pappa och långhårs taxen Rickie, 10,5 år, lever upp i en nya valpårder. Direktören "Skott- kärre - Magnus" själv påstår att först nu har han en känsla av att verkligen komma hem när han öppnar dörren till radhuslängan i Rossön.

— Elljusspåret och tjärnen alldeles utanför dörren. Det är jätteskönt, tycker Lennart Magnusson.

Det är i Rossön som "Honken" skall bo efter VM-spelet och samtidigt göra nytta för sig som tränare för Strömsunds ishockeyknattar,

Flera arbetstillfällen vital fråga i Fjällsjö

Lokaliserings politiska åtgärder erfordras för bibehållande av flertalet servicefunktioner inom Fjällsjö kommun. För den ordsbundna arbetskraften behövs för närvarande sysselsättning för 300 personer, En ökad satsning på utbyggnad av de skyddade verkstäderna är nödvändig härför.

Dessa synpunkter är hämtade ur förslaget till rapport från Fjällsjö till länsplanerna för upprättande av regional politiska handlingsprogram. Förslaget är utformat på tjänstemana nivå och skall behandlas av på kommunalnämnden vid nästa sammanträde samt då kompletteras.

Situationen för Fjällsjö är den att i nuvarande befolkning på 6.674 personer beräknas minska under 1970-talet till 6.100. I det utsända frågeformuläret ingår också frågan om behovet av allmänna åtgärder för att stimulera och utveckla näringslivet i hela länet. Härpå svaras i förslaget från Fjällsjö;

Utbyggnad av utbildningsväsendet. Universitetsfilial. Förbättring av vägnätet. Ändrad taxepolitik i SJ och Televerket. Lägre el-taxor och oljepriser, ökade lokal isen ngs politiska åtgärder i övrigt genom bland andra i AMS, länets företagareförening och Svetab.

I fråga om aktuella åtgärder för att garantera kommunens invånare acceptabel service anges bland annat inom åldringsvården byggande av temporära åldringsboatäder, städservice, hemsamaritverksamhet och sysselsättningsterapi. I undervisningen anföras behov av Integrerad vuxenutbildning, bland kultur- och idrotts- aktiviteter inomhusbad och idrottsanläggningar.

Inom transportväsendet framhålla att problemet är att vidmakthålla nuvarande kommunikationer och i ekonomiskt stöd härför.

Ny omgång i Fjällsjös sopfråga

Renhållning, sophämtning och sönderdelning av pappersavfall inom Fjällsjö skall utbjudas på entreprenad. Det beslöt kommunalnämnden i Fjällsjö vid sammanträde i Hoting på onsdagen.

Inom kommunen finns fyra destruktionsplatser, därav en gemensam brännugn för Hoting och Kyrktåsjö. I en motion av bl a Sven Henriksson rörande kostnadsfördelningen mellan stat och kommun förelåg förslag om uppvaktning av berörda myndigheter i frågan.

Kommunalnämnden instämde i motionens syfte men ville inte vara med om några andra åtgärder, då frågan redan är under behandling.

Tre arbeten i kommunal regi får igångsättas omedelbart enligt kommunalnämndens beslut. De gäller råvattenledning i Rossön, ledningsarbeten vid toppstugan på Tåsjöberget och ombyggnad av gamla prostgården vid Tåsjö till vandrarhem. I en framställning från Ramsele om övertagande av lägenhetskvot om överskott skulle uppstå tillstyrks av nämnden.

Va- anläggningar i Vängel utbyggs

Utbyggnaden av det kommunala Va - nätet i Vängel, Fjällsjö, pågår nu i etapp två som berör 13 fastigheter och beräknas kosta 200.000 kronor. Arbetet utförs som beredskapsarbete med statsbidrag. Kommunen har tidigare anlagt vattentäkt för skolan och lärarbostäderna och till denna har i etapp ett, en del fastigheter anslutits. I en tredje etapp avses ytterligare 10- talet fastigheter bli anslutna till det kommunala ledningsnätet.

" Plaza svit "- i Backe Den 15 februari fortsätter Backe - Rossöns Teaterförening med den första föreställningen för våren. Svenska Riksteatern presenterar då Plaza Svit på Teater- Bio i Backe. Som NN tidigare omtalat är intresset för teater stort i Backe just nu. en bidragande orsak kan vara den fina lokal man fick när Teater Bio byggdes eller "kulturhuset" som det ibland kallas.

Tusen kronor till gruvarbetarna från Tåsjö Omkring 80 personer i Tåsjö har undertecknat en adress till de strejkande gruvarbetarna vid LKAB: — Vi har alla genom massmedia följt utvecklingen av de norrbottniska gruvarbetarnas kamp för mänskligare arbetsförhållanden. Denna kamp innebär i ett stöd åt alla arbetare och anställda i strävandena för en verklig demokrati på arbetsplatserna. Samtidigt har 1.045 kronor insamlats. Insamlingen fortsätter. Artur Thellbro, Sven Henriesson och Axel Ivarsson utgör inativkommitté.

14/1 1970

Svenne var sjuk och avstod i DM

Är Svenne Mårtenssons storhetsid som skidkung slut? Tog den lika fort slut som den började? Farhågorna att de frågorna lika ra skulle vara påståenden är stora för den breda skidpubliken efter att ha bevittnat resultatlistorna från helgens skid DM i Kramfors. Svenne fanns inte med i resultatlistan varken över 15 kilometer eller på 3- milen. Men: Svenne var sjuk under DM- övningarna.

På lördagen då 15 km skulle köras isade termometern på hela — 21 gader och Svenne ville inte riskera några värre skador och avstod från att åka. Botten menade vissa — han gjorde rätt menade andra "friska" skidåkare.

— Det sved i skinnet bara man visade sig ute — så jag avstod.

Men mot söndagsmorgonen då staren för den dubbla distansen skulle åkas så var "herr Rimfrost" på bra urnor och då visade kvicksilvret på — 4 grader. Svenne beslöt då att göra ett allvarligt försök. Han stadd iväg som den gamle Svenne gen. Men det räckte inte länge —

—efter ungefär 6—7 kilometer måste han ta sin "mata ur skolan". Det var en ledsen före detta skidkung som kom tillbaka till startplatsen:

— Det gjorde så fruktansvärt ont lungorna — så jag inte kunde göra mig själv rättvisa, det var lika bra att bryta.

— Men det är ju inte slut på säsongen än — man får sikta på andra tävlingar än DM.

— Det är ju 5- milen om söndag, avslutade Svenne. Det återstår då bara att hoppas att Svenne skall kunna kurer sig till 5- milen så Lasse Göransson och Elon Dahlberg skall få sig en rejäl match ända in på "målsnöret".

17/1 1970

Tre beredskaps arbeten i Fjällsjö ger jobb åt 23

Hoting (ÖP) Tre nya beredskapsarbeten i Fjällsjö med start i januari ger jobb åt 23 man som mest. Det framgår av den objekts plan Fjällsjö kommun nu har skickat till länsarbetsnämnden för godkännande.

Största

objektet är toppstugan på Tåsjöberget beräknad kostnad 329.000 kr. Den ger 955 dagsverken och arbetsstyrkan inleds med sju man för att under februari kulminera med 15 man. Sedan minskar arbetskrafts behovet tills arbetena avslutas i juni.

Renovering av vandrarhemmet i Kyrktåsjö — f.d. prostgården - ger 400 dagsverken och jobb åt 4-5 man tills i juni då arbetena avslutas med målning. Kostnad 122.000 kr.

Anläggande av råvattenledning i Rossön på fastigheten Öhn 1:36 ger sysselsättning åt 2—3 man t.o.m. mars månad. Kostnaden är fastställd till 32.000 kronor.

Statsbidrag har beviljats och mottagits i samtliga fall.

29/1 1970

Kyrkoherde inviger Rossöns elljusspår Elljusspåret i Rossön, som egentligen skulle ha invigts före jul skall invigas den 10 febr. Själva invigningsceremonin blir vid bygdegården, där kyrkoherde Olle Vickman skall hålla invigningstalet. Det är också meningen spåret skall åkas på invigningskvällen och alla som åker får en lott, som kan göra den lycklige ett elektriskt väffeljärn rikare. Kvällen avslutas med pjäxdans.

23/ 1970

Kontakt Ström Fjällsjö

Hoting (ÖP) En början till kontakt över kommungränserna togs mellan fritidsnämnderna i Ström och Fjällsjö, när man på onsdagskvällen träffades i Hoting. Det var en informell diskussionsträff, där fritidsnämnderna behandlade många konkreta frågor av gemensamt intresse, men någon beslutande uppgift hade man inte. Från båda sidor konstaterades att det är värdefullt att få komma tillsammans och överlägga redan före, det formella samgåendet till kommunblock. Därför skall också snarast möjligt fritidsnämnderna i övriga kommuner inom blocket komma med och träffas vid tfn ny sammankomst, som planeras bli anordnad i Strömsund. Där kan det bli aktuellt att bilda en mera formell kontaktkommitté. Bland de frågor som togs upp var att ge ut en fiskebroschyr, men i det fallet var inställningen tämligen skeptisk till den föreslagna publikationen. Däremot skall en enkel folder för de auktoriserade campingplatserna i Strömsund, Lövberga, Hoting och Rossön ges ut. Samarbete om ett ridläger i sommar behandlades och skall utredas vidare. Ett annat förslag var att skaffa en gård för bedrivande av vildmarksläger. Det skall också utredas och man ställde sig positiv till en gemensam ledarskola.

23/ 1970

Nedlagda jordbruk väcks till nytt liv i Fjällsjö — ger landskapsvård på köpet

Backe (ÖP) Nedlagda jordbruk i Fjällsjö skall väckas till nytt liv och det som är i gång skall stimulera till ökad produktion, ge nya utkomstmöjligheter och landskapsvård på köpet. En produktiv landskapsvård i stället

för bus bekämpning med röjningsaggregat och kemikalier. Det avser kommunalnämndens ordf. i Fjällsjö Alrik Ohlsson med den skrivelse han nu avlämnat till kommunalnämnden, efter riktlinjer uppdragna av lantbrukskonsulent Erik Sjödin, Härnösand

Förslaget går ut på att kommunen anställer en lantmästare i första hand på tre år. Denne ska stå till jordbrukarnas förfogande för rådgivning och främja intresset så att man åter kan dra nytta av redan nedlagda åkerarealer för potatisodling bl.a. och ängsmarker för beten åt får och getter.

I Fjällsjö finns speciellt lämpade områden för potatisodling, anser Ohlsson. Han tänker sig även en förädling av potatisen inom kommunen och föreslår att kommunens Hantverk- och Småindustri stiftelse får till uppgift att undersöka vilka möjligheter det finns att vidareutveckla potatisodlingen.

.Enligt bilagor till Ohlssons skrivelse signerade lantbrukskonsulent Sjödin, Härnösand, framgår det att Fjällsjö kommun var först på plan när det gällde en levande landskapsvård i kommunal regi. Kommunen beviljade 1967—68 45.000 kr. för får stängel. Bidraget delas ut via länets får avelsförening åt alla som allvarligt satsar på fåravel. Pengarna har visat sig öka intresset och kommunen har fått landskapsvård på köpet. Flera kommuner i Ångermanland har följt Fjällsjös exempel och Sjö kommun har ansvar för landskapsvården.

> Kommunalnämndens ordförande i Fjällsjö Alrik Ohlsson och lantbruks konsulent Erik Sjödin, Härnösand är männen bakom den nya given.



GETAVEL — Samhället bör satsa på en levande och produktiv landskapsvård i stället för att offra AMS-pengar på buskbesprutning eller buskröjning, sa Sjödin när ÖP träffade honom i Fjällsjö på torsdagen. Sjödin Lär för närvarande ut getskötsel till en skara intresserade i kommunen. Intresset för denna produktgren är i stigande och även till get avel utgår för övrigt bidrag till stängsel.

Enligt vad det hittills visat sig har Fjällsjö gett god effekt Sjödin hänvisar till den undersökning länets lantbruksförening och fåravels förening utfört, för att undersöka verkningarna av kommunens satsning. Den visar att slakten av får och lamm i kommunen vid Nedre Norrlands Slakteriförening 1966 året före anslaget till får skötsel uppgick till 205 kroppar medan antalet 1969 var 705. Det betyder samtidigt ett ökat slaktvärde med över 5.000 kronor. För de tre åren 1967—69 tillsammans värderas slaktningen till sammanlagt 100.000 kronor. Av det drar utredarna den slutsatsen att kommunens bidrag snabbt återbetalas i form av skattein intäkter och att kommunen får landskapsvården till skänks. RATIONELLARE DRIFT Sjödin föreslår även att kommunen ger Hushållningssällskapet i länet i uppdrag att anställa en lantmästare för produktionsrådgivningen. Kostnaden härrör inklusive resor och övrig administration väntas bli 51.550 kronor årligen. Bland lantmästarens arbetsuppgifter föreslås bland annat att ordna sambeten för kor och får, rådgivning vid start av get- och fårskötsel och vid specialiserad kviguppfödning och i övrigt åtgärder för en rationellare drift

23/1 1970

Skogsarbete ger en dyrbar frihet De flesta slutkörda i 40 - årsåldern

Rossön (ÖP) — Vad kommer att hända med oss när vi blir äldre? Vilken arbetsgivare kan ta emot oss och ge en dräglig försörjning, när vi inte längre orkar arbeta i skogen beroende på kärlekskramp och ryggbesvär? Tre skogsarbetare sitter och funderar i en rastkoja på domänverkets skogar vid Vallsjön, någon mil från Bosson. Platsen och arbetsgivaren är egentligen ganska ovidkommande. Bertil Karlsson, 38, Seth Söderberg, 46, och Karl Mårtensson, 53, delar sina frågor med många tiotusentals skogsarbetare. Det är frågor som tränger på när man diskuterar gruvstrejken, och kraven på högre timlöner inom industrin. — När prestationsförmågan sjunker, ska man då bara ta det som en naturlig sak att det minskar löningen? Med nuvarande ackordssystem kan inte alla hänga med. De som orkar hålla sig på topp i skogsarbetet. Ja, det är 25 - 40- åringar. Men sedan...?

— Det är inte meningen att angripa en vis arbetsgivare, understryker Bertil Karlsson. Själva kärnfrågan är väl gemensam för alla som arbetar i skogen. Vi som redan börjat få kännning av yrkesskador måste fråga vilka möjligheter det finns att få en inkomst att kunna existera på. Visst finns det också skogsarbetare som tjänar hyggligt under några år, men, annars.

. .nog måste det vara galet när barnbidrag, bostadsbidrag och andra bidrag masta tas till för att klara existensen.

Seth Söderberg: — Dom som har , råd att sätta in barnbidraget på banken borde egentligen inte ha barnbidrag...



Bertil Karlsson

Karl Mårtensson: — Jag klarar inte många år till i skogen. Ryggen krånglar, och brosslingen är ju hårdaste jobbet. Det skulle kanske gå an, om man finge det lättare i jobbet.

MOTORSÅGEN ÖKAR RISKERNA

Alla tre har enbart sysslat med sortimenttshuggning, och har aldrig , provat de nya metoderna med helträds - eller helstams avverkning. Det är samma sätt att hugga timmer som i under 30—40- talen, fränsett att barkningen kommit bort — och att motorsågen kommit till. Motorsågen har också fört med sig en fruktad yrkessjukdom, kärlekskramp. Riskerna i arbetet har ökat med det stegrade tempot.

— Kärlekskrampen sprider sig, säger : Bertil Karlsson. Det började så smått i fingertopparna, nu har jag kännning , av den upp till handlederna. Doktor säger att det är en rätt allvarlig. Besvären blir värre i kyla. — Jag blev opererad 1962 för diskbräck, säger Seth Söderberg. Operationen gick bra, men enligt läkare utlåtandet skulle jag inte alls få hålla på med "framåtlutat och tungt arbete". Jag gick som uppräknare i skogen några år, men hur det än tjänade jag för lite på tidlön, så man började med huggning igen.



Karl Mårtensson

Sen den är slut blir det kanske skyddade verkstaden i Hoting, eller så får man stå med en spade i något beredskapsarbete.. De flesta förvinter ju ur skogen på det sättet, och kommer det några unga efter oss? Skogen har ju ändå alltid varit en stora basnäringen i våra trakter, men vi kan inte med gott samvete rekommendera de egna barnen att börja i skogen. Maskinerna har väl lockat en och arman, men det verkar inte heller bli en dans på rosor.

DYRBAR FRIHET Karl Mårtensson: — Är du så förb-t tokig? — det är det enda man kunnat säga om någon pojke sagt att han tänkt börja hugga timmer. Bertil Karlsson: — Visst är det fritt i skogen, men det är en dyrbar frihet många gånger. En byggnadsjobbare kan stanna hemma och "köldstämpla" när det är kallare än 15 grader, men det går inte för sig i skogsjobbet.

MÅNADSLÖN EN LÖSNING En jämnare inkomst än med nuvarande ackordssystem är ett önskemål.

Månadslön?

— Javisst, men då måste den sättas så att vi inte halkar efter ännu mer. En fast löns kulle ge en jämnare t arbetstakt. Det diskuteras också om s.k. delat, ackord. Man talar om nu- minimitim penning på 8:25, men vad är . den värd? Går den att leva på...? Inom fackföreningen dras man fortfarande med mycket gammalt tänkande, men kraven på månadslön är ändå ett steg åt rätt håll. Vad är skäligt, 2.000 kronor i månaden? Går man på nuvarande timlön skulle i man i dagens läge kunna räkna med 1.600—1.700 kronor, och det är ju att låsa fast en låglön.

— Förutsättningen för att trivas i arbetet är ju att ha en skälig inkomst, som inte dalar tvärt när när. inte orkar vara på absolut topp längre, säger Bertil Karlsson.

— Jag tror knappast att man kan få en utbildning på maskiner, för att passa in i hel mekaniserat skogsbruk i när man blir 55 år, säger Seth Söderberg.



Seth Söderberg

DEBATTERA MERA — Vi måste få igång en debatt, säger de tre. — Det diskuteras på var enda arbetsplats, säger Karl Mårtensson, fast vi har för svårt att uttrycka oss i större sammanhang, på fackförenings möten och i förhandlingar, men vi kan inte längre hålla oss tysta Ett litet resonemang ute på fältet, "vid gräsrotterna" som det så modernt brukar sägas. Inget stormöte, men det kan kanske ställas frågor av tre man vid Vallsjön, likaväl som av 5.000 i Kiruna och Malmberget.

— Hur ska en arbetsprestation göras meningsfull, hur ska den värderas? Vad är jämlikhet...?

Det finns många frågor.

— Vi ser ett stort frågetecken bakom allting, säger de tre.

Hotellannex i Backe klart för avsyning

BACKE (NN) I dag torsdag kommer representanter från AMS till Backe för att där avsyna den fastighet som tidigare varit skogskontor för SCA. Byggnaden har förvärvats av kommunen och omdisponerats för hotellbruk. Tanken är att den skall utgöra annexbyggnad till Fjällsjö gården. AMS-bidrag har beviljats för ombyggnaden som kostat ca 150.000 kronor.

Ombyggnaden har i stort sett varit klar ett par tre månader. Möbel leveransen har dragit ut på tiden men nu är byggnaden klar att ta i bruk. Om så kan ske är dock anm oklart då ännu inte avtal träffat mellan ägaren till Fjällsjö gården källarmästare Evan Linden och kommunen om förhyrning av annexet Ett tidigare av kommunen lämnat bud har förkastats av källarmästare Linden. Herr Edvin Strömngren och herr Arik Ohlsson har fått kommunens uppdrag att förhandla med kal källarmästare Linden,

Han kallas diktator och demagog i kommunalpolitikens Wild West!

Hans G:son Spejare, 60, Dorotea, har under de senaste åren kanske mer än någon annan kommunalpolitiker varit en de stora tidningsrubrikernas man över hela landet. Han har betecknats som makt galen, kolerisk och som en demagog av stora mått. Han har själv heller inte stuckit under stol med att han tillsammans med andra Dorotea -bor i fullmäktige och industribolag överskridit sina befogenheter på en hel del punkter; därav har Dorotea fått beteckningen "kommunalpolitikens Wild West". Men det har varit nödvändigt, anser Spejare. Det har varit en kamp för livet och rätten att få bo kvar i Norrlands inland. Striden är ännu inte utkömpad, under det senaste året tog utflyttningen från Dorotea fart igen, så vi kan nog vänta oss flera rubriker med Doroteas och Spejares namn i och kanske också ytterligare någon släng som ska ge skäl för beteckningen "kommunalpolitikens Wild West" på Dorotea.

Hur som helst märker man inte mycket av det koleriska och maktgalna hos Spejare vid ett lugnt eftermiddagssamtal fjärran från debattbänkens tryck. Men det demagogiska kanske. Han ger intryck av att vara en lugn och fåmäld person, sprängfylld av erfarenheter och kunskaper, beredd att ständigt dela med sig på ett vänligt och charmfullt sätt. Men han lär visst också alldeles kunna tappa koncepterna när han möter motspelare med avvikande taktik.

Hans G-son Spejare hette förstås Gustafsson från början, men tog sig namnet Spejare för ett 20-tal år sedan. Han är uppväxt i en syskonskara om nio barn, pappan var snickare och det lär inte ha varit så gott om sovel i hemmet. När han var 14 år fick han följa med pappan ut i förvärvslivet. 20 år gammal, djärv och driftig redan då, öppnade han emellertid egen snickerifabrik, som han hade kvar till för ett tiotal år sedan. Han bor kvar på sin fädernegård en bit strax utanför Dorotea. Jordbrukare är han fortfarande till husbehov och han vill gärna beteckna sig själv som något av jordromantiker.

Hans G-son Spejare är socialdemokrat, enligt den officiella partibeteckningen. Men själv poängterar han att han egentligen är socialist, en hård socialist dessutom. Men eftersom socialismen inte kan sägas vara genomförd förrän Muntliga människor i ett samhälle röstar socialistiskt, så får man tills vidare fungera så gott det går i bland ekonomisystemet, resonerar Spejare. Och det går utmärkt, tillägger han. Vilket påminner oss om episoden när Spejare skulle hålla tal vid ett besök i Dorotea av Cecilia Nettelbrandt (fp). — Visst är jag socialist sa Spejare, men man måste ju leva också, (syftande på fria företagsamheten kantänka?).

Idag är Hans G-son Spejare ordförande i kommunalfullmäktige i Dorotea, han är landstings- man i Västerbottens läns landsting, han är förtroendeman i Dorotea industribolag, helnykterist och fortfarande, sedan ett 40-tal år tillbaka aktiv inom IOGT. (Han ryser bara han tänker på mellanöl). IOGT, menar han själv, var inkörsporren till hans samhällsengagemang och intresse för samhällsarbete i stort.

För bara något år sedan fick vi läsa att Spejare åkt ner till Afrika för att försöka fixa flera jobb till Dorotea. Det lät hejligt värre, men det fanns helt realistiska exportplaner i bakgrunden. Resan och jobbet var en del av den

verksamhet som Industribolaget i Dorotea åtagit sig för att skaffa flera industrier och flera sysselsättnings-tillfällen till Dorotea. Algeriet - projektet, som det här rörde sig om, gick dock i stöpet och det har även ett par projekt under det senaste året gjort. Men sedan 1965, då Industribolaget tillskapades, har i alla fall till dags dato 127 nya jobb skaffats fram, vilka fördelar sig på Emballagefabriken, Polarvagnen, Doroverken. Brödfabriken och EMO syfabrik. Det är en bra uppräckning, men fortfarande inte tillräcklig, menar Spejare.

Hur Dorotea skulle ha sett ut om inte Industribolaget sparkat igång sin verksamhet, vill han bara inte tänka på. Dom kallar mig för diktator, säger Spejare. men egentligen är jag en väldigt lugn och snäll människa. Män vill gärna tro honom när han drar den gröna baskern bak i nacken och kopplar på ett leende. Men det sägs i a Ha fall att han brukar nå kokpunkten både väl ofta och väl tidigt under debatterna numera.

Lo Kindberg
ÖP lördag 19/1 1970

Rossön har invigt sitt elljusspår

Rossön (ÖP) Rossöns nya elljusspår har i vinter tagits i bruk. På tisdagskvällen skedde den officiella Invigningen. Spåret har kostat 33.400 kronor och förutom Rossöns IF har skolidrotts föreningen, bygdegårds föreningen, Folkets hus och samhällsföreningen stött arbetet Ekonomiskt har även Fjällsjö kommun och Naturvårdsverket bidragit

Invigningen förrättades av kyrkoherde Olle Wikman. På grund av den stränga kylan — 30 minusgrader — måste ceremonien hållas inomhus. Publiken hade sedan tillfälle att delta i pjäxdans och paketauktion. Nettot tillfaller helt Sigvard Jonssons minnesfond. Han var även en av de som arbetade hårdast för att förverkliga elljusspåret. Invigningen skulle ha skett redan i december men då Jonsson omkom vid en drunknings- olycka blev invigningen senarelagd.

Fonden till minne av föreningens store man genom tiderna är instiftad av Rossöns IF och enligt stadgarna "att stödja och uppmuntra lovande skidungdomar i Fjällsjö kommun samt i möjligaste mån fortsätta det ungdomsarbete som Sigvard Jonsson lade grunden till".

Fonden har redan fått en mängd bidrag, uppskattningsvis över 3.000 kronor hittills och än har resultatet från insamlingslistorna inte redovisats.

Rossöns IF hoppas nu att uppslutningen även i fortsättningen skall bli lika god och det behövs menar man i Fjällsjö och hela landskapet för att åter kunna nå samma framgångar som Sigvard Jonsson signerade under sin tid som aktiv skidåkare

SKARP KRITIK FRÅN FÖRSTE ASSISTENTEN

Socialverksamheten i Fjällsjö fungerar mycket bristfälligt

Backe (ÖP) Arbetsinsatserna vid den sociala avdelningen vid Fjällsjö kommunalkontor i Backe lämnar mycket övrigt att önska. Eftersläpningen är enormt stor med ledning av den inlägga i åtta punkter f.d. förste socialassistenten vid avdelningen Bolt Miltéll presenterar för kommunalnämnden. Miltéll är sedan i november bosatt i Kumla och sin kritik har han gjort med ledning av ett års arbete som förste socialassistent i Fjällsjö.

Nykterhetsvården, kommunala hemhjälpen, fördelning av pensionärlägenheter, indrivning av underhållsbidrag för barn kritiserar bl.a.

Nykterhetsvården vid kommunalkontoret har vid det här laget så dåligt rykte att de hjälp behövande inte längre bryr sig om att söka hjälp av nykterhetsnämnden. Socialverksamheten över huvud taget fungerar mycket bristfälligt. Bristen på tid innebär att utredningar inte blir av utan pengar utanordnas utan vidare till behövande i väntan på utredning. Det är nämligen lättare att utanordna pengar än att göra utredningar, kommenterar Miltéll och anser för övrigt att systemet är lagvidrigt. Milléll avslöjar även att länsstyrelsen i Y-län övervägde att skära ner statsanslaget för underhållsbidrag för barn 1968 till följd av barnavårdsnämndens bristande kravverksamhet.

Här följer ett utdrag ur rapporten i vilken Miltéll inledningsvis skriver att han på grund av bristande tid inte har kunnat lämna konstruktiv kritik.

- 1) Sedan kommun sammanläggningen med Tåsjö - Fjällsjö 1966 tror jag att en stor eftersläpning rådde i vissa rutiner, exempelvis journalföringen. Under begränsad tid kan det gå bra att hålla saker och ting i huvudet, men efter en tid måste ett "muntligt" minne svika och efter personalbyte blir minnet obefintligt. Här vill jag genast klargöra att jag med detta inte vill klandra mina företrädare eftersom jag i dag sitter i samma båt som de, nämligen att minimalt med minnesanteckningar liksom förts under min tid.
- 2) På en fungerande socialförvaltning skall finnas kravverksamhet. I den pågående radikala debatten om socialvårdens mål och medel talar man t.ex. om slopande av kontrollfunktioner, men jag har aldrig hört att någon ansett att kravverksamheten skall upphöra.

Barnavårdsmanuens viktigaste uppgift näst efter fastställa faderskapet är att driva in underhållsbidraget för barnet Under 1968 övervägde länsstyrelsen att skära ned statsbidraget till kommunens utgifter för utbetald bidragsförskott under 1967. Länsstyrelsens övervägande berodde på barnavårdsnämndens knappa kravverksamhet (Statsbidraget 1967 var ungefär 45.000 kr.).

Uppskattningsvis är 35—40 procent av socialhjälpens s.k. frivillig hjälp och sådan hjälp är man i princip återbetalnings skyldig för. I nuvarande situation förekommer ingen uppföljning av möjligheterna till återkrav.

Frågan är inte bara av ekonomisk betydelse för kommunen. Det är en behandlings- och rättvisefråga. I hjälp och fostran till funktion i samhället måste ingå begreppet utgifter och återbetalnings skyldighet. D.v.s. man måste få lära sig att i samhället har man inte bara inkomster (socialhjälp) utan det finns för alla deltagare i

- 3) Socialnämndens fördelning av pensionärsbostäder kritiserats mycket. Enligt min mening sker där stora orättvisor vilka orsakas av nedanstående faktorer.

På kontoret finns i dag en lång förteckning över människor i kommunen vilka söker pensionärsbostad. Förteckningen har tillkommit under lång tid genom t.ex. telefon- samtal. Man skriver upp namnet och avser att vid tillfälle besöka sökanden och skaffa sig en uppfattning om dennes situation och skriva ner hans faktiska förhållanden. För ofta blir det ingenting mer gjort. En dag finns en bostad att dela ut. Namnen på sökanden läses upp. En ledamot känner en sökandes situation en annan känner en annans. Ingen känner till allas situation och ingen kan alltså ställa sökandena mot varandra. Då är det med andra ord omöjligt att avgöra vem som mest behöver bostaden. Uppgifter skall finnas om alla och objektiva sådana vilka helst skaffats av samma person. I nuvarande röra skall dessutom klagomål på grund av röran utredas och yttrande avgivas överklagomålen.

- 4) Fr.o.m. 1969 är lagstiftat att socialnämnderna skall ha en uppsökande verksamhet. Det är med andra ord inte - längre bara önskvärt. Här säger ofta lekmannen att vi känner alla i kommunen, och vilka som behöver hjälp. Vi gör inte det. Det skall till en systematisk genomgång av bl.a. vissa åldersgrupper för att man skall kunna säga att vi känner till alla hjälp bedövande. I lagstiftningen om detta förstås att man inte slår sig till ro när man känner alla hjälp behövande utan sedan skall lämpliga åtgärder till därutöver.
- 5) Socialhjälpens verksamheten och dess enorma mängd av varianter fungerar mycket bristfälligt. Ordentlig socialhjälpverksamhet eller socialvård överhuvudtaget 1969 är definitivt inte bara att sitta och skriva ut pengar. I dag blir verksamheten dock inte mycket annat på grund av t.ex. följande orsak: En hjälpsökande begär penninghjälp. Under samtalet framskymtar att hjälpbehovet är något helt annat eller att man åtminstone kan ana det. På grund av tidsbrist ger man en mindre summa pengar för att som man tänker vid senare tillfälle undersöka ärendet bättre. Vid nästa besök av kunden är läget trän min sida oförändrat. Personen får en mindre summa pengar igen i avvaktan på vidare utredning. En vidare utredning kräver mer tid och efterkommande åtgärd likadant. Att skriva en ut anordning tar inte lång tid. Den tillfälliga hjälpen, som det var tänkt, är snart en fast hjälp. Denna bristsituation är liksom många andra punkter här inte bara av ekonomisk betydelse för kommunen utan den är lagvidrig.
- 6) Den sociala hemhjälpens har också sina brister beroende på faktorer som är jämförbara med föregående.
- 7) Den kommunala nykterhetsvården är allvarligt försummad från kontoret. Verksamheten har så dåligt rykte att folk inte själva söker hjälp hos nykterhetsnämnden. I själva missbruket ligger dessutom en oförmåga att inse hjälpbehovet.
- 8) Den öppna åldringsvården har vuxit starkt under åren efter sammanläggningen. Det har varit och är socialnämndens ambition att man skall sörja för de gamla. Nämnden har i dag c:a 150 hemsamariter vilka ska omplaceras då och då och vars rapporter skall gås igenom, vars vårdtagare skall debiteras mm. De 190 pensionärslägenheterna byter ibland hyresgäster. Detta är uppgifter som väl torde vara de vanliga för åldringsvården. Denna del har vuxit mycket och administrationen i takt med den. Som avslutning skriver Miltell:

"Ovanstående har jag önskat meddela kommunens styrelse för kännedom eftersom jag anser mig ha tillsammans med mina arbetskamrater på socialavdelningen bättre vetskaper om förhållandena där än någon annan. Observera att jag inte jämför avdelningens fungerande med varken andra inom kontoret eller liknande utom".

Kommunal nämnden ska vid möte på tisdagen ta del av de om beska piller deras förre socialassistent docerat i sin skrivelse över fem sidor.

Experter ser Över Backes kommunalkontor

Backe (ÖP) Rationaliserings avdelningen vid Svenska kommunförbundet ska rycka in för att försöka förbättra arbetsorganisationen vid kommunalkontoret i Backe samt översyn av övriga arbetsuppgifter vid kommunens fastigheter och andra anläggningar. Detta med anledning av en framställning från kommunalnämnden. Arbetskraftsbehovet och arbetsfördelningen vid kommunalkontoret ska bl.a. bli föremål för undersökning.

Men det är tydligen inte bara kommunalkontoret i Backe som är hårt ansträngt utan även kommunförbundet eftersom den begärda utredningen inte kan påbörjas förrän tidigast i augusti meddelas det. Arbetet med utredningen kommer att kosta 500 kr. per utredningsdag inkl. resor och traktamenten. Redovisning av utredningen väntas kunna framläggas vid månadsskiftet oktober/november under förutsättning att intet oförutsett inträffar , uppges det i meddelandet från komun förbundet.